

Referentieverzen over de ‘Dag des Oordeels’ ook wel de ‘Dag des HEEREN’ of ‘Dag van Mijn vergelding’ genoemd

Behorend bij de Bijbelstudiepodcast “Rosh HaShana: ontwaak, bekeer je en sta klaar! – deel 2 door Debby van Galen

De Dag des Oordeels, oftewel de Dag des HEEREN, de komst van Gods koninkrijk op aarde, gaat altijd – in alle beschrijvingen – gepaard met verwoesting van Zijn tegenstanders.

De Bijbel spreekt duidelijk over de Dag des HEREN die heel de aarde zal treffen.

1. Het is een dag van Gods wraak (Jes. 2:12, 13:13, 34:8, 59:18; Micha 5:14; Zef. 3:8).
2. Gelijkend op barensweeën (Jer. 30:5-7; 1 Thess. 5:3)
3. Een vreselijke en bittere dag (Joël 2:11b; Jes. 13:6; Zef. 1:14; Matth. 24:28).
4. Een duistere dag (Ez. 30:30; Joël 2:31; Amos 5:18; Hand. 2:20).
5. Vol ondergang en verderf (Joël 2:31; Jes. 13:6; Zef. 3:8; 1 Tess. 5:3; 2 Petr. 3:10).
6. Van verwoesting en bloedvergieten (Joël 2: 30,31; Hand. 2:19,20; Micha 5:9).
7. Dan valt het oordeel over de heidenvolken (Jes. 59:18; Ez. 30:30; Ob. 1:15).
8. De elementen zullen vergaan (2 Petr. 3:10).

