

**Tora:** Genesis 28:10-32:3

**Haftara:** Hosea 11:7-14:10

**Apostolische Geschriften:** Johannes 1:19-51

# Va'yetzeh

*Betekenis:* En hij vertrekt, gaat uit

*Presentator:* Anco van Moolenbroek

*Uitzenddata:* 6-8 december 2019

*Introductietekst (zoals gebruikt op Facebook):*

Wat is de zin van het leven met God? De zin is deze: één maken wat van elkaar gescheiden is. Eenheid is het kenmerk van het Koninkrijk van God. En één maken, heel maken, is het werk in het Koninkrijk. Waaraan was de Messias herkenbaar? Doven horen, blinden zien, lammen lopen, gevangenen worden vrij. Gebrokenheid wordt geheeld. Wat uit elkaar loopt, wordt bijeen gebracht. Teshuva, bekering, omkering. Dat is werkelijk he-lend. Jezus zegt: Ik ben geroepen om zondaren (doelmissers) tot bekering te brengen. Door heel de Schrift wordt dat principe gehanteerd. Het is één grote lokroep tot Zijn Schepping: komt terug. Bij de ENE. Wat niet bij elkaar wordt gebracht, dat drijft steeds verder uit elkaar. Alleen waar de twee tot één wordt, komt er vrucht.

En om bij elkaar te komen, moet je in beweging komen. Dat is wat Jakob doet. Hij ver-trekt. Hij gaat uit. Va'yetzeh.

Het leven is de ballingschap. Als we geboren worden, dan komen we in die balling-schap. In de onrust, de dubbelheid. Dat leven is een balans tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid, tussen striktheid en clementie.

Bij de aartsvader Jakob komt de twee, de dubbelheid sterk naar voren. Hij is een van de tweeling. Hij is de man met de twee namen. Hij heeft twee keer twee vrouwen. Zijn zo-nen worden eeuwen later tot twee Huizen, twee koninkrijken.

Hoe vervult Jakob in dat alles de zin van het leven om de twee tot eenheid te brengen? Daarover gaat dit Leerhuis. Als thema heb ik gekozen: vruchtbaar in de ballingschap.

We leren weer in drieën:

1. De belofte in de ballingschap
2. De vrucht in de ballingschap
3. De bewaring in de ballingschap

*Copyright afbeelding (zoals gebruikt op Facebook):*

Jacob Leaves Laban | Simla Chandigarh Diocese (free)

## Inleiding

Uitgangstekst(en): En hij gaat uit. (Gen. 28:10)

Muziek:

Run to you  
Martin Sarvis

## Deel I : De belofte in de ballingschap

Uitgangstekst(en): Gen. 28:10-22

Muziek:

Lament in D Minor  
Martin Sarvis

## Deel II : De vrucht in de ballingschap

Uitgangstekst(en): Gen. 29:16-20; Gen. 30:31-43

Muziek:

Thema Schindlers list  
John Williams

## Deel III : De bewaring in de ballingschap

Uitgangstekst(en):

Muziek:

Journey of the bride  
Lenny & Varda

## Gestolen: chiasme (deel III)

**30.33** Alles wat niet gespikkeld, gevlekt en zwart is, mag als **gestolen** worden beschouwd.

*God verschijnt in de droom: ik heb het gezien!*

**31.19:** Rachel **steelt** de huisgoden (teraphim)

**31.20:** Jakob **ontstal** zich aan het hart van Laban (Jakob had zich al twee keer over laten halen).

*Droom van Laban*

**31.26** Laban wat heb je gedaan dat je je aan mijn hart hebt **ontstolen** door mijn dochters als krijgsgevangenen weg te voeren. [maar zijn dochters waren zijn eigendom niet!]. Laban wist dat hij zijn rijkdom aan JHWH, de God van Jakob te danken had. Maar hij hield vast aan zijn eigen gelijk.

**31.27** Waarom ben je heimelijk gevlucht en heb je je **ontstolen**? Ik had je feestelijk uitgezwaaid!

**31.30** Je verlangt ongetwijfeld naar huis. Maar waarom heb je dan mijn goden **gestolen**?

**31.32** Jakob wist niet dat Rachel de goden **gestolen** had

**31.39** ik moest vergoeden wat overdag en snachts **gestolen** was.