

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Woensdag 20-9-2017

29-6-5777

Nummer 97

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

In de vorige uitgave spraken we over a.s vrijdagavond als Jom Teruah maar dat was een verschrijving.... Het nieuwe jaar start vanavond 20 september 2017, 5778.

We wensen jullie allemaal een shanah tova oe'metoeka: een goed en zoet nieuw jaar.

Jom Teruah/Dag van de Bazuin viert men in Israel traditioneel 2 dagen. Alle andere feestdagen van Adonai, zoals Pesach of Sukkoth houden we alleen de eerste dag als een shabat terwijl buiten Israel 2 dagen in acht worden genomen. Dit is ontstaan omdat men vroeger niet goed wist wanneer de nieuwe maan begonnen was en men wilde rekenen vanuit Israel. Nu met agenda's e.d. weten we vrij nauwkeurig wanneer de nieuwe maan start, maar tradities.... die slijten niet zo snel. Buiten Israel hebben de orthodoxe Joden dus heel wat meer vrije 'feestdagen' dan wij hier in Israel. Met Jom Teruah is dan die uitzondering dat men voor de zekerheid twee dagen aanhoudt om het begin van de nieuwe maand te vieren en dan weten we zeker dat we het Feest gevierd hebben. De meeste Israeli's gebruiken de tweede dag vooral om eropuit te trekken en familie te bezoeken, want er moet natuurlijk wel gegeten worden; appels met honing, zoete worteltjes (wortelzimmes), ronde chalehbroden, zoetzure vleesballetjes, vis etc.etc.

Kijk maar eens op Google 'Rosh hashanah recipes' van chabad.org. Of kijk eens op Facebook bij Jewlish. Daar vind je geweldige en eenvoudige te maken recepten.

Eet smakelijk, be'teavon en de dagen daarna veel water drinken met citroen om weer beetje terug naar af te komen.... ☹



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Zo vlak voor het nieuwe jaar moest het hoofd van het Iraanse leger (A. Mousavi) nog even kwijt aan de wereld dat Israel heel binnenkort vernietigd zal worden. Eerder deze maand zeiden zij dat Israel niet langer dan 25 jaar zal bestaan. Laat ze maar kletsen en hopelijk worden ze wijs en onderwerpen zij zich ipv aan een afgod, aan de enige ware God van de wereld, de Adonai van Israel!

Zondagavond (17^e) was er een heel bijzondere zonsondergang bij ons met avondlicht zoals we het nog nooit hier gezien hadden. De hele lucht kleurde oranje en vele mensen stonden er naar te gapen.



Rotspartij met vele holen in Na'aleh (tussen Jeruzalem en Tel Aviv). Nu er een nieuwe wijk in ons dorpje is bij gekomen, zijn er meerdere weggetjes ontstaan om de natuur om ons heen te bewonderen. Er lopen vele klipdassen rond en soms zie je een hert of een schildpad.



Protesten

Deze week zijn er volop protesten geweest in Israel.

Gehandicapten protesteerden tegen een te lage maandelijks vergoeding. Ze hebben groot gelijk Israel want is een erg duur land!

De protesten van de ultra orthodoxen gaan ook maar door.

Een meerderheid van rechters heeft het besluit van 2015, waarin gesteld werd dat de ultra's niet in dienst hoeven, nietig verklaard. Razerij als gevolg.

Onlangs stond het verkeer in een groot deel van Jeruzalem vast doordat de orthodoxen de straten blokkeerden. Met geweld werden zij verwijderd en nu onderzoekt men of de politie niet te hard is opgetreden.

De ultra-orthodoxen willen hun zonen niet naar militaire dienst sturen. Zij moeten alleen Torah leren, 'zo heeft het Jodendom het eeuwenlang overleefd en die ketting mag niet doorbroken worden,' vinden zij.

Tuurlijk is het goed en heel belangrijk om te leren maar zou een 'en-en' constructie niet mogelijk zijn? Zij wonen óók in dit land en krijgen de bescherming van de IDF. De niet-ultra's moeten hun zonen en dochters wel laten opdraven voor de IDF (Israel Defense Force) en niet allemaal komen zij daaruit (heelhuids) terug.

Was David, die een bidder en Godsman was niet ook een vechtersbaas en soldaat? In Ps. 18:34 zegt hij: Hij leert mijn handen ten strijde. Jozua en Gideon dan? Leer én verdedig je eigen land!

Ingang van Stad van David



Hamastunnel

Ook al is de laatste oorlog met Hamas alweer 3 jaar geleden, terreurtunnels worden er vanuit Gaza richting Israel nog steeds volop gebouwd. Israel plant om een enorme muur onder de grond te bouwen om de 'mollen' tegen te houden, maar dat is natuurlijk een erg kostbaar gebeuren en niet zo gemakkelijk. De grens is kilometers lang. Gisteren stierf een 24 jarige hamasterrorist van de Al-Qassem Brigade terwijl hij aan het werk was in zo'n tunnel. Vorige week stortten ook 2 tunnels in en kwamen er terroristen in om.

Netanyahu sprak gisteren in de Veiligheidsraad van de UN. Hij had ontmoetingen met o.a. Trump en Al-Sisi van Egypte. Ook maakte hij een wandeling door Manhattan waar hij door de meeste Amerikanen warm werd onthaald, maar enkele zeiden: 'Ik geef hem geen hand want ik ben moslim.'

In het gesprek met Trump onderstreepte Netanyahu nogmaals de vreselijke nucleaire deal met Iran. 'Die moet aangepast worden,' vindt hij! Iran zint alleen maar op vernietiging van Israel, uitschakeling van Soenitische moslimlanden en meerdere niet-moslim landen...

Netanyahu sprak ook via de VN tot het Iraanse volk en zei dat zij absoluut geen vijanden van Israel zijn en dat de relatie tussen hen en Israel weer goed zal komen zoals het ooit was en nog beter wordt.

De 10 dagen tussen Jom Teruah (vanaf vanavond) en Jom Kipur (Grote Verzoendag, volgende week vrijdagavond)) heten ook wel de Verschrikkelijke Dagen, Hajamiem Ha'noraim. Het zijn tien dagen van berouw, inkeer en zelfonderzoek. Iedere dag leest men het 'Avinu Malkenu: Onze Vader, Onze Koning. Wij hebben gezondigd en hebben geen goede daden, maar weest U ons genadig en hoor onze smeek-beden.' Om een mooie, oude vertrouwde melodie daarbij te horen raden we u aan op op Ytube te kijken naar Barbara Streisand en Avinu Malkenu.

Israel blijkt bij nader inzien tot nog toe niet alleen het eerste, maar ook het enige land te zijn dat achter het geplande referendum van de Iraakse Koerden staat op 25 september a.s. De Koerden willen een eigen onafhankelijke staat. Irak, Syrie en o.a Turkije zijn fel tegen en 'blazen' dus kattig, ook naar Israel.

Studiehuis Reshiet organiseert een speciale 8-daagse reis naar Israel van 29 nov. t/m 6 dec. '17.

Verblijf in Gastenhuis Na'aleh

Seminars:

1. Hebreeuwse Bijbelwoordstudies over levensstijl, welzijn en gezondheid
2. Kosher koken sessies voor Shabat en Feestdagen.
3. Chanukiah's op glas maken, creatief met fimo en verf.

Iedere dag zijn er ook uitjes, in overleg o.a. naar Gan Hashlosa bij Bet Shean, Ariel Bijbeltuin, Stalachtiet-Druipgroten bij Beth Shemesh, Neot Kedumim nationalpark, Arad, winery in Samaria, ontmoetingen met religieuze settlers, bezoek DutchFarm, Jeruzalem (nog in te vullen).

Prijsindicatie: € 845, pp all-in!

U wordt goed verzorgd en uitgebreid geïnformeerd. Kleine groepen.

Mail naar info@studiehuisreshiet.nl

Logeren in Samaria op een hoge berg in het Gastenhuis van Studiehuis Reshiet of in het vrijstaande Appartement? Neem contact met ons op ☺.

Het appartement (links en midden) met eigen opgang



Yom Ha'atsmaoet, onafhankelijkheid dag, 70 jaar Israel!

Dat vieren we in april '18 toch samen met elkaar in Israel?

We hebben een mooi programma voor u samengesteld maar hadden nog geen gelegenheid het uitgebreider te publiceren. Er zijn al aanmeldingen, maar er is ook nog plaats.

In grote lijnen is het programma als volgt:

Een 9 daagse reis, van donderdag 12 tot en met vrijdag 20 april. We beginnen en eindigen in de stad Jeruzalem.

(Er is een keuzemenu voor hen die vaker in Jeruzalem zijn geweest. In overleg met elkaar kunnen plekken bezocht worden die men nog niet eerder ontdekte.)

In principe brengen we een bezoek aan de laag gelegen stad van David, krijgen daar uitleg en zien een bijzondere 3D film over de geschiedenis van Davids stad waarboven later de Tempels zouden verrijzen. We maken een tour onder begeleiding door de Hizkia water tunnel (Stad van David), deze eindigt in de Siloamvijver. Ook bezoeken we later op de dag de Graftuin en maken het begin van de shabat mee bij het 'Klaagmuurplein'. In de avond de feestelijke shabatmaaltijd!

Shabatochtend naar een dienst naar wens (Messiaans of orthodox) en in de namiddag vertrekken we naar het pittoreske Tsfad, iets ten noorden van het meer van Tiberias (3 nachten). We bezoeken o.a. de Golan; het Banyaspark, waar de Jordaan ontspringt; gaan raften (kanovaren) op een zijtak van de Jordaan, prachtige omgeving, veilig maar ook avontuurlijk; krijgen in die omgeving een tour van de Nederlands sprekende reisgids Ayelah, bezoeken historisch Acco en de indrukwekkende natuurlijke luchtbrug van Adamit (vlakbij de Libanese grens). De laatste 3 nachten logeren we weer in Jeruzalem waar we het feest van het 70 jarige bestaan van de Staat hopen mee te vieren. Vanuit Jeruzalem maken we ook tours naar o.a. Arad, de Dode Zee, en ervaren daar ontspanning in een spa. Voor wie wil, die kunnen daarna drijven op de Zout Zee.

Iedere dag krijgt u behalve heerlijk Israelisch eten ook geestelijk manna....we onderwijzen u graag over de rijkdom vanuit de Hebreeuwse Brontaal. Kracht voor iedere dag!

Prijsindicatie €1500,- p.p. all-inclusief. Directe vluchten, u regelt wel zelf uw reis/annuleringsverzekering.

Parasha Jom Teruah. We lezen Genesis 1:1-34 (of 31); Numeri 29:1-6. Uit de Haftara lezen we 1 Samuel 1:1-2:10 en we lezen 1 Thessalonicenzen 4:13-18.

De Parasha begint met de Schepping. God, Elohim, schiep de hemel en de aarde in zes dagen en daarna schiep Hij nog een dag om rust te creëren, let wel: rust is niet zomaar een interval in de tijd maar een daadwerkelijke schepping Gods, waar niet aan voorbij gegaan mag worden. We zien dit aan de tekst: 'Als God nu op de zevende dag volbracht had Zijn werk dat Hij gemaakt had (Gen.2:2). 'Die rust is van absoluut levensbelang en is zonder meer Goddelijk, want Hij blies uit op deze dag, de Shabat. Als God het nodig vond om uit te blazen, dan kunnen wij op deze dag ook uitblazen. Wij zijn geschapen naar Zijn *beeld*. Van tevoren bij de schepping sprak Hij: 'Laat ons mensen maken naar ons *beeld* en onze *gelijkenis* (Gen.1:26). En toen maakte hij mensen 'slechts' naar Zijn *beeld* (vs. 27). De bedoeling is dat we worden naar Zijn *gelijkenis* door te doen zoals Hij! Dit is een initiatief dat van de mens uit mag gaan, zo is het bedoeld. Heeft Hij gerust en uitgeblazen op de Shabat; dan mogen wij dat ook doen en zodoende gaan we *lijken* op Hem, wat een prachtig gegeven is dit! We kunnen daadwerkelijk ons best doen om relatie met Hem te zoeken in dit gezamenlijke uitrusten, het komt niet alleen van Zijn kant, maar wij mogen ook meedelen in deze heel bijzondere scheppingsorde.

In Numeri geeft Hij de opdracht om Zijn scheppingsdaden te gedenken op Jom Teruah יום תרועה, oftewel de *Dag van het Bazuingeschal*. We noemen het ook wel Rosh haShana ראש השנה, *Hoofd van het Jaar*, al komt deze benaming niet de Bijbel voor. De bazuin moet klinken, geeft een 'wake-up-call.' Wakker worden allemaal, het nieuwe jaar komt eraan, in dit geval het jaar 5778 en het is tijd om onszelf opnieuw te onderzoeken en ons te bekeren van verkeerde wegen die we misschien wel ingeslagen zijn. Al in de zesde Bijbelse maand zijn er de *Slichot gebeden*, letterlijk vertaald zijn dit de *Sorry gebeden*, Met veel inkeer wordt er toegeleefd naar de herinnering aan de Scheppingsdag en het begin van het nieuwe jaar. In het Jodendom wordt dit zeer serieus genomen, heel wat anders dan het zinloze rotjesgeknal op 31 december in onze Westerse samenleving. 'Gij zult een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het zal u een dag des geklanks zijn,' zegt God.

De Haftara vertelt van Hannah, die geen kinderen kan krijgen en die daarmee dan ook nog gesard wordt door Pennina, de andere vrouw van Elkana, wat bezielt zo'n vrouw toch!? En ze is de enige niet want ook Hagar sarta Sarai met haar onvruchtbaarheid. Wanneer Hannah haar verdriet voor de zoveelste keer op het pelgrimsfeest, waarschijnlijk Jom Teruah, uitstort bij de Tabernakel van God, profeteert Eli dat ze een zoon zal krijgen. Het is zo mooi om te lezen dat de bitterheid en het verdriet meteen van haar gezicht afvallen en ze Eli op zijn woord gelooft. Dan staat er verder dat God, *haar Zich herinnerde, haar herdacht,* hier staat het werkwoord *zachar* זָכַר. Zoals wij de schepping van de wereld mogen *herinneren*, zo *herinnert* God Zich in Zijn genade de noden van de mensen. Blijf bidden, is dus het devies, net zoals Hannah deed!

Wie weet zal de wederkomst op een Jom Teruah zijn en waarom zou Hij al vanavond niet terugkomen, dit jaar? Als het volk Israël zeventig jaar in het Land terug is, en dat is dit jaar, waarom zou Hij dan nog dralen? Maar ja, aan de andere kant: er zijn nog zovelen niet terug in het land Israël en God heeft gezegd dat Hij hen allemaal, stuk voor stuk zal terughalen, desnoods vanuit de rotsspleten, Hij *herinnert Zich* hen allemaal, niet een vergeet Hij. Zou Hij dan Zelf als laatste thuiskomen? Ook dat is goed denkbaar. De Dag des Heeren komt als een dief in de nacht, dus toch nog onverwacht. Hij heeft Zelf gezegd dat van die dage en ure niemand weet dan de Vader alleen (Mattheus 24:45). Er zijn nogal wat mensen die puzzelen over hoe het zal gaan en wanneer precies. Er zijn er velen die denken dat op de 23^e september de wereld zal vergaan of dat er een grote opname komt. Wij geloven dit niet. Het enige wat wij kunnen zeggen is dat we de tijden kunnen herkennen aan wat er in de Bijbel over geschreven staat. En dat we hoe dan ook met reikhalzend verlangen moeten uitzien naar Hem, zonder te verflauwen, in vol geloof Hem verwachten als goede en getrouwe dienstknechten. Of zoals de wijze maagden die hun lampjes niet alleen gevuld hebben, maar tevens reserveolie in hun kruikjes hebben. Met grote haast zal Hij het volbrengen, dat heeft Hij beloofd, dus we zijn alert met z'n allen. We wensen u een goed en zoet nieuw jaar, shana tova!

Speciale onafhankelijkheidsreis: 70 jaar Israel! U komt dat toch ook meevieren?