

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 1-9-2017

10-6-5777

Nummer 94

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום
Deze week was het 120 jaar geleden dat Theodor Herzl in Basel het eerste zionistische congres toesprak. De wens om een eigen Joodse staat te hebben is nooit uit de gedachten geweest van Joden. Dat wij nu in die staat wonen vinden we een voorrecht en we zeggen baruch haShem, dank Adonai. Dat helaas vele Israëliërs besluiten om buiten Israel te gaan wonen is echter droef. De wereld met kapitaal trekt velen aan en dat het hier niet allemaal rozegeur en maneschijn is voor Israëliërs leest u ook in dit nummer. Vandaag is het een moslimfeestdag, Eid alAdhah, een offerfeest, en werken de moslims in ons dorp niet. Twee dagen geen bouwwerkzaamheden maar vanuit het dal voor ons dorp horen we wel af en toe enig gepreek uit luidsprekers.

Omdat de Syrische rebellen, die tegen Assad vechten, amper meer gesteund worden door o.a. Europa en de VS, krijgt Assad steeds meer terrein terug en blijkt Iran steeds meer positie te krijgen in Syrië. Na zes jaar oorlog in dat gebied is iedereen die 'hielp' het een beetje zat geworden. Het leverde erg veel vluchtelingen op die Europa binnenstroomden en Amerika is momenteel meer gefocused op de situatie rond Noord Korea. Iran helpt het Assadregime en valt tegelijk de gemeenschappelijke vijand ISIS aan. Israel kijkt echter met argusogen naar deze nieuwe ontwikkeling en zodoende kregen zij, deze week opnieuw, de beschuldiging van o.a. Hezbollah/Iran dat Israel ISIS in het leven heeft geroepen zodat moslims elkaar zouden afslachten en zij geen aandacht zouden schenken aan het plan om Israel te vernietigen. Kan het nog gekker....?



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

Gutteres, hoofd van de VN, was deze week in Israel en heeft van Netanyahu te horen gekregen dat Israel weet dat er in Syrië opslagplaatsen zijn van Iraanse wapens.

Er zijn in het grensgebied bij Libanon en Syrië plekken waar UNIFIL niet mag controleren en waar vlg Israel's inlichtingendienst inmiddels vele wapens liggen. UNIFIL ontkent dit maar Nicky Haily, vertegenwoordiger van de VS in de UN vindt het onbegrijpelijk hoe laks UNIFIL hierop reageert. Het is goed nieuws dat Frankrijk gisteren toezegde dat er scherpere controles zullen komen in het genoemde grensgebied, in het belang van de veiligheid van Israel.

Deze week beloofde Netanyahu heel plechtig dat hij nooit meer een Israelische nederzetting zal ontruimen. Laten zijn woorden bewaarheid worden!

Hamas leider Ismail Haniyeh vertelde deze week met trots dat de relatie tussen Hamas en Iran weer helemaal is hersteld en dat Iran nu de grootse geldschieter is voor de gewapende Izzedine al Qassambrigade.

Hij zei ook dat Hamas op dit moment niet geïnteresseerd is in oorlog met Israel. Gazanen moet even op adem komen en relaxen en ondertussen bouwen we aan onze 'macht'.... Het is duidelijk dat Hamas Israel niet kan verslaan en het zal niet gebeuren!

De Adonai van Yisrael waakt over Zijn Land, voor nu en voor altijd. Dat er nog spannende dagen komen...zeker weten.

We hebben een 'probeerreisje' gemaakt. Wij moeten elke keer nieuwe programma's voor onze reizen presenteren zodat het voor iedereen leuk blijft, een aantal mensen komt namelijk vaker dan één keer met ons mee op reis. Deze keer zijn we naar het noorden getrokken, voor o.a. familiebezoek en naar de prachtige oude stad Tsfad en daar hebben we een romantisch (echt!) hotelletje gevonden wat we iedereen zouden aanraden. Vandaaruit zijn we naar de Banjas getrokken, waar de Jordaan ontspringt. Er werd ons op het hart gedrukt dat we absoluut niet in het water mochten. Wat jammer, vroeger mocht dat wel.. De realiteit zag er echter wat anders uit: op onze weg langs de kristalheldere Jordaan zagen we volwassenen en kinderen lekker poedelen en wij konden het ook niet laten, hoor, want het was warm! En onze voetjes waren stoffig! Pootjebaden moet toch zeker kunnen! We kwamen een bord tegen met: 'Ga niet in het water!' Een paar slimmerds hadden echter het woordje 'niet' weggekrabt. Het werkte nogal op onze lachspieren, vooral toen we zagen dat er daar heel wat gepoedeld werd door kleine kindertjes. Maar ach, ze doen toch ook geen kwaad? De wandeling werd een groot succes. Later op de middag gingen we raften met een bootje op een zijriviertje van de Jordaan. We werden vanuit Kibboets Blum naar het startpunt gereden en daar kregen we zwemvesten om; uitleg over veiligheid en er werd ons op het hart gedrukt dat men in het midden van de boot moest blijven, vooral geen arm of been over de rand mocht steken en al helemaal niet op de rand mocht gaan zitten. In het water gaan vanuit de boot was ten strengste verboden! Er waren veel bootjes en de rivier gaat best snel op sommige plekken, met op één plek zelfs een heuse waterval, waar de meesten gillend vanaf gingen, kortom: avontuur! Het begint al met dat je in je boot vanaf de kant in het water wordt gedumpt en merkt dat er gaatjes in de onderkanten van de boot zijn gemaakt die het inkomende water er ook weer uit doen lopen, maar ja, u begrijpt het al: het loopt er dus ook in! Meteen een natte derriere, hmmm 😞. Maar leuk dat het was! Vooral omdat er binnen drie minuten op alle bootjes armen en benen uitstaken, zowat iedereen op de rand van de boot zat en de eerste sprongen in het water al gemaakt werden, die eigenzinnige Israelis toch! Een onbekende man kwam in zijn bootje op ons af en zei: 'O, maar ik zie dat jullie nog veel te droog zijn!' Hij kletste met zijn peddel bakken met water over ons heen! We vochten natuurlijk wel terug want ja, zo iets kun je niet ongestraft laten gebeuren, toch? Verschillende keren werd ons gevraagd waar we vandaan komen en toen we zeiden dat we uit Nederland komen sprak men over Giethoorn, waar men ook gevaren had in een fluisterbootje. Toen een meisje hoorde dat we nu in Na'ale wonen vroeg ze enthousiast: 'Kennen jullie dan Anat Shalom? Verbaasd zeiden wij: 'Dat is onze buurvrouw.' Het meisje viel daarop van puur enthousiasme bijna uit haar bootje: 'Ik ben de beste vriendin van haar dochter Ofeq!!!' Nou ja! U begrijpt wel dat het een gedenkwaardig boottochtje werd.

Wilt u ook mee met ons op reis, dan beloven we dat we de man met de peddel niet mee vragen, kijk bij onze aanbiedingen voor reizen naar het noorden, dan laten wij u ook zien wat wij hebben meegemaakt, van harte aanbevelen!

Het leven is hier voor velen hard

Op vakantie gaan in Israel is geweldig! Wonen in Israel is doorgaans een ander verhaal. Er zijn rijken, maar meer armen. Zo heeft onze buurvrouw Anat twee banen om financieel rond te komen. Dit komt omdat de lonen hier zo laag zijn dat men met één baan doorgaans niet genoeg verdient om de huur of hypotheek, alsmede de enorme bijkomende kosten te betalen met daarbij nog de kosten om te leven. Iedereen die hier een supermarkt van binnen gezien heeft, weet hoe schandalig de prijzen hier zijn. Anat vertrekt om vijf uur in de ochtend naar baan één; ze werkt als analiste in een laboratorium. Ze komt om drie uur in de middag thuis en rust twee uurtjes en vertrekt vervolgens om een uur of half zes voor baan twee. Daarvan komt ze om elf uur in de avond thuis. Dit doet ze vijfmaal in de week. U wilt niet weten hoe ze eruit ziet, de wallen onder haar ogen zijn zwart en diep. Haar man heeft natuurlijk ook een baan en als hij om half acht in de ochtend vertrekt dan neemt hij meteen zijn jongste dochter mee naar school. Gelukkig zijn de andere kinderen al half of helemaal volwassen, want veel tijd is er niet voor hen. Dan Ajelet, die bij Maccabi werkt als tandartsassistente, daar regelt ze de afspraken en plaatst ze implantaten, verantwoordelijk werk! Ze verdient hiervoor omgerekend 4 euro en 20 cent per uur. Ze werkt óf van halfacht in de ochtend tot drie in de middag, óf van drie in de middag tot elf uur in de avond. Haar man is fulltime editor en verdient daarmee zo'n zes euro per uur. Hij werkt meer dan 42 uur per week. Ze wonen in het allerkleinste flatje in Modi'in, maar Ajelet moet ook nog een krantenwijk erbij doen om het financieel te redden. Om vier uur in de nacht op om haar krantenwijk te lopen, dan door naar Maccabi, gelukkig kan haar man hun zoontje van acht naar school brengen op die dagen dat zij haar vroege dienst heeft, maar ze ziet hem niet heel veel. Dan de oude man die allang achter de geraniums had moeten zitten, maar die rondsloft in de eethal in Modi'in, de armoede druipt van hem af; zijn kleren zijn morsig en gerafeld. Zijn haar is te lang. Hij haalt blikjes en flesjes uit de prullenbakken en krijgt wat statiegeld ervoor wanneer hij ze ergens inlevert. Zo scharrelt hij wat bij, hij moet wel. Met een kennisje uit Nederland hebben wij een afspraakje: zij doneert weleens wat geld en dat stoppen wij hem dan toe, men moet toch wát, nietwaar?



Studiehuis Reshiet organiseert een speciale 8-daagse reis naar Israel van 29 nov. t/m 6 dec. '17.

Verblijf in Gastenhuis Na'aleh

Seminars:

1. Hebreeuwse Bijbelwoordstudies over levensstijl, welzijn en gezondheid
2. Kosher koken sessies voor shabat en Feestdagen.
3. Chanukiah's op glas maken, creatief met fimo en verf

Iedere dag zijn er ook uitjes, in overleg o.a. naar Gan Hashlosha bij Bet Shean, Ariel Bijbeltuin, Stalachtiet-Druipgroten bij Bet Shemesh, Neot Kedumim nationalpark, Arad, winery in Samaria, ontmoetingen met religieuze settlers, bezoek DutchFarm, Jeruzalem (nog in te vullen).

Prijsindicatie: € 845, pp all-in!

U wordt goed verzorgd en uitgebreid geïnformeerd. Kleine groepen.

Mail naar info@studiehuisreshiet.nl

Appartement te huur (voor 2 tot 4 personen). Eigen ingang, een ruime tweepersoons slaapkamer, badkamer, woonkamer met slaapbank, keuken met o.a. wasmachine, grote koelkast, oventje, magnetron en fornuis. Een eigen tuintje, privacy en een zwembad. De huur per dag schommelt dit seizoen rond de €120 all-in per nacht met basisontbijt, minimale huur drie nachten. Voor langer dan een week huur gelden kortingen.

Het appartement achterin met eigen opgang



Deze maand beginnen weer nieuwe Aleph-cursussen Bijbels Hebreeuws. In acht avonden leggen onze ervaren docentes *Elske Vahl*, *Annemarie Bom*, *Ads van Oudheusden* en *Conny de Ronde* uit hoe het zit met de Hebreeuwse letters aan de hand van een letterverhaal. Doel is om zelfstandig Bijbelwoordstudie vanuit het Hebreeuws te kunnen doen, iets wat opvallend snel geleerd kan worden. Er is veel ruimte om te oefenen. De lessen beginnen in Kamerik, Oud Alblas, Houten, Ouddorp, Zwolle en 's-Gravensande. Kijk voor meer info op onze website www.studiehuisreshiet.nl Aanbevolen!



Appartement van ons gastenhuis Nof Shomron

Parasha Ki Tetze (want gij zult uitgaan). We lezen Deuteronomium 21:10-25:19, uit de Haftara lezen we Jesaja 54:1-10 en we lezen 1 Korinthe 5:1-5.

In Deuteronomium gaat God verder met Zijn regelgeving voor het volk, zoals bij het overwinnen van een vijandig volk; indien men een vrouw daarvan ziet die een man voor zichzelf zou willen hebben, dan mag zij in het huis van die man zijn, haar ouders een maand bewenen, haar nagels en haren knippen en dan tot vrouw worden van de man. Zij mag niet verkocht worden want ze is al vernederd en mag niet als slavin behandeld worden verder. In 21:15 spreekt God over een beminde en een gehate vrouw. Het woord haten is hier niet bedoeld als *haat*, maar als *achtergesteld*, sana' שָׂנֵא. Overigens wordt sana' ook door Hem gebruikt in de zin: 'Jacob heb Ik liefgehad, doch Ezaü heb ik *gehaat* en daar bedoelt Hij wel degelijk *haat* in de volle betekenis van het woord. Dan in Deut. 22:13 komt het woord sana' opnieuw voor: in het geval dat een man een vrouw tot zich neemt en merkt dat ze geen maagd meer is, het spreekt vanzelf dat hier niet de betekenis *achterstellen* bedoeld wordt. Mocht de vrouw werkelijk uit eigen beweging geen maagd meer zijn, dan volgde een vreselijke dood: steniging: 'Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen,' zegt God. Nou, wat een verschil met tegenwoordig waarin zoveel meisjes allang geen maagd meer zijn wanneer ze trouwen met jongens die vaak ook al niet meer onervaren zijn met seksualiteit. Het is goed om deze Bijbeltekst eens goed te laten doordringen. Er volgen veel meer voorbeelden van ongeoorloofde seksuele handelingen, zoals onder meer het slapen met de vrouw van je vader. In 1 Kor. 5:1-5 komt Paulus daarop terug, daar iemand in de gemeente deze zonde gedaan heeft. Hij moet worden overgegeven aan de satan, volgens Paulus. En dan, stel je voor: je bent een man en je enige broer is getrouwd met een meisje die je totaal niet mag, je zou er nog geen dag mee getrouwd willen zijn. En dan sterft je broer terwijl je zelf nog niet getrouwd bent. Dan ben je verplicht om met dit schoonzusje te trouwen, nou ja, zeg.. Er staan ook wel heel moeilijke dingen in de Bijbel, het zal je maar overkomen! Wij kennen iemand die dit daadwerkelijk gedaan heeft en gelukkig gaat dit heel goed, maar het eerste scenario is ook goed mogelijk. Je kunt er wel onderuit maar dan sta je voor altijd bekend als degene die zijn schoen uittrok, oftewel als degene die de handdoek in de ring gooide en die niet voor mannelijk nageslacht heeft gezorgd voor zijn bloedeigen broer... Ook niet leuk maar misschien te verkiezen boven een huwelijk vol ruzie? Men moet er toch niet aan denken!

Nu over naar prettiger gedachten, namelijk Gods beloften die door de grote profeet Jesaja worden uitgesproken. Juist de vrouw die niet heeft gebaard wordt hier getroost, echter, het gaat hier om het gehele volk Israël die hier wordt aangesproken, alsof zij kinderloos is en ook nog weduwe bovendien. Maar haar Man en haar Maker brengt een keer in haar lot en zegt haar om haar tenten wijd uit te spreiden omdat haar kinderen meer zijn dan de kinderen van de getrouwde vrouw, wat een prachtige belofte! Hij Zelf vergadert het volk om het naar huis te leiden; Zijn dochter, Zijn bruid en wanneer zij thuis is in het land Israël, dan komt Hij thuis: Vader, Maker en Man. We zien in de wereld om ons heen het antisemitische weer sterk groeien. Als gevolg hiervan overwegen vele Joden om naar Israel te emigreren ook al zijn de vooruitzichten op het eerste oog niet aantrekkelijk vanwege het gevaar om Israel heen. Toch zal Hij Zijn volk thuisbrengen waar ze binnen hun eigen grenzen veilig zullen zijn, dan komt Hij regeren, Kom spoedig, Heer, vervul Uw beloften in onze dagen!!

Speciale onafhankelijkheidsreis: 70 jaar Israel! U komt dat toch ook meevieren?

Zie binnenkort op www.resetisraelreizen.com of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een 9 daagse reis, 8 nachten van 12-20 april. Te beginnen in Jeruzalem en daar eindigen we ook.

Tussendoor logeren we in Tsfat, ten noorden van het meer van Tiberias (3 nachten). Nieuw

programma: Golan, Banyas, raften in zijrivier van de Jordaan, Acco, Adamit, Spa bij Dode Zee etc.

Maar vooral de laatste dagen feest vieren met Israëliërs en vele anderen in Jeruzalem. Prijsindicatie €1500,- p.p. all-inclusief.