

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 19-5-2017

23-2-5777

Nummer 88

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'high lights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Shalom, שלום
Aanstaande woensdag is het de 28^{ste} van de tweede Bijbelse maand en op die datum herdenken wij dat Jerushalayim opnieuw verenigd is. Tijdens de Zesdaagse oorlog van '67, precies 50 jaar geleden, kreeg Israel het beheer over o.a. heel de Oude Stad; Samaria en Judea. De Hebreeuwse letter Nun staat voor het cijfer 50. Het duidt op bevrijding. Na 7x7 jaar is er in het vijftigste jaar het jubeljaar. Onder Jehoshua ben Nun trokken de Israelieten het land Kanaan binnen en kwam er echte bevrijding na al die jaren van rond zwerven. We bidden voor de vrede van Jerushalayim en dat er rust en eenheid mag komen voor alle bewoners.

Niet van jullie!!!

Enkele Amerikaanse medewerkers, die meedenken over de komst van Trump a.s. zondag, maakten het zeer bont door te zeggen dat de Klaagmuur niet van Israel is maar tot de zgn. 'Westbank' behoort. Het is niet de mening van de VS-regering maar het was pijnlijk genoeg om te horen. Geweldig om te horen was dat de US ambassadeur voor de VN, Nikki Haley juist bevestigde dat de Westelijke muur zeker wel deel is van Israel.

Lapid wil aanvallen

Deze week kwam het schokkende nieuws naar buiten dat, volgens de US State Department, even ten noorden van Damascus gemiddeld 50 mensen, tegenstanders van Assad, per dag worden geexecuteerd en daarna in een aanliggend crematorium verbrand. Inmiddels zouden daar al minstens 10.000 mensen zijn gemarteld, vermoord en daarna verbrand. Yair Lapid, van Yesh Atid en een grote kanshebber om de volgende premier van Israel te worden, zei dat het o.a. onze verantwoordelijkheid is het crematorium te vernietigen. We weten dat het er is en we doen niets. Tijdens de WO2 wist men ook over de crematoria van Auschwitz of bv Mauthausen en de gealieerden deden er niets aan. 'Dat mag niet weer gebeuren,' zei hij. Assad's regering reageerde met de opmerking: 'it's a Hollywood screenplay disconnected from reality'... Hoe dan ook, ondertussen zijn er bij onze bovenburen al meer dan 310.000 mensen vermoord en zijn er miljoenen op de vlucht geslagen.

Laatste loodjes voor de Israelische kinderen op scholen. Komende weken zijn er nog een paar toetsen en dan is het schooljaar bijna ten einde.

Ruth is vanaf 20 juni vrij en Shmuel een weekje later.

Deze week bleek dat Israelische kinderen van alle kinderen ter wereld wel erg veel schoolvrij hebben. Men wil dit aanpassen, ook omdat de ouders minder vrije dagen hebben dan de kinderen en dan steeds speciale opvang moeten regelen.

Dit bericht viel uiteraard niet in goede aarde bij onze kids... Zij reageerden met: maar wij hebben maar 1 dag vrij, alleen shabat en in Nederland hebben ze 2 dagen vrij, bovendien moeten we al om 8 uur 's ochtends op school zijn, een klein uur in de bus zitten en, en, en ..kortom.. het is allemaal niet eerlijk, vinden zij... ☹️

Onderstaand is een 'penningske' zoals de weduwe in Jehoshua's tijd zou hebben gestopt in het Offerblok op het Tempelplein.



Welkom in Na'aleh. We hebben niet altijd de gelegenheid u te ontvangen maar als het kan... dan kan het ☺️

Nog een paar weekjes en we gaan inpakken. We hebben nu weer een groep reizigers en gaan ook naar Eilat. In het najaar zijn er weer reizen. De meeste zijn al vol geboekt maar er komen binnenkort nieuwe aanbiedingen.

Noorwegen

Waarom Noorwegen er zo uitspringt in haar anti Israel uitingen is niet helemaal duidelijk maar we zien steeds meer nare ontwikkelingen. De Noorse vakbond riep deze week op tot een volledige boycot van Israel op o.a. economisch en cultureel gebied. De Noorse regering is ook niet bepaald pro-Israel maar stemde niet in met het voorstel van de vakbond.

'Trump leak'

Spannende dagen voor beveiligers in Israel nu Trump een paar dagen op bezoek komt. Honderden soldaten en politie staan er klaar voor. Het bezoek wordt een beetje overschaduwed door de onthullingen dat Trump betrouwbare inlichtingen, die hij uit een Israelische bron had ontvangen, zou hebben gedeeld met Rusland. De Israelische bron kan hierdoor ernstig in gevaar komen omdat het een persoon zou betreffen die geïnfiltrerd is in ISIS (Dayeesh in het Hebreeuws) en Trump had bovendien kunnen weten dat Iran, Israel's grootste vijand, bevriend is met de Russen en dat informatie van de één naar de ander gaat....

We zijn ook benieuwd of er een uitspraak door Trump wordt gedaan inzake de verplaatsing van de VS ambassade naar Jeruzalem. Trump viert volgende week met Israel de herdenking van 50 jaar verenigd Jeruzalem.

Jordanier

Een Jordanier was van de week op bezoek in Jeruzalem met een groep, trok zich even terug en bedacht toen een Israelische soldaat aan te vallen bij de Lionsgate in de Oude stad. De soldaat raakte op meerdere plaatsen gewond door messteken maar wist de man van zich af te schudden en uit te schakelen. Jordanie beschuldigt nu Israel van het doden van deze man. Wat een omgekeerde wereld...

Het aantal verkeersdoden in Israel is weer aan het stijgen. Israeliërs rijden enigszins 'ongeremd' maar, zegt een onderzoek, het onbreekt vooral aan politie op de wegen. JA!!!

Jacaranda's bloeien hier nu volop**Ons cursusboek**

€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl

Wie komt er op studiereis van 15 tot 22 november? Prijs op basis van 2-persoonskamer all-in 695 euro.

U verblijft in ons nieuwe huis in de prachtige Shomron van waaruit we u rondleiden naar bijv. Shilo, Bethel, Jeruzalem, Jaffo, Hebron en Peduel. In de ochtenden krijgt u studie vanuit het Hebreeuws over onder meer de plaatsen die we gaan bezoeken.

Israel ontdekkings-studiereis van 22-27 december

Vijf geweldige overnachtingen in het nieuwe Gastenhuis in Na'aleh-Samaria.

Indien gewenst kunt u dagen bijboeken bij ons in het vrijstaande appartement of elders.

€795, p.p. op basis van een tweepersoonskamer, geheel inclusief.

We kunnen een programma op maat voor u-uw groep samenstellen of bent u geïnteresseerd in ons basisprogramma?

Mail of bel info@studiehuisreshiet.nl
00972 54 8858281

Wilt u studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden steunen?

Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te boeken, of... als gast komen, of.. een dagje ons in te huren voor een tour door bv. de 'gebieden', of ... een lekkere lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis te reserveren, of... één van de Alephcursussen in Nederland te volgen, of... een online cursus organiseren in uw huis of gemeente of... het 2.5 maandelijks magazine TijdStip of het unieke lesboek Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen. Giften zijn ook welkom op rek.

NL 03 INGB 00087 25 116 of via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammech Ammi ovv St. Reshiet NL 86 INGB 00043 58 913 lehitraot en todah!

De Parasha is B'har (op de berg) en B'chuqotai (in Mijn inzettingen).

We lezen Leviticus 25:1-27:34. Uit de Haftara lezen we Jeremia 32:6-27; Jeremia 16:19-17:14 en we lezen Lucas 14:16-21 en Mattheus 22:1-14.

De Parasha begint met de instelling van de shabat voor het land. In elk zevende jaar moet het land rusten en mag er niet geogst worden voor de verkoop. Wel mag er geplukt worden voor eigen gebruik. Let wel dat er hier staat: 'Een shabat voor de Aanwezige (HEERE).' Niet zomaar een rustperiode, maar een rustperiode die enkel en alleen aan Hem geheiligd en gewijd is. Dat het volk zich er niet aan gehouden heeft, heeft ze geweten: de straf ervoor was wegvoering uit het Heilige Land zodat het land alsnog aan haar geheiligde; aan God toegewijde rust toekwam (Lev. 26:34-35; 2 Kron.36:21).

Het jubeljaar wordt genoemd: elk 50^e jaar moet geheiligd, oftewel apart gezet te worden voor God en alles wat men gekocht heeft van elkaar, komt dan weer aan de rechtmatige eigenaar terug, zo is land dat in het 43^e jaar gekocht wordt, minder waard dan land dat in het 2^e jaar na een jubeljaar gekocht wordt, want er zijn minder oogsten af te halen tot aan het 50^{ste} jaar. De echte Eigenaar is God Zelf (Lev. 25:23) en dat is goed om in het achterhoofd te houden want dat is en blijft zo tot in eeuwigheid.

Bij Zijn waarschuwingen over zegen en vloek hebben we in de geschiedenis kunnen zien dat men zich niet aan Zijn geboden gehouden heeft, maar God, wonderbaarlijk als Hij is, heeft het nooit opgegeven om Zijn volk te leiden, hoe moeilijk ook. Er is nu weer een staat Israël (Jes. 66:1; Amos 9:11-15; Hosea 11:8-11) en Hij is ondanks Zijn eigen waarschuwingen toch met Zijn volk bezig!

Lossingen worden behandeld in hfdst. 27 en dit komt terug in Jeremia 32 waar deze het veld van zijn oom mag kopen terwijl de Chaldeeën voor de deur staan om het land in te nemen. De Aanwezige zegt hierover in vers 27: "Zie, Ik ben de Aanwezige (HEERE), de God van alle vlees; zou voor Mij enig ding te wonderlijk zijn?" Nee dus! "Gezegend is de man die op de Aanwezige (HEERE) vertrouwt en wiens vertrouwen de Aanwezige is," spreekt Hijzelf in Jer. 17:7. Laten we het goed in onze oren knopen! Zelf in hopeloze situaties, zoals hier in het geval van Jeremia, kan God wonderen doen.

In Jeremia 16:21 spreekt God de onsterfelijke woorden: "Ik zal hun bekendmaken Mijn hand en Mijn macht en zij zullen weten dat Mijn Naam is Aanwezige (HEERE; overal waar de Naam HEERE met hoofdletters staat geschreven, staat er in de Hebreeuwse grondtekst יהוה en dit betekent: Aanwezige).

In Lucas vertelt Jehoshua de gelijkenis van het grote avondmaal: de zaal moet vol worden met mensen en als men niet komt dan viert men niet mee, maar wat mis je dan veel! In Mattheus gaat het ook hierover en dan nog over degene die niet gekleed is voor het maal, maar wel in de zaal zit. De straf voor het niet gekleed zijn voor het maal lijkt ongehoord hoog: hij wordt uitgeworpen in de buitenste duisternis. Deze man is wel gekomen, gehoorzaam aan de uitnodiging die hij heeft gekregen. In Openbaring vinden we een antwoord op het onbegrip dat je toch wat bekruipt bij deze tekst hier in Mattheus: waarom is die straf zo zwaar?! 'En haar (de bruid) is gegeven dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.' Dit kan vertaald worden met 'goede daden,' het Griekse woord is hier Δικαιώματα, dikaiomata, wat herleid wordt naar verschillende Hebreeuwse woorden: חקה chukah, inzetting; חק choq, recht, regel; משפט mishpat, rechtsregel; מצוה mitswah, gebod. Wie zich niet aan het gebod houdt en geen rechtvaardige daden doet, die heeft niet aan zijn kleding gewerkt voor het bruiloftsmaal. Waarschijnlijk naaien we allemaal aan ons bruiloftskleed op het moment dat we iets goeds doen voor een ander en ons aan Gods geboden houden (zie ook Openbaring 14:12). Weer iets om in het achterhoofd te houden, shabat shalom!

Magazine TIJDSTIP Ook abonnee worden?

€ 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116,tnv Studiehuis Reshiet ovv TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal.

Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de gratis app Alephcursus. Te downloaden op uw playstore.