

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 6-01-2017

8-10-5777

Nummer 70

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom ! שלום

Nummer 70! De letter Ayin ם, tevens getal 70, staat in het Hebreeuws voor het thema *oog* en *veelheid*. Ja'akov trok met 70 lieden van Kanaän naar Egypte en zeventig jaren duurde de ballingschap van Israel voordat zij onder de heidense, maar Israel minnende Cores, werden opgeroepen om terug te gaan naar hun eigen land om daar de Tempel te herbouwen. Ayin, oog, lijkt op het Engelse eye, is ook de ziener, die mensen oproept om te luisteren naar de Stem.

Netanyahu heeft een zware week achter de rug en terwijl wij u deze vrijdag de 'Vanuit Shomron' sturen zitten er weer allerlei mannetjes hem te ondervragen aangaande vermeende steekpenningen die hij van twee zakenlui zou hebben ontvangen. Links Israel kan op de één of andere manier de rechtse premier via de peilingen niet uit het zadel wippen, maar ze proberen sinds de laatste verkiezingen, nu 2 jaar geleden, nog actiever dan ooit tevoren via journalisten die met allerlei familie verhalen over de Netanyahu's (tot en met het eten van de hond...), de premier en zijn gezin zwart te maken. Links aan de macht bleek een ramp voor Israel. Ze gaven land links en rechts weg en we kregen er alleen maar oorlog en dreiging voor terug. Het kan zijn dat Netanyahu ergens over de schreef is gegaan, maar het is vreselijk onverantwoord om hem nu, terwijl Israel een actieve premier nodig heeft om het kleine landje te verdedigen en te representeren, voor de buitenwereld onder vuur te leggen met deze zaak. Dat kan best wachten tot zijn termijn verstreken is en als hij dan in de fout blijkt te zijn gegaan zal hij alsnog die verantwoordelijkheid moeten dragen. Nu moet de man mogelijk uren doorbrengen met advocaten en ondervragers om, wat hij zegt: 'er is niets en ze vinden niets', te bewijzen. De tv media zijn vnl. 'links' en vooral de krant Yediot Achronot, zien Netanyahu, en daarmee zijn regering, al op het offerblok liggen, maar hij vecht dapper terug en ook zijn advocaat zegt dat links niet te snel moet juichen! We hopen dat Netanyahu ook deze ochtend goed uit zijn onderzoek komt en dat er verder of niets gevonden wordt of uitgesteld tot nader order.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'high lights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Elor Azarjah

Israel is een democratisch land, het enige in het weide Midden Oosten. Iedereen die naar verluud verkeerd gedaan heeft en het komt uit, een hoge of lage 'Barbetje' moet dan hangen. Wat verkeerd is laten we aan rechters over, maar dan nog kun je het er als burger volstrekt niet mee eens zijn.

Moet Israel bv. een kleine nederzetting als Amona op last van de rechter echt ontruimen of gelden ook, naast goede internationale juridische argumenten die in het voordeel van Amona zouden uitpakken ook o.a. de Bijbelse beloften? Wat met Elor Azarjah? De IDF soldaat schoot in maart j.l. op het hoofd van een inmiddels onschadelijk gemaakte, bewusteloze, terrorist die vlak daarvoor met een mes een vriend van hem had gestoken. Volgens Azarjah, die een paar minuten na de aanslag ter plekke kwam, zou de man zich nog bewogen hebben en meende hij dat hij een bomgordel tot ontploffing wilde brengen. Hij zou echter ook gezegd hebben dat terroristen niet het recht hebben te leven en een order van zijn meerdere hebben genegeerd. Het incident staat op video. Vele buitenlandse media bemoeiden zich direkt met deze zaak en het ging allang niet meer om de terrorist die een dodelijke aanslag wilde plegen maar om de jonge soldaat Elor. Het is niet zeker of Elor's kogels de terrorist doodde of dat hij zo wie zo was gestorven n.a.v het eerste 'onschadelijk maken'... De rechter vond dat Elor tegenstrijdige argumenten vertelde en veroordeelde hem woensdagochtend voor doodslag. Over een maand hoort hij de veroordeling. Dat kan een gevangenisstraf van wel 20 jaar worden. De Israelische samenleving is sinds decennia niet zo zeer verdeeld over een zaak als deze. Velen geloven hem en zien hem als een held die een ergere terreurdaad wilde voorkomen. Het gebeurde in een periode waarin bijna dagelijks aanslagen werden gepleegd op Israelische burgers. Anderen zien hem als een moordenaar. Netanyahu en Bennet pleiten voor gratie. De verdediging gaat in hoger beroep.

Heilig voor JHWH, hieronder een gouden band voor het hoofd voor hoge Priester. Adonai is de ware Rechter en Hij zal ieder richten!



Strijkernieuws

Ruth (13) heeft sinds woensdag slotjes. Even wennen allemaal maar ze vindt het wel 'cool'. Ze mocht zelf de kleur uitkiezen: turqoois ☺
Ondergebit wordt over een paar weekjes 'verbouwd'. Komt goed sweetheart!



AGENDA: tijden volgen zo snel mogelijk

A.s. januari spreekt Karen Strijker een aantal avonden bij Pillar of Fire in Den Haag over de Psalmen vanuit het Hebreeuws: donderdag de 19e Psalm 83; vrijdag de 20ste inleiding Shabat met maaltijd; zaterdag de 21e 's-ochtends spreekbeurt over Psalm 58 in de dienst van gemeente Shamar en zondag de 22ste als laatste Psalm 2. U kunt de hele serie volgen of u kunt een gedeelte volgen; elke avond heeft een eigen thema. U bent van harte welkom! Geef u graag van tevoren even op bij ons. Wij geven u dan informatie over tijden en precieze locatie, aanbevolen!

We waren met vrienden in Qumran. In de jaren '50 zijn daar honderden goed bewaarde boekrollen gevonden van sommige wel meer dan 2000 jaar geleden.



Capucci

De Grieks orthodoxe aartsbisschop Capucci is dinsdag in Italië, op 94 jarige leeftijd gestorven. De man die jaren in Jeruzalem woonde, probeerde in 1974, en mogelijk deed hij dat ook daarvoor al, vele wapens en explosieven aan de terroristische Fatah partij te geven. Hij werd hier tot 12 jaar veroordeeld, maar kwam op verzoek van het Vaticaan... na drie jaar vrij en verhuisde naar Vaticaanstad. De Palestijnse Autoriteit en Hamas spraken van een zeer droevige dag waarop een groot 'vrijheidstrijder' was gestorven. Er zullen in hun gebieden wel extra straatnamen naar hem vernoemd worden.

15 januari wordt er in Parijs een conferentie georganiseerd over het Israel-Palestijnenconflict. We hopen dat deze conferentie opnieuw geannuleerd wordt. Zeer waarschijnlijk probeert Obama, samen met vele andere wereldleiders die niet willen zien wat het ware probleem is van het conflict: het nooit kunnen en willen accepteren van een Joodse staat door de islam, nog van de gelegenheid gebruik te maken om Israel te veroordelen en sancties op te leggen. Dat zou dan in een maand tijd de 2e Obamalist zijn; door Israel te laten vallen inplaats van haar te verdedigen! Resolutie 2334 van de UN, van 2 weken geleden, legitimeert in feite boycot tegen Israel. Trump en Israel lijken veel beter te 'klikken' en dat is heel hoopvol.

Brand drama

Deze week vonden brandweerlieden in de wijk Talpiot van Jeruzalem de verkoolde lichamen van een orthodox Joodse moeder en haar vier jonge dochters. De moeder had zich opgehangen en zou waarschijnlijk eerst 2 van de kinderen vermoord hebben. De vrouw die met haar man 15 jaar geleden uit Frankrijk emigreerde zou lijden aan depressies maar dat was bij instanties niet bekend. Vreselijk dat dit kon gebeuren en het heeft een enorme impact op de vriendinnetjes van de meisjes. We bidden voor de familie, vrienden en nabestaanden.

Hamasclip

Hamas liet van de week een weerzinwekkend videotje zien waarin ze het hoofd van een vermiste IDF soldaat op een levend persoon hadden geplakt en erbij schreven dat het al het derde jaar is dat de jongen in hun handen is. Israel heeft nu besloten om eventuele toekomstige 'Hamaslijken' niet meer terug te geven totdat de 2 nog steeds vermiste soldaten en nog twee mogelijk wel in levenzijnde Israelische burgers terug zijn in Israel. Een bedouinenjongen en een Ethiopisch-joodse jonge man hebben afgelopen jaar op eigen initiatief de grens naar Gaza weten over te steken. Volgens de familie van de Ethiopier was hun zoon erg in de war toen hij richting Gaza trok.



€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl

Ook een cursus in uw gemeente? Kan ook live vanuit Israel. Neem contact op.

De Alephcursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' wordt in acht seminars gegeven te:

- **Ouddorp** in 2017 op maandagavonden van 19.30-21.30 uur.

Data 30 jan; 13 feb; 20 feb; 13 mrt; 27 mrt; 10 april; 24 apr; 08 mei, docente Mw. C. de Ronde.

- **Oud-Beijerland/Greup**

Data: dinsdag van 14.00 - 16.00 uur OF 19.30 - 21.30 uur!!!

Gaarne uw voorkeur doorgeven! 31 jan.; 14 feb; 14 mrt; 28 mrt; 11 mei; 16 mei; 30 mei; 13 juni, docente Mw .C. de Ronde

- **Naaldwijk**

Data: maandagavonden vanaf begin september 2017, elke 14 dagen
locatie wordt nog bekend gemaakt.

- **Hellevoetsluis**

Data: acht woensdagavonden van 19.30 - 21.30 uur, halverwege is er een korte pauze:

1-2, 15-2, 22-2, 15-3, 5-4, 19-4, 10-5 en 17-5

Docente: Mw. C. de Ronde

Zwolle

Data: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december, 5 en 19 januari. Voor meer informatie en opgave: alephzwolle@gmail.com.

Op verzoek live vanuit Israel via Skype.

info@studiehuisreshiet.nl

Braderie op de DutchFarm

Bent u in de periode van eind januari-eind februari even in Israel en heeft u zin om bv. poffertjes, kaas, patat of koffie te verkopen en een (half) dagje mee te draaien op de braderie van de DutchFarm in moshav Sde Zvi? Welkom, ook gewoon even voor een bezoekje! Iedere vrijdag vanaf 27 januari van 9.00-15.30u. is er gelegenheid om vele Israëliërs te ontmoeten, die jaarlijks op de creatieve en 'smakelijke' Nederlandse Braderie afkomen (met een echt draaiorgel...) en kunt u tegelijk het mooie zuiden bezoeken met de honderdduizenden anemonen die daar dan bloeien. Geïnteresseerd?

Neem even contact op: nr.

00972 54 8858281 Yair of Karen Strijker

Vanaf februari komen er nieuwe aanbiedingen voor de najaars reizen naar Israel.

www.resetisrael.com



Studiehuis Reshiet, gevestigd in Israel sinds 2013, geeft sinds 1995 toegankelijke Hebreeuwse cursussen in Nederland, België en Israel.

Doel is om mensen mondig te maken en hen via de wonderlijke rijke Hebreeuwse Taal dichter bij het Bijbels Denken te brengen. De Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen is daarvoor in de jaren '90 ontwikkeld. Naast taalcursussen zijn er ook cursussen over de 7 Feesten van God Zelf, Psalmenstudies en speciale ontdekkings-ontspanningsreizen naar Israel.

Wilt u Studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden steunen?

Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te boeken, of...

als gast te komen, of...

een dagje ons inhuren voor een tour door bv. de 'gebieden', of ...

een lekkere lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis te reserveren, of...

één van de Alephcursussen in Nederland te volgen, of...

een online cursus organiseren in uw huis of gemeente of ...

het 2.5 maandelijks magazine TijdStip of het unieke lesboek Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen.

Giften zijn ook welkom op rek.

NL 03 INGB 00087 25 116 of

via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammech Ammi ovv St. Reshiet NL 86 INGB 00045 58 913

Parasha Wajigash, en hij trad naar voren Bereshiet 44: 18-47:27, Ezechiel 37:15-28

Joseeph יוסף betekent *hij voege toe*. Zijn moeder Rachel רחל was uiteraard blij met de komst van haar eerstgeborene, maar blijbaar ook ongeduldig omdat zij Adonai direkt na de geboorte vroeg om nog een zoon en daarom heet de eerste zoon letterlijk 'hij voege toe'. Joseeph betekent ook *verzamelen, vergaren* en dat is wat hij als volwassen man deed. Hij verzamelde eten voor de hele wereld en hield daarmee vooral zijn eigen familie in leven. De geschiedenis van het volk Israel was geen gemakkelijke start. Het begon met een overjarig bejaard echtpaar wat nog onverwacht een zoon kreeg (Abraham en Sarah) en er waren ernstige familieruzies tussen broers (bij Izaäk en tussen zijn kinderen), en bij Jaakov verder de vroegtijdige dood van zijn favoriete vrouw, een verkrachtte dochter en de geliefdste zoon die jaren doodgewaand werd. Maar het volk zou blijven bestaan en bestaat nog steeds. Joseeph hield bijzonder veel van zijn bloedeigen broer en hij testte zijn halfbroers of zij deze jongste zoon van hun vader wel echt wilden beschermen. Judah, יהודה de vierde zoon, de leider van de broers, stond voor hem garant en daarom mocht hij mee van zijn vader Jaakov. Uit deze Judah zou de Verlosser komen en de heerserstaf zou van hem niet wijken totdat Shilo komt, profeteerde zijn vader. Het woord shilo staat in de Tenach op 2 manieren geschreven: als shin jod lamed heh שילה en tussen haakjes als שילו shin jod lamed waw. Met een heh ה aan het eind duidt het op een naam zoals ook het huidige plaatsje Shilo heet, vlak bij Bethel, vanwaar Jehoshua (Jozua) de stammen van Israel uitzond en waar voor het eerst in het land een vast gebouw kwam waar de Ark in een Heilige der Heilige werd geplaatst. Met een waw ו aan het eind kunnen we het lezen als 'van hem'. De zin zou dan luiden: 'de heersersstaf zal van Judah niet wijken, tussen zijn voeten is de scepter totdat hij komt *van wie dat is*, a.h.w. *die er recht op heeft*. Wie kan dat zijn? In de commentaren vermoedt men dat het een verwijzing is naar de afstammeling van Judah, de beloofde Messias, of Adonai Zelf. Hij is immers Koning en zal als Koning heersen!

Op het moment dat Judah naar voren trad om zijn jongste broer te verdedigen en zei dat zijn vader zou sterven als Benjamien niet zou terugkeren, barstte Joseeph in tranen uit. Hij maakte in hun eigen taal bekend wie hij werkelijk is, zeer waarschijnlijk het Hebreeuws omdat Joseeph een Hebreeër was. Hij vroeg direkt: 'leeft mijn vader nog' ha'od abhi chai? Hij wist toch uit de conversatie vlak daarvoor dat zijn vader leefde? Hij stelde de vraag om te weten of het nog steeds zijn vader was... gaf hij nog om hem, dacht hij nog aan Joseeph?

Het is één van de meeste emotionele momenten van Tenach; de onthulling van de verloren gewaande zoon en broer. Eind goed al goed, lijkt het voor een aantal decennia. De familie was weer bij elkaar en er kwam grote rijkdom en het volk ging zich uitgebreid vermenigvuldigen. Egypte was goed voor de kinderen van Israel. Al peinzende denken we wel eens of de gebeurtenissen van Joseeph ook in het 'groot' kunnen gebeuren? Verloren gewaande kinderen van Abraham die bij het Verbond horen maar die door hun verheidenste-Egyptische uiterlijk en gebruiken voor het zichtbare Joodse volk niet herkenbaar zijn... Er zijn vele mensen die zich als een Ruth verbonden weten met het volk Israel, zich in Israel, Gods land, direkt thuis voelen, liefde voor het Joodse volk hebben en wie weet zit daar nog een geheimenis achter.

Ezechiël schrijft in de Haftarah (profetenlezing) over twee stukken hout, de ene met de naam van Judah (het twee stammenrijk) erop en de andere met de naam Efraïm (vertegenwoordiger van de 10 stammen van Israel). Deze twee moeten samen gebonden worden tot 1 stuk hout. Efraïm zal bij Judah gevoegd worden. Niet omgekeerd! Zij zullen de regelgeving en Thora van Adonai allen tezamen volgen. De twee koninkrijken zullen opnieuw onder 1 Herder gehoed worden, zoals onder David. Ezechiël zinspeelt duidelijk op de Messiaanse Vorst die in eeuwigheid zal heersen, Jehoshua Zelf.

Het is aannemelijk dat Jehoshua Zelf, Een afstammeling van Judah, vaker de eer kreeg om de Haftara lezing voor te dragen zoals we ook lezen in Lukas 4:16-21. Mogelijk ook deze bijzondere tekst van Ezechiel die verwijst naar de toen al 700 jaar tevoren verdwenen broeders en zusters van Israel. Door Hem kan men geënt worden op de levende stam. Wie in Hem gelooft is immers zaad van Abraham en dan mag je er helemaal bijhoren. We hopen dat het huidige Israel de ogen open mag krijgen voor dit geheimenis en dat deuren opengaan voor hen die op de 1 of ander manier weten dat zij in Israel moeten zijn.

TIJDSTIP nr. 29 is uit!!!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116, TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

שבת שלום