

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 25-11-2016  
24-8-5777  
Nummer 64

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, ! שלום nr. 64-טו 25-11-'16  
Op pag.4 de Parasha/Bijbel uitleg

Brand....je moet er niet aandenken dat het je overkomt. Zeker niet wanneer je weet dat jouw dorp of stad bewust is aangestoken om jou te verjagen en verdriet aan te doen. Al je persoonlijke spullen weg en vernield. Ontroostbare kinderen die hun speelgoed moesten achterlaten. Je boekenkast weg met soms kostbare of dierbare boeken van je familie en fotoalbums. Huisdieren die niet allemaal zomaar meekunnen, je tuin verwoest, en ga zo maar door. Het overkomt momenteel duizenden Israëliërs. Bid mee met hen en voor hen en ons land, Zijn Land.. Dat de wind draait en er regen komt en de brandstichters berecht worden. Be ezrat haShem!

## Ecoterreur

Vanwege de aanhoudende sterke wind van al minstens een week wordt Israel van noord tot zuid geplaagd door felle uitlaande branden. Nog geen 7 km van ons vandaan, in Dolev, Modieen en Talmon was het raak, maar ook bij Jeruzalem, Betshemesh, Haifa, Zichron Ya'akov, Kiryat Gat en vele andere plaatsen. Meer dan duizend huizen zijn geheel verwoest, alleen al 700 in



Modieen donderdagochtend

Haifa en daar werden gisteren 80.000(!) mensen geëvacueerd, waaronder tienduizenden kinderen met hun knuffels en huisdiertjes. Wat een drama! Er is hulp uit Griekenland, Kroatië, Turkije, Rusland, Italië en de VS gekomen. Meer dan de helft van de branden blijkt aangestoken. Wat een laffe daad om misbruik te maken van de wind. Hamas, vele Arabieren en



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...  
☺ enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeuren. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺  
Yair en Karen Strijker

Jodenhaters wereldwijd gebruiken de hashtag 'Israel is Burning' en hebben plezier om ons leed. De 'ecoterroristen' zijn uit op de vernietiging van het mooie Israel. Er is al 800 hectare bos vernield. De brandstichters hangen lange celstraffen boven het hoofd. Ze hebben af te blijven van Gods Land. Laat Netanyahu vooral opstaan om Adonai aan te roepen de wind te laten draaien zodat er snel regen kan komen. Betere Hulp kunnen we niet krijgen! Wilt u nwe bomen helpen planten? Dat kan via het Joods Nationaal Fonds. Even hun site bezoeken!

## Herinneringen

Afgelopen maandag was het drie jaar geleden dat wij op aliyah gingen. We zien ons nog vertrekken op die frisse 21ste november 2013. Drie maanden eerder hadden we al een container gestuurd naar Israel. Er zat een klein houten huisje in. Friese- en Groningse vrienden (ze verdragen elkaar dus toch wel ☺) hebben het 'Mammaloehuisje' voor ons in elkaar gezet op het terrein van familie in de DutchFarm, vlakbij Gaza. Daarna moest er nog veel gebeuren om het leefbaar te maken. Er was geen elektra, keuken, water, toilet ed. Na 2 maanden was het min of meer in orde. We hebben een jaar daar in de Negev gewoond, de Gazaoorlog van 2014 heel bewust meegemaakt. Vanaf jan. 2015 streken wij neer in een prachtig huis met tuinen in Na'aleh, in het harteland van Israel-Samaria. We hebben het erg goed ondanks de dreigingen die er zijn! Kijkend naar de kinderen zien we dat ze er volwassen aan het worden zijn en dat zij hier echt wortel schieten, de taal goed beheersen en van het land zijn gaan houden. Uittrekken uit je geboorteland is niet gemakkelijk, maar bij ons zat er geen drang achter, het was altijd al onze wens en wij hebben ook Zijn Hand en zegen in onze aliyah mogen ervaren. Wat er ook verder gebeure, we houden ons vast aan onze trouwtekst uit psalm 32: 'Hij zal ons onderwijzen aangaande de weg die wij gaan moeten, Hij leidt ons, Zijn oog is op ons'.  
Dank U Heer!

## Strijkernieuws

\* **Vrijdagavond (25-11) wordt in het programma 'Uitgelicht' van (internet tv) Family 7 het interview uitgezonden wat ik vanmorgen had met hen ivm de branden in Israel.**

\* **Vanwege de rookontwikkelingen in Modieen moesten we Ruth, die al branden in de vroege ochtend onderweg vanuit de schoolbus had gezien, na 2 uurtjes les ophalen omdat er teveel rook in de school hing. Niet dat ze naar huis gaan zo erg vond....Vandaag mocht ze ook thuis blijven. Smuel moest wel van ons hier in het dorp. Ze hielden op school een inzameling van drinken en lekkers om uit te delen aan de gevacueerde kindern in o.a Haifa.**

## AGENDA

**A.s. januari spreekt Karen Strijker een aantal avonden bij Pillar of Fire in Den Haag over de Psalmen vanuit het Hebreeuws: donderdag de 19e Psalm 83; vrijdag de 20ste inleiding Shabat met maaltijd; zaterdag de 21e 's-ochtends spreekbeurt over Psalm 58 in de dienst van gemeente Shamar en zondag de 22ste als laatste Psalm 2. U kunt de hele serie volgen of u kunt een gedeelte volgen; elke avond heeft een eigen thema. U bent van harte welkom! Geef u graag van tevoren even op bij ons. Wij geven u dan informatie over tijden en precieze locatie, aanbevolen!**

## Lichte beving

In het noorden van Israel was er zondagnacht een beving van 3.4 op de schaal van Richter. We hebben niet gehoord over schade maar duizenden mensen hebben het gevoeld.

**Jeruzalem armste stad van Israel.** De oorzaak is het lage inkomstenpeil van vrnl ultra orthodoxen en Arabieren die daar wonen. Tel Aviv scoort een 7; Kvar Shmaryahu en Kochav Yair scoren hoog met een 10.

## Seksrabbijn' Berland de bak in

De omstreden rabbijn Berland die ook lange tijd in Nederland onderdook, o.a. op Texel, moet 18 maanden de 'bajes' in. Hij en zijn volgelingen waren niet bepaald een promotie voor het Jodendom. Nederlanders hebben zich groen en geel geërgerd aan hun gedrag. Hij bood tijdens de zitting zijn excuus aan ieder die hij seksueel belast heeft en zei dat hij in de Tenachtijd gestenigd had moeten worden....

**Een uitgebreid landelijk onderzoek wees aan dat Israëliërs die in de zgn 'gebieden van Samaria en Judea' zich veiliger voelen dan mensen die aan de andere kant van de groene Lijn, in Israel wonen. Dat is op het eerste gezicht een opmerkelijke uitkomst. We spreken regelmatig Israëliërs die verbaasd naar ons kijken wanneer wij zeggen dat we in de Shomron wonen en vragen dan of we ons wel op ons gemak voelen. We hebben zelfs aanverwante familie die niet eens bij ons op bezoek durven komen. Misschien hebben wij, de 'kolonisten,' een sterker vertrouwen in de Helpende Hand van de God van dit harteLand? Het is hoe dan ook een keuze om hier te gaan wonen. Bovendien, dat vinden wij, is angst een slechte raadgever. Tuurlijk zijn we altijd alert als we het dorp uitrijden maar dat moet je overal zijn in Israel en tegenwoordig overal ter wereld...**

**Van de pakweg 400.000 Israëliërs die in de 'gebeiden' wonen is de meerderheid religieus.**

## Road Safety Week

**Bedroevend nieuws in de 'veilig op weg week' is, dat Israel wereldwijd heel hoog scoort wb dodelijke ongelukken in het verkeer. Bij die ongelukken komen gemiddeld veel vaker jonge kinderen om het leven dan elders ter wereld (in 10.8 % van de ongevallen tegenover 3.2 % elders ter wereld). Via allerlei kanalen probeert men de Israëliërs hierop te attenderen. Een 'blik op de weg' programma zou het m.i. hier ook goed doen. Denk wel dat je veel meer agressieve reacties van de overtreders te zien krijgt. Als je ergens tussen wilt komen met je auto moet je brutaal zijn. Er zijn niet veel 'heren in het verkeer' en wb de doorsnee princessen op de weg: reken er maar niet op dat zij jou voorrang geven... ☺**

## 29 november Fatah congres

**Fatah belooft dat er een actiever massaal 'populair verzet' gaat komen tegen wat zij noemen 'Israelische militaire overheersing en bezetting.' Ongeveer 1400 Fatahleiders zullen op 29 november vergaderen hoe zij dat verzet verder vorm moeten geven en om onderling allerlei nieuwe leiders te kiezen voor verschillende comitees. Zij menen dat wanneer het verzet niet massaal wordt, de weerstand niet effectief zal zijn. We hopen dat het hele plan in duigen valt en zij in hun eigen kuilen vallen.**

**Deze week probeerde een Palestijn een grenspolitie in het noorden van de 'gebieden' dood te steken. De man werd daarbij zelf gedood. In de buurt van Ramallah waren er meerdere steengooi incidenten. Sinds oktober 2015 zijn er 240 Palestijnen, 36 Israëliërs, 2 Amerikanen, 1 Jordanier en 2 Afrikanen omgekomen.**

In juni 2017 en het najaar komen er weer nieuwe reizen naar Israel!



[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Israelreizen:

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse Taal!

Hebreeuws In Zes Dagen  
kijk op

[www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

Foto: Brand in Haifa (donderdag)  
Haifa is het ergst getroffen door de branden. Goed nieuws is dat wij zojuist (vrijdagmiddag) hoorden dat vele mensen weer naar huis kunnen, zo vlak voor de shabat.



## Erdogan

De Turkse president riep deze week zijn volk op een nieuwe bladzijde om te slaan met het ook op de relatie met Israel. Aangaande de Flotilla-affaire, waardoor de breuk ontstond in 2010, wil hij niet toegeven dat Turkije, in een poging om de Gazablokkade te doorbreken, Israel provoceerde. De toespraak van Ergodan werd maandag in Israel uitgezonden en volgde kort nadat Israel en Turkije ambassadeurs uitwisselden. Beide landen zijn gebaat bij goede onderlinge betrekkingen op gebied van economie en defensie.

Top vrienden zijn de landen niet want Turkije weigert om het hoofdkantoor van Hamas uit zijn land te plaatsen. Turkije uitte van de week ook grote kritiek op het harde 'luidspreker verbod' waar we vorige week over schreven....

Uniek, inhoudelijk en ook nog eens lekker: Chai (leven) chocoladeletters in Nederland. Voor € 3.60 per stuk te bestellen via Chaipainter in Nunspeet. Op te halen of thuis te laten bezorgen. Kijk op de site van hatikvah: [www.chaipainter.nl](http://www.chaipainter.nl) of neem direct contact op met Gonny van der Horn via [info@chaipainter.nl](mailto:info@chaipainter.nl) Haar insteek is om in een wereld waar tegenwoordig veel dood en verderf wordt gezaaid, het leven, chai, te proclameren! Ze maakt ook andere schitterende chai-producten zoals lepeltjes, sleutelhangers, pillendoosjes en kettingen, heel leuk om cadeau te geven voor de feestdagen, zoals bijvoorbeeld 'Chanoeklaas' ☺ en 18% van de opbrengst gaat naar de ambulance-service van Magen David Adom in Israel, dus u doet er ook nog wat goeds mee. Aanbevolen!



Parasha *Chaje Sarah, het leven van Sarah*. We lezen Genesis 23:1-25:18. Uit de Haftara lezen we 1 Koningen 1:1-31 en we lezen Mattheus 1:1:17.

Hoe kon Abraham weten dat, toen hij naar de berg Moriah ging om zijn zoon Izaäk te offeren, hij zijn geliefde vrouw Sarah nooit meer in levende lijve zou zien?

Joodse Bijbelgeleerden, onder wie Rashi, meenden dat het Sarah ter ore was gekomen dat Abraham hun enige zoon ging offeren en daardoor van verdriet was gestorven. Wat triest.... Honderdzeventwintig jaar werd ze, wat wel heel oud is, daar niet van. En dan staat er ook nog geschreven in Genesis 23:2 dat Abraham *kwam* om haar te bewenen. Ze was dus alleen in Hebron gestorven, waar ze woonden, zonder haar man bij zich; Abraham was op dat moment nog in Beer Sheva, was daar blijven hangen op de terugweg van de berg Moriah. Hij moest nog een aantal dagreizen gaan om haar te bewenen en een graf voor haar te kopen van de Hethieten. Izaäk was waarschijnlijk al eerder bij zijn moeder en heeft haar waarschijnlijk wel nog levend gezien, maar echt duidelijk wordt dit niet uit de tekst. De zin in vers 2: 'en hij (Abraham) beweede haar, *welibhkotah*' staat geschreven met een kleine Kaph כ: **וּלְבַכְתָּהּ**. Dit heeft te maken met het feit dat Sarah al heel oud was en dus ook niet meer heel erg beweend werd omdat ze een rijk, lang en vol leven had geleefd.

Deze week gaat het in de Parasha- en Haftaralezing om wisseling van de wacht: Rebecca neemt de plaats in van Sarah als aartsmoeder; Shlomo neemt de plaats van zijn vader David in als koning en Jehoshua neemt de plaats van zijn voorvader David in als Heer de Heren en Koning der Koningen, Baas boven baas! Wat opmerkelijk is aan het geboorteregister van Jehoshua, is dat het gaat van vader op zoon en dat dus Jozef genoemd wordt als Zijn vader, terwijl we allemaal weten dat hij dat niet was, immers is Jehoshua uit de Heilige Geest geboren. Wat een bijzonder eerbetoon is dit aan Jozef, die zijn aanstaande vrouw niet in de steek liet toen ze zwanger bleek te zijn. Hij was wel degelijk nodig en uitgezocht in deze bijzondere heilsgeschiedenis.

Terug in Genesis zien we de zoektocht van Abrahams trouwe knecht Eliezer. Hij zocht een vrouw voor Izaäk en kwam terecht bij de familie in het oude thuisland van Abraham, waar hij niet voor niets vroeg of de maagd, die water zou komen putten, ook zijn kamelen zou drenken; ze moest een goed hart hebben! Dan zou ze passen in het imperium van Abraham, want Abraham zelf was een goed mens, gastvrij en diep gelovig en zeker zal hij Izaäk ook zo opgevoed hebben. Iets anders over Izaäk: waarschijnlijk was hij niet helemaal goed. Welke man van 37 jaar zou zich zonder te verweren op een altaar laten leggen? En liet hij zich later ook niet wat al te makkelijk in de luren leggen door Rebecca en Jacob wat betreft de eerste zegen? Er is verder ook opvallend weinig over hem geschreven, in tegenstelling tot zijn vader en zijn zoon Jacob. Eliezer wist dus dat de aanstaande vrouw van Izaäk een lieve zorgende meid moest zijn. God verhoorde zijn gebed en Rebecca kwam mee. Zo mooi hoe hier ook geschreven staat dat Izaäk met haar *getroost werd* over het verlies van zijn geliefde moeder. Daarna sterft de geloofsgigant Abraham, niet eerder. Er kwam waarschijnlijk best heel wat neer op de tengere schouders van Rebecca..

In 1 Koningen pikte broer Adonia nog bijna de plaats in van Shlomo als koning. De brutalen hebben de halve wereld, zal hij misschien gedacht hebben. Gelukkig grepen Nathan en Bathseba in en kwam de plaats vrij voor de beloofde zoon. David bekrachtigde de belofte op zijn sterfbed, ook hij stierf niet eerder dan dat dit was geregeld... Shabat shalom

**Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron**, in de jishuv/settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israël, op een hoge heuvel in Gods Harteland Samaria, tegen de heuvels van het oude Efraïm.

**Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van € 55-75 per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook op bepaalde dagen en in overleg!**

**TIJDSTIP nr. 29 wordt rond 22 december verwacht!**

**TijdStip** is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116, TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl) of mail ons: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

שבת שלום