

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 4-11-2016  
3-8-5777  
Nummer 61

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום nr. 61-אס 4-11 '16  
Op pag.4 de Parasha/Bijbel uitleg ☺

Noach kreeg de opdracht een boot te bouwen. Hij had zonen die hielpen omdat ze in zijn opdracht geloofden. Als de tijd van 'vuil' vol is dan is er toch die redding die aanvankelijk eigenlijk zo belachelijk lijkt want wie gaat er nou in een boot waar geen water omheen is?

Kun je zo ook stellen dat er in onze tijden van 'vervuiling' een hele 'grote ark' van redding in het Midden Oosten is gekomen, nl het Landje Israel? Voor de Joodse overlevenden, waarvan er de afgelopen eeuwen meer dan 17 miljoen door de heiden- en christenwereld dikwijls op gruwelijke wijze zijn vermoord, is Israel als de Tevat Noach, de ark van Noach. Israel biedt sinds haar stichting ruimte voor vluchtelingen die vanuit de hele wereld kwamen, velen uit de Arabische landen. Ze mochten niets meenemen, alle grondbezittingen en waardevolle goederen werden afgepakt. Maar... zeggen velen nu ook niet dat het belachelijk is om te denken dat je veilig bent in dat Landje wat aan alle kanten met de dood wordt bedreigd, waar honderduizend raketten tegen opgesteld staan (vanuit o.a. Libanon/Hezbollah) en waarvan vele regeringen denken dat de Joden toch altijd al een doorn in het vlees van de mensheid waren....? De UNESCO zegt openlijk en herhaalde deze week opnieuw dat de Joden niets met de Tempelberg in Jeruzalem te maken hebben. Olie op het vuur van Jodenhaters. Londense jonge Joden hadden vorige week de schrik van hun leven toen hun Israelfeestje verstoord werd door Palestina-aanhangers. De Joodse jongelingen werden ernstig bedreigd. Hoe snel het kan of zal gaan met opnieuw een uitbraak van vooral Europees antisemitisme weten we niet, maar er zijn vele duistere voortekenen. Ook Amerikaanse Joden doen er verstandig aan om in de 'Israelboot' te stappen.

De Joodse pessimisten van de jaren '30 van de vorige eeuw hebben over het algemeen de Holocaust overleefd. De optimisten konden het niet navertellen....  
Hoe ja'aseh shalom alenu ve'al kol Yisrael.  
Hij zal vrede stichten over ons en over geheel Israel!



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...  
☺ enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeuren. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺  
Yair en Karen Strijker

## Balfour Declaratie

Twee november was het 99 jaar geleden dat Lord Balfour een bijzondere (in onze ogen profetische) verklaring opstelde en deze stuurde naar Lord Rothschild. In die verklaring steunde Engeland het Zionistische initiatief om een nationaal tehuis voor het Joodse volk te stichten in het door Engeland in 1917 veroverde Zuid Syrie, ook wel Palestina genoemd. De Palestijnse Autoriteit, onder leiding van Abbas en met hem zo'n 97% van de Palestijnse bevolking, vindt die verklaring de misdaad van de vorige eeuw en beschouwen Palestina als hun erfgoed. MAAR Palestina is niet de naam die enig Arabisch land ooit aan dat stuk land gegeven heeft. De Romeinen noemden na de verwoesting van de Tweede Tempel het grondgebied Palestina om de Joodse bevolking te sarren. De naam heeft namelijk woordverband met de Filistijnen. Deze kwamen ongeveer in de 13 eeuw voor Chr. vanuit de Griekse kusten als 'invaders' naar Kanaän en bevolkten vooral de zuidelijke kust. Zij hadden vijf steden: Asdod, Askelon, Gat, Ekron en Gaza. De Filistijnen waren constant in oorlog met Israel maar onder koning Hizkia werden zij geheel verslagen en is er nadien niets meer van hen vernomen (II Koningen 18:8). Het waren de krakers van toen en je hebt de krakers van nu....

Het is maar van welke kant je het bekijkt natuurlijk en we weten dat de algemene opinie is dat Israel geen recht heeft op het door Adonai beloofde stukje grond op aarde en dat het 'fout' is geweest dat bijna 70 jaar geleden de VN met meerderheid van stemmen instemde met de te vormen staat Israel.

Maar zoals de Balfourdeclaratie een sprankje hoop gaf aan de door de eeuwen vervolgte Joden, zo geeft de Bijbel nog veel en veel meer hoop aan ons allemaal! Niet alleen goed nieuws voor de Joden maar voor heel de wereld! Want de hele wereld is van Hem, en alles zal hem dienen, one day!  
Wat er ook gebeure...het komt goed!

**AGENDA**

A.s. januari spreekt Karen Strijker een aantal avonden bij Pillar of Fire in Den Haag over de Psalmen vanuit het Hebreeuws: donderdag de 19e Psalm 83; vrijdag de 20ste inleiding Shabat met maaltijd; zaterdag de 21<sup>e</sup> 's-ochtends spreekbeurt over Psalm 58 in de dienst van gemeente Shamar en zondag de 22ste als laatste Psalm 2. U kunt de hele serie volgen of u kunt een gedeelte volgen; elke avond heeft een eigen thema. U bent van harte welkom! Geef u graag van tevoren even op bij ons. Wij geven u dan informatie over tijden en precieze locatie, aanbevolen!

**Ein Gedi**

Velen die wel eens in Israel zijn geweest hebben de oase Ein Gedi (oog van de bok) wel eens of vaker bezocht. Vlakbij de Zoute Zee is er deze locatie van zoetwater waar je heerlijk verkoeling krijgt. David zou zich in Ein Gedi verborgen hebben voor koning Shaoel/Saul. De locatie staat regelmatig op de agenda te bezoeken plaatsen van onze Studie-ontdekkingsreizen. Er zijn vele steenbokken te zien en hoog in de bergen leven enkele luipaarden die het op de geitjes hebben voorzien en niet op ons ☺

**Onstuimig**

Niet alleen startte de week met onstuimig weer, ook de Knesset opende het nieuwe jaar na een reces van 88 dagen met allerlei onstuimige onderwerpen. Eén daarvan is de geplande ontruiming, eind december, van Amona (in de Samaria) en dat maakte erg veel los. Wanneer Amona valt dan geeft dat veel onzekerheid voor andere bewoners van Judea en Samaria.

**Vrijheid van spreken en haattaal**

Volgens 'topchef' mw. Mogherini van de EU valt het Israel boycotten onder de 'freedom of speech'.... Weliswaar steunt, zegt Mogherini, de EU in het algemeen de BDS beweging niet (Boycot, Disinvestment en Sanction tegen Israel) maar onder het label vrijheid van meningsuiting wordt dus wel de oproep om Israel te delegitimiseren geaccepteerd. Israel als de 'zwarte piet'....Oeps...die uitdrukking mag zeker ook niet meer gebezigd worden.... Hoe dan ook: het onderwerp van BDS is geen pietluttigheid.

**Wat moeten Joden nog meer bewijzen?**

De Bijbel staat vol van geschiedenissen wb de band tussen Joden en Jeruzalem. Een historische, Romeinse schrijver als Flavius Josephus bevestigt de band tussen beiden. Op de Titusboog in Rome zie je hoe de Romeinen het Joodse-Jeruzalemse Tempelsymbool, de menorah stalen en bovendien hebben er sinds koning David (ong. 3000 jaar geleden) vrijwel altijd Joden in Jeruzalem gewoond, ver voordat er een Christen of Moslim (vanaf de 7 e eeuw) bestond.

Een onlangs gevonden inscriptie van 1000 jaar geleden in een moskee in Nuba, vlakbij Hebron, geldt mede als bewijs dat moslims de Tempelberg oorspronkelijk als een joods Heiligdom beschouwden. De Tempelberg heeft daar de naam 'al Maqdess'. De naam is een verarabisering van de Joodse benaming voor de Plaats: Bet Hamiqdash (Huis van de Heiliging). Deze benaming bewijst hoe Joodse invloed zichtbaar is in de vroege Islam. In het begin van de Islam werden in de Dome of the Rock (Gouden Koepel ruimte) rituelen gehouden zoals deze ook in de Tempeldienst gebeurden. Ook werd er onlangs een papyrusrol gevonden daterend uit de eerste Tempelperiode (ong. 28 eeuwen geleden) waarin naar Jeruzalem werd verwezen.

In de 8 e eeuw werden er onder Moslimbestuur zelfs munten geslagen waar de menorah op afgebeeld stond. Bewijs genoeg dat Israel en Jeruzalem bij elkaar horen zoals de zon bij de aarde. Maar als je het niet wilt zien... dan zie je het niet.

We naderen een spannende week voor de VS maar daardoor ook voor Israel. Trump beloofde de VS ambassade terug te brengen van Tel Aviv naar Jeruzalem en wil Israel militair gezien nog sterker maken maar kun je die beloften geloven...? Is de man niet veel te grof en te impulsief? Hillary is niet echt een Israelvriend gebleken en hoe betrouwbaar is zij? De schandalen van beide kandidaten zullen hen nog jaren achtervolgen. Of...kan er nog een kink in de kabel komen van de Amerikaanse verkiezingen...?

Nog 2 plaatsen vrij voor de a.s. Chanukahreis in de 'kerstvakantie'. Van 21 t/m 26 december vluchten rechtstreeks en overdag €685,

Zie voor programma vanuit Shomron nr.59 of mail.



[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Even heerlijk eruit, naar de zon en de bijzondere Israelische anemonen in de woestijn en de amandelbomen zien bloeien? Mail voor verdere informatie of kijk op [www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

Het windorgel vlakbij de Gazastrook. Vanaf deze heuvel kan men behalve Askelon en Asdod de noordelijke Gazastrook en de zee heel goed zien.



Israel maakt zich toch enigszins zorgen dat Obama op het allerlaatste moment van zijn aantreden mogelijk een UN resolutie wil houden om voorwaarden te stellen voor een definitieve overeenkomst tussen Israel en de Palestijnen. Obama kan de Veiligheidsraad vragen om een Palestijnse Staat te erkennen. De VS hebben dikwijls een veto gebruikt om Israel te steunen maar zal dat zo blijven...? Obama doet er verstandig aan niets te ondernemen. Vrede kun je niet van buitenaf opleggen, zoals ook de Palestijnen menen.

Onderstaande reis is in principe vol maar eventueel kunnen er nog 2 mensen mee op een tweepersoonskamer. Zie voor programma 'Vanuit Sh.' nr.60

Pesach Israelreis van 6 t/m 13 april  
Overnachten op de bergen van Efraim in Na'aleh, Samaria/Judea  
€ 1185, volledig goed verzorgd, all-in!

In mei naar Eilat, Judea-Samaria-Israel?  
Van woensdag 17 t/m vrijdag 26 mei  
€ 1345, p.p  
volledig goed verzorgd, all-in!

Shalom! Graag vieren wij, van Studiehuis Reshiet, met U op 24 mei 2017 Jeruzalem. Het is dan precies 40 jaar geleden dat Jeruzalem een éénheid werd. Dat belooft een groots feest te worden. We willen graag om die dag heen u heerlijk verwennen met uitstapjes naar bv Eilat. Het volk Israel trok ooit langs die woestijnplek en was het vroeger het gebied van de vijand, de Amalekieten, nu is het in handen van Israel en de natuur is er prachtig. We zullen daar in de buurt ook het bijzondere Timnapark bezoeken. Er zijn voor deze reis twee overnachtingen geboekt in het luxe Caesar Premier hotel. De andere overnachtingen zijn bij ons in het mooie Gastenhuis van Na'aleh (Judea/Samaria). We zijn nog aan het werven voor deze bijzondere reis en hebben een 'in principe programma' voor u samengesteld.

**17 mei:** aankomst in Na'ale om pakweg 14.00u. We eten de welkomstmaaltijd, maken kennis met elkaar, rusten even en later op de middag maken we een uitstap naar Peduel, het zgn.' balkon van Israel' met een adembenemend uitzicht. Daarna heerlijk uitgebreid eten, drinken en slapen in Na'aleh.

**18 mei, donderdag:** na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek Shiloh en Bethel in Samaria/Judea (kan aangepast worden met andere invulling op verzoek).

**19 mei vrijdag:** Hebron, graf aartsvaders en vervolgens naar Jeruzalem om het begin van de shabat bij te wonen bij de Klaagmuur. Feestelijke shabatmaaltijd in het familiehuis in Na'aleh.

**20 mei shabat** Eind van de ochtend een dienst in het mooie messiaanse dorpje Jad Hashmonah, het oude Emmaus bezoeken en genieten van de shabatsrust.

**21-22-23 mei: vertrek Eilat.** Op de heenweg Dode Zee en Ein Gedi, overnachten in Caesar hotel, varen op de Rode zee, bezoek Timnapark op de terugweg.

**24 mei Jeruzalem.** wandeling (evt. proclamatie) over de muren van Jeruzalem, ontmoeting met en lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski. Indien mogelijk bezoek aan Zvi Eyal, shoah overlevende en vrije tijd om in het nieuw Jeruzalem rond te wandelen en te genieten van de festiviteiten. We eten ergens een lekkere shoarma of falafel en bezoeken daarna de schitterende Night Spectacular Lichtshow in de Tower of David..

**25 mei donderdag:** ....nog geen vaste invulling. Tips en groepsverzoeken zijn welkom in overleg. Mogelijke opties zijn Old Jaffo en Tel Aviv; Askelon; Bet Guvrin archeologisch park of bv de druipgrotten van Bet Shemesh.

Terugvlucht vrijdagmiddag 26 mei, 10 kilo handbagage, 20 kilo kofferbagage. Excl reis/annuleringsverzekering op basis van een 2-persoonskamer. Beperkte beschikbaarheid

Parasha Noach, Gen. 6:9-11:32; Haftara-Profeten Jesaja 54:1-55:5 en Mat. 24:35-46.

De naam Noach komt van het Hebreeuwse werkwoord nuach נוח, rusten. De letters chet n en nun נ vormen samen ook het woord chen חן, gein, genade. Onder Noach kreeg de wereld adempauze, nieuwe genade-tijd en kwam weer tot rust, een fase zoals wij die herkennen aan het begin van de briat ha'olam, de schepping. Toch ging er al snel van alles mis... Noach ontdekte dat hij van de druiven van zijn wijngaard een smakelijk, doch gevaarlijk, gegist sapje kon maken en werd op zijn Hollands gezegd 'ladderzat'. Deze affaire eindigde niet mooi voor de nakomelingen van zijn zoon Cham. Volgens de overlevering zou Cham zijn ontblote vader hebben bespot en Kenaän, de zoon van Cham 'iets' hebben gedaan met Noach waar de tekst zich niet duidelijk over uitlaat. In ieder geval trad Cham niet correct op en bedekten zijn broers Sem en Japhet eervol hun naakte vader met kleren. Noach vervloekte na zijn roes Kenaän. Een kwalijke zaak, maar nog kwalijker is dat menig blanke in deze opmerking las dat Chams kinderen terecht slaven zijn. Cham betekent warm en hij zou de aartsvader zijn van de bruingekleurde bevolking. De parasha beschrijft ook de woordenwisseling die ontstond toen de 'ben adam,' de mens, het idee opvatte om een toren te bouwen die tot in de hemel zou reiken. Adonai gaf de bouwlieden spraakverwarring zodat er geen communicatie meer mogelijk was. Die Ene Taal van vóór de toren van Babel (ons woord babbelen komt daar vandaan) zou het Hebreeuws zijn geweest, de taal van in den beginne, Zijn Taal waarin Hij alles opriep en nog steeds oproept. Want er staat niet alleen dat God *sprak* 'er geschiedde licht' maar in het Hebreeuws lezen we het woord va'jomer ויאמר, dus staat er ook: Hij spreekt en Hij zal spreken dat er iedere dag weer licht komt. Adonai is een levende, Aanwezig God! Altijd scheppend en altijd erbij, Aanwezig. Wat is er gebeurd in de tijd tussen Noach en Jesaja... zoals God Noach alleen redde met zijn nabije familie, zo redt Hij een heel volk en zelfs heel de aardbodem (54:6)! Niet meer mensen eruit halen en de aarde verderven, nee, alle mensen meetrekken in Zijn eeuwige reddingsplan en Wie is de Gebieder? Degene uit de stam van David (55:4), de Messias, Die zal komen heersen. In Mattheus spreekt Hij over wanneer Hij weerkomt en waarschuwt dat de tijden voor Zijn komst precies zo zullen zijn als in de tijd van Noach. We moeten waakzaam zijn en bidden dat we waardig geacht zullen worden om voor Zijn troon te mogen verschijnen. Wij denken dat het een massale aliah zal worden richting Israel, Waar Hij zal komen regeren. Geen opname, maar een aliah! 'Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken en alle bomen des velds zullen in de handen klappen.' Hij komt om Zijn kinderen te verzamelen; Zijn Banier is opgesteld met Zijn familiewapen, zodat Zijn familie weet waarheen te gaan. Richting Jeruzalem, de stad die in kostbare stenen is ingelegd. Al Jeruzalems kinderen zullen van de Aanwezige onderwezen zijn, zegt Jesaja in 54:13 en daar mogen we op hopen, Jood en niet-Jood, twee kudden onder Eén Meester; de God Die Zichzelf Eén noemt. Kom spoedig, Heer, wij verwachten U met reikhalzend verlangen!

Kijk voor meer informatie over deze dingen in onze Alephcursus 'Hebreeuws in Zes Dagen.'

**Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron**, in de jishuv/settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in Gods Harteland Samaria, tegen de heuvels van het oude Efraïm.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van € 55-75 per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

**TIJDSTIP nr. 28 is uit!**

**TijdStip** is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116, TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van