

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 14-6-2019

11-3-5779

Nummer 173

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Wie denkt dat er in Gaza alleen maar kapotte huizen staan heeft het goed mis. Enorme villawijken en shopping malls zijn er, vol voedsel en kleding. Een enorme hoeveelheid belastinggeld van miljoenen wereldburgers stroomt naar dat gebiedje aan de kust. Komt dat geld op de juiste plaats? Dikwijls niet en een groot aantal Gazanen leeft in vreselijke armoede.

Veertien jaar geleden had Gaza een welvarend land kunnen worden. Israel vertrok uit Gush Katif in de hoop dat er vrede tussen Gaza en Israel zou komen en liet de winstge-vende greenery's achter waarmee veel geld kon worden verdiend. Wat deden de Gaza arabieren: alles kapot maken en wat ooit een paradijsachtig gebied was, is nu weer kaal, vol zandhopen. Vervolgens kozen zij voor de terroristische dictatuur van Hamas en nu gaat het geld wat binnenstroomt vrnl. naar wapens en terreurtunnel-bouw. De meeste media schrijven een halve waarheid, dus een hele leugen over de situatie rondom Gaza. Hamas is verantwoordelijk voor alle ellende aldaar maar zij zijn goed in liegen, bedriegen en zielig doen. Als het om joden gaat dan hebben zij snel vriendjes met o.a. Europa en de verenige naties.

Woensdagnacht en vannacht schoot men vanuit Gaza opnieuw een raket



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

naar Israel. De raket van vannacht raakte een schoolgebouw in Sdertot. Iron Dome onderschepte het projectiel van woensdag en opnieuw was er alarm. Israel slaat dan wel even terug en vernietigde dit keer een ondergrondse munitieopslagplaats (je vraagt je af waarom die bij de eerdere confrontatie tussen Israel en Hamas, een maand geleden, al niet vernietigd werd...) maar vanuit Gaza gaat men gestaag door met het sturen van 'ontploffbalonnen' die deze week al meer dan 20 branden hebben veroorzaakt in het zuiden en waardoor kostbare tarwevelden zijn vernield. In Syrie en Irak hebben terroristen dezelfde 'techniek' al overgenomen. Vuur en wind doen het werk.

**Moldavie** gaat hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatsen. De PLO veroordeelde direkt het besluit van de Moldavische premier Pavel Filip en riep Europa op om actie te ondernemen op politiek en economisch gebied tegen Moldavie. Behalve Amerika heeft Guatemala de ambassade verplaatst naar Jeruzalem. Roemenie en Honduras overwogen de verplaatsing en Hongarije heeft onlangs bewust een handelskantoor geopend in Jeruzalem. Dat zij allen gezegend mogen worden.

**Hamas** drong er deze week bij de Palestijnse Autoriteit opnieuw op aan om alle samenwerking met Israël op beveiligingsterrein te verbreken. Ze willen dat er in de ‘Gebieden’ een intifadah komt.

‘**Pidyon ha’ben**’. Het is nog steeds traditie in Israël dat eerstgeboren zonen ‘afgekocht’ worden voor de dienst voor Adonai. Wij werden vorige week uitgenodigd bij de burens om de ceremonie mee te maken. Ook leuk om weer even in het huis te zijn waar we eerder 2.5 jaar hebben gewoond. Als aflossing geeft men wat geld maar sommige familieleden legden ook gouden sieraden in het offerbakje. Rechtsonder kijkt onze Ruth toe



Beetje gehandicapte poes Bibi Netanmiauw is bedreven in vliegen vangen, net zoals Djessie de hond. De destijds behoorlijk in elkaar gekreukte Bibi, die we gewond op straat vonden, doet het prima bij ons.



**O ja...** wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israël steunen? Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet. Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh Israël tel: 00972 54 8858281.

**De Indiase** premier Narendra Modi heeft onlangs tijdens een VN stemming Israël gesteund door de Palestijnse groep Shahed (martelaar) niet de ‘observer status’ te geven die zij wilden bemachtigen binnen de ECOSOC (VN Economic and Social Council). Dat was een unieke stap voor India!

Shahed onderhoudt contacten met Hamas en willen die niet verbreken. Jammer dat landen als Rusland, Marokko en China niet aan onze kant stonden. Israël kreeg gelukkig wel meer vóór- dan tegenstemmers!

**In** de zomermaanden zal ‘vanuit Shomron’ niet verschijnen. ☹️ Uiteraard houden we bij wat er in ons landje gebeurt, maar omdat wij zelf meerdere weken in Duitsland en Nederland zijn is de kans groot dat we aan schrijven niet toekomen. Halverwege augustus verschijnt dan opnieuw de wekelijkse uitgave... we denken aan een iets andere vorm... Volgende week is er nog wel een uitgave.

Nog een paar woorden om te leren:

Trui	Sarig*	סריג
Jurk	Simlah	שמלה
Rok	Chatsaiet	חצאית
Broek	Nichnasajim	מכנסיים
Schoenen	Na’alajim	נעליים
Sokken	*Garbajim	גרביים
Shirt	Chultsah	חולצה

\*De g wordt uitgesproken zoals in het Engelse good.

Peduel is een religieuze yishuv (nederzetting) iets ten noorden van waar wij wonen. We komen er regelmatig met onze gasten om van het prachtige uitzicht te genieten. Er staat daar een grote schommelbank waar men heerlijk op kan zitten en kan turen naar de kustvlakte. Met mooi weer kun je enorm ver kijken en Peduel noemt men ook wel het balkon van Israel, (mirpeseth ha' medina). Even daar beneden liggen de resten van een Byzantijns klooster. Er is niet veel over bekend en omdat Peduel in 'betwist' (wij zeggen bevrijd) gebied ligt komen er amper buitenlanders. Een beetje zand wegvegen en je ziet prachtige mozaïeken.



Welkom in het gastenhuis van Na'aleh

Mooie slaapkamer, woonkamer en keuken en uiteraard douchegelegenheid en in de tuin een zwembad voor verkoeling.



[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

## Bid voor de vrede van Jeruzalem

Deze opdracht heeft Jehoshua Zelf ons gegeven en is daardoor van cruciaal belang om te volgen. Wij bidden dagelijks trouw om de vrede van Jeruzalem en voor ons is het niet moeilijk om dit te bidden omdat wij dagelijks in de Israelische samenleving verkeren. Wij maken aanslagen 'van dichtbij' mee en onze kinderen gaan dagelijks behalve op Shabat met de schoolbus mee die dan een gedeelte door de kwetsbare 'Gebieden' moet rijden... Dan is bidden niet moeilijk! Maar voor iemand die niet in Israel woont kan het wél moeilijk zijn om Gods opdracht uit te voeren want dan is het verder van uw bed. Wij willen u oproepen om dit zo belangrijke dagelijkse gebed niet te vergeten, want gebed vormt een cordon van bescherming om Jeruzalem en Israel heen, dit cordon is nu nog te zwak waardoor aanslagen en nare incidenten er steeds opnieuw 'doorheen breken' en hoe meer mensen dit gebed bidden, des te minder zullen de aanslagen kans van slagen hebben, doet u alstublieft mee om de veiligheid van onze kinderen en alle mensen in Israel? Het is echt heel belangrijk..

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

**Parasha beha'alotekha** בהעלותך Numeri 8:1-12:16. De Haftaralezing is Zacharia 3:1-4:7. Dan lezen we Openbaring 11:1-19.

De Parasha begint met het aansteken van de lampen, nog voordat er iets anders gedaan wordt en dat is dan toch ook weer diepzinnig. God begint in Genesis ook te scheppen nadat Hij het licht aandoet en dat licht, dat is Hij Zelf! 'Er geschiede licht, jehi ohr ( יהי אור )' roept Hij uit en het woord *geschiede* is een vervoeging van Zijn eigen Naam יהוה: 'Er Gode licht!' En in dat Licht scheidt Hij verder, met het licht van de zon, maan en sterren pas op de vierde scheppingsdag, wonderlijk toch! God Zelf is het Licht der wereld.

Eerst moet er licht zijn en in dat licht gaat God de Levieten aan Zichzelf toe-eigenen, in plaats van alle eerstgeborenen, zoals we in een vorige Parasha al aangekondigd zagen. Duisternis heeft geen plaats in dit heilige gebeuren. Vuil ook niet: de kleren van de Levieten worden gewassen en al het lichaamshaar wordt afgeschoren, er mag geen enkele extra reden zijn om te transpireren, sowieso al lastig in het hete klimaat.. Daarna een typisch gebeuren: de Levieten worden heen en weer bewogen voor het aangezicht van Aaron (vs. 13), dat zal toch een raar gezicht geweest zijn, al die bewegende mensen. Het is echter een heilig gebeuren, een beweegoffer voor God.

God stelt de viering van het Pesachfeest in, in de maand Aviv, de eerste maand, op de veertiende dag tussen de twee avonden in. Degenen die per ongeluk met een dode in aanraking zijn geweest, mogen het Pesachfeest in de tweede maand vieren. Het Feest is voor iedereen, ook de vreemdeling mag meedoen (9:14).

Dan klaagt een deel van het volk zodat Gods toorn hen verteert als een vuurvlam. Anderen willen vlees eten en het wordt Moshe teveel. Oudsten worden aangesteld om hem te helpen de lasten van het volk te dragen. En daarna mag het volk vlees eten totdat het de neus uitkomt (11:20). God slaat Mirjam met melaatsheid/lepra. Zeven dagen moet ze buiten het kamp verblijven totdat ze weer genade vindt in Gods ogen. Hoogmoed komt voor de val.

In Zacharia wordt Jozua de hogepriester genoemd, wiens kledij wordt gewassen, dan wordt hem de Messias aangekondigd: de Nieuwe Jozua, de Spruit, netser נצר. Wanneer Hij terugkomt, dan zal een ieder zitten onder z'n eigen wijnstok en vijgenboom, o heerlijk! In Zacharia 4 komt opnieuw een lamp voor, een menorah, er staat niet bij of deze aangestoken is of niet, wel staat er dat hij zeven armen heeft, het is de lamp waarvan we weten dat hij in de derde tempel zal worden gebruikt.

Zerubbabel wordt aangehaald en wie Haggai goed leest die weet dat Zerubbabel een beeld is van onze Messias, Die de eerste steen zal leggen voor de nieuwe tempel. Deze dingen dienen goed bestudeerd te worden. De twee olijfbomen doen denken aan de olie die ze leveren om de lampen brandend te houden. 'Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het alles geschieden,' zegt God. Inderdaad, door het groeien van de vrucht van de olijfbomen krijgt de lamp licht uit de olie ervan. Eigenlijk heel eenvoudig, God werkt veel simpeler dan we vaak denken.

Over de twee getuigen en de twee bomen is heel veel discussie in de christenwereld: zijn het Moshe en Elia, zijn het Jehoshua en het volk Israël? We zullen hen herkennen wanneer we hen zien, of hebben we hen al gezien? De tijd zal uitkomst geven, zoveel van wat in de Bijbel staat hebben we al uit zien komen, dit zal ook duidelijk worden, een ding staat als een paal boven water: God overwint! Shabat shalom!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?