

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 10-5-'19

5-2-5779

Nummer 168

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Mazal tov! Gisteren was het Onafhankelijkheidsdag en werd de nieuwe staat Israel 71 jaar. In 1948 was dat op 14 mei. Overal waar je liep of reed rook je de barbecue. Traditioneel clusteren Israëliërs samen in de vele parken om, doorgaans luid sprekend ☺.. met elkaar lekker te genieten de vrije dag en de natuur en natuurlijk bovenal dat het Joodse volk een eigen staat heeft waar we ons veilig wanen. Maar nog geen week geleden lag dat toch even anders. De bijna 700 raketten die lukraak op het zuiden van Israel werden afgevuurd, zit niemand in Israel lekker. De nieuwe strategie van Hamas om wel 50 raketten tegelijk af te schieten heeft bewezen dat Israel niet voldoende voorbereid is op een aanval van Hamas. Wat gebeurt er wanneer Hezbollah 100 raketten of meer tegelijk afschiet vanuit het



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

noorden, van de grens met Libanon? Hamas heeft deze zoveelste agressie ronde op een bepaalde manier zeker gewonnen, dat claimen zij zelf ook. Zij bepaalden wanneer de strijd begon en Israel gaf binnen 12 uur, nadat Hamas om een wapenstilstand vroeg, toe aan hun verzoek. Het over en weer vuren stopte een paar minuten voordat de ramadan begon. Natuurlijk heeft Hamas een klap gekregen en zijn er Gazaanse huizen vernield en zijn er 29 doden gevallen maar hun 'winst' is dat er veel schade is toegebracht aan Israelische woningen, er net zoveel Israelische doden (4) in 48 uur zijn gevallen als in de 50 dagen durende zomeroorlog van 2014, en vooral dat zij één van de sterkste legers ter wereld zo kunnen uitdagen zonder zelf geheel vernietigd te worden.

Erg dankbaar zijn we en wat een plezier om naar te kijken.....de Engelse uitgave van de cursus Hebreeuws in Zes Dagen! Deze week bracht een vriendin een aantal cursusboeken vanuit Nederland voor ons mee. We hopen met deze vertaling een brug te slaan naar o.a. de VS, Zuid Afrika en England. Wilt u meehelpen om ons contacten te geven van bv kerkleiders of gemeenteleden die mogelijk geïnteresseerd zijn in het Bijbelse denken vanuit de Hebreeuwse taal? We willen hen graag benaderen en informeren. Heeft u Engelstalige vrienden en wilt u hen een cadeau geven? ☺



Hamad Ahmed Khudri was een arabier die ervoor zorgde dat terreurgeld vanuit Iran naar Hamas werd gebracht.

De meeste 'Hamastoppers' zitten vooral in bunkers verstoep zodat Israel hen niet kan treffen maar Hamad was ditmaal onvoorzichtig. Tijdens de korte oorlog van begin deze week werd hij, zittend in zijn auto, naar de 'andere wereld' geschoten. Het zal waarschijnlijk niet de laatste topman zijn die Israel liquideert.

Hamas heeft aangekondigd dat de volgende gevechtsronde veel expositiever zal zijn dan die van deze week en dat zij over nog betere wapens beschikken.

Ondertussen blijft Qatar maandelijks \$40 miljoen doneren. De vraag is of dat wel echt bij de mensen terecht komt of juist ingezet wordt om wapens te kopen of te maken.

Grimme situatie gisteren in Berlijn. Tijdens een pro-Palestina demonstratie riep Daniel Gurfunkel, een jonge Israeli die toevallig langs liep, 'Israel' en prompt werd hij in elkaar geslagen. Zo leren mensen wel hun mond te houden? Het duurde wel 5 min. voordat de politie Daniel te hulp schoot.

Jadaatjes/weetjes

De jonge staat Israel telt inmiddels 9 miljoen inwoners waarvan ongeveer 6.6 miljoen joods zijn.

- Geboorten: gemiddeld 3.2 per gezin
- De Internationale (Joodse) Bijbelquiz waaraan gisteren 30 landen deelnamen, is gewonnen door Yonathan Weissman uit... Israel
- In 2018 emigreerden 32.000 joden naar Israel
- De Negevwoestijn omvat 60% van het land Israel en 8% van de bevolking woont er.
- De Hop is de nationale vogel van Israel
- In Israel zijn ooit per toeval in Gush Katif (het gebied in de Gazastrook waar tot 2005 Israëliërs woonden) de cherry tomaatjes uitgevonden
- Het is slechts 6 uur rijden van het stadje Metulla, de noordelijkst gelegen plaats in Israel, naar het meest zuidelijk gelegen Eilat.

www.studiehuisreshiet.nl

De Purimuitgave van ons magazine TijdStip is verstuurd.

Wilt u een gratis proefnummer?

Interesse om een advertentie in ons wekelijks 'Vanuit Shomron' te plaatsen?

Graanmaler van oude tijden, te bewonderen in het Neot Kedumiënpark vlakbij Modieën.



Misschien overweegt u een gift te geven of de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet regelmatig te steunen?

NL03 INGB 000 8725116 tnv Studiehuis Reshiet of

via de ANBI stichting Ammech Ammi, NL86 INGB 000 4358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Dank/todah !! Yair en Karen Strijker, Na'aleh, Israel.

‘Onze’ docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

In Israel zijn wij één week vóór met de Parasha.

De Parasha is deze week Emor אָמֹר , zeg! We lezen Leviticus 21:1-24:23. Uit de Haftara lezen we Ezechiël 44:15-31 en we lezen Lukas 14:12-24.

Allerlei wetten met betrekking tot reinheid voor de priesters worden hier behandeld, het herhaalt zich in Ezechiël. De priesters werken in 'ploegendienst' en duidelijk is dat ze niet onrein mogen zijn voordat ze dienst doen in de Tabernakel (en later de Tempel). Ze mogen dus de avond ervoor niet met hun vrouw slapen omdat ze dan de gehele volgende dag tot de avond nog onrein zijn en geen heilige offerdieren van het volk mogen aanraken. Ook mag een priester niet trouwen met een verstoten vrouw, een weduwe of een hoer.

Het belangrijkste uit de Parasha deze week is de instelling van de Hoogtijden des Heren met daarin de kerntekst: "Deze zijn de gezette Hoogtijden, Mo'adim מועדים des HEEREN, Aanwezige, vastgezette tijden die JHWH heilige samenroepingen noemt: "Mo'adim, welke gij uitroepen zult op hun gezette tijd." God is er hier heel duidelijk over Wiens Feesten we vieren; het zijn Zijn eigen Hoogtijden. Het zijn geen Joodse, maar het zijn Gods Hoogtijden, daar laat Hij in dit vers geen enkele twijfel over bestaan.

Eén van de grootste misstanden uit de geschiedenis is al voorspeld in Daniel 7:25, waar staat dat er *een macht zal opstaan die erop uit zal zijn om tijden en wet te veranderen*. Dit is ook gebeurd: de Shabat is naar de zondag gegaan omdat men dit in de tijd van de eerste Christenen zo handig kon combineren met het aanbidden van de zonnegod en de andere Hoogtijden des Heren zijn ook aangepast ten tijde van de opkomst van Rome, uit antisemitische overwegingen... Gods Hoogtijden zijn hierbij 'afgekort' tot 'Joodse Feesten.'

In de Haftara spreekt God over de gebruiken van de priesters die in de nieuwe Tempel zullen gaan dienen, een mooi gegeven is dat God wil dat de priesters hun haar behoorlijk laten knippen, niet kaalscheren dus, maar zeker ook geen lange lokken laten zitten. De hoek van de baard zal men echter niet afscheren.

In Christelijke kringen wordt doorgaans gedacht dat Jehoshua en de apostelen lang haar hadden, echter, men heeft in die tijd als man alleen lang haar als men onder de gelofte van de Nazireeër staat, dan knipt men zijn haar niet af en dan drinkt men absoluut geen wijn, denk maar aan Simson, zijn kracht zit hem niet in het haar, maar in de gelofte die hij had bij God. Jehoshua drinkt wel wijn en staat dus niet onder de 'Gelofte van de Nazireeër,' maar omdat Hij uit Nazareth komt, een Nazareeër is, vergist men zich algemeen waarschijnlijk daarmee. Paulus zegt later dat het voor een man een schande is in die tijd om lang haar te dragen (1 Kor. 11:14) en dus kunnen we ervan uitgaan dat Jehoshua zich behoorlijk heeft laten knippen, net zoals iedere man in die tijd.

Belangrijker echter dan hoe Zijn haar zit, is wat Hij te zeggen heeft in Lukas: Hij zegt specifiek tegen zijn zeer belangrijke gastheer, de overste der Farizeeën, dat deze de armen uit moet nodigen omdat die niet kunnen terugbetalen. We kunnen de context pas goed begrijpen als we helemaal teruglezen vanaf het begin van de perikoop en daarbij zien wie hem heeft uitgenodigd aan de maaltijd. Hij zegt nog veel meer lastige dingen in deze kring van genodigden en de vooraanstaande gastheer, die een belangrijk Man denkt te hebben uitgenodigd, die zijn ego zal strelen, zal gedacht hebben: 'Nou zeg, Die nodig ik ook niet meer uit!' ☺

Ook zegt Jehoshua: 'Als de genodigden niet komen opdagen, dwing dan iedereen om binnen te gaan in het Koninkrijk, iedereen is genodigd op Mijn Hoogtijdagen want het moet vol worden.' Wel, daar geven we heel graag gehoor aan!

Wij sturen het Shomron Nieuws naar familie, vrienden en bekenden. Wilt u het niet meer ontvangen? Reply ons dan.