

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 5-4-2019
29-12B-5779
Nummer 165

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Nieuwe maan, nieuwe maand, de eerste Bijbelse maand begint vanavond. **Netanyahu** of wie zal het worden? De komende week zijn hier de verkiezingen en er wordt door links met erg veel modder naar Netanyahu gegooid.

Alsof Bibi een vreselijke boeman en leugenaar is. Alleen al daarom komt de Kachol-Lavan (Blauw-Wit) partij van Gantz-Lapid verre van sympathiek over. Het Hebreeuwse woord kachol houdt mogelijk samen met het woordje kachel, hij is helemaal kachel, dronken, blauw...?

We menen dat aan de meeste politici wel wat vervelends kleeft, zo ook aan Bibi, maar zolang niets bewezen is geven we hem het voordeel van alle twijfel.

Mogelijk schrijven we volgende week geen uitgebreid 'Vanuit Shomron' omdat ik, Yair, dan een lang weekend in Nederland ben om seminar te geven. O ja... wilt u op de valreep ook naar Limburg komen? We leren vanaf donderdagavond t/m zondagmiddag over het Bijbels denken vanuit de boeiende Hebreeuwse taal en o.a. het verband tussen Pesach en Pasen. Er is nog plaats voor 2 personen!

Een all inclusive concept met goede overnachtingen en maaltijden. U kunt ook als daggast verblijven ☺



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

We hadden deze week wederom een gastengezelschap. We mochten hen in het land rondrijden en hen leren over de Bijbelse taal en de feesten van Israel. Het was een heel goed samenzijn ondanks het wisselvallige weer. Afgelopen woensdag was de lucht strak blauw en was het heerlijk om buiten te zijn. We waren ook vlakbij de Gazastrook. We konden uiteraard niet zo ver komen als we gewoonlijk wel eens doen, vanwege de veiligheid. We hebben er gebeden, voor de spoedige komst van Yehoshua Mashiach, dat Hij de problemen tussen de volkeren zal oplossen en de leugen aan het licht wil brengen en het geweld ook van de Gazanen tegen Israel doet stoppen!



Uitzicht op Noord Gaza, vlakbij kibbutz Nir Am

Zacharya Baumel en Hadar Goldin

We bezochten deze week met onze gastengroep o.a. een expositie van Hadar Goldin. Over Hadar hebben we wel eerder geschreven. Hij is één van de twee soldaten wiens lichaam Hamas nog steeds vasthoudt sinds de oorlog van 2014. In het plaatsje Sederot, dat ligt tegen de Gazastrook aan, kregen we een rondleiding en uitleg wie deze begaafde jeugdige schilder was. Hamas treitert Israel constant door zich niet aan de internationale afspraken te houden. Oorlogsslachtoffers moeten immers terug naar hun eigen land. Dat gebeurt overal ter wereld, maar als het om Israëliërs gaat... schijnen daar andere regels voor te gelden? Deze week werd overigens na 37 jaar het lichaam van Zecharja Baumel teruggebracht van Syrië naar Israel. Niet dat Assad dat vrijwillig heeft gedaan. Hij heeft er mogelijk aanvankelijk niets van gemerkt. Veel bekendheid over de transfer is er niet. Wel is duidelijk dat Rusland geholpen heeft met deze operatie. Gisteren, donderdag, had Netanyahu een vrij onverwachte ontmoeting met Putin. Zoals aangenomen wordt lag Zecharja op de Joodse begraafplaats van Damascus. Nog 2 Israelische jongens liggen er ... we hopen dat ook hun lichamen spoedig terug mogen keren naar Erets Yisrael, hun land waarvoor zij stierven.



Deze week werd Sheik Yousef, de vader van Musab Yousef, wegens opruiing en het aanzetten tot geweld tegen Israëliërs gearresteerd in Ramallah. Musab is de zgn. ‘groene prins’, zoon van Hamas (naar het gelijknamige boek wat hij schreef). Deze jongen, opgevoed door één van de oprichters van Hamas, met haat tegen Israel, heeft van 1997 t/m 2007 de geheime Israelische dienst regelmatig van cruciale informatie voorzien, waardoor er veel aanslagen tegen burgers en soldaten zijn voorkomen. Musab woont nu in de VS en heeft zich tot het Christendom bekeerd. Op 16 juni, spreekt hij in New York op een Jerusalem post conferentie.

De verjaring, vorige week van de zgn. ‘mars van return’ was minder druk bezocht dan dat Hamas hoopte. Zij schreeuwden vooraf dat miljoenen zouden opdagen maar er verschenen rond de 40.000 Gazanen, verspreid over meerdere plekken bij het grenshek. Velen gooiden bommen en granaten naar de troepenmacht van Israel. Hamas zorgde er redelijk goed voor dat de Gazanen niet te dicht bij het grenshek zouden komen en Israel spoot met blauw water op mensen die wel in de buurt van het hek kwamen. Ook werden 2 knaapjes van 8 in de kraag gevat die met messen ergens het grenshek overgestoken waren. Ze werden netjes de grens terug naar Gaza, overgezet. Acht jaar!!! Er verschijnen nu berichten dat Hamas overweegt om het geweld aan de grens te stoppen maar Islamitische Yihad is het daar niet mee eens. We zullen zien wat het vandaag, vrijdag, wordt....

Een 'bak' van ongeveer 22 kilometer lang en 10 breed, op ongeveer 219 meter onder zeeniveau: het meer van Tiberias, oftewel Kineret (harpmeer), zoals wij de zoetwater binnenzee in Israel noemen. In het OT/Eerste Testament wordt het meer slechts éénmaal genoemd: bij de verdeling van het land onder de stammen van Israel staat er dat het meer aan de stam Naftali toeviel.

Afgelopen maandag steeg het waterpeil van deze grote bak maar liefst met 11 centimeter en sinds vorige week vrijdag in totaal met 17 centimeter.

Regen is zegen maar er is nog altijd een enorm tekort aan water in het meer. Er kan nog wel 3 meter bij... Toch zijn we enorm blij dat het waterpeil deze winter bijna met 3 meter steeg. Hopelijk krijgen we nog wat mayim (water) van Boven in april.



De natuur houdt niet op met bloeien door de vele regens. Dit zijn wilde cyclamen bij Bethel.

Komt u ook eens op bezoek in april? Wees gerust... doorgaans is er na regen veel zonschijn, ook in Israel ☺

Vlak bij Beersheva werd onlangs bij opgravingen van een oud joods stadje o.a. een scherf van een oud olielampje gevonden met erop de beeltenis van een chanukia (negenarmige kandelaar). Volgens archeoloog dr. Daniel Varga is dit mogelijk de oudste vondst van een chanukia afbeelding ooit (zeker 2000 jaar oud).

www.studiehuisreshiet.nl

De Purimuitgave van ons magazine TijdStip is verstuurd.

Wilt u een gratis proefnummer?

O ja... wilt u eens een gift geven of de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet regelmatig steunen?

NL03 INGB000 8725116 of

via de ANBI stichting Ammech Ammi,

NL86 INGB000 4358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Dank/todah !! Yair en Karen Strijker. Na'aleh Israel.

'Onze' docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.



Parasha Tazriah, haar zaad. We lezen Leviticus 12:1-13:59. Uit de Haftara lezen we 2 Koningen 4:42-5:19 en we lezen Lukas 7:18-35. Deze Shabat is Shabat haChodesh, nieuwe maand, nieuwe maan en de eerste van de maand Aviv.

Wanneer een vrouw geboorte geeft aan een jongen is zij zeven dagen onrein en daarna nog 33 dagen, in totaal 40 dagen. Bij het geboorte geven aan een meisje is zij 14 dagen onrein en daarna 66 dagen, in totaal 80 dagen. Waarom duurt de reinigingsperiode voor een moeder na het geboorte geven aan een meisje langer, zelfs twee keer zo lang, als bij een jongen? Er is nauwelijks een bevredigende verklaring voor te geven en een aantal verklaarders lijkt het uit de weg te gaan. Sowieso, zowel bij de geboorte van een jongen als van een meisje, moet er een brand- en zondoffer gebracht worden, alsof de moeder heeft gezondigd. De meest voor de hand liggende verklaring- en ook die is moeilijk- is dat de moeder een kind ter wereld heeft gebracht dat een potentiële zondaar is. Wat betreft de langere reinigingstijd bij de geboorte van een meisje: het was de vrouw Eva (Chava) die de zondeval veroorzaakte..

Een lammetje en duiven mogen worden geofferd als het reinigingsritueel na de geboorte voorbij is, echter, wanneer de moeder uit een arme familie komt en een lammetje te duur is, dan volstaan duiven en tortelduiven. Jehoshua komt blijkbaar niet uit een rijke familie; er worden slechts duiven gebracht (Lukas 2:22-24). Of lijkt dat maar zo? Hijzelf is het Lam dat Zich na 33 jaar, in plaats van 33 dagen laat offeren en Hij betaalt hiermee de ultieme prijs..

Er volgen in deze Parasha allerlei regels omtrent melaatsheid, lepra, waarbij de priester bepalen moet of iemand in quarantaine gezet wordt of niet. Lepra is een zeer besmettelijke ziekte. Mirjam, de zus van Moshe, krijgt het nadat ze geroddeld heeft over Moshe, die met een zwarte vrouw trouwde en God slaat haar als gevolg met deze afschuwelijke aandoening (Num. 12:10). Als gevolg ervan moet ze uit het kamp om niemand te besmetten met haar melaatsheid en *kwaadsprekerij*.... Het zou in onze tijd ook goed zijn om roddelaars in quarantaine te zetten zodat ze anderen niet langer kunnen belasteren.

Melaatsheid is in het Hebreeuws metsora' מצרע waarin het binnenwoord tsar צר, *benauwdheid*, te herkennen is en ook het binnenwoord ra רע, wat *slechtheid/kwaad* betekent. Het woord metsora' is afgeleid van het werkwoord tsara צרע, *melaats zijn*.

Heeft de Syrische krijgsoverste Naaman misschien ook *slecht/kwaad* gesproken over een ander? We weten het niet, hij is een held voor het aangezicht des Heeren. Maar ook is hij melaats en een Israëliisch slavenmeisje vertelt aan haar bazin, blijkbaar de vrouw van Naaman, dat hij naar de profeet Elisa moet gaan om beter te worden. Via de Syrische koning wordt het geregeld en met een grote gift aan zilver en goud trekt Naaman naar de koning van Israel. Deze reageert zeer argwanend, maar gelukkig komt het de profeet Elisa ter ore en hij zegt de koning dat Naaman bij hem moet komen.

Komt Naaman daar met zijn gevolg, zijn zilver en goud, zijn paarden en wagens, oftewel met een hoop poeha! Elisa prikt er meteen doorheen en komt niet zelf naar buiten, maar stuurt zijn bode. Deze moet van Elisa doorgeven dat Naaman zich zeven maal moet wassen in de Jordaan en dan zal hij rein zijn. Nu is de Jordaan niet bepaald een prachtige rivier te noemen en Naaman is dan ook in eerste instantie beledigd. Mopperend gaat hij zijns weegs. Zijn knechten overtuigen hem echter om toch te doen wat de profeet heeft gezegd en ja hoor, hij komt met een babyhuidje na zeven keer onderdompelen weer tevoorschijn! Terug gaat hij naar Elisa en hij prijst God, kijk, zo moet dat. Naaman was duidelijk een beetje vernederd toen Elisa niet eens zelf tot hem sprak en toen ook nog liet gebieden dat hij zich in de modderige Jordaan moest gaan wassen, pffff! Maar goed dat hij toch letterlijk zeven maal door de knieën ging en zich liet gezeggen, zonder poespas, want het hielp wel!

Dit zijn nu de dingen van God: zonder poeha eenvoudig Zijn geboden gehoorzamen: Naaman leert hier een les die voor ons allemaal opgaat. Eeuwen later komt Jehoshua ook maar op een eenvoudig ezeltje aansukkelend in plaats van op een prachtige Arabische hengst Jeruzalem binnen te galopperen. Als God Zelf zo eenvoudig kan zijn, dan moeten wij het al helemaal kunnen, wij zijn Zijn onderdanen dus laten we de poespas maar ver van ons weg houden.

Voordat het in 2 Koningen over Naaman gaat, verzorgt God door Elisa een wonderbare spijziging met gerstebroden en gerstezaden. Het waren de eerstelingen, dus het moet in de Pinkstertijd/Shavuoth zijn geweest dat dit speelde, waarbij de eerstelingen van de gersteoogst worden opgedragen aan God en waarbij ook de geschiedenis van Ruth wordt gelezen omdat dit ook in die tijd speelt. Deze wonderbare geschiedenis doet meteen denken aan de wonderbare spijzigingen die God door Jehoshua verzorgt in de vier Evangeliën.

Johannes/Jochanan de dooper zit in de gevangenis en dat is niet de bedoeling... hij gaat twijfelen of zijn Neef wel echt de Messias is, want zo ja, wat doet hij dan nu in de gevangenis, waarom komt Jehoshua hem er niet uitredde?? Jochanan stuurt twee van zijn leerlingen naar Jehoshua toe om te vragen of Hij echt wel de verwachte Messias is. Het enige wat Jehoshua zegt is dat men moet kijken naar de vruchten van Zijn werk: doden staan op, zieken worden genezen, blinden worden ziende en doven horen weer. Meer zegt Hij niet aan de leerlingen van Jochanan. Bevredigend en onbevredigend tegelijk voor Jochanan; prachtig, al die genezingen! Maar... wanneer kom je me nu uit de gevangenis redden, neef Jehoshua? Deze farce duurt nu toch al lang genoeg?! En wat een les zit hier weer in voor ons: waaraan kan de wereld zien dat Jehoshua leeft: aan de wonderen en tekenen van Zijn volgelingen! *'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze want Ik ga heen tot Mijn Vader.'* Hoeveel zien we hiervan terug? Ziet de wereld aan ons, gelovigen, dat Hij leeft? Doen we werkelijk grotere wonderen dan Hij? Doen we werkelijk wat Hij zegt? Maar heel sporadisch en dat is om te huilen... Wat hebben we veel weg laten roven door de eeuwen heen.

Voor Jochanan heeft Hij een groter plan en dus redt Hij hem niet uit de gevangenis. Veel later zal hij regeren, samen met Hem. Dit blijkt uit Openbaring 20:4 waar staat dat degenen die zijn onthoofd om de naam van God en Jehoshua, zullen mee regeren met Hem in het duizendjarige Rijk. We wachten met smart..

**Wij sturen deze brief aan vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen?
Reply ons dan.**