

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 15-3-2019

8-12B-5779

Nummer 163

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Slecht geslapen hebben wij...

Gisteravond hoorden we dat er vanuit de Gazastrook 2 raketten zijn afgevuurd op Tel Aviv. Daar kijk je toch van op!

Of niet... het is toch weer bijna Purim? Wat een chotspéh (brutaliteit) om de financiële hoofdstad van Israel aan te vallen. Op meerdere plekken ging het alarm af, kinderen werden wakker en sommige mensen werden behandeld voor shockverschijnselen. De laatste keer dat er dreiging kwam vanuit Gaza richting Tel Aviv, was tijdens de Gazaoorlog van zomer 2014.

Hamas schoot in die tijd zo vanuit Gaza tot voorbij de luchthaven Ben Gurion. In die periode zouden we als gezin, even naar Nederland gaan met vakantie en we herinneren ons nog dat rabbijn Evers ook in het vliegtuig zat en net voor het opstijgen een zegen uitsprak voor de reis. Het was duidelijk dat Israel vannacht zou reageren op deze agressie vanuit Gaza en we waren in gedachten bij de regering en de soldaten. We hebben slecht geslapen...



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Hezbollah en Iran vierden meteen een feestje toen zij vannacht begrepen dat, of de Palestijnse Islamitische Jihad (P.I.J), of Hamas de aanval had uitgevoerd op Tel Aviv. Maar eigenlijk is het toch een lachertje? De raketaanval leek, menen wij, niet veel meer dan een provocatie om Israel uit de tent te lokken of een poging van Hamas om de aandacht af te leiden van hun eigen falen. De raketten kwamen wel met een knal neer maar in open gebied en er zijn geen slachtoffers. Gisteren was er in Gaza een demonstratie van Gazanen tegen Hamas omdat burgers niet het geld kregen wat Qatar regelmatig aan Hamas geeft om uit te delen aan de bevolking. De P.I.J. beweging in Gaza is veel radicaler en antisemitischer dan Hamas en mogelijk hopen zij nu dat Israel de terreurbeweging Hamas, die de macht in handen heeft, een zware slag zal toeslaan zodat de P.I.J. daardoor sterker kan worden. En Iran? Dat land steunt het zootje ongeregeld met geavanceerde wapens.

Deze week maakte de IDF (Israel Defense Force) bekend dat Hezbollah ook in het zuiden van Syrië, vlakbij de Hermon, actief aanwezig is. Sinds de burgeroorlog zo goed als voorbij is in Syrië en ISIS verdreven lijkt te zijn, probeert de door Iran gesteunde terreurbeweging Hezbollah behalve vanuit zuid Libanon nu ook vanuit Syrië een macht op te bouwen om op een voor hen geschikt moment Israël aan te vallen. Enige maanden geleden ontdekte de IDF zeer geavanceerde terreurtunnels vanuit Libanon richting Israël. Het is vermoeiend dat ons landje altijd alert en waakzaam moet zijn en dat Israël het enige soevereine land ter wereld is wat al bijna 71 jaar met vernietiging bedreigd wordt. De vijanden van Israël kunnen het zich wel permitteren om een oorlog te verliezen maar Israël niet!

God zij dank hebben we een Beschermmer die niet sluimert, noch slaapt; Die Israël bewaakt: hineh loh janum ve'loh jishan, shomer Israel! Dat we een rustige Purimperiode mogen beleven met elkaar en dat we vrolijk mogen zijn zoals destijds toen de moordzuchtige plannen van Haman (Amalek) in duigen vielen. Maar wees op je hoede... Amalek is nog steeds onder ons.....

Er zijn nog drie slaappleaatsen vrij voor het seminarweekend vanaf donderdagavond 11 april t/m zondagmiddag 14 april in Lomm. We bestuderen de Alephcursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' en geven o.a. 'zicht-licht' op het Pesachfeest. Een goed verzorgd weekend met een feestelijke Shabatviering in het mooie Limburg. Kosten €250 all-in. Ook mogelijk om als daggast aanwezig te zijn. Mail ons.

Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.



www.studiehuisreshiet.nl

Shabat shalom

De Purimuitgave van ons magazine TijdStip ligt uiterlijk begin volgende week bij u als abonnee in de bus. Excuus dat u iets langer moest wachten.

Wilt u een gratis proefnummer?

Vorige week verdronk een jongen van 19 in Eilat tijdens een duiktocht. Wat een mooi weekend zou worden met een vriend veranderde in een drama. Zijn ouders besloten zijn organen te doneren en wie kreeg één van zijn longen? De vrouw van de president van Israel, Nechama Rivlin. Dat zij nog lang moge doorademen!

Vasten....

Esther vastte drie dagen omdat haar oom Mordechai dat vroeg toen de Joden het benauwd hadden in het vroegere Perzische rijk. Vasten is als een stukje vlees van jezelf offeren. In heel de Estherrol komt de Naam van Adonai niet voor, behalve verborgen. De naam Esther betekent o.a: 'Ik die verborgen ben.' Het is duidelijk dat Haman het niet alleen op de Joden had gemunt, maar op de God die zij aanbidden: 'want,' zegt hij tegen de koning: 'er is een volk in uw rijk wat niet uw wetten volgt, hun wetten verschillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet....' (Esther 3: 8).

Israel staat nu ook weer onder druk en zelfs Trump heeft mogelijk een plan klaarliggen voor een zogenaamde vrede in het Midden Oosten waar we niet blij van zullen worden. Gaan we dan vasten ?

De Engelse versie van de Alephcursus, 'Hebreeuws in Zes Dagen,' is nu zo goed als klaar. De Israelisch-Amerikaanse editor heeft het werk 2x nagekeken en we moeten alleen de laatste verbeteringen invoeren en dan kan het naar de drukker. We zien dit als geweldig nieuws! Dank Adonai. Tegelijk is nu ook de Duitse versie geheel nagekeken en verbeterd. We zijn blij dat we meer en meer voet aan de grond hebben in Duitsland. Deze zomer, voordat we voor een periode naar Nederland gaan als gezin geven we nog twee keer cursus in Beieren. Wat zou het fijn zijn wanneer wij als Studiehuis Reshiet meer vrij komen om cursussen te geven en studies te ontwikkelen. Het zou beter en gezonder voor ons beiden en de kinderen zijn dan dat wij de best zware verantwoordelijkheden blijven dragen en de werkzaamheden uitvoeren om het Gastenhuis te runnen met de vele studiereizen erbij. Wensen mogen we allemaal ☺ en Hij weet ervan! We gaan door zoals Hij het zal leiden. Het was ook onze trouwtekst: Psalm 32:8. *'Ik onderwijs u aangaande de weg die gij zult gaan,'* prachtig en vertroostend!!

O ja... wilt u eens een gift geven of de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet regelmatig steunen?
NL03 INGB000 8725116 of
via de ANBI stichting Ammech Ammi,
NL86 INGB000 4358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Dank/todah !! Yair en Karen Strijker. Na'aleh Israel.

'Onze' docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

De Parasha van deze week is Wajiqra; ‘en Hij riep.’

We lezen Leviticus 1 t/m 6:7; de Haftara is deze week Jesaja 43:21-44:23 en uit het NT lezen we Hebrëen 10:1-18.

Deze shabat is de shabat zakhor (de shabat van de herinnering: “Gedenk wat Amaleq u heeft aangedaan!”). Deze shabat wordt bij de Parasha het boek Esther gelezen want Shabat Zakhor is de laatste shabat voor Purim, welke a.s. woensdagavond begint.

Leviticus, het middelste Bijbelboek is het kortste van de 5 Boeken van Moshe. Het beschrijft maar een korte periode van de geschiedenis van Israel terwijl zij zich ophouden bij de berg. Wajiqra betekent *en hij riep/noemde*, qara קרא is het stamwerkwoord en heeft woordverband met bara ברא wat *scheppen* betekent. Al *roepende schiep* God Zijn Schepping. Is de Schepper ooit opgehouden met scheppen? Nee, natuurlijk niet. Hij is de levende God, Die iedere dag nog zegt: “Jehi or, יהי אור er geschiede licht.” Het werkwoord qara komt al voor in Genesis: God *noemde* het licht dag en het donkere nacht.

Leviticus is niet toevallig het middelste boek: in het midden van Leviticus is het verhaal verpakt van de verzoening door het bloed van het lam wat ook het midden, de kern is van het gehele plan van God met de mens. De parasha handelt over het brengen van de verschillende offers, zoals bijvoorbeeld het *vredeoffer*, zebach shlomim זבח שלמים. Ook wordt het qorban, קרבן genoemd als *offer*, wat woordverband heeft met het woord voor *naderen*, karabh קרב. Zonder *offer* kunnen we Hem niet *naderen*, of het nu een echt dier is of een dankzeggingsoffer, Hij doet het ermee!

Het brandoffer is het olah, עלה wat ook betekent *opgaan* en inderdaad gaat een *brandoffer omhoog*, in rook op wanneer men het verbrandt.

Zo zijn er verschillende offers voor verschillende doeleinden in de relatie met Hem. De Haftaralezing en de NT-lezing sluiten hier naadloos op aan. God Zelf heeft in Zijn Zoon het antwoord gegeven; in het Lam dat voor eens en voor altijd is geslacht voor de zonden der wereld en in de lezing van Jesaja zien we dit cryptisch aangekondigd door Hem in de woorden: “Ik ben de Aleph א en de Taw ת.” Aleph betekent *Eersteling*, *Voortrekker*, *Koploper* en Taw betekent *teken*, *kruisteken*. Wanneer God dit dus zegt dan zegt Hij eigenlijk cryptisch: Ik, de Eersteling ben het Kruisteken; Ik geef Mijzelf over aan het kruis voor jullie! Hoe ontroerend is dit en Hij heeft het nog werkelijk gedaan ook, ruim duizend jaar na deze profetie van Jesaja kwam Hij echt in het vlees en liet Hij zich werkelijk kruisigen, onnavolgbaar! Alle offers wijzen naar dit geweldige Offer van en door Hemzelf. Alle eer aan Hem, Die Zijn woede over onze zonden in Zichzelf verwerkt heeft, door Zelf Offerlam te worden! Heb een blij en vrolijk Purimfeest, het Feest van de Bevrijding!

**Wij sturen deze brief aan vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen?
Reply ons dan.**