

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 28-12-2018
20-10-5778
Nummer 153

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Alweer de laatste Vanuit Shomron van 2018. We gaan in 2019 de vijfde jaargang in van ons bijna wekelijkse magazine. We merken ook dat we als klein team, we runnen Studiehuis Reshiet en het Gastenhuis immers met ons tweetjes, best kwetsbaar zijn als er bijvoorbeeld ziekte om de hoek komt kijken. Ook het schrijven van Vanuit Shomron of het schrijven van ons magazine TijdStip komt dan in de knel. Gelukkig is het tot nog toe bijna altijd goed gegaan maar afgelopen maanden waren iets te intensief om zo te zeggen. Karen heeft helaas nog erg veel last van haar bekkeninstabiliteit, maar we hebben wel hoop op verbetering doordat een goede chiroprakter haar sinds vandaag(!) behandelt, na een week lang van het kastje naar de muur te zijn gestuurd met heel veel pijn. Door deze situatie heb ik helaas wel de geplande studiereis naar Duitsland van volgende week moeten afzeggen. Er komt vast wel weer een ander goed moment!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Tunnels en beton

Inmiddels zijn er 5 Hezbollah terreur tunnels ontdekt en vernietigd door de IDF. De tunnels hadden tot doel om Hezbollahterroristen Israel binnen te laten sluipen om aanslagen uit te voeren. Volgens de IDF was het hun plan om de noordelijkste stad, Metullah, van de buitenwereld af te snijden en dan zoveel mogelijk slachtoffers onder de bevolking te maken.

'De tunnels vanuit Libanon zijn van een andere 'stijl' dan die van Hamas,' zei een legerwoordvoerder. Hij beschreef het Hezbollah graafwerk als '2 meter brede, 5 sterren tunnels' met elektra, ventilatie, 2 meter hoog en velen waren door de rotsen heen geboord. Israel heeft ze vol beton gestort en op enkele plekken aan de andere kant kwam dat er weer uit zoals in een huis en een straat in het dorpje Kfar Kila. Hezbollah misbruikt Libanese burgers voor hun haat-ideologie tegen Israel. Dat zij in hun eigen kuilen mogen vallen!

We wensen jullie allemaal een goede voortzetting van het Bijbelse jaar 5779 in 2019!

9 april

Israel gaat 10 dagen vóór Pesach naar de stembus. Er komen iets vervroegde verkiezingen omdat het kabinet van Netanyahu deze week gevallen is. Normaliter zouden er nov. 2019 verkiezingen zijn.

Ondanks dat Netanyahu verdacht wordt van allerlei corruptieschandalen en links er alles aan doet om de premier zo zwart en belachelijk mogelijk te maken, heeft de partij van Bibi toch kans de grootste te blijven met rond de 30 zetels. We hopen dat de schandalen op leugens berusten en Netanyahu opnieuw premier wordt. Hij zou dan de langst zittende premier ooit worden. Ben Gurion was 13 jaar premier en bij Netanyahu staat de teller nu op 12 jaar premierschap.

Vorige week vrijdag was het wederom erg onrustig bij de Gazagrens. Gazanen proberen op vrijdagen steeds Israel binnen te dringen en gooien met allerlei projectielen naar de grensbewakers. Vorige week liep dat ernstig uit de hand en kwamen daarbij 4 Arabieren om het leven. Israel waarschuwde de Gazanen weg te blijven bij het hek.

Dank voor de vele bemoedigende reacties van afgelopen periode, voor ons gezin! Be'emet todah, echt bedankt!

Trump zei deze week dat Israel zich prima kan redden zonder inmenging van Amerikaanse soldaten. Israel krijgt ongeveer € 4 miljard aan steun per jaar van de VS. In Israel is echter zeer verdeeld gereageerd op het VS besluit om de Amerikaanse troepen volgend jaar uit Syrie weg te halen. Israel bombardeerde deze week een Iraans wapendepot in Syrie. Rusland beschuldigde Israel ervan dat door deze actie 2 burgervliegtuigen in gevaar zijn geweest.

Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.



Zoekt u een leerzaam cadeau: schenk iemand de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen ☺
De Bijbeltaal bestuderen op een begrijpelijke wijze!
Hebreeuws is meer dan een taal, het is Gods Taal.
www.studiehuisreshiet.nl

Shabat shalom

Israël is een land van vele doktoren, er is zelfs sprake van een overschot en je in Israël versneld laten behandelen voor allerlei aandoeningen is een enorme groeimarkt in dit kleine landje.

Velen zijn zeer kundig, maar we hebben ook missers meegemaakt en er zijn doktoren die gewoon niet kunnen luisteren naar jouw probleem. 'Zware' medicijnen als prednison en ritalin worden hier bijna als snoepjes uitgedeeld,' vertelde een arts ons laatst....

Karen heeft deze week een nare ervaring moeten ondervinden bij een kliniek in Jeruzalem. De arts bleef maar volhouden dat zij het in haar rug had en hij wist 0,0 % iets af van bekkeninstabiliteit. Hij beweerde ook te weten hoe de NL artsen met haar probleem zouden omgaan, wat een arrogantie. Karen is er boos en verdrietig weggegaan, maar niet voordat ze de man vertelde dat hij de slechtst luisterende arts was die zij ooit was tegengekomen! Jofi, goed zo, daar kan die man het mee doen, gewoon zeggen. Gelukkig is Karen via enkele omwegen nu op de juiste behandelplek, baruch haShem, prijs de Naam, onze God en Geneesheer.

Het reisgezelschap wat juist afgelopen week bij ons logeerde, heeft niet veel hinder ondervonden van een minder aanwezige Karen (gelukkig kon zij nog wel koken.. 😊) en zij hielpen daar waar nodig ook geweldig mee. Het was een goede week en gelukkig voor hen was het prima weer, ook in Eilat. Sinds gisteren regent het hier weer en ligt er sneeuw op de Hermon.

Na het dramatische schietincident van 2 weken geleden in de Shomron waarbij een 6 maanden zwangere vrouw haar kind verloor, heeft de VN nog steeds de Hamas aanval niet veroordeeld. Wij, onze kinderen en zovelen rondom ons heen, zijn door de Verenigde Naties min of meer vogelvrij verklaard om op te schieten.

Karen geeft weer les bij Pillar of Fire in Den Haag. Op vrijdagavond 25 januari geeft ze les over de Shabat, we gebruiken dan ook de maaltijd met elkaar. Er is beperkt toegang op deze avond, dus geef u snel op!

Op zaterdagochtend 26 januari spreekt ze vanuit het Hebreeuws over Psalm 142. Van harte aanbevolen! Aanvang elf uur. Kerketuinenweg 10 te Den Haag.

Heeft u interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israël naar u toe! 😊. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:

- een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;
- een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;
- of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israël, zien we Jehoshua daarin terug;
- Joodse-Israëlische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.

In Den Haag komt een Alephcursus! Zie onze site!!

Onze docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

www.studyhousereshiet.com

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israël steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of via de ANBI stichting Ammech Ammi, NL86INGB0004358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Parasha Shmot/Namen שמות

Er is een link te zien tussen de eerste zinnen van de 5 boeken van OT en NT. Genesis en Johannes hebben dezelfde strekking w.b. openingszin en Mattheus begint, net zoals Shmot שמות, met een opsomming van namen.

In het gastland waar het eerst goed toeven was, verandert de sfeer binnen een paar generaties. Door de eeuwen heen heeft het Joodse volk dat meermaals meegemaakt. Nog aan het begin van de 20ste eeuw zei o.a. de burgemeester van Harderwijk dat de Joden toch eigenlijk maar gasten waren en geen vaste inwoners..... (na eeuwenlang burgerschap en hulp aan de opbouw van Nederland...). Angst voor de macht en dominantie van Joden overheerst iedere keer weer. De nieuwe pharao is de eerste verdrukker van het volk. Hij wil de Hebreeërs niet gelijkschakelen, hen laten opgaan in zijn eigen volk zonder de specifieke kenmerken van het godsvolk, maar wil hen volledig uitroeien, zoals later o.a. ook Haman dat wil en zovelen na hem tot en met de organisaties Hamas, Hezbollah, ISIS, Khamenei en noem maar op... tot aan vandaag de dag toe (Ps.83 vers 3 e.v.). De houding van de pharao gaat van kwaad tot erger: eerst sommeert hij de vroedvrouwen Siphra en Puah om alle jongetjes bij geboorte te doden, maar zij vrezen de Heere en doen het gelukkig niet. Maar dan stelt de pharao de regel in dat alle pasgeboren jongetjes in de Nijl verdronken moeten worden. Is het niet op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat Mozes juist dáár verstopt wordt door zijn moeder en is het niet opnieuw opmerkelijk dat Moshe daarna nota bene in het hol van de leeuw door de dochter van de pharao wordt opgevoed? Gekker moet het toch niet worden? Zo'n constructie kan alleen God bedenken en Hij leidt Moshe op tot de toekomstige leider van Zijn volk. Hij moet leren over de afgodische cultuur binnen het Egyptische hof, zodat hij er later in zijn leven tegen op weet te treden, hij kent deze wereld op zijn duimpje. Overigens dankt Moshe משה zijn naam aan de dochter van de pharao, die, zoals ze zelf zegt: hem uit het water trok: meshitahu משיטהו. Jaren later vlucht Moshe na de moord op een Egyptenaar en komt terecht bij Reu'el, רעואל (zijn Herder is God, betekent dat) de priester van Midian. Hij blijft er en trouwt met Vogeltje, Tsiporah, de dochter van Reu'el, die later ook Jethro wordt genoemd. Weer verblijft hij in een andere cultuur als een vreemde in een vreemd land. Hij noemt zijn eerstgeborene dan ook Gershon. Bij de brandende braamstruik ontmoet hij voor het eerst zijn eigen God, de God van zijn vaders. God zegt hem zijn sandalen uit te trekken en daar zit meer achter dan men op het eerste gezicht zou denken. Je sandaal uitdoen betekent je rechten loslaten. Denk maar aan de lossen in het boek Ruth. Moshe moet al zijn rechten afgeven, hij is in feite een prins uit het Egyptische hof en dat moet verbroken worden omdat God hem daar juist tegen wil laten optreden. Wanneer Moshe vraagt: "Wie bent U?" krijgt hij het onnavolgbare antwoord: Ik Ben de Aanwezige, Die Aanwezig is אהיה אשר אהיה Ehijeh asher Ehijeh. Bij dat antwoord gaat Moshe schoorvoetend op weg, gelukkig krijgt hij zijn broer Aharon mee, die het woord mag doen, alsmede een pakket aan wonderen. Onderweg wordt hij nog bijna gedood door God omdat hij zijn zoon niet heeft besneden. Vrij rigoreus. Tsiporah handelt kloek, weet meteen wat er schort en besnijdt haar zoon ter plekke. "Bijna had ik je verloren als mijn bruidegom omwille van deze nalatigheid," zegt ze tegen haar man: Een bloedbruidegom bent gij mij.. In Egypte aangekomen loopt de bevrijding niet voorspoedig... Nog harder wordt de slavenarbeid voor het arme volk. Het lijkt hopeloos. Wordt vervolgd..

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?