

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 30-11-2018
22-9-5778
Nummer 149

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שְׁלוֹם
Zondagavond begint Chanukah. Over heel de wereld verspreid, vooral in Israel maar ook in Nederland weten we, zien vele mensen, vooral Joden, uit naar dit gezellige maar ook inhoudelijke feest. Een feest wat al bijna 22 eeuwen wordt gevierd door het Joodse volk. Dat is heel wat langer dan enig Nederlands volksfeest. Jehoshua/Jezus kende het feest uiteraard ook zoals we dat lezen in Joh. 10:22. Als Kind zal hij ook met broertjes en zusjes lichtjes hebben aangestoken en/of zien branden tijdens het Vernieuwingsfeest, de herinnering aan de herinwijding van de Tempel nadat deze jarenlang was ontwijd door heidenen en de gouden Menorah niet meer brandde. Licht is het eerste wat Adonai opriep bij de Schepping: jehi ohr, er geschiedde licht. Niet het licht van de zon, want dat hemellichaam werd pas op dag vier geschapen. Het betrof het Licht van God Zelf, Zijn Omhulling. Volgens de overleveringen waren de eerste mensen ook met dat Licht bekleed totdat we zondigden en het Licht van ons afviel en we ontdekten dat we naakt waren. Jehoshua/Jezus getuigt van dat Licht, dat Hij dat is. Hij kan ons omhullen als we dat toelaten. Chanukah verhaalt over de wonderlijke bevrijding destijds van Israel. Baruch haShem, prijst Adonai!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Historisch bezoek

De president van het Midden-Noord-Afrikaanse land Tjaad, Idriss Deby, bezocht deze week Israel. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de Joodse Staat. Er waren wel enige contacten tussen de 2 landen, maar sinds 1972 is de relatie tussen het overwegend Islamitische Tjaad en Israel zo goed als verbroken. Sinds Netanyahu zo enorm aan de weg timmert om relaties aan te gaan met Arabische landen, zien we echt resultaat. Deby, een vroegere vriend van de gewezen Libische leider Ghadaffi..., staat open voor uitgebreidere relaties en Israel heeft veel te bieden op o.a. het gebied van technologie en strategie.

Protesten vanuit Gaza

Zover als bekend komen er momenteel geen brandbalonnen Israel binnenwaaien, dat scheelt een hoop kostbare grond en bluswater maar de wekelijkse protesten gaan gewoon door. Hamas betaalt immers de komers, organsieert het vervoer en wie wil er niet op gemakkelijke manier wat extra zakgeld, denken de Gazaanse jongens. Zolang Hamas in Gaza heerst zal er geen oplossing komen. Israel is een oplossing aan het uitbroeden en momenteel duiken Hamasleiders onder....



Deel van het aquaduct op het strand bij Caesarea. Deze waterleiding bracht van bijna 8 km verderop water naar de door Herodus verfraaide stad. Paulus werd in Caesarea gevangen gehouden en ondervraagd (Hand. 23:23; Hand. 25:11 e.v.) en vertrok vanuit die haven naar Rome. Herodus noemde de luxe (heidens Romeinse) stad met theater, afgodische tempels, renbaan en vele baden naar Caesar Augustus. Onder: restanten oude haven. Destijds een ingenieus ontwikkeld project.



Onze docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

Heeft u het op uw hart om de 'Cats of the Holy Land' organisatie te helpen dan kan dat via:

www.holylandcats.wordpress.com of

www.gofundme.com/help-the-cats-of-the-holy-land

www.facebook.com/mosesdol

Maandag was er een aanslag met een auto op bij de weg werkende Israelische soldaten in de buurt van Gush Etsion (ten zuiden van Bethlehem). Drie soldaten raakten gewond waarvan er één een nare hoofdwond opliep. Dit soort aanslagen komen steeds minder vaak voor maar we moeten alert blijven. Hamas probeert in de Gebieden aanslagen uit te voeren.

Er zijn grootse plannen om in Jeruzalem vanuit de nieuwe stad een spectaculaire kabelbaanverbinding te maken naar de oude stad. Maar er is veel kritiek. Jeruzalem zou een soort Disneyland worden en Arabieren vinden het al helemaal niets dat er deels boven hun hoofden gevlogen zou worden. Mogelijk vervliegen dan ook hun inkomsten, denken ze, wanneer er bovendien nog een verbinding direkt naar de Westelijke Muur suist. Enfin, we zullen zien wat ervan komt.

President Zeman van Tjechie heeft besloten om langzaamaan de Tjechische ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Deze week opende hij als eerste stap in Jeruzalem het Tjechiehuis. Na de VS en Guatemala is Tjechie binnenkort het derde land met een ambassade in Israels hoofdstad. Paraguay besloot eerder de ambassade van Jeruzalem onder druk weer terug te plaatsen naar Tel Aviv... pijnlijk, vooral voor hen!

Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.



Zoekt u een leerzaam cadeau: schenk iemand de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen ☺

De Bijbeltaal bestuderen op een begrijpelijke wijze! Hebreeuws is meer dan een taal, het is Gods Taal.



Eeuwenoude kettingen van de oude haven van Caesarea.

Al onze reizen zijn voorlopig volgeboekt. Wilt u zelf met een groep komen dan zijn er nog wel enkele mogelijkheden in juni 2019. We zullen binnenkort met informatie daarover komen.

In december komt Yair Strijker naar Nederland en geeft een leerzaam, boeiend en verrijkend shabatseminar op 14-15 december. Leerzame en toegankelijke lessen over de Bijbeltaal en diepzinnige Hebreeuwse Bijbelwoordstudies o.a. vanuit de Psalmen. We organiseren de lessen rond de drie maaltijden op die Shabatdag. We zullen studeren, rusten en maaltijd met elkaar houden.’
Plaats: Sukkat Yeshua, Baljuwplein 10 Katwijk.
Kijk bij agenda voor verdere informatie op www.succatyeshua.nl

Vanochtend berichtte de Syrisch tv dat het Syrische leger een Israelisch vliegtuig zou hebben neergehaald en dat het vliegtuig zou zijn neergestort in de Golan. De IDF zegt dat er niets van waar is maar dat er wel een Syrische raket in open gebied in de Golanvlakte terecht is gekomen.

De een na beste

Israels Merkava Mark 4 is door het National Interest magazine als de een na beste tank ter wereld bekroond. Nummer één is... de Russische T-90 A. In het tankmuseum bij Latrun, niet ver bij ons vandaan kan, men ook de binnenkant van deze tanks bewonderen. Ons is door een bezoeker verteld dat soldaten wel een week lang met elkaar opgesloten zijn in een tank voordat zij bestuurders van een tank mogen zijn. Ze moeten elkaar leren verdragen in een zeer kleine ruimte....

Heeft u interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israel naar u toe! ☺. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:
-een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;
-een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;
-of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin terug;
-Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ van Studiehuis Reshiet.

www.studyhousereshiet.com

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet: NL86INGB0004358913

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Parasha wajishebh וישב en hij zat/woonde.

We lezen Genesis 37:1. Uit de Haftara lezen we Amos 2:6-3:8 en we lezen Mattheus 1:1-6 en 16-25.

Het is alweer de vooravond van Chanukah, het machtige bevrijdingsfeest waarin we de heldendaden van Mattitjahu de Makkabeeër met zijn zoons gedenken: deze vier dapperen lukte het om de overheersers uit de Tempel te jagen en deze opnieuw te heiligen aan de God van Israël. Acht dagen lang viëren we het niet opraken van de olie in de Chanukiah, de speciale kandelaar.

Tja, Jozef had zijn dromen misschien beter voor zich kunnen houden, in zijn jeugdige onschuld vertelde hij zijn vader en broers erover en het kwam hen zelfs belachelijk voor. Zijn broers haatten (san'a שנוא) hem omdat hun vader hem het meest liefhad.. De geschiedenis is overbekend.. Jozef werd verkocht door zijn broers en kwam terecht bij de Egyptenaar Potifar, die hem zo geweldig vond dat hij hem stelde over zijn gehele huis, totdat Potifera, de vrouw van Potifar, niet van Jozef af kon blijven. Door en door gemeen als ze was, maakte ze misbruik van zijn onschuld en zorgde dat hij in de gevangenis gegooid werd.

Laten we eens kijken naar de persoon Jozef. De geschiedenis hier in Genesis 37 begint wanneer hij zeventien jaar is, dus geheel volwassen in het Jodendom, waar men immers met dertien jaar al als volwassen gezien wordt. Hij hoefde echter niet mee te werken met zijn broers, werd in feite een beetje 'klein' gehouden, maar hij genoot duidelijk van een voorkeurspositie bij zijn vader. Hij werd er wel op uit gestuurd om naar de welstand van zijn broers te vragen, maar dat was dan ook het enige. Hij hoefde zijn handen en ook zijn mooie kleding niet vuil te maken. Geen wonder dat zijn broers zo'n hekel aan hem hadden en wat onverstandig van Jacob; wie trekt er nu een van zijn kinderen vóór? Dat is natuurlijk vragen om problemen.

Hier wordt niet veel over het karakter van Jozef vermeld en eigenlijk ook verderop kunnen we alleen met wat cryptische trucjes uitmaken wie Jozef was. Cryptisch omdat de HEERE (יהוה JHWH), de Aanwezige, met hem was (39:2 en 21). Als Jozef geen blijk had gegeven van een goed karakter, dan was de Aanwezige misschien wat meer op afstand gebleven, zoals Hij dat doet bij de arrogante mens (Psalm 138:6). Overigens is het ontroerend dat de Aanwezige met hem was in al die ellende waarin hij verkeerde: als slaaf moeten werken in een vreemd land en daarna de gevangenis indraaien. Juist bij deze twee gebeurtenissen is de Aanwezige met hem. Wat is dat hoopvol: zijn we ziek? Zitten we in een financiële crisis, hebben we verlies geleden? Een geliefde verloren wellicht? De Aanwezige kiest ervoor om erbij te zijn, sterker nog: de naam JHWH יהוה betekent: Aanwezig zijn. Wees maar niet bang, u bent niet alleen, Hij heeft Zijn naam met u verbonden. Jozef droomde nog wat door in de gevangenis wat gevolgen had voor de schenker en de bakker en voor de rest van deze ontroerende geschiedenis moeten we wachten tot volgende week...

Amos profeteert intussen ernstig tegen het volk; God is boos over het onrecht tegen de onschuldige en het onrecht is enorm. Temeer is God boos en zal Hij straffen omdat Israel het voorbeeldvolk is dat Hij gekozen heeft uit alle volkeren in de wereld (3:2). Hij eist gehoor op Zijn roep: Zou de Leeuw niet brullen als hij geen roof heeft; de leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezten. De Here Aanwezige heeft gesproken, wie zou niet profeteren?!

Na het stukje geslachtsregister in Mattheus, wat hier tot David gaat, is er de uitspraak van onze Messias in 16:25: "Wie zijn leven zal willen behouden die zal het verliezen maar wie het verliest om Mij nentwil, die zal het vinden." Dit gaat tot in de finesses: we zullen Hem steeds voor ogen moeten houden in alle dingen want de weg is smal, we zijn verantwoordelijk voor dat wat we weten, dat we al geleerd hebben over Hem, dat mag en moet toegepast worden in onze levens. Jozef heeft hele diepe dingen geleerd door zijn slavernij en gevangenschap heen, hij paste deze kennis toe en wordt zeer groot in het rijk. Maar dat zelfs is bijzaak, Kennis is het woord jada ידע wat betekent 'intiem kennen' zoals Adam Eva 'bekende.' Hetzelfde woord gebruikt God wanneer Hij zegt: "Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis." God leren kennen is intiem kennen, Hem liefhebben met ons gehele hart, ons gehele verstand en ons gehele wezen, dat is die smalle weg volgen, het valt niet mee maar het kan wel, uit liefde voor Hem want Hij heeft ons eerste liefgehad. Shabat shalom!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?