

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 26-10-2018
17-8- 5778
Nummer 144

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שְׁלוֹם
Het is deze week alweer precies 4 jaar geleden dat wij het contract tekenden om een huis te huren in Na'aleh, in de Shomron/de 'betwiste' gebieden. Eerder hadden we aan deze omgeving niet zo 1,2,3 gedacht en was ons oog meer gericht op Jeruzalem, maar we zijn blij dat we nog steeds in dit mooie Harteland van Israel mogen wonen, in feite dichtbij de Hoofdstad, en vanuit Shomron mogen schrijven. Valt niet altijd mee alle informatie op tijd voor U te vergaren want er is veel te doen en dikwijls te weinig tijd 😊.

Bliksem, foutje?

Volgens enige Israelische kenners zou de aanval van vorige week op een huis in Beersheba, met een Gradrakket, geladen met honderden kilo's explosieven, 'onbedoeld' zijn afgevuurd op Israel door een bliksem-inslag.... Hamas zou de Grads gereed hebben staan voor een eventuele vergelding op Israel, maar gezien de onderhandelingen die er de volgende dg zouden komen tussen Israel, Hamas en Egypte, leek dat even aannemelijk. Ja ja.. en de raketaanval van afgelopen woensdagnacht dan? Viel er een ballon op de knop of zo? Hamas is duidelijk uit op een gevecht en Israel ziet weinig hoop op verbetering!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Israel vergold gisteren deze daad van terreur met meerdere raketbeschietingen op verschillende Hamasdoelen.

Hamas heeft deze week het op laten stijgen van vuurbalonnen niet laten stoppen en de ellende gaat maar door. Woensdag heeft Israel een ruimte beschoten vanwaar de IDF zag dat balonnen opstegen.

Netanyahu was deze week in de VS. Hij onderstreepte dat het Jodendom buiten Israel de band moet vasthouden met Israel. De meerderheid van de VS-Joden kiest traditioneel op Democraten en zij hadden liever Clinton in het zadel gezien. Gelukkig voor ons in Israel is dat anders gelopen en is de sterke band die er was nog steviger geworden tussen de twee landen en.. historisch ongekend en uniek: door de huidige VS regering is Jeruzalem zelfs erkend als hoofdstad van de Joodse Staat. Hoe ver moeten we terug in de tijd om ons te herinneren dat iemand, of een land, iets soortgelijks deed?

Was Kores niet de laatste niet-Jood die zoiets dergelijks zei en daarnaast de in ballingschap levende Joden, 2534 jaar geleden, opriep aliyah te maken?

Aanstaande dinsdag, 30 oktober, zijn er gemeentelijke verkiezingen in Israel. Burgemeesters e.d. worden gekozen. Netanyahu heeft zijn keus gemaakt terwijl hij met zijn gevolg op de beroemde Maganeh Yehudah markt wandelde: de nieuwe burgervader voor Jeruzalem zou Ze'ev Elkin moeten worden. Zijn tegenspeler, Moshe Leon, liep met zijn gevolg iets verderop en blokkeerde Netanyahu zijn weg... Het geschreeuw van vóór of tégen paste wel enigszins bij het geschreeuw van de marktkoopliden... Het lijkt een beetje op de tussentijdse verkiezingen die ook binnenkort in de VS zijn, een graadmeter voor de huidige regeringsleiders.

Deze week streken er maar liefst 36.000 kraanvogels neer in de Hulavallei. Welkom, maar laat wat eten over voor andere vliegers.

Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat Israel met Jordanië een vredesverdrag sloot. Maar er zijn flinke gaten ontstaan in het akkoord. Welke kant het verder opgaat weten we niet, maar het ziet er toch wat zorgelijk uit omdat Jordanië 2 stukken grond die Israel al jaren aan Jordanië, leasede, vanaf volgend jaar moet verlaten. Het gaat om twee stukken grond waar vooral landbouw op wordt bedreven: één iets beneden Tiberias (genaamd Naharayim) en één stuk grond ten noorden van Eilat Tsofar).

Vele Jordaniërs zijn het niet eens met de 'vredelievende' lijn van koning Abdullah. Het koningshuis zou vervolgens corrupt zijn en het land staat er economisch ook slecht voor.

Aleph cursussen 'Hebreeuws in Zes Dagen' worden gegeven of starten binnenkort in... **Oud Alblas, Kockengen, Almere, Houten, Rozenburg, Kampen en Den Haag**, zie op onze website voor exacte data en tijden! Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze **Gimel**cursus en niet te vergeten de DVD-film van de **Aleph**cursus.

Eindelijk werden wij in Na'aleh, na een half jaar, ook getraceerd op flinke buien. Vannacht een heuse storm meegemaakt, stroomuitval en bijna continue lichtflitsen. De tuin, die we netjes hadden klaargemaakt voor shabat, ziet 'er niet uit'... extra werk dus, ook omdat we vanmiddag weer een studieontdekkingsreisgroep verwachten. Vooral in het zuiden rond de Zoutzee waren veel overstromingen en werden wegen afgesloten. Nu zonnig: 24 graden ☺.

Netanyahu zei deze week dat hij wel een eventuele Palestijnse staat wil accepteren in de huidige 'betwiste gebieden' maar dan zonder dat zij een leger kunnen vormen en Israel moet de veiligheidscontrole blijven behouden. Niet zomaar zegt de premier dit want we kennen het voorbeeld van Gaza: binnen korte tijd, nadat er zelfbestuur kwam werd Abbas daar verdreven door Hamas en kregen we tienduizenden raketten.

Dat we geen raketten vanuit Ramallah op ons dak krijgen is te danken aan de enorme inzet van de IDF die de militaire controle over het gebied in handen heeft. Er worden gelukkig weinig aanslagen gepleegd, maar wel weten we dat er ook regelmatig aanslagen worden voorkomen door tijdig ingrijpen... Baruch haShem/prijs Adonai en dat Hij ons allen beschermt, aanslagen doet voorkomen en aanslagplegers tot inzicht brengt en tot bekering tot de enige ware God van de wereld, de God van Israel en Zijn Messias Jehoshua.

Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.



Kort maar krachtige reis naar Israel?

Zevendaagse reis van vrijdag 17 t/m 22 mei 2019. Boeiend, leerzaam, gezellig en verrijkend. Kleine groepen (max. 8) en volledige verzorging. Verlenging mogelijk. Directe vluchten, overdag.

Voor wie wil, zijn er ook dagelijkse Bijbelwoordstudies vanuit de rijke Hebreeuwse Taal/Gods Taal.

Overnachtingen in het Gastenhuis Nof Shomron (zicht op Samaria) van de fam. Strijker in Na'aleh. Mail ons voor verdere informatie en reisplanning.

info@studiehuisreshiet.nl

Komt u met uw eigen groep, vrienden, familie, kennissen? We kunnen dan nog beter rekening houden met uw verzoeken w.b. invulling van de reis.

€995,- all-in* voor vroegboekers

U zorgt wel voor eventuele eigen verzekeringen en vervoer naar en vanaf Schiphol. Heeft u een apart dieet? Wij kunnen dat vast aan ☺. *Prijs op basis van een tweepersoonskamer en alleen handbagage.

In 2019 organiseren wij een Studie-Ontdekkingsreis in de Loofhutten/Sukkotweek.

Het is profetisch om tijdens het Loofhuttenfeest in Jerusalem te zijn (Zach. 14:16).

De beroemde en unieke Jeruzalemmars van de volkeren zal naar verwachting plaatsvinden op 17 oktober 2019.

Onze reis zal zijn van woensdag 16 oktober tot en met donderdag 24 oktober (verlenging mogelijk).

Overnachtingen voor zover bekend in o.a. Jeruzalem en Ariel of het noorden van Israel. Prijsindicatie zo rond de €1200 all-in voor vroegboekers.

Prijs op basis van tweepersoonskamer en alleen handbagage.

Wie zou er op maandag of op een donderdag met enige regelmaat een uurtje willen wandelen met onze hoogbejaarde moeder (92) in Wekerom (vlakbij Ede). Ze zit in een rolstoel en woont in een verpleeghuis. Het is een bedroevend nadeel van aliyah maken (emigreren) en je beseft dat je moeder hulpbehoevend is geworden. Gelukkig kunnen we zelf af en toe komen, of een zus die ook in Israel woont. Ook zijn we gezegend en blij dat er enige mensen zijn die haar regelmatig bezoeken maar we hopen op enige versterking... denk er eens over na, heeft u een idee?

In december komt Yair Strijker naar Nederland en geeft een leerzaam, boeiend en verrijkend shabatseminar op 14-15 december. Leerzame en toegankelijke lessen over de Bijbeltaal en diepzinnige Hebreeuwse Bijbelwoordstudies o.a. vanuit de Psalmen. We organiseren de lessen rond de drie maaltijden op die shabatdag. We zullen studeren, rusten en maaltijd met elkaar houden.' Nadere informatie volgt. Plaats: Katwijk.

Heeft u interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israel naar u toe! ☺. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:

- een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;
- een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;
- of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin terug;
- Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.

www.studyhousereshiet.com

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet: NL86INGB0004358913

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Parasha Wa'jira, וַיֵּרָא 'en Hij verscheen', Gen. 18:1-22:24 Haftarah: 2 Kon. 4:1-37 en NT Lukas 1:26-38 en 24:36-53.

De vorige parasha eindigde met de opdracht van Adonai aan Abraham אַבְרָהָם om zichzelf en iedere man in zijn huishouding, gezin te besnijden. Besnijdenis is tot op de dag van vandaag a.h.w. een Abrahamitisch verbond wat Israel in ere houdt en we weten, al vergeten vele Christenen het, dat ook Jehoshua haMashiach uiteraard een besneden Jood was. Abraham had zeker enige pijnlijke dagen na de besnijdenis en het direkt daaropvolgende bezoek van de Drie Gasten is een traditie binnen het Jodendom gebleven: zieken te bezoeken. De enorme gastvrijheid van Abraham wordt ons ook duidelijk. Van alles wordt uit de kast gehaald om het de gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken. Eerst eten dan praten...

Dan krijgen we een ongelooflijke profetie te horen: het overrijpe, hoogbejaarde echtpaar Abraham en Sarah zullen een kind krijgen en nog wel binnen een jaar! Wie zou daar niet om gniffelen wanneer mensen die je heel niet kent dat zeggen over een vrouw van inmiddels 90 en die nooit zwanger kon worden? Sarah שָׂרָה lacht niet hardop staat er, maar in zichzelf, be'qirbah, בְּקִרְבָּה in haar binnenste. Dit woord wordt ook gebruikt wanneer haar schoondochter, Rivka, later zwanger is en be'qirbah בְּקִרְבָּה in haar binnenste ervaart, bedoeld wordt de baarmoeder, waar de twee jongens Jaaqobh en Esav aan het vechten zijn.

De naamsverandering wordt een feit: Abram wordt dan eigenlijk pas Abraham, vader van vele volken en Sarai שָׂרַי, eindigend op een in de Hebreeuwse grammatica typisch mannelijke jod י, wordt Sarah שָׂרָה, eindigend op een in de Hebreeuwse grammatica typisch vrouwelijke hé ה. En dan blijkt ze daardoor ook ineens wél vruchtbaar te zijn geworden en binnen het jaar baart ze Izaäk, Jitschaq יִצְחָק, wiens naam betekent: hij zal lachen. Tja, zijn moeder lachte wat en zijn vader lachte wat, zelfs Ishmael hoonlacht, maar wie het laatst lacht, lacht het best!

Drie zonen worden geboren in deze Parasha en Haftara, drie zonen die in principe ten dode opgeschreven zijn: Izaäk zou worden geofferd, maar nog net op tijd dient zich een ajil אֵיל aan, een offerlam. Jehoshua wordt geboren en Hij sterft wel degelijk, Hij ís dat Offerlam! In de grammatica zien we dat weer zo mooi terug: het woord ajil אֵיל zit geheel verborgen in het woord voor God: Elohim אֱלֹהִים! Izaäk draagt zelf het hout waarop hij geofferd gaat worden; de ajil zit vast met zijn horens in het hout van een struik en onze Messias draagt ook Zelf het hout waaraan Hij geofferd zal worden... Er staan geen toevalligheden in Gods Woord.

Tussendoor krijgt de rijke vrouw in de geschiedenis met Elisha een zoon, ook zij was in principe onvruchtbaar, maar Elisha profeteert dat ze toch een zoon zal krijgen, echter, niet heel lang daarna sterft hij, waarschijnlijk aan een acute hersenvliesontsteking. Zijn moeder gaat verhaal halen en Elisha bidt voor de dode jongen en God doet hem opstaan uit de doden. Opvallend is de ogenschijnlijke koelheid tussen de moeder en de vader. Eerst stuurt de vader hem naar zijn moeder wanneer hij zoveel hoofdpijn blijkt te hebben. Dan als het jochie dood is, zegt de moeder dat ogenschijnlijk niet tegen haar man, maar ze zegt alleen dat ze naar de profeet op zoek gaat. Nergens lezen we dat ze vertelt dat het kind gestorven is of dat de vader betrokken wordt of is.. typisch.

Eén ding wat sterk naar voren springt in de Parasha en Haftara van deze week is het offer van Hem, Die het goed voor heeft met Zijn volk en daarmee voor heel de mensheid, alle lof en eer en dank aan Hem, onze onnavolgbare God, Shabat shalom!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?