

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 5-10-2018

26-7-5778

Nummer 141

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שְׁלוֹם

In verband met de Sukkotfeestdagen en de drukte rondom ons Studie-Gastenhuis in Na'áleh moesten we, zoals we al eerder aankondigden, een weekje 'Vanuit Shomron' overslaan.

Sukkot was een fijne tijd en we hebben opnieuw optimaal genoten van de studiegroep en van alles wat we hebben ondernomen.

De jaarlijkse mars was wederom een geweldige ervaring voor velen en het leek wel of er duizenden toeristen meer dan anders aan de mars meededen. Er kwam geen eind aan.

Als het ware liepen de volkeren een beetje warm voor de grote jaarlijkse parade die de profeet Zacharia voorspelde:

'het zal zijn dat de overgeblevenen van de volkeren die tegen Jeruzalem waren opgetrokken zullen komen, ze zullen ieder jaar komen om de Koning, de Here der Heerscharen (Adonai Tsewaot), te aanbidden en om het Sukkot/Loofhuttenfeest te vieren' (Zach 14:16 ev).



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

## Gazaspanningen

Al maanden is het onrustig bij de grens tussen Gaza en Israel en Hamas voert de druk op. Vanaf het voorjaar waren er wekelijks op de vrijdagen vurige protesten met stenengooierij, granaten en brandbommen die naar soldaten werden geslingerd. Daarbij zijn de dagelijkse vuurvliegers die al honderden hectare kostbare grond hebben vernield. Aan sommige balonnen worden kleine maar gevaarlijke bommen geplaatst. Het overleg tussen Egypte-Israel en Hamas is stukgelopen en nu zijn er bijna dagelijks confrontaties bij het grenshek. Wat Hamas wil: toegang tot Israel, zij vinden dat de nakomelingen van Arabieren die uit eigen beweging rond 1948 (stichting staat Israel) naar Gaza zijn getrokken zich opnieuw in Israel mogen vestigen. Zij accepteren daarbij geen soevereine Israelische staat. Heel Israel moet verdwijnen. Er is momenteel veel discussie in Israel hoe dit grensprobleem moet worden aangepakt. Met harde of zachte hand...?

We plannen wat minder studiereizen in 2019 maar zeer waarschijnlijk organiseren wij volgend jaar in de Sukkotweek wel weer een mooie reis. De Jerusalemmars zal naar verwachting plaatsvinden op 17 oktober 2019. De reis zal zijn van woensdag 16 oktober tot en met donderdag 24 oktober (verlenging mogelijk). Overnachtingen voor zover bekend



in o.a Jeruzalem, Samaria (waarschijnlijk Ariel) en het noorden van Israel. Heeft u interesse...dan horen we dat graag van u. We ontmoeten dan ook Shai die met ons over het meer vaart, met zijn snelle boot (die heet Yair... 😊).



Graag verwijzen wij u naar onderstaande link en als het kan... doorgeven. *De Goldin Ring Petitie - Breng onze zonen thuis*  
[https://www.petities24.com/de\\_goldin\\_ring\\_petitie\\_-\\_breng\\_onze\\_zonen\\_thuis](https://www.petities24.com/de_goldin_ring_petitie_-_breng_onze_zonen_thuis)

Het concert van **Jonathan Razel** in Amersfoort is uitverkocht. Wel zijn er nog kaarten in Assen en Schiedam. Kaartjes kosten €12.50 incl. consumptie. Luister maar op Youtube! Kijk voor kaarten via de site van Christenen voor Israel.

Cursussen worden gegeven of starten binnenkort in... **Oud Alblas, Kockengen, Almere, Houten, Rozenburg en Den Haag**, zie op onze website voor exacte data en tijden!

Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze **Gimelcursus** en niet te vergeten de DVD-film van de Alephcursus.

**Abbas** sprak, net zoals Trump en Netanyahu onlangs de Veiligheids Raad van de VN toe. De VN is in grote lijnen een corrupt orgaan en vooral eenzijdig anti Israel maar er is een lichte trend van verbetering zichtbaar. Netanyahu waarschuwde voor verborgen Iraanse installaties waar kernwapens worden gemaakt/opgeslagen en benadrukte dat Europa, hoewel ze het weten, er niets aan doet. Nu Iran betrappt is zijn zij in snel tempo bewijzen aan het wegmoffelen en materiaal aan het verplaatsen. Onwillekeurig dachten we: in de jaren '40 vorige eeuw wisten de allieerden waar de routes naar de vernietigings-kampen waren waar de joden stelselmatig werden vernederd, uitgehongerd, gemarteld en vergast maar de spoorlijnen werden nooit gebombardeerd. Waarom deze bewuste doofheid en verblinding?

Abbas heeft grote ruzie met Hamas maar beschuldigde Israel van allerlei kwaad en zei dat Israel een koloniale mogendheid is. Laat het u allen duidelijk zijn dat met deze uitspraak alleen al Abbas bedoelt dat Israel geen soevereine staat is en geen recht of band heeft met het oude Bijbelse Land. Ze horen er volgens hem als 'kolonisten' niet thuis. Het gaat hem ook niet om een zgn. Palestijnse staat in Samaria-Judea, ze willen héél Israel onder hun bestuur. Abbas meent garen te spinnen door Hamas onder druk te zetten, ze sturen bv geen geld en middelen naar Gaza zodat Gazanen uit nood nog meer gaan protesteren. Ergens hopen zij dat Israel na het lange treiteren langs de grens met Israel korte metten maakt met Hamas en Fatach weer het bestuur over de Gazastrook zal krijgen. We denken dat er nooit vrede in ons gebied komt tenzij de Mashiach weer in volle glorie verschijnt als de Leeuw. Waarschijnlijk voorafgaand aan een valse vrede...

Deze week waren er 93 gewonden aan Gazaanse kant toen zij een poging waagden met granaten en al om met geweld via zee Israel te bereiken.

**Iran** schoot deze week raketten af op IS strijders in Syrië als vergelding voor de aanval op Iraniërs vorige week. Israel werd van betrokkenheid beschuldigd en op de raketten stond: mavet le'Israel, dood aan Israel....

**Een Colombiaan** van 70 dacht deze week wat extra te verdienen door met 3 kilo cocaïne Israel binnen te komen. Het spul zat vastgenaaid in zijn broek.

**Karen** is vorig weekend naar Nederland gevlogen ivm de ernstige ziekte van haar broer (Erik, 58). Woensdag is hij overleden. We wensen haar sterkte met het verwerken van dit verdriet. Ook voor mij en de kinderen, is het niet gemakkelijk omdat er juist in deze week een gastengroep is.

Maar..onze God en Verlosser is de Altijd Erbij Zijnde en trooster en dank ook aan de huidige gasten die bij ons thuis vertoeven en die zo meedenken en helpen! De begrafenis is a.s dinsdag en we zien Karen woensdagavond be'ezrat haShem ( DV) weer terug. De groep is dan net weer vertrokken naar Nederland.

**In november a.s. en januari '19** zijn er weekendseminars 'Hebreeuws in Zes Dagen' in Zuid Duitsland gepland. Kent u mensen daar? De cursus is wel al bijna vol.

**In december** komt Yair Strijker naar Nederland. Het zal een leerzaam, boeiend en verrijkend shabatseminar zijn van 14-15 december. Leerzame en toegankelijke lessen over de Bijbeltaal en diepzinnige Hebreeuwse Bijbelwoordstudies o.a. vanuit de Psalmen. We organiseren de lessen rond de drie maaltijden op die shabatdag. We zullen 'leren, studeren, rusten en maaltijd met elkaar houden.' Nadere informatie volgt. Plaats: Katwijk

**Heeft u** interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israel naar u toe! ☺. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:

- een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;
- een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;
- of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin terug;
- Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.

[www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)

**O ja...** wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of

via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet:

NL86INGB0004358913

Of nl29ABNA0547807635 tnv Fa. Strijker

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Parasha Bereshiet: Gen.1:1-6:8, Jes. 42:5-43:10 en Opb. 22:6-21

De Hebreeuwse Bijbel/Tenach begint met de letter B, de Beth. Het eerste woord is 'be-reshiet en eindigt net zoals het woord Bijbel met de letter L, de Lamed: we'yaál- en hij trekke op. Omdat de Tenach met het woord bereshiet begint heet het hele eerste Boek zo. 'Be' betekent **in** of **met** en reshiet betekent o.a begin maar ook **eersteling**. Bereshiet kan derhalve zowel 'in het begin' als 'met de eersteling' schieep...Wie was dan die eersteling...? Hebreeuws denken is vierkant denken. Er zijn meerdere aanvullende betekenissen die niet zomaar mogen worden wegvertaald!

De letter Beth heeft als betekenis: huis. De Bijbel is dan ook het 'Huis' waarin onze God van Israel wil wonen. In dat Huis is Hij aanwezig, zoals Zijn naam JHWH het ook zegt: Hij Die er altijd bij is, was en aanwezig zal zijn. De Hebreeuwse L, de Lamed betekent prikstok, een aanmoediging om te leren. De letter heeft woordverband met het werkwoord Lamad: leren. De Bijbel/Tenach, is de diepzinnige Woning van Adonai waarin wij vele levenslessen vinden en onderwijs krijgen hoe wij met elkaar als mensen en ook met de aarde en de dieren maar vooral met onze Schepper horen om te gaan. De God van de Bijbel heeft Zich in dat Woord geopenbaard en heeft gestalte gekregen in Jehoshua van Natseret/Nazaret. Hij is het Woord van bereshiet-in den beginne waarmee de eerste zin van het evangelie van Johannes begint. Toevallig..of valt het ons toe...eindigt het laatste woord van Devariem/Deuteronomium in de Hebreeuwse versie ook met de letter Lamed/L: **Israel**. De Onderwijzing/Torah van Adonai begint met de 'eersteling' en eindigt met Gods eerstelingen volk: **Israel**.

Deze week vierde Israel het slotfeest van Loofhutzenfeest en Simchat Torah en dan lezen we het laatste stukje van Devariem/Deuteronomium en in één adem door het eerste stukje van Bereshiet/Genesis. De Onderwijzing moet als het ware steeds weer opnieuw gelezen worden en herhaald en we klappen het boek niet dicht aan het eind. Bij het lezen van het laatste woord: **Israel** en dan in één adem door het woord **bereshiet** ontstaat ahw het woord lamed-beth/ l-b wat met leest als lebh/lev, ons hart. Dat is ook Zijn bedoeling: dat we de Woorden van Zijn Boek in ons hart opnemen. Het gaat God niet om onze hersens of onze creativiteit of mondigheid maar om ons hart; Mijn zoon, geef mij u hart, uw lebh. De eerste parasha gaat over de schepping, over het eten van het verboden fruit, de verbanning uit Gan Eden/het paradijs, de moord op Habhel, Abel en eindigt met de overdenking van Adonai om alles wat Hij gemaakt had te verwoesten maar, zo eindigt de eerste parasha, Noach vond chen, genade in de ogen van JHWH. Kain, de eersteling, werd jaloers op zijn broer omdat hij zag dat God niet blij was met zijn willekeurige landbouwoffer terwijl, zoals het er staat, Abel gaf van de **eerstgeborenen**, de eerstelingen, van zijn vee. Die eerstelingen (van mensen, vee en opbrengsten) behoren toe aan Adonai en Abel wist dat mogelijk van zijn vader en hij gehoorzaamde. In heel Gods Woord lezen we dat de eerstelingen van Hem zijn en dat we moeten leren luisteren naar Zijn Woord! Jesaja zegt namens God dat Israel, Zijn eersteling, een licht voor de volkeren zal zijn, le'ohr goyim. Maar omdat Israel **niet** luisterede naar de Stem zijn zij overgeleverd aan plundersaars maar zegt Adonai; ik zal je bevrijden, jij bent van Mij (Jes. 43: 1). De liefde van God voor zijn volkje gaat zo ver dat Hij zelfs zegt dat Hij alle volkeren zou willen inruilen voor dat ene Israel. Want Ik de Aanwezige, ben jouw God, de Heilige van Israel, jouw Redder, jouw Meshiach/Messias staat er letterlijk!! (Jes. 43: 3 ev). Ieder die met Israel is verbonden door het geloof in de Messias/Jehoshua van Israel mag erbij zijn, is zaad van Abraham. Johannes getuigt van deze Aleph tot Taw (Alpha-Omega op zijn Grieks), eerste letter en laatste letter van het Hebreeuws. Hij zegt daarbij Ik ben het Woord, van A tot Z, helemaal en het is Mijn Woord, lees het, gehoorzaam en neem het ter harte: in je lebh Shabat shalom vanuit Israel.

**Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?**