

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 7-9-2018
27-6- 5778
Nummer 138

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

De zevende maand is in aantocht en de winkels liggen vol met kadopakketten en aanbiedingen voor de komende feestmaand. De mensen kopen dan vooral vlees, veel noten, fruit, honingkoeken ed. De winkel- wagentjes van de Israëliërs zijn mega groot en dan nog meer dan normaal overvol beladen. Je vraagt je wel eens af: 'waar halen ze het geld vandaan' want alles, werkelijk waar bijna alles, is flink duurder dan bv in Nederland. Israëliërs zijn levensgenieters en eten is bijna heilig. In mijn studententijd ging ik regelmatig naar Joodse kennissen die een soort antiekwinkeltje runden in het centrum van Amsterdam. Wanneer zij mij zagen was de eerste vraag niet: hallo, hoe gaat het met je, maar: hallo Yair, heb je al gegeten...? ☺

We zien uit naar een goede maand, een maand waarin we persoonlijk maar ook als volk/gemeenschap bij ons zelf naar binnen kijken om af te leggen wat niet goed was, om sorry te kunnen zeggen wanneer we een ander pijn of erger hebben aangedaan en om vooral ook de relatie met onze Schepper en Verlosser/Meshiach te overdenken en te versterken. Wij als volk hebben gezondigd, zo sprak ook Daniel, wilt U het wegdragen en, zoals Corrie ten



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Boom dan zo mooi zei: 'dat die zonden dan in een grote vijver terecht mogen komen waar dan het boordje bij staat: 'verboden te vissen'....

We spraken wel over de 'feestmaand' maar letterlijk staat er 'vastgezette stukjes tijd' voor eeuwig, waar Adonai ons wil ontmoeten (Lev. 23 ev.).

Zijn die apart gezette stukjes tijd alleen voor Israel bedoeld, of wat daarvan zichtbaar overgebleven is: het Joodse volk? Wat dan met hen die door Jehoshua/Jezus met Israel verbonden zijn? We weten waar Hij vandaan komt en Jehoshua is niet losverkrijgbaar, Hij is niet los te weken als Jood van Zijn Bijbelse wortels.

Neem je Hem aan dan krijg je Zijn volk erbij of je dat nu wilt of niet. Dan zijn ook de Feesten van Adonai (Lev.23:1) jouw en mijn vastgezette momenten. Of toch niet?

Moesten de gelovigen in Jehoshua hun eigen verzonden feesttijden verzinnen, helemaal los van wat God persoonlijk instelde en Jehoshua van kinds af aan Zelf vierde...?

Tja... over de vorm van **hoe** te vieren kunnen we altijd nog spreken maar het is goed menen wij, om bij Zijn Tijd te blijven! Met Israel zeggen wij: Shanah tova, een goed en zoet jaar gewenst!

We schreven vorige week dat het een rustige was geweest bij de Gazagrens, maar afgelopen week waren er heel wat incidenten en de vuurvliegers blijven grondgebied van Israel verwoesten. De Gazanen gaan stug door, ondanks gesprekken tussen Hamas-Israel via bemiddeling van Egypte, met hun vrijdagprotesten en gooiden deze week ook handgranaten naar soldaten.

De Erez crossing die net 10 dagen open was, ging weer dicht. Humanitaire hulpgoederen en evt. ambulances kunnen wel gebruik maken van oversteekplaatsen.

Ook vandaag staan er protesten gepland. Voorop staat dat de terreur organisatie Hamas maar één doel heeft: vernietiging van Israel.

Een grote delegatie Arabische Israëliërs is deze week in Brussel om bij de EU hun verhaal en beklag te doen over de Nationaliteitswet van Israel. Zij vinden de wet onaanvaardbaar. Tja... Israel is en blijft een democratie; minderheden hebben niet opeens minder rechten! Het is officieel een Joods land, sinds 1948, het enige ter wereld (hoeveel Arabische of Christelijke landen zijn er wel niet) en niet-Joden worden niet gediscrimineerd en mogen zelfs in het openbaar tieren en schelden op de Joodse staat op straat of in de regering. Zou een Christen of Jood dat kunnen in een Arabisch land....??

Geheel onverwacht heeft Paraguay besloten om hun ambassade na 3.5 maand weer te verhuizen van Jeruzalem naar Tel Aviv. De relatie tussen de landen zal er schade van ondervinden.

Dat verwacht je toch niet... dat er met stoelen en tafels en andere voorwerpen wordt gesmeten in een Yeshiva (orthodoxe religieuze hogeschool)! In de elite Ponovezh Yeshiva in Bnei Brak, is het al geruime tijd onrustig doordat studenten van de ene rabbijn, slaags raken met studenten van de andere rabbijn.

De ene groep wordt 'de haters' genoemd en de andere groep 'de terroristen'. Het gaat zoals zo vaak bij ruzies... over een machtsstrijd. De studenten gooiden ook met bleekwater en yoghurt naar elkaar. Zo gezegd was het daar een grote 'ballagan' (rotzooi).

Bleekmiddel ziet er ook niet gezellig uit op de zwarte kleding die zij steevast dragen.... Het hoofd van de yeshiva riep op tot kalmte en dat de studenten zich op de Torah moeten concentreren en zich niet moeten laten afleiden door slechte ingevingen.

Engeland verhoogt de hulp aan de UNWRA nadat de VS besloten heeft om die organisatie niet meer te ondersteunen. De VS zoekt een andere manier om Palestijnen te helpen. De UNWRA heeft ten onrechte het zgn. 'Palestijnse vluchtelingen vraagstuk' in leven gehouden en de miljarden aan gelden door de jaren heen niet besteed om problemen op te lossen maar in plaats daarvan werd aan de nakomelingen van weggetrokken Palestijnen uit het toenmalige Palestina ook de erfelijke status van vluchteling gegeven, aldus de VS. De UNWRA heeft de problemen alleen maar vergroot en is zeer anti-Israel gestemd.

De reizen voor 2018 zijn allemaal vol. Wel is er nog beperkt plaats op een heerlijke 6 daagse Israelreis van 11-16 januari 2019

Boeiende trips in Israel, bv het noorden rond Tiberias en Samaria/Judea. Vraag naar verdere informatie. Iedere dag zijn er, indien gewenst, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws! Max. 8 personen.

€885,--

Op basis van een 2 persoonskamer.
Excl. reis/annuleringsverzekering.
Op basis van handbagage (circa 13 kilo). Directe vluchten.
Voor een eenpersoonskamer en voor ruimbagage geldt een meerprijs.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl

De granaatappels in eigen tuin zijn overheerlijk (en biologisch) met een mooi Davidsterkroontje.



Deze week was het 46 jaar geleden dat tijdens de Olympische spelen in München 11 Israelische sporters op gruwelijke wijze ...werden vermoord door Palestijnse terroristen.

De voormalige VS Secretary of State, John Kerry heeft een boek geschreven. Kerry was niet bepaald een vriend van Netanyahu en Israel. Samen met Obama wilde hij dat heel Samaria en Judea een Arabisch staatje zou worden en dat er aan de grenzen US soldaten zouden komen om de vrede te bewaren. Het is aan Netanyahu te danken dat dit waanzinnige voorstel niet doorging. Israel zou zeer kwetsbaar en deels smalletjes (13 km) worden en de geschiedenis leert dat afspraken met de Arabische 'Palestijnen' alleen maar meer bloed en tranen heeft opgeleverd.

www.studyhousereshiet.com

Ook dit komende jaar

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of

via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet:
NL86INGB0004358913

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Parasha Nitsabhim (gij staat opgesteld). We lezen Deuteronomium 29:10-30-20. Uit de Haftara lezen we Jesaja 61:10-63:9 en we lezen Johannes 15:1-11.

Nitsabhim komt van het werkwoord natsabh נצב, wat betekent: opgesteld staan. Het gaat er om dat het volk aantreedt en zich opstelt voor het aangezicht van God om samen met Hem in Zijn verbond te treden. Een zekere dwang proeven we wel in vers 11 waar God spreekt over de vloek die het volk als sanctie wordt opgelegd als ze niet luisteren naar Zijn geboden. Het komt met een prijs... Het woord dat God hier gebruikt voor vloek, is het woord alah אלה en dit woord betekent ook: weeklagen. Wel, er is door de duizenden jaren heen geweeklaagd over het verbreken van het verbond door het volk, men kwam wel degelijk onder de vloek terecht en werd uit het beloofde land verbannen. God is niet mals waar het gaat om gehoorzaamheid, maar wie hebben eigenlijk nog het meest geweeklaagd: de profeten, die elke keer weer het volk waarschuwden om het verbond niet te verbreken... God is zeer langzaam tot straffen en waarschuwt keer op keer, het volk weet in deze Parasha heel duidelijk waar het aan begint als men zo aangetreden staat voor het aangezicht van God!

En dan is daar toch weer die bevrijding! Jesaja jubelt het uit van blijdschap omdat hij het volk bekleed ziet met de mantel der gerechtigheid, hij voorziet zelfs een bruiloft (vs 10)! 'Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomt als een glans en haar heil als een fakkel die brandt.' Deze profetische woorden zijn in deze tijd heel belangrijk, nu kunnen de wachters op de muren deze woorden uitspreken en als een secretaresse, mazkirah מזכירה, God herinneren aan Zijn belofte. Kijk maar in Jesaja 62:6 waar staat: 'Gij die de Heere doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden zijn en zwijgt niet stil voor Hem totdat Hij bevestigt en totdat Hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde.' Daar zit dus een opdracht in voor ons allemaal. Jeruzalem is de plaats waar God komt wonen en dus moet ze daarvoor worden klaargemaakt. God schakelt een ieder in die er oog en oor voor heeft, om Hem te herinneren aan Zijn eigen beloften. Deze hoofdstukken van Jesaja zijn zo belangrijk en van deze tijd!

In Jesaja 63 zien we dat het Lam is veranderd in een woeste Leeuw, de Leeuw van Juda keert terug en zet de aarde volledig op haar kop. Woedend is Hij over het onrecht op aarde en Hij treedt de perskuip van Zijn woede, het is niet niks wat hier staat. Die lieve zoete Jezus is heel iemand anders dan we weleens denken, hier is Hij de Wreker en de Rechter en daar kunnen we nog weleens van schrikken. Zo komt Hij dus terug! Lees het goed en herhaaldelijk en laat deze teksten goed op u inwerken want het staat te komen, we horen Zijn voetstappen al..

Jehoshua waarschuwt opnieuw in Johannes: 'Ik ben de Ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman, alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg en alle die wel vrucht dragen, die reinigt Hij zodat ze meer vrucht dragen.' Ook voor ons in de tijd na de kruisiging en opstanding kan er nog van alles misgaan en er wordt opnieuw om gehoorzaamheid gevraagd: 'Blijf in Mij!' Dit zijn geen woorden om licht te nemen. We zien in deze tijd nogal eens dat Jezus wordt losgetrokken van Zijn Vader (en van Zijn volk!) en er is soms nog alleen maar genade en zoetheid, maar wees voorzichtig: God is Eén en wie de Zoon volgt, kan niet anders dan ook de Vader volgen, het is de Vader die de takken snoeit, hou terdege rekening met Hem. Maar bovenal, laat ons niet vergeten om elke dag weer diepe dank en eerbied te hebben voor wat Hij deed voor ons, om elke keer opnieuw weer ontroerd te zijn om het Offer dat Hij bracht zodat wij in Hem kunnen

bestaan, het is alles in Hem, tot Hem en door Hem.. Shabat shalom en een heel goed, zoet en gezond nieuwjaar gewenst!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?