

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 15-6-2018

2-4-5778

Nummer 134

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שָׁלוֹם

De vierde maand is afgelopen woensdagavond begonnen.

Over 3 maanden is het alweer Jom Teruah/Dag van de Bazuin of ook wel Rosh Hashana genoemd. Dan beginnen de najaarsfeesten, maar daar denken we nog maar niet aan. In ieder geval willen onze kinderen niet zover vooruit kijken want de komende week is de laatste schoolweek en dan is er meer dan 2 maanden vakantie.

Wij hebben de laatste studiegroep van die seizoen afgerond en dat was wederom een fijne periode. Veel gezien en beleefd en Hebreeuwse woordstudies mogen geven. We zijn langere tijd in het noorden van Israel geweest en o.a. met een speedboot sjeesen over het meer van Tiberias was ook wel eens leuk 😊. Kapitein Shay probeerde nog een visje te vangen maar... die visjes hadden geen zin in een show.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺  
Yair en Karen Strijker

## Kitetifada/Vuurvliegers

De door vuurvliegers bijna 3000 hectare verwoeste grond in Israel is een trieste aanblik. Hamas blijft de Gazanen aanmoedigen om israel in brand te steken. Voor vandaag, vrijdag, heeft Hamas aangekondigd om meer dan 5000 ballonnen met helium en brandende molotovcocktails eronder richting Israel te sturen.

Waarom juist vandaag?

Omdat het Eid al-Fitr is. Dat is de feestdag van moslims na de ramadan. Wat een 'vrolijk vooruitzicht' voor hen om Israel te zien branden.

Hamas heeft als doel alle Joden uit Israel te verwijderen en net zoals in Psalm 83 staat: 'Dat aan de naam van Israel niet meer gedacht worde.'

De media in Israel besteedt uiteraard veel aandacht aan deze zaak omdat er iedere dag meerdere branden zijn. Buiten Israel wordt er amper of geen aandacht aan besteed. In plaats van sympathie krijgt Israel juist veroordelingen te horen.

Israel heeft een enkele opslagplaats en fabriekje vernietigd waar de vliegers worden gemaakt, maar er zullen veel 'thuiswerkers' zijn....

**VN.** De algemene vergadering van de VN heeft woensdagavond met grote meerderheid van stemmen (maar liefst 120 voor) een veroordeling van Israel aangenomen. Het is de zoveelste. Israel zou te veel geweld hebben gebruikt tegen de Gazanen. Wat Israel heeft gedaan is waarschuwen en nog eens waarschuwen niet naar het veiligheidshok te gaan. Wat Hamas doet is mensen en vooral kinderen en vrouwen opjatten om wel naar het veiligheidshok te gaan.

Zelfs gevangenen zijn tijdelijk vrijgelaten op voorwaarde dat zij zouden protesteren. Een veroordeling van Hamas kwam er niet van want daar was geen 2/3 meerderheid voor. Glukkig waren er wel vele landen die het geweld van Hamas veroordeelden.

**De terrorist** uit Ramallah die 2 weken geleden vanuit een raam een marmeren blok op het hoofd van elite soldaat Ronen Lubarsky gooide, is gelukkig deze week gearresteerd. Ronen Lubarsky stierf aan zijn verwondingen.

**Prince William** gaat mogelijk de eerste royal worden van Engeland die formeel de Westelijke muur zal bezoeken. Het bezoek van William staat eind juli gepland.

Chanukia bij bijzondere vijgenboom in het pittoreske Tsfat (Safed)



### **Veroordeling Israel**

Amerika blijft Israels grootste vriend. Nickey Haley, de vertegenwoordigster van de VS bij de VN, sprak er schande van dat de wereld Israel zo veroordeelt terwijl er niet gesproken werd over de uitlokker van het geweld: Hamas. Interesseert het de wereld dan niet dat Hamas niet wil praten maar enkel op een totale vernietiging uit is van de kleine Joodse staat? Gazanen kregen betonscharen mee om het hek open te knippen en ook routes hoe zij het snelst bij een Israelische plaats konden komen om een aanslag te plegen.

Het is hen de afgelopen 3 maanden niet gelukt ongedeerd Israel binnen te dringen. Vele doden en gewonden aan hun kant zijn het gevolg. Israel laat geen terroristen met kwade bedoelingen binnen!

De IDF is niet gevlucht voor die tienduizenden Gazanen en meer dan 100 raketten die zij willekeurig op Israel afschoten. Het geblaat van de Hamasleiders is één grote luchtballon en zij verleiden en bedriegen hun eigen bevolking en krijgen het helaas wel voor elkaar om de meerderheid van de wereld op de hand te krijgen.

Het slagveld in de toekomst is misschien niet meer bij een grenszone van Israel. Het slagveld kan wel eens het internationaal gerechtshof in Den Haag worden.

### **Goede deal**

Ondanks veroordelingen ook goed nieuws voor Israel. Deze week wist Netanyahu een miljarden deal te maken met Duitsland. Israel levert de komende periode Heron TP drones. Deze geavanceerde drones kunnen wel 40 uur in de lucht blijven en zijn geschikt voor allerlei doeleinden, zowel op civiel als op militair gebied. De deal is een enorme opsteker voor de Israelisch economie en de Israelisch Airforce Industries (IAI).

[www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)



**Bij de Banyas zagen we opeens deze honing óp de rots en enorm veel bijtjes erom heen. Een soort kamelon zat er vlakbij te wachten op druipende honing of probeerde een bijtje te veroveren.**

Welkom in het gastenhuis van Na'aleh  
Ook deze komende zomer is het appartement voor u beschikbaar!  
Mooie slaapkamer, woonkamer en keuken en uiteraard  
douchegelegenheid en in de tuin een zwembad voor verkoeling.



Nog maar paar plaatsen vrij!

**Nieuw! Speciale aanbieding voor een volledige verzorgde chanukahreis van donderdag 29 nov. t/m 6 december!**

**Nu voor € 795, all-in**

Chanukah is het vrolijke bevrijdingsfeest wat ieder jaar herdacht wordt. 22 eeuwen geleden werd Jeruzalem, met de Hulp van onze God en Bevrijder bevrijd van de Grieks-Syrische overheersers en wijdde men de Tempel, die verontreinigd was door o.a. varkensoffers, opnieuw in. Ook Jehoshua/Jezus vierde Chanukah (Joh. 10:22). Chanukahavond start dit jaar op zondagavond 2 december en duurt 8 dagen. Men geeft elkaar o.a. cadeautjes en het eten is nog lekkerder dan het anders... ☺. We gaan er een hele gezellige avond van maken met o.a. een speciaal oergezellig chanukahspel... informatie volgt!!

Bezoeken: o.a. Caesarea nationaal park; Neot Kedumim, Stalachtietgrotten bij Bet Shemesh, dagje Tiberias met bezoek Kfar Nachum (Kapernaum) en Magdalah; varen op het meer van Tiberias, bezoek winery in de Shomron met uitleg, bezoek Garizimberg (onder voorbehoud), Israel museum in Jeruzalem en veel meer interessante plekken, ook evt. in overleg met elkaar. Iedere dag zijn er ook toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws!

Max. 8 personen.

Op basis van een 2 persoonskamer.

Excl. reis/annuleringsverzekering.

Op basis van handbagage, onbeperkte kilo's. Directe vluchten.

Voor ruimbagage geldt een meerprijs.

### **Heerlijke 8 daagse Israelreis van 20-27 december**

Met o.a. 2 dagen ontspanning, verdieping en genieten in **Eilat!**

Varen op de Rode zee en snorkelen tussen het koraal, bezoek Timna park. Verder boeiende trips in Israel en Samaria/Judea. Vraag naar verdere informatie. Iedere dag zijn er, indien gewenst, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws! Max. 8 personen.

€985,--

Op basis van een 2 persoonskamer.

Excl. reis/annuleringsverzekering.

Op basis van handbagage, onbeperkte kilo's.

Directe vluchten.

Voor ruimbagage geldt een meerprijs.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Parasha Korach, we lezen Numeri 16:1-18:32; uit de Haftara lezen we 1 Samuel 11:14-12:22 en we lezen Handelingen 5:1-11.

Korach, de Leviet en de twee Rubenieten Dathan en Abiram, nemen 250 vooraanstaanden van het volk en staan op tegen Moshe en Aharon voor het aangezicht van God. Moshe's reactie is onbetaalbaar: hij valt direct op zijn aangezicht voor God. Hij vraagt God om te beslissen wie het volk mag leiden, dat doet hij inplaats van voor zichzelf op te komen, dat is zo sterk van Moshe! Gods kracht kan zich openbaren in zijn nederigheid. We kennen allemaal de geschiedenis: God verteert Korach en de zijnen...

God bewijst nog een keer Zijn macht bij de bloeiende staf van Aharon. Meteen daarop geeft God aan Aharon en zijn zonen de opdrachten hoe Hem te dienen. Er bestaat geen twijfel: Aharon en zijn zonen zijn uitgekozen om de priesterdienst te verrichten en niemand anders!

In 1 Samuel is Sauls eerste regeringsdaad het verjagen van de Ammonieten, die de stad Jabes onder beleg houden. Het vooruitzicht van de bewoners van Jabes ziet er in eerste instantie niet echt rooskleurig uit: hebben ze niet in een week iemand gevonden om hen uit te redden, dan wordt bij een ieder van hen het rechteroog uitgestoken. Het komt de nieuwbakken koning Saul, die overigens nog steeds achter de koeien aanliep, ter ore en dan wordt de Geest Gods vaardig over hem: hij wordt woedend. Woede kan wel degelijk van God zijn! (11:6) Hij hakt een aantal runderen in stukken en zegt dat hetzelfde zal gebeuren met de koeien van degenen die hem niet helpen om de Ammonieten te verjagen. God gebruikt zijn woede: ' De vreze des HEEREN viel op het volk en ze trokken achter Saul aan.' Vs. 7b.

Nadat de Ammonieten verjaagd zijn, trekt men in opdracht van de profeet Samuel naar Gilgal om het koninkrijk te vernieuwen (11:14). Maar Saul is nog maar net koning, dus waar gaat dit over? Het koninkrijk was geleid door God Zelf, echter, het volk wil zijn zoals andere volken en roept om een aardse koning. Dit doet God veel verdriet, zoals blijkt uit de woorden van Samuel. God voelt zich waarschijnlijk aan de kant gezet, Hij is de ultieme Koning, niemand regeert beter dan Hij en toch valt het volk Hem af.. Het vernieuwen van het koninkrijk gaat dus over de wisseling van de wacht: Saul de koning inplaats van God Zelf. Dan weer Zijn ongelooflijke genade in het laatste vers: 'Want de Aanwezige zal Zijn volk niet verlaten om Zijns grote Naams wil omdat Hij u tot een volk gemaakt heeft omdat Hij dat wilde.' Verderop spreekt Hij Zich uit met de woorden: een nieuw verbond zal Ik met u maken, niet zoals het oude dat uw ouders verworpen hebben.' Hij heeft het laatste woord, gelukkig!

Nog twee afvalligen in Handelingen: Ananias en Saffira, die opbrengst achterhouden. Petrus krijgt een Woord van Kennis en legt het probleem bloot, het kost hen beiden het leven, zo heilig is de plek daar en zo groot en verschrikkelijk is God.. Er valt werkelijk niet met hem te spotten.

Net als Korach en de zijnen, overleven zij hun bedrog niet....

: God overwint! Shabat shalom!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?