

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 18-5-2018

4-3-5778

Nummer 131

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום
We keken niet naar het songfestival, het begon gewoon te laat voor ons, 'wat oudere mensen,' die altijd vroeg moeten opstaan, en bovendien is zondag hier een werkdag.... De kinderen moesten naar school, maar dat 'kakelende' Netta, als ware ambassadrice van Israel, had gewonnen was een goede start van de week. Ze zei 'volgend jaar in Jeruzalem' (een tekst die we doorgaans met Pesach zeggen..) en jullie zullen zien hoe mooi de stad, het volk en het land is, 'I love my country!'
Zondag was het Jeruzalemdag, 51 jaar na de hereniging. Het werd voor ons later op de dag echter een moment met een wat zwarter randje omdat een kennis van ons, die hier logeerde, was gevallen en kleine fractures had opgelopen waardoor we in de avond nog naar de spoedeisende hulp moesten. Maandagochtend ging zij met Karen in een ambulance naar een ziekenhuis in Jeruzalem. Nog steeds ligt zij in het ziekenhuis... Ook hadden we grote zorg voor de poes Bibi die blijkbaar door een hond gegrepen was en amper kon ademen. Haar situatie is kritiek en zij heeft t/m donderdagavond in de dierenkliniek gebivakkeerd. Ze wil leven en vecht daar duidelijk voor en we hopen dat ze weer helemaal mag herstellen....oi...geen mooie berichten.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

De VS ambassade is officieel geopend in Jeruzalem maar het kan nog wel 7 jaar duren voordat alles echt over is en voldoende beveiligd. Het is vooral een symbolische overdracht geweest, maar Israel maakte er wel een groots feest van.
Toen maandag om 4 uur de ceremonie w.b. de opening officieel begon, werden er tegelijk beelden getoond van de heftige provocerende acties die Gazanen voerden bij de grens. Israel waarschuwt de Gazanen al weken daar weg te blijven. Doe je dat niet en kom je met terreur, richt je vernielingen aan ed. of loop je daar met je kleine kinderen dan is de kans groot dat je gewond raakt of erger. Er stierven 60 Gazanen, waarvan 50 Hamasleden. Ze roepen alleen maar moord en brand over Israel en blijkbaar laten de Gazanen zich gewillig door de overheersende Hamas manipuleren.
Hoewel Israel flyers heeft gestuurd in het arabisch om de Gazanen te waarschuwen niet te dicht bij het veiligheidshek te komen en zich niet als pop te laten gebruiken door Hamas, zijn zij toch massaal opgetrokken. De PRoorlog hebben zij gewonnen. Wij kregen bv een mail van een bekende die schreef dat we ons moeten schamen en een minuut stilte in acht nemen voor de doden...

Guatemala (her)opende deze week, op woensdag, ook haar ambassade in Jeruzalem en ook Paraguay zal dat binnenkort doen. Mazal tov!

Turkije en Zuid Afrika hebben de Israelische ambassadeurs hun land uitgestuurd n.a.v. de gebeurtenissen op 14 mei jl. en België heeft de Isr. ambassadeur gevraagd uitleg te geven waarom er zoveel doden vielen aan Gazaanse kant.

Voor de relatie tussen Turkije en Israel is weer flink verslechterd. Erdogan noemt Israel een apartheidsstaat en Netanyahu een terrorist. Turkije is een veilige haven voor Hamas. Israel heeft de Turkse ambassadeur ook gesommeerd te vertrekken. Vandaag is er een mega anti-Israel demonstratie in Ankara waar Erdogan zal spreken.

Mensen beseffen niet dat de zgn. geweldloze mars van de Gazanen geen gewone demonstratie was zoals men die in Europa kent wanneer men het niet eens is met een regeringsbesluit. Deze mars ging gepaard met continue oproep tot geweld van Gazaanse kant. Israel heeft steeds eerst flyers gestuurd om mensen te waarschuwen niet naar de veiligheidszone te komen maar op afstand te blijven, vervolgens met luidsprekers mensen gewaarschuwd niet dichterbij te komen, daarna met traangas mensen weggejaagd die toch niet luisterden en ten slotte op scherp geschoten op mensen die vernielingen aanbrachten of met brandbommen gooiden. Van de 60 doden waren 50 Hamasleden. De Gazanen waren niet van plan rozen te brengen! Israel heeft zich enorm ingehouden, heeft ook veel filmmateriaal als bewijs en Hamas is helemaal zelf verantwoordelijk voor het geweld wat zij uitlokten. Er hadden wel honderden doden kunnen vallen.

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via [NL29ABNA0547807635](https://nl29abna0547807635), via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet.

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

We wensen jullie allemaal goede Shavuoth/Pinksteren. Mooi dat de Feesten op één en dezelfde dag vallen! Dat er weer een wind van de Ruach kome en ons allen vervulle met de genezende Heilige Geest.

Israelische arabieren vieren vanaf woensdag ook in Israel de ramadan. Doorgaans zijn er dan flinke rellen. We hopen dat het dit jaar zal meevallen maar gezien de gebeurtenissen van afgelopen week is de 'haatmotor' waarschijnlijk weer helemaal opgevoerd en de buitentemperaturen stijgen ook. We bevinden ons in een hittegolf (gisteren 41 en vandaag tegen de 40...). Dat is voor mensen die overdag niet eten of drinken niet gemakkelijk.

Tot nog toe mogen we heel niet klagen over het Israelische weer.... De afgelopen maand was heerlijk aangenaam met af en toe zelfs een buitje.

Uit woede dat de ambassadeurs van Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Roemenië op de receptie waren ter ere van de verhuizing van de VS ambassade naar Jeruzalem zijn de Palestijnse Autoriteit ambassadeurs van die landen teruggeroepen naar Ramallah.

Israel is van plan om als 30^{ste} land de Turkse moorden op de Armeniërs aan het begin van de vorige eeuw te erkennen als een genocide.

Never a dull moment in Israel zullen we maar zeggen. Hopelijk volgende keer wat rustiger nieuws.



Vandaag maar ook al gisteren ontstonden er op meerdere plaatsen in het midden en zuiden van Israel branden. Al 2 dagen waait het flink en is het erg warm. Men spreekt hier in Israel van een 'gal srifot', een golf van branden.

Een Hebreeuwse Alephcursus in uw woonplaats? Neem contact met ons op!

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl

Welkom in het gastenhuis van Na'aleh
Ook deze komende zomer is het appartement voor u beschikbaar!
Mooie slaapkamer, woonkamer en keuken en uiteraard douchegelegenheid en in de tuin een zwembad voor verkoeling.



www.resetisraeltours.com

info@studiehuisreshiet.nl

Parasha B'midbar במדבר, in de woestijn. We lezen Numeri 1:1-4:20; uit de Haftara lezen we Hosea 1:10-2:20 en we lezen Romeinen 9:22-33.

De Leviëten komen in de plaats van de eerstgeborenen (2:11-13). Ieder die onbevoegd is mag niet in de buurt van de Tabernakel komen, noch de priestertaak uitoefenen op straffe van de dood. Meermaals wordt dit door God benadrukt; het is menens, zeker na het debacle van Nadab en Abihu, de zonen van Aharon die vreemd vuur brachten voor het aangezicht van de Heere. Overigens zou het heel goed kunnen dat deze twee dronken waren op het moment dat zij dit deden want, heel opvallend, vaardigt God direct daarna een wet uit op het gebruik op alcohol in Lev.10:9 *“Wijn en sterke drank zult gij niet drinken, gij noch uw zonen met u, als gij gaan zult in de tent der samenkomst, opdat gij niet sterft; het zij een eeuwige inzetting onder uw geslachten.”*

Om de Leviëten in de plaats te laten komen van alle eerstgeborenen van het volk Israël, moeten alle mannen boven de twintig geteld worden van de overige elf stammen, deze mannen zullen in het leger dienst doen. De Leviëten zijn van de legerdienst vrijgesteld en doen dienst in en om de Tabernakel. Bij het tellen blijkt dat 273 eerstgeborenen uit de elf stammen overblijven en zij worden gelost voor vijf sikkelen per hoofd (3:45-8). Dit geld wordt aan Aharon gegeven ten behoeve van de tempeldienst. Zo komt er een Leviëten in de plaats voor elke eerstgeborene uit het volk Israël, hoofd voor hoofd, zonder ook maar iets aan het toeval over te laten.

Het is mooi om te lezen hoe het volk mag opbreken: stam voor stam, van oost naar noord met precies in het midden de Tabernakel; deze wordt opgebroken zodra oost en zuid zijn opgebroken. Zodoende is de Tabernakel veilig tussen het volk in bij het moment van verder trekken. Alles loopt zodoende precies in de pas, niemand loopt een ander in de weg en de tabernakel staat alweer op de nieuwe plek wanneer de laatste twee stammen, west en noord, zich nog vestigen.

In Hosea 1:10-2:20 zien we de ontroerende tegenstelling in Gods karakter aangaande Zijn ontrouwe volk; Zijn enorme woede en Zijn belofte om het volk geheel te vergeten: *“Niet Mijn volk (Lo ammi)!” “Geen medelijden (Lo ruchamah)!”* En dan meteen daarop weer Zijn voornemen: *“Ik zal haar lokken in de woestijn en spreken tot haar hart.”* Wat een God, wat een Vader, wat een Man! Heeft het volk Israël afgedaan? NEE! Waarom niet? Om de doodeenvoudige reden dat God Zelf hen toch weer niet vergeet. Wie werkelijk nog meent te denken dat het volk Israël heeft afgedaan, die heeft geen rekening gehouden met God Zelf, wat toch een regelrechte belediging aan Zijn adres is, laat ons toch vooral niet te klein van Hem denken!

Daarom is het zo raar dat de N.T. lezing hier alleen maar over een gedeelte van Romeinen 9 gaat. Deze teksten zijn niet apart te lezen van hoofdstuk 10 en 11. Want als we bij Romeinen 9 blijven hangen, dan zouden we werkelijk denken dat het volk Israël heeft afgedaan, maar het grotere plaatje moet in gedachten gehouden worden want de conclusie van Paulus is dat uiteindelijk het gehele volk Israël behouden zal worden (11:26)! God blijft dezelfde God. Het is heel link om Bijbelteksten die bij elkaar horen, uit elkaar te gaan trekken, daar krijgt men eenzijdigheden van en dan doen we God te kort. Hij heeft gekozen voor Zijn volk en wij zijn slechts geënt op dit volk als gelovigen uit de heidenen. Dus hebben wij ons netjes te gedragen en zonder hoogmoed dankbaar te zijn voor de wortel die ons draagt. Zo is het en niet anders..

Wij wensen u goede en gezegende Pinksterdagen, morgenavond is de vooravond van Shavuoth. Chag Sameach!