

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 24-3-2018

7-1-5778

Nummer 122

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום
Volgende week vrijdagavond, de dag waarop Christenen Goede Vrijdag vieren herdenkt het Joodse volk het Bijbelse Pesach, het Overschrijdingsfeest en viert men wereldwijd de seidermaaltijd.

Schappen met 'chameets' (alles wat we niet eten tijdens Pesach, zoals brood, macaroni, koek en andere gerezen producten) raken langzaam leeg en de matses en matsekoeken in allerlei variëteiten dienen zich aan.

Je kunt maar beter heel vroeg de supermarkt bezoeken want hoe later je komt hoe drukker en geloof ons: supermarkten hebben hier hele grote winkelwagentjes en Israëliërs proppen die helemaal tot de nok toe vol! Je verbaast je soms waarvan men dat allemaal kan betalen want het leven is zeker 20 % duurder hier dan in Nederland. Israëliërs werken hard en velen hebben dubbele banen om rond te kunnen komen.

Je zou zeggen dat er hier in Israel veel te klagen is vanwege de hoge leefkosten, intensieve werkdruk, dure defensieuitgaven, continue alertheid in verband met mogelijke terroristische aanslagen, dreigende taal uit Iran, Syrië en Libanon, wereldwijd anti-Israel sentiment etc.

Maar toch is het niet een uitgesproken 'klaagvolk'! Het is eerder een 'dankvolk dan een jankvolk.' In Egypte leed het volk onder de enorme druk van het antisemitische regime en zij werden bijna uitgeroeid. Dáár riepen zij tot Adonai, hun God en Bevrijder en Hij redde hen met uitgestrekte Arm. Alle reden om vandaag de dag daarvoor nog steeds dankbaar te zijn.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

Met Pesach herinneren we Gods bevrijdend handelen d.m.v. het bloed van het lam aan de deurposten. Niet voor niets stierf het Lam Gods, Jehoshua als beeld van dat lam ook vlak voor Pesach op Gogoltha. Dank aan de Bevrijder!

Conferentie antisemitisme

Deze week organiseerde CFCA 2018 in Jeruzalem seminars over het wereldwijde antisemitisme. Het is schrikbarend om sommige sprekers te horen vertellen over hun huidige ervaringen in verband met antisemitisme.

Bekende Joodse acteurs die zich uitspreken vóór Israel of zeggen 'zionist' te zijn, worden op de sociale media regelmatig van de vreselijkste leugens beschuldigd.

Men dreigt programma's waarin de 'uitgesproken pro-Israel acteurs' optreden massaal te boycotten. Steeds vaker hoor je dat men zionisme vergelijkt met nazisme.

Zionisme heeft niets te maken dat het ene volk beter, belangrijker of raszuiverder is. Zionisme is ook niet uit op de vernietiging van een ander volk of 'ras.' Zionisme is, kort door de bocht gezegd, de eeuwenlange wens van het Joodse volk om in een soevereine, vrije eigen staat te mogen leven zonder dreiging van terrorisme in het aloude thuisland. Zion verwijst naar Tsion/Jeruzalem, de hoofdstad van Israel toen en nu, ook al erkennen (nog) maar twee landen ter wereld officieel dat gegeven: Israel en de VS.

Dat Adonai ieder land zegene die Israel zegent!

Attentie

Het blijkt dat de website www.studiehuisreshiet.nl lastig te bereiken is.

We adviseren u voortaan in te loggen op

www.studyhousereshiet.com tot het probleem is opgelost, wordt aan gewerkt 😊

Ahed Tamimi, de 17 jarige Arabische blauwogige Pallywood (Palestijnse Hollywood) actrice met blonde krulles is deze week veroordeeld tot 8 maanden cel en een boete van iets meer dan €1000 voor het mishandelen van Israelische soldaten in december vorig jaar. In de Nederlandse media lezen we ook over haar; dat zij de soldaten op haar eigen erf zou hebben mishandeld, echter, het was op een openbare weg. Ze zou boos zijn geweest omdat een familielid door Israelische soldaten in zijn hoofd geschoten zou zijn, maar dat is geenszins duidelijk omdat de jongen, Mohammed, zelf vertelde dat de wond was ontstaan wegens een val van de fiets. Hoe dan ook, deze inmiddels wereldwijd populaire dame, treitert al vanaf dat zij heel jong was Israëliërs en zij kan het mogelijk nog ver schoppen in de anti-Israel beweging. Dat Adonai haar stoppe!

Gisteravond vloog het Internationaal ruimtestation, ISS vlak boven Na'aleh. Precies van 19.17-19.19 uur was het 'vliegend object' te zien, voordat het zomaar weer verdween. Was indrukwekkend!

Deze week zagen we een prachtig avondrood in Na'aleh!



O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet.

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Relatie Hamas en Fatach verslechtert met de dag. Over en weer zijn er beschuldigingen en Hamas erkent het leiderschap van Abbas bijna niet meer. Abbas heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen Hamas in de Gazastrook vanwege de aanslag op Rami Hamdallah, de premier van de Palestijnse autoriteit. Hamdallah werd net niet gedood door de aanslag met een bembom. Eén en ander kan ertoe leiden dat de situatie in Gaza nog meer verslechtert en we weten al wie daar de schuld uiteindelijk van krijgt... 😞

Kerncentrale Syrie

Gisteren schreven de Israelische kranten dat inderdaad Israel de Syrische kernreactor in Deir Ez Zor had vernietigd in 2007. Dat wisten, vermoedden we natuurlijk allang, maar nu pas komen gegevens daarover naar buiten. Voormalig hoofd van de mossad, Tamir Pardo, zei dat de hele actie een combinatie was van intelligentie, fouten en enorm veel geluk. Dankzij spoorwerk van de mossad wist men dat er gewerkt werd aan een kerncentrale, maar het was een hele klus de exacte locatie te vinden op een plek waar men het totaal niet verwachtte. Ook vandaag de dag moeten vijanden van Israel weten dat het bouwen aan kernreactoren door de Mossad opgemerkt wordt.

Abbas heeft deze week de ambassadeur van de VS voor Israel, Friedman een 'zoon van een hond' genoemd. Hij deed de uitspraak in Ramallah. Friedman werd ervan beschuldigd de settlementpolitiek van Israel te steunen. Eerder beschuldigde Friedman Abbas ervan dat hij de car-ramming aanslag van vorige week vrijdag niet veroordeelde, waarbij 2 jonge Israelische soldaten, Netanel Kahalani en Ziv Daos om het leven kwamen. Ook veroordeelde de PA deze week de laffe moord op Adiel Kolman, vader van vier jonge kinderen, in de Oude Stad van Jeruzalem niet. Gaat het hier om antisemitisme of om politiek, vroeg Friedman zich af?

Nog paar plaatsen beschikbaar

**NIEUW: ZES DAAGSE ISRAEL STUDIE-
ONTDEKKINGSREIS VAN 26 t/m 31 okt. 2018**
Met de mogelijkheid tot verlenging.

€795, p.p. alles inclusief

U verblijft bij ons in het Gastenhuis van Na'aleh in Shomron, waar u vooral in de avonden gezellig het leven meemaakt van ons Nederlands-Israëlische gezin in een klein, maar prachtig gelegen dorpje met uitzicht in de verte op de verlichte kustlijn van Israël en de rustige heuvels van het aloude Efraimgebergte. Een unieke gelegenheid en u wordt goed verzorgd!

Na het ontbijt is er ook gelegenheid, voor wie wil, om een toegankelijke Bijbelstudie met uitleg over Hebreeuwse stamwoorden te volgen. Hebreeuws denken en leren maakt u mondiger, zult u ontdekken en behalve inzicht, krijgen we dikwijls ook doorzicht en vergezicht van de rijkdom van Zijn Woord.

Rond koffietijd gaan we met elkaar het Land in en bezoeken unieke plaatsen. Soms gaan mensen mee die niet niet zo goed ter been zijn, maar ook daar passen we ons op aan (vraag voor nadere informatie).

Iedereen moet naar Israël kunnen!

Het programma is opvraagbaar en eventueel op verzoek aanpasbaar. Omdat velen regelmatig naar Israël gaan of vaker bij ons komen, willen we die optie openhouden. Er kunnen maximaal 8 mensen mee op reis. Wie weet ook U en een aantal van uw familie/vrienden? De prijs is op basis van een tweepersoonskamer.

Excl. reis/annuleringsverzekeringen. Mail ons voor verdere informatie. Lehitraot !

Reizen voor de winter zullen spoedig geadverteerd worden alhier! Houd het Shomron Nieuws in de gaten voor het aanbod.

www.resetisrael tours.com

info@studiehuisreshiet.nl

Voordelige Zesdaagse Nazomerreis tijdens

Rosh HaShanah- 'Nieuw jaar'-Dag van de Bazuin!

Van 6 september t/m 12 september
€ 795, p.p. alles inclusief

Verlenging mogelijk!

Zes dagen verzorgen wij u vanuit het Gastenhuis in Na'aleh, krijgt u na het uitgebreide ontbijt, voordat wij gaan 'toeren', boeiende, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit de Hebreeuwse Grondtaal. We bezoeken unieke locaties en op verzoek kunnen we een speciaal programma voor u samenstellen. We kunnen dikwijls zonder problemen en soms zonder extra kosten uw vlucht met een aantal dagen verlengen en kunnen u tips geven voor hotelboekingen in bv Jeruzalem. Indien het appartement bij ons huis beschikbaar is, kunt u ook voor die optie kiezen.

Vraag naar de mogelijkheden en het programma.

De genoemde prijs is tijdelijk omdat vluchten meestal steeds iets duurder worden naarmate de vluchtdatum nadert of extra geliefd is...

Kom bv met uw familie of vrienden...?

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl



De parasha van deze week is Tsav צו (beveel); we lezen Leviticus 6:8-8:36; uit de Haftara lezen we Jeremia 7:21-8:3, 9:23-24. Hebreeën 9:11-28 lezen we uit het NT.

Tsav komt van het werkwoord tsawah, *gebieden, de regels opstellen*. Niet toevallig is van dit werkwoord ook het naamwoord Tsion afgeleid. Tsion is de geliefde stad van Adonai zoals psalm 87 en 132 beschrijven. Het is de stad van waaruit de regels voor de werelddamenleving uitgaan: want uit Tsion komt de Onderwijzing (Jes. 2:3).

In de parasha van de week, zo vlak voor Pesach, gaat het verder over de instelling van de offerdiensten, waarbij Aharon en zijn zonen door God worden uitgenodigd om verscheidene offers, zoals het hersteloffer; het reinigingsoffer en het graanoffer samen met Hem te eten (Lev. 6:10–11, 19; 7:7).

Offeren is voor de priesters *maaltijd houden* met God in de meest heilige setting die men zich kan bedenken. Weer passeren in deze parasha verscheidene offers, zoals wat wij in de parasha van vorige week al vanuit het Hebreeuws beschreven.

Het hersteloffer, of ook schuldoffer hadden wij nog niet genoemd: asham, אשם en denk hierbij aan het Engelse woord ashamed, beschaamd. Wie schuldig is ergens aan die moet zich schamen. Binnenwoorden van dit woord zijn het woord esh אש, vuur en het woord shem שם, naam. Zo'n offer wordt met vuur verbrand voor Zijn heilige Naam.

De offers werden verbrand op het altaar, mizbeach מזבח en dit woord heeft woordverband met midbar מדבר, woestijn. Het altaar werd door God voor het eerst in werking gezet in de woestijn en prachtig is ook het woord midbar dat precies hetzelfde geschreven wordt als het woord medaber מדבר *sprekende*; God is *sprekende* in de woestijn en laat Zich naderen met behulp van deze offers.

In Jeremia treffen we een boze God Die Zijn volk van Zich af werpt door alle afgoderij die men had bedreven. Opvallend is dat Hij hier zegt dat Hij geen offers heeft ingesteld, maar slechts gehoorzaamheid had gevraagd van Zijn volk (Jer. 7:21-22) Met de instelling van de offerdienst had Hij slechts dit voor ogen: dat ze zouden horen naar Zijn stem en niet zouden worden afgeleid door allerlei triviale zaken (Ledigheid is des duivels oorkussen), maar helaas hielp het uitgebreide programma niet: men week toch nog af..

Wat ontroerend is aan de Hebreeënbrief deze week, is dat de schrijver benadrukt dat er geen testament is als de erflater niet dood is! Zoals de offerdieren stierven en hun bloed vloeide om verzoening כפור te doen voor de mens, zo vloeide Zijn Eigen Bloed voor ons, Hij stierf voor ons, voor eens en voor altijd. Het Offerlam is dood. De Koningpriester Leeft! Wanneer we de Pesachmatze eten dan worden we ook hieraan herinnerd: een matze is gestriemd en vol gaatjes, net

Hij: Zijn striemen brachten ons genezing en Hij werd doorboord om onze zonde. Zo wordt het eten van zo'n platte matze ineens heel betekenisvol. Hij zal komen en *maaltijd* met ons houden (Openbaringen 3:20). We wensen u alvast een Pesach sameach, volgende week krijgt u van ons de speciale Pesachparasha! Shabat shalom!