

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 2-3-2018  
15-12-5778  
Nummer 119

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Woensdagavond begon Purim en vandaag, vrijdag, heet Soesan Purim. Mordechai liet in Esther 9: 21 optekenen dat zowel de 14<sup>e</sup> als de 15<sup>e</sup> van de maand Adar van jaar tot jaar herdacht moesten worden.

De inwoners van de burcht Soesan hielden van de 15<sup>e</sup> van die maand een rustdag 'waarop men veel plezier maakte en maaltijden hield,' staat er in Esther 9:18.

Nog altijd zien we dat terug in de joodse samenleving: elkaar lekkers geven en elkaar uitnodigen voor de maaltijd.

U weet mogelijk dat in heel de Estherrol de naam van onze Adonai niet genoemd wordt, maar Hij is wel *verborgen* aanwezig. JHWH betekent letterlijk: Hij die Aanwezig is (was en Aanwezig zal zijn). Hoe dan? De verschrikkelijke Haman overtuigt de koning om de hele Joodse gemeenschap in zijn onmetelijk grote rijk uit te moorden. Hij zegt in hfst. 3:8: 'Er is een volk, verstrooid en verdeeld onder de volken in al de landschappen uws koninkrijks. En hun **wetten** zijn verschillend van de wetten van aller volken, ook doen zij de wetten van de koning niet, daarom moet de koning hen niet laten blijven...'



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

De wetten van dat volk zijn Zijn Wil en Onderwijs, Zijn Torah. De kern van de haat van Haman is de haat tegen de Opsteller van die wetten, de God van Israel Zelf. Precies zo lezen we in psalm 83:3 'Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken de kop op. Zij maken listelijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw verborgenen.'

De Joodse naam van Esther is Hadassah, maar zij kreeg de heidense naam Esther. Die naam verwijst naar de afgod Astarte, maar heeft ook een Hebreeuwse betekenis: ik die verborgen ben...

**De God** van Israel is verborgen aanwezig en Hij werkt door de 'verborgen Joodse beauty queen' heen om héél het volk te redden van de listige moordplannen van de Agagiet/Amalekiet Haman.

De Amalekieten zijn nog altijd onder ons. Waar en wie zijn ze?

Deels moeilijk te traceren behalve dat hun anti-Israelvolk venijn nog altijd door hun aderen stroomt....

## De Tamimi's

Deze beruchte familieclan, waarvan velen in het dorpje Navi Saleh, (20 min. ten noorden van ons in Na'aleh) wonen, heeft weer een poging gedaan om de aandacht van de media te krijgen. Ahed Tamimi, een meisje van 17, die al jarenlang zorgt voor Pallywood- (zgn. Palestijnse vorm van Hollywood) reportages, door soldaten te slaan waar de camera bij staat om hun reacties te filmen en hen te beschimpen en naar hen te spugen, zit gelukkig nog steeds vast sinds haar laatste aanslag van afgelopen december. Haar neefje zou door een IDF kogel in het hoofd zijn geraakt en daarom zou zij zo boos zijn geworden. Volgens de IDF klopt er niets van haar verhaal en is de hoofdwond ontstaan doordat de jongen van de fiets is gevallen. De Arabische leugenmachine in Ramallah/Samaria beweert anders, maar ja... er heerst daar ook geen persvrijheid en de Arabische bevolking staat daar onder grote druk. Volgens Israel heeft Mohammed Tamimi zelf toegegeven dat de wond ontstaan is door de val en dat er geen kogel in zijn hoofd zat.... Het is het zoveelste 'bloedsprookje' en de wereld slikt het als zoete koek....

De zeven woorden:

Agenda	séder hajóm	סדר היום
Kalender	lúach shanááh	לוח שנה
Tijd	zman	זמן
Uur	sha'áh	שעה
Minuut	daqáh	דקה
Seconde	shniáh	שניה
Klok	sha'ón	שעון

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet. Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

## Kerk dicht

Volgens zeggen is de heilige grafkerk in de oude stad van Jeruzalem na 1000 jaar weer eens een paar dagen dicht geweest. Het kerkbestuur is boos omdat Israel na decennia besluit om ook kerken, waar geen diensten worden gehouden, grondbelasting te laten betalen. Duizenden toeristen stonden voor niets voor een gesloten deur. De grafkerk is weliswaar oud, maar ook een 'beladen' plek. De moeder van keizer Constantijn wees die plaats aan waarvan zij dacht dat daar het lichaam van Jehoshua was neergelegd, na de kruisiging, maar afgezien dat dit niet zeker is, zijn de fundamenten van die kerk niet zo 'kosher'te noemen: de kruisvaarders hielden hier erediensten na hun moordpartijen op Joden en Moslims..

Israel heeft opnieuw een Iraanse basis getraceerd op Syrisch gebied, even ten noorden van Damascus. Het is niet uitgesloten dat Israel opnieuw actie zal ondernemen tegen de aanwezigheid van Iraans wapentuig op Syrisch gebied.

**De Trumpadministratie** heeft bevestigd dat de Amerikaanse ambassade rond onafhankelijkheidsdag (mei) naar Jeruzalem wordt verplaatst. Enerzijds geweldig, maar we houden ook beetje ons hart vast want er kan daardoor weer een golf van geweld ontstaan. Ook zijn er vredesplannen gelekt waarbij de Verenigde Staten Oost Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse erkennen en er meer delen van Samaria en Judea onder Arabisch bestuur zouden komen. Lijkt ons hier geen goed plan. Gevaarlijk ook nog eens.

**NIEUW: ZES DAAGSE ISRAEL STUDIE-  
ONTDEKKINGSREIS VAN 26 t/m 31 okt. '18**  
Met de mogelijkheid tot verlenging.

---

€795, p.p. alles inclusief

---

U verblijft bij ons in het Gastenhuis van Na'aleh in Shomron, waar u vooral in de avonden gezellig het leven meemaakt van ons Nederlands-Israelische gezin in een klein, maar prachtig gelegen dorpje met uitzicht in de verte op de verlichte kustlijn van Israel en de rustige heuvels van het aloude Efraimgebergte. Een unieke gelegenheid en u wordt goed verzorgd!

Na het ontbijt is er ook gelegenheid, voor wie wil, om een toegankelijke Bijbelstudie met uitleg over Hebreeuwse stamwoorden te volgen. Hebreeuws denken en leren maakt u mondiger, zult u ontdekken en behalve inzicht, krijgen we dikwijls ook doorzicht en vergezicht van de rijkdom van Zijn Woord.

Rond koffietijd gaan we met elkaar het Land in en bezoeken unieke plaatsen. Soms gaan mensen mee die niet niet zo goed ter been zijn, maar ook daar passen we ons op aan (vraag voor nadere informatie).

Iedereen moet naar Israel kunnen!

Het programma is opvraagbaar en eventueel op verzoek aanpasbaar. Omdat velen regelmatig naar Israel gaan of vaker bij ons komen, willen we die optie openhouden. Er kunnen maximaal 8 mensen mee op reis. Wie weet ook U en een aantal van uw familie/vrienden? De prijs is op basis van een tweepersoonskamer.

Excl. reis/annuleringsverzekeringen. Mail ons voor verdere informatie. Lehitraot !

-----  
Er is nog een enkele plaats op de bijzondere studie-ontdekkingsreis van

**6-13 juni '18**

Twee overnachtingen in het noorden en vijf in het Gastenhuis in Na'aleh. In het noorden gaan we o.a. raften over een zijrivier van de Jordaan, varen op het meer van Tiberias en nog meer mooie plaatsen bezoeken; o.a Tsfat en Adamit. Genieten van de eeuwenoude, maar nu gemoderniseerde natuurlijke warmwaterbronnen in Chamat Chader. Uiteraard zijn er de bezoeken aan Jeruzalem en meer! Reizen zijn volledig verzorgd. Verlenging is mogelijk.

€1295, pp

---



Purim dansers in de Mamillah-Jeruzalem

**De komende** maanden zal het aantal Arabische werkers uit Judea en Samaria stijgen met ongeveer 25% naar 100.000. Dit n.a.v. afspraken tussen de Palestijnse Autoriteit en Israel. Dit is een goede ontwikkeling voor hen die de economische samenwerking tussen de 2 'partijen' willen versterken. Echter zijn vele Israëliërs ook wantrouwig omdat de aanslag op een Israëliër vorige maand werd uitgevoerd door een Arabier met een werkvergunning in Israel.

-----  
Hebreeuws is Zijn Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie Hebreeuws in Zes Dagen van Studiehuis Reshiet.

[www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

-----  
De nieuwe **TijdStip**, van Studiehuis Reshiet is uit. Het 2.5 maandelijks magazine over Bijbelse Levensstijl en Hebreeuwse Bijbelwoordstudies. Wilt u een

Parasha van de week Ki Tisa: Exodus 30:11 tot 34:35. De haftaralezing is 1 Koningen 18:1-39. Uit het NT 1 Corintiërs 3:1-18.

Opnieuw deze week een lezing waarin heel veel tegelijk wordt behandeld. Het begint met dat alle mensen vanaf twintig jaar en ouder een *hefoffer* moeten brengen van een halve sikkel oftewel 5,7 gram **keseeph** כסף, *zilver, geld*. Dit om *boete* te doen. Een mooi woordverband is dat *boetedoening* het Hebreeuwse werkwoord **kaphar** כפר is, wat verband heeft met **keseeph** כסף door de gelijke phé פ en kaph כ in beide woorden. (Aan het eind van **keseeph** staat overigens een sluit-phé ך, die er iets anders uitziet, maar het is dezelfde letter als de ‘gewone’ phé). Er vindt herstel*betaling* plaats.

Opvallend is dat de instelling van de shabat door God geboden wordt tussen Zijn geboden omtrent de bouw van de tabernakel. Volgens de beroemde rabbijn Abraham Moshe Heschel is de shabat een paleis, waar God op vastgestelde tijden de deuren van opent, bedoeld voor de mens om Hem te ontmoeten. Wat een prachtige vergelijking: Gods bouwplannen zijn in deze parasha van bredere strekking dan op het eerste gezicht lijkt. Ook Paulus heeft het in 1 Corintiërs over de bouw van een gebouw, een **binjan** בנין in het Hebreeuws. Hij stelt dat de bouwers niets zijn, de bouwers zijn hier de onderwijzers. Paulus is verbolgen over het feit dat de Corintiërs zeggen dat de één van Paulus is en de ander van Apollos. De onderwijzer, moreh מורה *plant*, de naprediker *begiet*, maar het is uiteindelijk God die de *wasdom* geeft, dat mag niet vergeten worden!

Paulus waarschuwt daarbij dat men zeer zorgvuldig moet zijn met wat men op de Hoeksteen bouwt, want het zou licht scheef kunnen gaan. Let erop dat zowel **moreh** מורה, *onderwijzer* en **Torah** תורה *Gods Onderwijzing*, afgeleid zijn van het werkwoord **jarah** ירה, *richting geven, werpen*. Een leraar staat niet boven zijn Meester en als hij onderwijst buiten wat God onderwezen heeft in de Torah, dan bouwt hij scheef en dat is zeer ernstig.

Dan bouwt Eliah in de haftaralezing een altaar voor God, of beter gezegd: hij herstelt het aloude altaar *in de Naam des Heren*. Zou hij evenals Obadja, de vrome dienstknecht van de slechte koning Achab, ook in de rats gezeten hebben of God het offer wel echt zou aansteken? Zoals we kunnen lezen in deze haftara, durfde Obadja eigenlijk niet naar koning Achab te gaan om te zeggen dat Eliah zich had vertoond. Al jaren was Achab namelijk op zoek naar Eliah, maar God had hem verstopt voor Izebel, de vrouw van Achab, die alle profeten liet ombrengen die ze maar vinden kon. Obadja vreesde de reactie van de koning, als hij hem zou komen zeggen dat Eliah hem liet roepen en stel dat Eliah dan niet meer op de afgesproken plek zou staan wachten? Gelukkig voor hem stond Eliah inderdaad te wachten op de afgesproken plek om de koning tot de orde te roepen en een unieke ‘wedstrijd’ aan te gaan tussen God en de afgoderij waar het volk toch weer voor was gezwich. Dat men nog zoveel water over het altaar kon gieten was al een wonder op zich: het had immers drie jaar niet geregend. Op meesterlijke wijze betoonde de God van Israel Zich met het verbranden van het offer met water en al. Wat een geweldige manifestatie van een wonderlijke God van Israel! Shabat shalom!