

ZesdeDagBericht



17 mei 2019 Gregoriaanse kalender

12 Ijar 5779 Israëliische jaartelling

We beginnen met een woord van dank voor het

meeleven, nu wij stoppen met het ZesdeDagBericht. Zoveel mooie reacties, dat hadden we niet verwacht. En we denken wel dat we het zullen missen, om alert te zijn als er leugens verspreid worden over onze Joodse broeders. Misschien kunnen we wel van verslaving spreken, om telkens als we antisemitisme en onrecht waarnemen, meteen op de kast te springen.



En dat gebeurde meteen al op 5 mei. Toen wij onze bevrijding mochten vieren, verscheen er in de straten van Londen een plakkaat met het opschrift, dat Israël opnieuw kinderen vermoordt.

Het is juist weer andersom. Hamas lanceerde in 2 dagen 700 raketten uit dichtbevolkte woonwijken waar grote gezinnen wonen die onder dwang die plaatsen niet mogen verlaten, opdat als het IDF die plaatsen zou aanvallen, er dan zoveel mogelijk burgerslachtoffers vallen. De wereld trapt daarin. Dat is het verschil tussen IDF en Hamas. Hamas tracht zoveel mogelijk mensenlevens op het spel te zetten, ook onder hun eigen gelederen. Het IDF zal zo weinig mogelijk onschuldige burgerslachtoffers maken.

De rakettenregen is dan zomaar ineens weer voorbij omdat de leiders van Hamas het goed in kunnen schatten wanneer het IDF onder druk van de bevolking die leiders in de kraag zal vatten, of anderszins uitschakelen. Dat moeten we toch niet voor onmogelijk houden. Dat zou een weldaad betekenen, ook voor de bevolking in Gaza.

Generaal Dwight Eisenhower. Juist als we een volgend onderwerp willen aansnijden



krijgen we een mail binnen van onze vrienden uit Be`er Sheva en die mail gaat over `Generaal Dwight Eisenhower`. Dat was de hoogste bevelhebber van de geallieerde strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Toen de vernietigingskampen aan het eind van de oorlog in handen vielen van de geallieerden, was het de grootste zorg om de nog in leven zijnde gevangenen zo snel mogelijk te repatriëren. Maar Eisenhower gaf eerst opdracht om foto`s te maken van de ontstellende situatie in die kampen.

De Generaal verzag dat er later mensen zouden komen die de moordpartijen zouden ontkennen. Zo gaat het ook, als tegen dit keiharde bewijs in de Israëlhaters de Holocaust willen ontkennen. En dat is niet alleen Iran en het zijn niet alleen Moslims die dat doen.

Schrik niet. De Nederlandse schoolboeken staan opzettelijk vol fouten en verdraaiingen over de Holocaust. De Christelijke partijen hebben de minister daarover aangesproken.

Meischol veiling op URK. Op 27 mei wordt daar het eerste kistje Meischol geveild door de `Urker Stichting Visserijdagen`. Dat gaat op z`n Amerikaans, dus wat de kopers bieden, dat betalen zij ook. De totaalopbrengst tikt dan lekker aan. En het mooiste is dat die totale opbrengst ten goede komt aan het Zorgdorp ALEH Negev, Nahalat Eran, waar kinderen met beperking worden verzorgd. Voor wie graag ook wil bieden op z`n Amerikaans, zorg dan dat je er vroeg bij bent, want de verwachting is dat het weer storm loopt en veel geld oplevert.

De mop komt vandaag van de Cheiderschool in Amsterdam.



Een buurtvereniging hield zich bezig met het vraagstuk:

'Hoeveel mannen hebben naast hun vrouw een eigen mening?'

In het buurthuis moesten de mannen zonder eigen mening zich links opstellen en zij met eigen mening moesten rechts gaan staan.

Sally liep helemaal alleen naar de rechtse kant.

'Hoe komt het Sally dat juist jij als enige een eigen mening hebt?'

'Dat zal ik u zeggen, ik moest van mijn vrouw hier gaan staan.'

Joodschen bloede. Het zal in het eerste oorlogsjaar geweest zijn, dat de Hooge Overheid voor het bezette Nederlandsche gebied een order uitvaardigde dat de Deputaten van de kerken, waartoe ook onze Gereformeerde Kerk van Oude Wetering behoorde, dat het verboden was een ambt te laten vervullen door personen van Joodschen Bloede.

Elke vergadering moest om die reden gemeld worden, zodat men onverwacht bezoek kon verwachten van de landverraders. Per ommekeer heeft Ds. W. van den Bos aan de Procureur-Generaal in Den Haag bericht met agendapunten, dat op 13 nov. 1940 een kerkenraadsvergadering zou plaats vinden. Daar krijg je nu nog kromme tenen van.

Waarom Koerdistan. Dat heeft van ons te weinig aandacht gehad in die 7 jaar van het ZDB.



Een land, een volk dat meer aandacht verdient. Het land ligt samen met Armenië ingeklemd tussen de Chaldeeën, de meest gewelddadige volkeren in het midden oosten. Van 35 miljoen Koerden wordt nog altijd het bestaansrecht betwist. Koerdistan werd in 1923 van de kaart geveegd bij de Vrede van Lausanne. Een volk dat al voor 4000 v. Christus bestond. Israël heeft geen problemen met de Koerden.

In Israëliische ziekenhuizen worden Koerdische kinderen met hartafwijkingen geopereerd. Waarom dan toch zoveel vijandschap tegen een volk wat over het algemeen wel vredelievend genoemd mag worden? Misschien is dat wel omdat het percentage Christenen onder de Koerden hoger ligt dan in de omliggende landen.

Toch blijft de vraag 'WAAROM?'

Zal het zo zijn dat eens op 'Die Grote Morgen' ook dit aan ons geopenbaard zal worden?

<http://joods.nl> In het vorige bericht hebben we de lezers geattendeerd op de informatie die u uit verschillende nieuwsbrieven en op sites gewaar kan worden. Een oplettende lezer zag dat we Joods.nl niet genoemd hadden. Die site is zeker de moeite waard. Daar stond nu een artikel in over 9 nieuwe apparaten uit Israël voor de medische wetenschap. U leest het maar. Zo ervaren we maar weer dat de woorden uit Johannes 4 vers 22 waarheid zijn geworden: ``Want het Heil, de redding is uit de Joden.``

We zetten er nu een streep onder.

Er valt nog zoveel te schrijven wat hier allemaal niet meer bij kan.

Net als veel abonnees zullen we het missen.

En mogelijk laten we zo nu en dan onder een andere titel nog eens wat van ons horen.

Tot slot, de Aäronitische zegenbede in het Hebreeuws.

'Jevarecha Adonai wejiesmerecha. Jaër Adonai panav elecha wiechoenecha Jiesa Adonai panav elecha wejasem lecha shalom' (uit Numeri 6: 24-26)