

En dat is voorzeggd in de Bijbel, waar Jezus zegt in een gesprek met hogepriesters en schriftgeleerden in Marcus 13 vers 13 (NBV).

‘Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.’

Die woorden zijn een bemoediging voor allen die trouw zullen blijven aan de Eeuwige, en het uitverkoren volk door dik en dun willen zegenen.

Natuurlijk gebeurt er in Israël wel eens iets wat onze goedkeuring niet kan wegdragen. Maar wat hebben we te willen? Als wij af moeten rekenen met iedereen en alles wat verkeerd gaat in de wereld, dan hebben we dagwerk en kunnen we beter thuisblijven.

Ons plan is om hierna nog één keer een afscheid-ZDB te versturen, met een onvervalste Jiddische mop daarbij.

Voor eenieder die het ZDB zal missen zijn er voldoende alternatieven. T.w.:

Het maandblad **‘Israël Today’**. 11 edities voor € 41,15 per jaar. Bellen naar 020-5241010. U krijgt dan ook elke dag één of meer keren actueel nieuws op uw computer.

‘Tijdstip’, verschijnt 5 keer per jaar voor € 27,50. Een mooi blad en zeer leerzaam. Geschreven door Karen en Ya'ir Strijker uit Na'aleh in Samaria, of wel Shomron in Israël. Opgeven bij info@studiehuisreshiet.nl
Zij versturen ook bijna elke week op aanvraag een nieuwsbrief op de vrijdag.

DIRKs visie. Opgeven bij info@dirkvangenderen.nl Wekelijks een eerlijke visie op het wereldgebeuren vanuit Bijbelse beginselen.

Pillar of Fire nieuwsbrief geeft allerlei info. Ook over de uitzendingen van Radio Israël.nl Opgeven bij info@pillaroffire.nl Zo raakt u betrokken bij alle activiteiten van Pillar of Fire en dat is onder de bezielende leiding van Jack van der Tang veelomvattend geworden. De laatste nieuwsbrief vertelt u ook over het initiatief **‘Blessing Israël’**. Op 12 mei zal er op veel plaatsen in de wereld om 7 uur lokale tijd, op de sjofars geblazen worden.

Alfred Muller. Nederlandse journalist en publicist, woonachtig in Jeruzalem, kijkt verder achter de schermen van de wereldpolitiek vanuit het Christelijk geloof. Te vinden op <https://messianieuws.nl> Zeer interessant.

Likoed Nederland geeft een eerlijke kijk op Joods- Arabische vraagstukken. Kijk op <https://likud.nl>

Dit zijn zo'n beetje de adressen waar wij onze informatie vandaan sprokkelden. Mocht er in de tussentijd ons nog iets belangrijks te binnen schieten, dan laten we dat weten.

Tot een volgende en waarschijnlijk laatste ZDB en we groeten u met de woorden uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 28.

Lena en Hans van der Luit.