

## Z e s d e D a g B e r i c h t

19 april 2019 Gregoriaanse kalender  
Nisan 14, 5779 Israëlische jaartelling



Vandaag beginnen we met een alom bekende Nederlands-Bijbelse naam in het Hebreeuws: **Tehiliem** en dat schrijf je zo: **תהלה ליהוה** en daar worden de **Psalmen** mee bedoeld. Enigszins verwant is **Tehila**, wat **lof**, of **lofzang** betekent.



In de Dode Zeerollen kwamen de Psalmen het meest voor. Psalmen hebben ook in de kerken bij elke verandering veel onrust veroorzaakt. 't Was misschien goed bedoeld, maar dat kon de wil van de Eeuwige niet zijn. Onterecht werd ook toen geoordeeld. We weten nog dat er in de kerken het ritmisch zingen van de Psalmen werd ingevoerd en dat een flink aantal tegenstanders overduidelijk de lippen stijf op elkaar hielden. Het zevende vers uit

psalm 122 hebben we daarbij hard nodig. Om eerlijk te zijn, kunnen we de niet-ritmisch gezongen Psalmen met bovenstem uit de Bovenkerk van Kampen op YouTube best wel waarderen.

Een toepasselijke Psalm voor deze Goede Vrijdag is Psalm 22. Een Psalm van David, die ook al wist wat het was om in verlatenheid te verkeren, net als de Messias aan het kruis.

**De meest verschrikkelijke dood.** Wijlen Professor Bob Smalhout heeft eens uitgelegd welk een verschrikkelijke dood de kruisiging is. En dan nog wat er allemaal aan voorafging: *Het verraad, Getsemané, De gevangenneming, De Verloochening van Petrus, Voor de raad bij Kajafas, In een kerker geworpen, De veroordeling, De gang met het Kruis op de rug naar de Via Dolorosa, waar halverwege het Kruis Hem te zwaar werd en dat door de passant, Simon van Cyrene overgenomen moest worden, De Bespottung, De Kruisiging, Het sterven op Golgota. Als Hij de woorden in de Aramese taal spreekt: 'Mijn GOD, Mijn GOD waarom heeft U Mij verlaten?' 'ELI, ELI lama lama sabachtani?'*

**Op de kuierlatten door Yerushalayim.** En er valt veel te kuieren als we langs de plaatsen gaan, waar Jezus de laatste dagen voor Zijn sterven verbleef. Te beginnen bij de Olijfberg. De tuin van de Hof van Getsemané. Het Kidrondal tussen de Olijfberg en de Tempelberg. Dan naar het huis van Kajafas. Dat is lopend het gemakkelijkst te bereiken vanaf de Sionspoort, of met de taxi naar deze R.K-kerk, waar niet alleen een kruis op staat, maar ook een haan, ter herinnering aan de verloochening. Deze kerk is op de fundamenten van het huis van Kajafas gebouwd in het Hinomdal aan de weg welke Malchizedek heet en waar de kerker helemaal onderin nog intact en te bezoeken is. Zeer indrukwekkend.



Church of Saint Peter's in Gallicantu

Van hier gaan we weer steil omhoog richting Via Dolorosa. De route die genomen wordt, daar is iedereen vrij in. Om het moeilijker te maken kunnen we ook over de Tempelberg.

Uiteindelijk willen we toch als eindpunt de Graftuin, ofwel de Hof van Josef van Arimatea bereiken. Daarvoor moeten we door de Herodespoort of de Damascuspoort om daarna de Derech Sultan de Suleiman over te steken langs een rist fruitkramen van Arabieren.

**Beresjiet**, of wel in het begin, het eerste Bijbelboek Genesis. Mooi dat in het Israëlische ruimtevaartprogramma de eerste satelliet naar de maan een Bijbelse naam heeft gekregen. Beresjiet, het begin, dus op dat gebied zullen we nog meer over Israël horen. Donderdagavond 10 april is deze op de vastgestelde tijd om 10.30 u. Israëlische tijd geland op de maan. De beelden van de controlekamer deden vermoeden dat het gelukt was. Jammer genoeg was niet zo, maar Israël heeft weer geschiedenis geschreven. Er komt ook veel goeds en lekkers uit Israël. Zoals:



**Primeur aardappels, nieuwe oogst** in de aanbieding bij Albert Heijn. Heerlijk! Ze zijn wel wat duurder, maar de Nederlandse aardappel is ook niet zo goedkoop.

Bovendien hoeft men deze niet te schillen, alleen afborstelen met water.

**Nog meer goeds voor Israël.** Ben je 16 jaar of ouder, dan kan men zich opgeven om op Urk te gaan collecteren voor ALEH.

En bij **Christenen voor Israël** hebben veel nieuwe consulenten zich aangemeld om Israëlproducten te verkopen. Maar er kunnen er nog meer bij die dan ook in aanmerking komen om in een consulentengroep naar

Israël af te reizen.

We zijn gezegend met Israël en ook met de producten uit dit land van Belofte.

**En heb je dan nog meer tijd over, zoals een tussenjaar in de studie**, of effies geen zin om al na zoveel jaar elke dag hetzelfde werk te doen, dan kan men zich aanmelden om bij ALEH in Israël vrijwilligerswerk te gaan doen voor één of meer maanden. Jongens, meisjes, mannen, vrouwen steken daar de handen uit de mouwen in de verzorging van jonge mensen met een meervoudige beperking. Zorgervaring is niet vereist, wel liefde voor gehandicapten. Informeer maar eens vrijblijvend per e-mail bij Simon Weststeijn, [simon@aleh-israel.org](mailto:simon@aleh-israel.org)

**Feest met matzes en Paaseieren.** Het feest van Pesach en Pasen valt ook dit jaar gelijk. Onze Joodse broeder gedenkt met het eten van ongezuurde broden de uittocht uit Egypte. Het gehele huis wordt blinkend schoon gemaakt. We zagen zelfs dat er een bedrijf is wat zich `Pesach Cleaning Handling` noemt. Zo kan je een paar dagen naar Eilath gaan en de huissleutel bij dat bedrijf achterlaten, die de Pesachvoorschriften in orde brengt. Voordat de matzes gegeten worden moet eerst alle deegwaren welk wel gezuurd is het huis uit. Dat wordt soms in het openbaar verbrand. Want ongeveer 8 dagen wordt er alleen ongezuurd gegeten. Pas op, dus ook geen koekje bij de koffie. Pesachgebak bestaat dus gewoon niet. Alles zoals in de Torah beschreven. Voor de Christenbroeders en -zusters zijn Goede Vrijdag en Pasen uiteraard ook een groots feest wat in veel



kerken begint op Goede Vrijdag met brood en wijn het Heilig Avondmaal te vieren. Drie dagen daarna, op Eerste Paasdag vieren we de opstanding uit de dood. Zoals Jezus voorspeld had:

`Jullie breken deze Tempel af en Ik zal hem binnen drie dagen weer oprichten`. Dan zitten we nog met de Paaseieren in het groot of klein van chocolade, of echte

kippeneieren beschilderd of verstopt om ze op te zoeken.

En dat we het maar in het teken mogen zien van het nieuwe leven na Pasen.

Tekst uit 1 Timoteüs 2 vers 5 en 6 (NBV).

*Want er is maar één God en maar één Bemiddelaar tussen God en mensen,  
De Mens Jezus Christus,*

*Die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen als het getuigenis voor de vastgestelde tijd`.*

Over twee weken hopen we elkaar zo de Heere wil weer hier te ontmoeten.