

Zesde Dag Bericht



5 maart 2019 Gregoriaanse kalender

Adar 29 5779 Israëlische jaartelling

Een Hebreeuwse benaming, van wat de meeste mensen in Nederland verderfelijk vinden.

.bajiet kafe, ofwel, coffeeshop ב י ת ק פ ה

In Israël is het heel gewoon dat je hier koffiedrinkt; als je hier een cappuccino bestelt, dan wordt de schuimende melk met een mooi hartje versierd. Daarbij kan je ook nog een stuk gebak bestellen, voldoende voor de lunch. Deze bajiet kafe is te vinden net binnen de Jaffapoort rechtsaf om het Jeruzalemmuseum heen en daar dan tegenover is deze coffeeshop met een flink buitenterras met veel schaduw aan de achterkant, tegenover de kerk. Het is allemaal Christ Church en er is ook een Bed and Breakfast met een flink aantal kamers, waarvoor u op tijd, soms een jaar van tevoren moet boeken. Voor wie aan koffie met gebak niet genoeg heeft, is er precies om 12 uur een eenvoudige



warme maaltijd voor amper 25 shekel.

Voel je hier niet eenzaam, hier ontmoet je bijna altijd Nederlanders.

Israël en Vaassen bij Apeldoorn. Regelmatig ontmoeten we binnen of buiten Israël mensen die zich op bijzondere wijze inzetten voor God en Zijn Oogappel. Dat gebeurde 14 dagen geleden zomaar weer, toen we in contact kwamen met Aartje en Jan Brummel uit Vaassen.

Je zou het op de foto niet zeggen, maar ze zijn wel bijna in de gerechtigde leeftijd om van Drees te gaan trekken.

Aartje is met het kappen in haar kapsalon gekapt en Jan is ook bruisend van energie. Samen zijn zij tijdens de wintermaanden vrijwilliger geweest bij ALEH in de Negev.

De kapsalon hadden zij al omgebouwd tot Israëlwinkel, alwaar van alles te koop is uit Israël, zonder winst oogmerk in nauwe samenwerking met het Israëlproductencentrum in Nijkerk. De bezoekers krijgen koffie geserveerd bij een gesprek over Israël en hun ervaring bij de Stichting ALEH en dat was nu juist ook de reden dat we met hen in contact kwamen. Zij gaan ons aandeel in het promoten van ALEH van ons overnemen. Er is een aparte tafel in de Israëlwinkel ingericht met ALEH-promo en er prijkt ook een Roll Up Banner van ALEH met foto's. We hebben al een tijdje gehoopt op goede vervangers naast Francien Karssen uit Nunspeet. Die wens lijkt in vervulling te zijn gegaan met Aartje en Jan aan de Apeldoornseweg 27 in Vaassen. Zullen we hen toezingen? `Dat `s Heeren zegen op u daal`.



Voor wie in het vervolg verlegen zit om ALEH promoartikelen kan mailen naar brummel.j@solcon.nl of bellen naar 0578-570031.



De mop is veroorzaakt door Anti-Israëlvrouw Mieke Zagt. Zij kwam verleden week in de HEMA en zag Israëlische wijn uit de heuvels van Judea en dacht, dat die wijn uit bezet gebied kwam. Dat is een foute gedachte. Het is een gebied waar Joden en Arabieren vredelievend naast elkaar kunnen leven en werken in de wijngaarden. Mieke deed op Twitter een oproep om deze wijn niet te kopen bij de HEMA. Dat deden velen juist wel en al heel gauw was de hele voorraad Israëlische wijn uitverkocht bij de HEMA. Geen leedvermaak, we vonden het wel mooi.

Het IDF heeft afgelopen weken geoefend om zich te verdedigen tegen aanvallen op meerdere fronten. Dat is niet zomaar, daar is een reden voor, gezien de dreigingen vanuit Syrië, Iran, Hamas in Gaza, Hezbollah in Libanon. Mogelijk helpt Turkije nog een handje. Daar komt nog bij, dat Syrië de gehele Golanhoogte opeist en dat van Israël verwacht wordt, dat zij zich volledig terugtrekken uit het hartland, Judea en Samaria. Dan blijft er niet veel land over om de beloofde plannen van de Eeuwige te verwezenlijken, zoals vermeld in Ezechiël 20 vers 42.



Bart Repko zei altijd, dat wij onze God best wel mogen herinneren aan Zijn belofte.

Roemenië en Honduras, gaan hun ambassades ook vestigen in de hoofdstad van Israël, het centrum van de wereld. Niet bepaald landen van grote invloed op de wereldhandel.

Dat doet ons denken aan 1967 na de zesdaagse oorlog. Toen is door de Arabische landen alle autofabrikanten verboden om nog auto's te leveren aan Israël. Grote merken gaven daar gehoor aan, behalve Subaru, die alle personenauto's in Israël kon leveren. De grote autofabrikanten hadden spijt en probeerden via de achterdeur op hun blote knieën binnen te komen. Israël heeft de boten vol auto's nog een klein poosje afgehouden. Daardoor is Subaru groter geworden. Laat dit een les zijn voor Europa en alle landen, instellingen en kerken die hun neus ophalen voor Israël.



Sefanja 3 vers 19: 'In die tijd zal IK afrekenen met je verdrukkers, de kreupelen zal IK redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die in de hele wereld worden veracht zal IK met eer en roem overladen'. Dat zijn de woorden uit Sefanja 3, die grote groepen mensen 12 jaar lang elke dag op de muren van Yerushalayim in het bijzijn van Bart Repko



zeer luidruchtig hebben geproclameerd. Die woorden maakten bij ons indruk, toen wij hoorden dat op zaterdag 30 maart Michael Jacobs in Amsterdam op de Dam door een grote groep **pro-Palestijnse verdrukkers** op intimiderende, grove wijze omver gelopen is.

Volgens Sasha, de broer van Michael, heeft hij daarbij verwondingen opgelopen aan zijn hoofd en knieën. Michael heeft zijn beklag gedaan bij twee motoragenten die alles van dichtbij gezien hebben. De agenten wilden de **verdrukkers** geen strobreed in de weg leggen,

typerend voor het hele gezag in Amsterdam, van hoog tot laag.

De Joden moeten niet zoveel meer van hen verwachten, net als in de tijd vanaf 1938.

Er zijn betere tijden beloofd voor het Joodse volk en dat lezen we in Zacharia 13 vers 9:

'Dat deel zal IK louteren in het vuur: IK zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen Mijn naam aanroepen en IK zal antwoorden. IK zal zeggen: 'Dit is Mijn volk', en zij zullen zeggen: 'De HEER is onze God'.

We wensen elkaar, ook aan Michael Jacobs voor deze 2 weken, SHALOM en ZIJN zegen.