



295<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

2 november in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Chesvan 24 in het jaar 5779 Israëliische jaartelling

Een etmaal is יָמָא םֵי םֵי םֵי `jemama in het Hebreeuws.

We weten al dat de `dag` is yom, de `nacht` is `lajla`.

Dat is samen een etmaal wat naar Joodse, maar ook Bijbelse begrippen duurt van zonsondergang tot zonsondergang.

Wij zijn gewend dat de oude en de nieuwe dag doorgaans wisselen als we op bed liggen tussen 24 en 0 uur. Hoe Bijbels wij ook willen leven, dat is niet Bijbels. Lees maar in Genesis 1 vers 5:

*Toen was het avond geweest en het was morgen geweest.*

Dat wil zeggen dat de wisseling van de datum plaats vindt als de zon onder gegaan is, van avond tot avond en dat de shabbat begint op vrijdagavond en eindigt op de zaterdagavond als er 3 sterren aan de hemel zichtbaar zijn. Wat ons betreft mogen we dat invoeren in ons bestel. En misschien komt dat er nog eens van, als Jezus wederkomt.



**We gaan een uitstapje maken naar Ashkelon.** Daar zijn op diverse plaatsen opgravingen gedaan waarbij restanten van paleizen uit de tijd van de Filistijnen boven kwamen. Filistijnen hadden daar de hele kuststrook vanaf Ashdod naar het zuiden tot Egypte in bezit genomen. Zij waren zeer strijdlustig en hadden er de grootste moeite mee dat in hun gelederen toen niemand sterker was dan Simson. (vanaf Richteren 13.) Later hadden de Filistijnen Goliat in hun midden. Hij was een onoverwinnelijke kampvechter met een lengte van 3,12 m. (1 Samuël 17). De Filistijnen waren oorspronkelijk afkomstig van de eilanden in de Middellandse Zee en hadden de reputatie verworven een wreed zeevaardig volk te zijn. Foto: een verzamelplaats van restanten uit die tijd.

**ALEH Negev.** Nu we toch bij Ashkelon zijn, is het maar een klein wippie om ALEH Negev te bezoeken, dat is in de richting van Beër Sheva. Daar eens rondkijken en ervaren hoe daar kinderen met een meervoudige beperking wonen en met zoveel liefde verzorgd worden. We kunnen ons voorstellen dat jonge vrijwilligers daaraan helemaal verknocht raken en na een periode van 1 á 2 maanden meteen weer terug willen naar ALEH.

Vrijwilligers in de verzorging van onze leeftijd, ouder dan 65 jaar en onder de 18, komen daar niet voor in aanmerking, maar kunnen toch wel steun betuigen aan ALEH. Daarom zijn we een **ALEH-spaarfestival** gestart. We hebben nog wat kartonnen, zelf te vouwen spaarbusjes op voorraad die wij een goede bestemming willen geven en waar het adres op staat waar de inhoud naar toe gestuurd kan worden. Wij nemen zelf geen geld in ontvangst. Vind je het ook leuk? Geef dan je adres op aan

[h.vander.luit@kpnplanet.nl](mailto:h.vander.luit@kpnplanet.nl) met het aantal spaarbusjes voor elk gezinslid of vriend / vriendin eentje. Dan sturen we bij elke spaarbus, een flyer en een polsbandje met

ALEH-logo er bij, opdat je iedereen kan laten zien dat je voor de kinderen van ALEH spaart.



Geen mop, maar een gezegde uit vroeger jaren.

En dat heeft er betrekking op, dat kleine hoeveelheden  
van grote invloed kunnen zijn:

**‘Een mug piest in de zee, alle beetjes helpen’.**



Zo is het nou ook met ons vorige onderwerp **‘ALEH-spaarfestival’**.

Daar zijn ze verheugd over alle kleine spaarders bij elkaar.

\*\*\*\*\*

**Dit is ook geen mop.** De Vlaamse doctor in de filosofie aan de Universiteit van Gent, Robrecht Vanderbeeken, heeft een smerige streek uitgehaald. Hij schrijft:

*‘Gaza wordt door de blokkade van Israël al 10 jaar uitgehongerd en vergiftigd, kinderen gekidnapt en vermoord om hun organen voor transplantatie.’* Het tegendeel is juist waar. Verleden week werd bekend, dat in een Israëlisch ziekenhuis een harttransplantatie heeft plaatsgevonden met een hart van een overleden Joods jongetje op een Palestijnse jongen uit Gaza.



Voor zijn antisemitische uitspraak heeft deze Robrecht wel een aanklacht aan zijn broek.



**Scott Morrison** heeft beter nieuws. Hij is de Australische premier die overweegt om Yerushalayim als hoofdstad van Israël te erkennen en vanuit Tel Aviv de Australische ambassade te verplaatsen naar het centrum van de wereld. Mogelijk behaalt hij met deze stap meerdere stemmen bij de komende verkiezingen in Australië. Dat is hem dan van harte gegund.

**Kristallnachtherdenking.** Dat is volgende week zondag 11 november in de Portugese synagoge en in vele provinciale hoofdsteden. Dan zal de Kristallnacht worden herdacht welke op 8 en 9 november 1938 in Duitsland plaatsvond en waar 400 Joodse mensen zomaar de dood vonden door opgehitste nazi-aanhangers. En duizend tot tweeduizend synagogen werden in brand gestoken. Zo’n 7.500 winkels van Joodse eigenaren werden vernield en geplunderd. Het was georganiseerd door de nazi-minister van propaganda Joseph Goebbels. Hoe kon dat toen zo gebeuren? En kan dat ons ook nu nog overkomen? Daar zijn we wel eens bevreesd voor, als we ervaren dat niet alleen Marokkanen in Amsterdam zich tegen de Joden keren, maar ook prominente politici die het er mee eens zijn, dat aan Palestijnse terroristen in Israël financiële steun verleend wordt.



Men laat zich in met mensen die Gods Oogappel uit willen roeien.



**Michael Jacobs** die het altijd opneemt voor Israël en met de vlag bij het Nationaal monument wil staan, daar laat het gezag in Amsterdam zich ook van slechtste kant zien. Hij moet ruim baan maken voor de lieden met Palestijnse vlaggen en de bekende luide kreten slaken over Joden, die wij niet willen noemen. Michael heeft herhaalde malen een oproep gedaan, ook op facebook, om hem bij te staan met hun aanwezigheid. Bijna niemand wil geconfronteerd worden met de gewelddadigheden van de pro-Palestijnse betogers die bescherming genieten van de politie. ‘t Is een klein verschil met de Kristallnacht. Zeggen we straks ook,:

**‘Dat hebben we niet geweten’.** Inderdaad, veel burgers weten niet wat er aan de hand is. Maar wij nemen het op voor Israël, die het eens voor de hele wereld zullen opnemen.

**Met dat vertrouwen hopen we elkaar DV over twee weken weer hier te ontmoeten.**