



294^{ste}

Zesde Dag Bericht

19 oktober in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Chesvan 10 in het jaar 5779 Israëliische jaartelling

דוד בן גוריון David Ben Goerion

Geboren in 1886 in Plonsk, een voormalig Russisch gedeelte van Polen. Op 20-jarige leeftijd vertrok hij in 1906 als gedreven Zionist naar wat

toen nog Palestina heette. Zijn jongensdromen waren van een thuisland voor alle Joden en hij wist dat het daar zou moeten komen. Dat er in het huidige Israël de internationale luchthaven naar hem genoemd zou gaan worden. Zover gingen zijn dromen niet, want er waren nog amper vliegtuigen en zijn naam was toen nog David Gryn, een Poolse achternaam.

Weet u nog, een paar weken geleden hadden we het over toeval en toen mochten we met toestemming de volgende uitspraak doen: `Toeval is G-D incognito`.

Toeval of geen toeval, we mogen weten dat G-d het leven van David Gryn bestemd heeft om leiding te geven, zoals het in Jeremia 3:15 staat:

'Ik zal jullie herders naar Mijn hart geven en die zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.'



Nog lang geen KOEK EN EI. Dan denken we aan de situatie bij de grens tussen Israël en



Gaza. De mensen van het IDF (het Israëliische leger) moeten daar onder strikte voorschriften proberen dat geen mensen uit Gaza de grens over komen. Zij mogen niet schieten op vrouwen en kinderen. En die staan juist vooraan om het gaas door te knippen en gooien molotov-cocktails naar de IDF-soldaten. Achter die vrouwen en kinderen ligt de Hamas militie die handgranaten gooien en scherpschutters die dag

en nacht hun moment afwachten. Het is een wonder dat er aan de kant van het IDF zo weinig slachtoffers zijn gevallen. Van die ca. 20.000 betogers uit Gaza worden wel slachtoffers gemeld en dat wordt dan breed uitgemeten in de pers. Inmiddels is bij het IDF een flink aantal militairen bijgekomen. Het ware beter voor de bevolking van Gaza, dat ze aan het werk gaan. Puin opruimen, huizen bouwen, het land bewerken t.b.v. hun eigen voedselvoorziening. Van de bouwmaterialen die uit Israël ingevoerd worden, bouwen zij geen huizen, maar terreurtunnels. Wat is er veel veranderd nadat in 2005 Israël zich terugtrok uit Gaza. Voor die tijd werd er zelfs export bedreven van tomaten naar de VS. De koeien op de veeteeltbedrijven werden zelfs drie keer per etmaal gemolken.

Kinderen als een levend schild

Zo brengen leden van Hamas kinderen naar de grens, opdat zij daar een levend schild kunnen zijn en verhinderen dat IDF soldaten schieten op de echte misdadigers. Het zou voor deze kinderen en hun ouders goed zijn als Israël een einde maakt aan deze tergende omstandigheden.

De Verenigde Naties weten het wel en doen niets.



Omwille van de spanningen bij de grens met Gaza, vandaag geen mop.

De belangstelling voor Israël vanuit de kerken neem toe. Daar mogen we ons over verheugen. Bij Christenen voor Israël kwam men tot die conclusie, omdat er dit jaar voor de Israëlzondag veel meer aanvragen binnen kwamen voor de gratis Israëlkrant dan voorheen. En bijna iedereen weet nu ook wat ALEH is en als iemand het nog niet weet, www.aleh.nl

Yonatan Razel uit Israël heeft 3 avonden opgetreden in Nederland. Psalmen zingen is altijd mooi, of dat het nu niet ritmisch uit de Bovenkerk in Kampen komt, of uit de mond van Yonatan Razel, toen hij optrad in Schiedam, in Assen en in Amersfoort, in een uitverkocht theater De Flint, met ruim 800 zitplaatsen. Hij zong daar in het Hebreeuws Psalmen tot G-ds eer, zoals:



Loof Hem met luid klinkende cimbalen.

Laat alles wat adem heeft de Heere loven.

Het was dan ook zeer luid klinkend en meer dan ritmisch. Opmerkelijk was dat enkele liederen door een groot aantal mensen in de zaal in het Hebreeuws meegezongen werd. Vooral toen hij de eerste tonen van `Am Yisrael Chai` liet horen, toen kwam de zaal handenklappend overeen. We kregen de koude rillingen over de rug en we werden warm van binnen, toen we Yonatan Razel G-ds lof hoorden zingen.

We kunnen er op wachten. Dan denken we aan het moment dat president Netanyahu met de Knesset opdracht zal geven aan het IDF om af te rekenen met de terreur uit Gaza. Dat hadden zij al veel eerder doeltreffend kunnen doen, maar we weten dat de staat Israël op eieren moet lopen om in te grijpen. Iedereen weet het beter, de VN, de Europese Unie. Terwijl de EU zelf niet weet daarmee om te gaan en de lidstaten er zelf als de kippen bij zijn om Jihadterreur onder de pet te houden. Het is dan ineens allemaal niet zo erg. Wie nu plannen maakt om naar Israël te gaan zal zich misschien afvragen: Moet ik nog wel? Vraag het aan iemand die daar woont, of er regelmatig naar toe gaat. Die zal zeggen: `We hebben al 70 jaar oorlog met terreur en het toerisme is alleen maar toegenomen`.

Kan het klimaat ons dan nog weerhouden? Dan zouden wij niet gaan in juli of augustus. Dan is het voor ons te heet, zelfs in het noorden. We zijn ook wel eens in Eilat geweest in februari. Toen was het koud, storm en af en toe regen. Het was toen thuis nog beter weer.

Yerushalayim 2011. We stonden op de Christelijke begraafplaats bij het graf van deze man.



Wat we van hem wisten, was dat hem veel talenten gegeven waren. We waren vermoeid van het eind lopen en stonden daar niet lang genoeg bij stil. Totdat we verleden week aan hem herinnerd werden door deze mooie uitspraak van hem: *`Wij zijn het Joodse volk enorm veel verschuldigd.*

Zonder hen zou de Kerk geen aartsvaders hebben, geen profeten, geen Bijbel en geen Verlosser hebben.

Het kostbaarste in mijn leven is mijn Bijbel en die heb ik te danken aan het Joodse volk`.

Derek Prince



Met deze uitspraak hebben we weer ruim voldoende motivatie om voor het volgende ZDB weer Joodse nieuwskruimels te gaan verzamelen.

In verbondenheid met De Verlosser, hopen wij D.V. over 2 weken elkaar weer te ontmoeten.