



277^{ste}

Zesde Dag Bericht

9 maart in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Adar 22 in het jaar 5778 Israëlische jaartelling

Het Hebreeuwse woord vandaag is de naam van Gods Heilige Berg.

חֹרֵב Dat wordt uitgesproken als **Choreb**.

Wij wisten niet beter dan dat de berg Horeb ligt in de zuidpunt van het Egyptische schiereiland Sinaï, vlak bij het Catharinaklooster en bij de Brandende Braamstruik welke bij dat klooster op een verhoging staat en waarvan daar verteld werd, dat dit nog diezelfde braamstruik is. **Dat kan niet zo zijn en dat is niet zo!**



Gods Heilige Berg ligt in Saoedi Arabië, het land van de Midjanieten. Hadden we nu eerst maar eens goed de Bijbel gelezen. Want er staat in Exodus 3 dat Mozes de schapen van zijn schoonvader aan het weiden was in Midjan en zo kwam hij bij de berg Horeb. Daar waar aan hem een Engel van de Heere verscheen in een vuur dat uit een



doornstruik opvlamde. Hier kreeg Mozes de opdracht van de God van Abraham, de God van Izaak, de God van Jakob om het volk uit Egypte weg te leiden. De foto links is de top van de berg Horeb zoals deze er nu ligt, met de vermelding van Psalm 105:41, 'God sloeg de rots open en er vloeide water'. Zoals op de tekening rechts.

We mogen niet verzuimen te vertellen, dat toen wij een maand geleden aan onze vrienden van Israël lieten weten dat we van plan waren om met Hebreeuwse woorden aan te vangen met betrekking tot de Exodus uit Egypte, dat zij prompt een powerpoint presentatie aan ons opstuurden met veel informatie en foto's. Toda rabba.

Mensen die Israël een warm hart toedragen. Met Cilla en Jan Gelderman uit Lisse



brennen we het hele leger van IPC-consulenten onder uw aandacht. Ver voor de aanvangstijd van een Israël-avond of -dag hebben zij de auto thuis al volgeladen met artikelen van het Israël Producten Centrum in Nijkerk. Op de foto deed Jan aan het andere eind van de tafel goede zaken met de wijn uit Israël. Over het algemeen was het hier dringen om tijdens de pauze bij de tafel te komen. Dat is dan bijzonder prettig, dan behoeven zij niet

zoveel terug te sjouwen naar de auto en thuis er weer uit.

De ambassade van de Verenigde Staten van Amerika. Die gaat al zeer spoedig verhuizen van Tel Aviv naar Yerushalayim. Dat staat in verband met dat 70 jaar geleden de staat Israël op 14 mei a.s. is uitgeroepen in Tel Aviv door David Ben Goerion. Op die dag zal ook de ambassade feestelijk geopend worden. Eerst verhuist de ambassadeur David Friedman met een kleine staf en over enige tijd als de nieuw te bouwen ambassade klaar is, dan komt het voltallige personeel. Dat zal wel 2019 worden.



Een handje vol Arabieren zullen dit gretig aangrijpen om rellen te veroorzaken.

Om bij stil te staan in deze 40 dagen tijd,
door Priscilla Laneuze.

**“De stilteweg die ons naar Pasen leidt,
zal Jezus met ons gaan, bekend met leiden,
Die reeds de weg voor ons heeft geplaveid.”**



De groeten uit Israël. We hervatten de reis en komen vanaf de Golan nu in Nazareth waar Jezus opgroeide, waar het Woord vlees geworden is. In de plaats bezochten voorheen de reisgroepen alleen maar de Rooms-Katholieke Basiliek van de Aankondiging. Maar sinds enige jaren is er een attractie bij gekomen. Dat is een Openluchtmuseum `Nazareth Village`, midden in de plaats op een wonderwel groot onbebouwd gedeelte. (Op zondag gesloten.)



Daar is te zien een timmermanwerkplaats, de bewerking van schapenwol tot kleden, wijnpersbakken, olijfoliepers, een echte dorsslede. Alles door vrijwilligers in bedrijf gesteld. Er is een eenvoudig eigentijds restaurant waar groepen op afspraak de lunch kunnen gebruiken. Midden op de foto is de synagoge te zien met uitzicht door de deuopening in de verte op de berg, die wel Springberg genoemd wordt. Een woedende menigte wilde Jezus vanaf deze hoogte in een diepte van 400 meter duwen. Op deze plaats kunnen we lezen uit Lucas 4 vanaf vers 14, waar het gaat over het optreden van Jezus in Nazareth. Een bezoek brengen aan dit punt is aan te bevelen. Vanaf dit hoge punt heeft men een wijds uitzicht naar het westen over de vruchtbare Jisreël Valley en naar het zuiden is de berg Tabor te zien.

Een speldenprik van Iran uit Syrië. Zo kunnen we het noemen, toen een drone boven de Golan vloog. Iran was benieuwd hoe Israël daarop zou reageren. Dat was nogal heftig met de vernietiging van de commandopost bij Damascus waar de drone vandaan kwam.

Israël leeft niet voor het eerst in spanning. Dan gaat het nu deze keer niet alleen om de z.g. Palestijnen die met messen onschuldige burgers van achter aanvallen. We moeten het niet onderschatten, dat er rondom vijandige landen op je loeren met duizenden raketten gericht op Israël. Die landen hebben hun voorraad wapentuig afgestemd om aan Israël de grootste en laatste genadeklap toe te dienen en Israël van de kaart te vegen. Waren er met de Zesdaagse Oorlog in 1976, 13 landen die de koppen bij elkaar gestoken hebben, nu komen daar bij Rusland, Qatar en Noord-Korea. De leiders van deze volken hebben de koppen bij elkaar gestoken, in de hoop aanzien te verwerven als zij het voor elkaar zouden krijgen, om Israël voorgoed het zwijgen op te leggen. Naast al deze berichten moeten we vooral de profetieën raadplegen zoals Jeremia 31 vers 40b.



**“Heel dit gebied zal aan de Heer zijn gewijd
en Jeruzalem zal nooit meer worden afgebroken en verwoest.”**

Met geen miljoen raketten kunnen zij het verbond van God met Israël breken.
In verbondenheid met die God hopen wij elkaar volgende week weer hier te ontmoeten.