



276<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

2 Maart in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Adar 15 in het jaar 5778 Israëlische jaartelling

Het volgende Hebreeuwse woord met betrekking tot de uittocht is  
יָם סוּף = **Yam Soef**, of **Rode Zee**, of **Schelfzee**.

Er zijn nog meer namen voor deze schier onoverkomelijke hindernis in de uittocht uit Egypte. En God zorgde voor Zijn Volk met drinken en Manna,



ook toen zij voor de Schelfzee stonden, deed God de wateren van die zee wegvloeien over een afstand van 17 km naar de overkant van Midian, over een



150 meter brede verhoging in de Schelfzee. Duikers hebben op die verhoging allerlei onderdelen gevonden van Egyptische strijdswagens. Dat is 70 km ten zuiden van Eylat. De noordpunt van de Schelfzee lag in



die tijd hoger, verder naar het noorden, maar dat is door de eeuwen heen dichtgeslibd. En dat is het lage gedeelte van Eylath en Aqaba. We hebben ook nog een tekening van die 150 meter brede verhoging, welke we in ZDB 278 hopen af te drukken.

**Een schitterend idee!** Dat kreeg Tabitha Bakker op Urk. Zij heeft op de basisschool een spreekbeurt gehouden over de Stichting ALEH in Israël, waar op vier locaties kinderen met een meervoudige beperking een optimale verzorging krijgen. Daarom kregen wij uit Yerushalayim het verzoek of wij promotiemateriaal naar Tabitha wilden sturen, waar we graag aan voldeden en er ook nog een echt ALEH T-shirt bij gedaan hebben, zoals die gedragen worden door Nederlandse vrijwilligers bij ALEH. Aan de klasgenoten kon zij kartonnen spaarbusjes uitdelen, zodat iedereen nu kan sparen voor de kinderen van ALEH. Maandag 12 februari hebben wij wel zitten duimen en het is heel erg goed gegaan. Zij kreeg een 7,2 van de meester, die ook deze foto maakte. **Tabitha, de mensen bij ALEH zijn trots op jou.**



**Alles went.** We weten nog goed dat we menig keer getwijfeld hebben met de vraag: `Moeten we nu wel naar Israël gaan?` Maar alles went, ook de bedreigingen die uitgaan van alles wat tegen Israël is. In Israël heeft een ieder er ook mee leren leven. Daarmee hinken we op twee gedachten. **Aan de ene kant** denken we dat de tegenpartij hun verstand moeten gebruiken, want zij weten ook dat Israël na 1945 van al het krijgsgewoel beter is geworden. Dat wonderbaarlijke overwinningen hebben plaatsgevonden en dat de belagers er slechter van werden. Dat wisten we ook verleden week bij Haman en Mordechai. De paal die Haman voor Mordechai had neergezet, daar kwam hij zelf aan te hangen.

**Anderzijds** weten we ook dat deze dingen eerst moeten gebeuren voordat de Messias wederkomt, of zo u wilt, komt. Zo komen we met elk treffen daar een flinke stap dichterbij en elke week met een nieuw ZesdeDagBericht een week dichterbij.

**Hier maken we even plaats voor het dagboek `ledere dag nieuw` van Corrie ten Boom.**

26 maart. Heer Jezus, wij verlangen ernaar de zegen van Pasen in ons hart te bewaren, het hele jaar door.

Wilt U, door uw Heilige Geest, ons hart vervullen met de wetenschap en de zekerheid dat U leeft?

\*\*\*\*\*

**De twaalf stellingen.** Het getal twaalf komt in de Bijbel veelvuldig voor. Twaalf stammen van Israël, twaalf apostelen. Het nieuwe Yerushalayim heeft twaalf poorten. In twaalf artikelen belijdt de kerk het geloof. Zo zijn er nu ook Twaalf Stellingen aangeboden aan het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dat gebeurde tijdens de studiedag voor predikanten bij Chr. voor Israël. Hier dan meteen maar alle twaalf stellingen.

1. Wij geloven dat Israël door God is geschapen en verkozen om de volken te zegenen.
2. Wij geloven dat het Gods opdracht aan de kerk en de volken is om Israël te zegenen.
3. Wij geloven dat de kerk niet in de plaats van Israël is gekomen. Door het geloof in Jezus Christus zijn wij ook kinderen van Abraham geworden, de vader van alle gelovigen.
4. Wij geloven dat al de verbonden vanaf Abraham gesloten zij met Israël.
5. Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van Israël is omwille van ons, maar dat er bij de kerk ook blindheid is voor Israël en dat er een sluier over de volken ligt.
6. Wij geloven dat de Heere trouw zal blijven aan al de verbonden die hij met Israël gesloten heeft, maar ook aan al de beloften die Hij aan de gemeente van Jezus Christus heeft gegeven.
7. Wij geloven dat de Christenheid schuld moet belijden voor alle daden van antisemitisme in het verleden begaan, oprecht berouw moet tonen in daden van liefde en solidariteit met Israël en het Joodse volk en zich moet bekeren van haar vervangings- en vervullingstheologie.
8. Wij geloven dat het herstel van het Joodse volk in het Beloofde Land Israël het begin is van de uiteindelijke verlossing.
9. Wij geloven dat de stad Jeruzalem de plaats is waar de Heere Zijn heilige Naam weer zal doen wonen.
10. Wij geloven dat op een dag de Messias zal komen om Zijn wereldwijde Koninkrijk op te richten. Dan zal de lichamelijke opstanding van de gestorven rechtvaardigen plaatsvinden en zullen zij met Christus regeren in Zijn Koninkrijk op aarde. Daarom bidden wij om de vrede van Jeruzalem.
11. Wij geloven dat de Mensenzoon wanneer het Koninkrijk komt zal zitten op Zijn troon om te oordelen over de goddeloze volken en hen zal vragen hoe zij Israël en het Joodse volk behandeld hebben.
12. Wij geloven dat de vernieuwing van alle dingen uiteindelijk en definitief zal plaats vinden. De schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.  
En God zal zijn, alles in allen.

Om het belang van deze stellingen hebben wij hiervoor plaats gemaakt. Als de Christelijke kerken tijdig geweten hadden wat zij met Israël moesten beginnen, dan zouden minder gemeenteleden de kerk hebben verlaten. Want de kerk is toch bij uitstek de plaats waar we het voor het Verbondsvolk op kunnen nemen. We sluiten af met het vertrouwen op:

**de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob,**

zoals God het bedoeld heeft in Exodus 3 vers 6.v