



261<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

3 november in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Chesvan 14 in het jaar 5778 Israëliische jaartelling

Nadat we verleden week het eerste Bijbelboek in het Hebreeuws geschreven hebben, willen nu het vierde vertalen.

### Numeri - Bemidbar ב מ י ד ב

Numeri betekent `getallen`. Het gaat dan ook vaak over aantallen.

In die tijd werden er op gezette tijden volkstellingen gehouden. Het is nauwelijks voor te stellen hoe die aantallen bewaard werden, of opgeslagen. In ieder geval is het alles bewaard gebleven om het in Numeri te vermelden en wij het kunnen lezen.



**De groeten uit Israël.** De laatste weken plaatsen we berichten en foto's van mensen die op vakantie zijn of zijn geweest in Israël.

Dan hier een foto van een Nederlands echtpaar in een bos tussen Tiberias en Haifa. Zij waren daar uitgenodigd om een jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen van alle Messiaanse gemeenten in Noord-Israël. Een indrukwekkende bijeenkomst.

### Vanuit Nederland een kijkje om de hoek bij ALEH in Israël

De Evangelische Omroep heeft films opgenomen bij ALEH. Het is de bedoeling dat deze uitgezonden worden op drie opeenvolgende zondagen om 10.05 u. via NPO 2: op 19 en 26 nov. en 3 dec. De uitzendingen worden herhaald op donderdag 23 en 30 november en 7 december om 17.50 u. ook op NPO 2, in het programma: `Geloof en een Hoop Liefde`.

Dat spaart ons allemaal alvast weer een reis uit naar Israël.



**Israël wel of geen apartheidsstaat.** Daar wilde deze Israëliisch-Arabische jonge dame wel even wat over zeggen voor de televisie.



Met felle bewoordingen sprak zij de Arabische bevolking toe en zei: `Israël is geen apartheidsstaat, jullie moeten zich schamen. Jullie leven in een democratische staat die alle burgers respecteert.

Jullie kunnen vrij werken, studeren. Vergelijk dat eens met andere Arabische landen.' Aldus deze heldhaftige jonge Arabische.

**Herdenking Kristallnacht.** Dat is in Amsterdam op 9 november. Voor de sprekers hoeft u van ons niet naar de Dokwerker te gaan op het Jonas Daniël Meierplein. Dat zijn Max van den Berg en Dries van Agt. Allebei de sprekers staan er om bekend, dat zij bij de rechtgeaarde burger kromme tenen bezorgen.

Geen mop, maar een rijm van 2 jaar geleden.

De Moefti

Ahmed Hoesein, de Moefti van Jerusalem,  
beweerde jongstleden zondag met klem:  
`Op de Tempelberg heeft geen Joodse tempel gestaan`.  
Laat hij dan maar eens bij Salomo te rade gaan.  
Ver voor Christus wel bijna duizend jaren,  
toen er nog nergens Moslims waren,  
heeft Salomo grote bouwkunst bewezen.  
Die Moefti moet maar eens de Bijbel lezen.



Rijm van 27 oktober 2015.

\*\*\*\*\*

**Tel Aviv krijgt een toren van wel 90 etages.** Daar zullen de belanghebbenden wel goed over nagedacht hebben. Van het Azrieli kantorencomplex wordt dit de vierde en de hoogste. De grond was al eerder in 2013 aangekocht voor 374 miljoen sjekel, dat is ongeveer € 83.000.000. We hopen dat deze toren niet nog meer spraakverwarring zal veroorzaken in het Midden-Oosten.

**Michael Freund uit Israël.** We mochten deze jonge rabbijn ontmoeten op de open dag bij Christenen voor Israël. Hij is aangesteld om over de hele wereld te zoeken naar de zogenaamde Verloren Stammen van Israël. Zijn eerste opmerking was `dat die stammen nooit als verloren mogen worden beschouwd`. Bij de Eeuwige is niemand verloren, ook niet de zonen van Ja`acov. Drie keer per dag gaan de Joden in gebed met het gezicht naar Yerushalayim om de terugkeer naar het Beloofde Land. Al vele jaren geleden is bekend geworden dat de stam Manasse geheel of gedeeltelijk in India verblijft. Zij worden de Bnei Menashe genoemd. Toen in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen is er vanuit India meteen het verzoek gericht aan de nieuwe staat Israël om erkenning en terugkeer. Met dat verzoek is toen niets gedaan. De kersverse regering had wat anders aan het hoofd.

**De priesterlijke zegen.** Zo hadden we het in het begin over Bemidbar, of wel Numeri en we eindigen er mee. De priesterlijke zegen staat in Numeri 6 vers 24, 25 en 26. Dat begint met: **De Heere zegene en behoede u`.** Maar kent u het ook in het Hebreeuws? Zo niet, dan heeft u mooi tot 24 november de tijd om dat woord voor woord uit het hoofd te leren.

Jewarèchecha Adonai wejsjmerècha.  
Jaeer Adonai panav elècha wichoènèka.  
Jissa Adonai panav elècha wejaseem lecha shalom.

In de vertaling uit het Hebreeuws van Dasberg staat het zo in het Nederlands:

‘De Eeuwige zal u zegenen en behoeden`.  
`De Eeuwige zal u Zijn stralend gelaat toewenden en genadig zijn`.  
`De Eeuwige zal Zijn blik op u gericht houden en u vrede schenken`.

In verbondenheid met de Eeuwige hopen wij elkaar over 3 weken hier te ontmoeten.