



259<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

20 oktober in het jaar 2017 Gregoriaanse kalender

Tisjri 30 in het jaar 5778 Israëliische jaartelling

Om te beginnen buigen we ons over een Hebreeuws onderwerp wat over precies een half jaar pas actueel is.

**יּוֹם הַעֲצִמּוּת** Yom HaAtsmaoet

*Dat is de onafhankelijkheidsdag in Israël.*

*De staat Israel is op 14 mei 1948 door Ben Goerion uitgeroepen, dus is het logisch dat de zelfstandige staat Israël op 14 mei 2018 precies 70 jaar bestaat. Logisch? Welnu, zo logisch is dat niet, want in Israël wordt onafhankelijkheidsdag gevierd twee weken eerder op 19 april, als het op de Israëliische kalender 4 Ijar is. Het was ook 4 Ijar toen (op 14 mei 1948) de staat Israël werd uitgeroepen. Zo vieren we gewoon op 19 april 2018 het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Een dag ervoor, op 18 april, worden de soldaten herdacht die in die 70 jaar gevallen zijn. En dat heet dan `Yom HaZikaron`. Tot deze avond is iedereen in gepaste stemming, maar dan `s avonds om 8 uur breekt het feest los. Hiermee lopen we wel een half jaar voor, maar mocht iemand plannen maken om tijdens die festiviteiten in Yerushalayim aanwezig te zijn, dan dient hij of zij daar rekening mee te houden.*



**De groeten uit Israël.** *Wederom stuurde verleden week dinsdag een trouwe lezer een filmpje op vanuit Yerushalayim, alwaar het Loofhuttenfeest (Soekot) toen werd gevierd. Op dat filmpje was te zien dat een Chassidisch Joodse man op skeelers zich voortbeweegt in een kleine sjoeka (loofhut) op wielotjes. Waarschijnlijk was hij op weg naar de synagoge, want hij had de loelav staand tegen de achterkant bij zich. Zoals in een normale sjoeka ontbraken de slingers niet. Dit was trouwens ook op de dag dat de Jeruzalem-mars voor de 50<sup>e</sup> keer gehouden werd met deelnemers uit 80 verschillende landen.*

**Daar blijf je jong bij.** *Wie zich betrokken voelt bij Israël voelt zich piep. Daarom zijn wij geabonneerd op het clubblad van de TOV-CLUB. De jeugdclub bij Christenen voor Israël. Elk jaar is er ruim aandacht voor de jeugd op de zomertentoonstelling in Nijkerk. Zo was er deze zomer ook een soort van Klaagmuur waar kinderen een briefje in konden stoppen. Een paar van die briefjes werden getoond in de rubriek `Bidden op een briefje` die wij hier vermelden: `dater een nieuwe tempol komt`. `Wilt u voor Israël zorgen zoals u ook voor ons zorgt.` `dat u terug komt` `dat Jeruzalem nog voor eewig blijft bestaan`. Een taalvoutje mag in de muur.*

*De mop komt uit Oegstgeest.*

*Een Belg en een Nederlander komen bij Roosendaal ieder met hun eigen auto op z'n kop tegen de vangrail terecht. De Nederlander zegt tegen de Belg:*

*'Als je geschrokken bent, dan heb ik hier een probaat middel.*

*Neem een flinke teug uit deze fles.'*

*'Ja, dat helpt, meneerke,' zei de Belg.*

*'Neem dan nog maar een flinke slok,' zei de Nederlander weer.*

*Toen vroeg de Belg: 'Bent u niet geschrokken? Moet u niet wat*

*drinken uit die fles jenever?' 'Ja, zeker wel, maar ik wacht tot de politie geweest is.'*



\*\*\*\*\*

**Wat is een loelav?** *Dat is een bundeling van drie takjes mirthe, een palmtak, twee wilgentakjes en een etrog, een gele citrusvrucht. De Joodse man zoekt met precisie naar de meest mooie takjes, er mag geen blaadje scheef zitten. Hij wil met het beste van het beste voor de Eeuwige verschijnen. Dat stopt hij in een doorzichtig foedraal om het mee te dragen naar de synagoge. De meeste exemplaren zijn 80 tot 90 cm lang. Het tempo waarin de vaders dan met hun zonen tijdens het Loofhuttenfeest naar de synagoge lopen, is bijna gelijk aan snelwandelen.*



**Israëltreizen anders dan anders.** *Regelmatig horen we dat zij wel eens wat anders willen dan een georganiseerde busreis door Israël. B.v. met een kleine groep eens andere plaatsen bezoeken waar geen bus komt. Of zelf met een gids een reisje samenstellen. Het kan allemaal. Onze gids Chanan Nol komt elk jaar in januari uit Israël naar Nederland om zulke reisjes individueel en vrijblijvend te bespreken. [chanannol@gmail.com](mailto:chanannol@gmail.com)*



*Maar dat kan ook bij Ya`acov en Bernadine Nof, [info@israelgids.nl](mailto:info@israelgids.nl)*

*En Karen en Yaier Strijker [ystrijker@gmail.com](mailto:ystrijker@gmail.com) Stuurt ook wekelijks een nieuwsbrief. Zo`n reis is meestal korter dan 14 dagen van een groepsreis en het zal dan ook goedkoper zijn. Informeert u maar eens.*

**Dadels uit Israël.** *Een paar weken geleden schreven we dat dadels de hersencellen kunnen activeren. Vrienden uit Friesland waren er van overtuigd dat het hard nodig is dat zij daarom mij deze lekkernij moesten geven. We hadden de dadels bewaard, want onze hersencellen werken goed genoeg ook zonder dadels. Dat dachten we. In diezelfde overmoed vond ik het verleden week ook niet nodig om de Bijbel te raadplegen, teneinde de juiste naam van de vrouw van Mozes te vinden. Een kwartier nadat het ZDB 258 er uit was op 13 okt., kregen we uit dat zelfde Friesland te horen dat niet Mirjam, maar Sippora de vrouw van Mozes was. De dadels hebben we in een rap tempo opgegeten en toen de geschiedenis in gedeelten doorgelezen.*

*Zo weten we, dat alles wat er gebeurd is vanaf dat Jozef verkocht werd aan de Egyptenaren en daarna tot nu aan toe, is voor Israël nooit enige samenloop van omstandigheden geweest. Aan de AGENDA van de GOD van Israël, daar is geen speld tussen te krijgen. Vaak genoeg is door vele landen en organisaties geprobeerd om Gods plan te doorkruisen. Zij zijn zichzelf tot schande geweest.*

Met vertrouwen op die God, hopen wij elkaar volgende week weer hier te ontmoeten.