

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 24-3-2017

26-12-5777

Nummer 81

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Direkt na Sukkot (Loofhuttenfeest) tot na Pesach bidden Joden voor regen in het land Israel. In die periode moet de aarde genoeg water opzuigen om te zorgen voor goede opbrengsten van het graan en de vele vruchtenbomen.

Veel mensen beseffen het niet maar na Pesach valt er doorgaans in het Midden Oosten geen drup regenwater meer tot het najaar. Deze week was het fris maar het regende amper. Er is een nijpend tekort aan water. Deze week zagen we opnieuw hoe schrikbarend laag het waternivo is in het meer van Tiberias (Kineret).

Mayim, מים water, is een meervoud.

Mayim hebben we nodig om van te leven en van alles te laten groeien en komt uit de shamayim, שמים de hemelen (en een enkele keer uit de rots....).

In het woord hemelen zit het hele woord mayim מים verpakt. Water is ook het beeld van de Heilige Geest.

In Bereshiet/Genesis lezen we al in het begin dat de Geest Gods over de wateren 'zweefde', merachefet מרחפת .

Letterlijk betekent dat werkwoord in het Hebreeuws: heel snel heen en weer bewegen, zoals een bijtje over de stampers van de bloemen: bevruchtend. Ook in de doop zien we het beeld van water en de Heilige Geest terug. Deze week mochten we met ons reisgezelschap een doop meemaken in de Jordaan, indrukwekkend!!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'high lights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Dreigende situatie met de noorderburen?

Gidi Eizenkot, de grote man van de IDF, is ervan overtuigd dat er een confrontatie aan zit te komen tussen Israel en Libanon. Hezbollah spreekt al geruime tijd dreigende taal en er zijn ook steeds wapentransporten van o.a Iran naar Libanon. Israel heeft deze week bombardementen uitgevoerd op zulke transporten omdat we niet willen dat Hezbollah geavanceerde raketten gaat inzetten. Volgens zeggen zou Iran een wapenarsenaal aan het opbouwen zijn in Libanon, dan zitten ze nog dichterbij hun 'aartsvijand.' Dat Adonai hen straffen zal met de woorden van Psalm 83 en dat zij zich uiteindelijk zullen bekeren tot de enige ware Koning, de God van Israel!

Dreigende wolken... maar ook zonneshijn



Volgende week shabat, 1 april spreekt Yair Strijker in de Sukkat Yeshua gemeente te Katwijk, Baljuwplein 10.

De dienst begint om 10:30 uur. Welkom en goed u (weer) te zien!

De tot nog toe geplande reisjes in het najaar zijn zo goed als volgeboekt maar we zullen binnenkort weer reisjes gaan organiseren. We plannen nog voor november en december.

De oude pelgrimsroute die door het oude Efraimgebied gaat van west naar oost. Dit was de route die velen namen van de zee kust naar Jeruzalem. Op de heuvel precies in het midden zou Jozua ben Nun gewoond hebben.



Munten

Bij de uitbreiding van weg 1 vond men onlangs 9 bronzen munten uit de periode vlak voor de inval van Islam in het huidige Israel (begin zevende eeuw). De eigenaar voelde blijkbaar de dreiging aankomen en verstopte deze in een muurtje in de hoop dat hij ze weer kon komen ophalen. De munten hadden allemaal beeltenissen van Byzantijnse heersers en kruisen.

Het is erg pijnlijk en zeer schadelijk voor de Joodse bevolking dat uitgerekend een Israelisch-Joodse jongen uit Asqelon van nog geen 20 jaar verantwoordelijk is voor de bijna 150 dreigende bommails en bekladding van synagoges in onder meer de Verenigde Staten. Voordat de jongen gearresteerd werd, beschuldigden vele Joodse organisaties 'witte extremisten' en hele analyses werden opgezet dat nu Trump gekozen is de Joden opgejaagd werden om naar Israel te gaan. Ook wij meenden dat het een teken was voor Joden om te vertrekken...

Dit alles wil niet zeggen dat nu er een aantal keer 'vals alarm' was, we antisemitische bedreiging niet meer zo serieus moeten nemen. Helaas zijn er nog altijd veel echte indicenten en deze nepdreigingen maken het alleen maar erger.... we schamen ons diep.

Rima Khalaf, de Gretta Duisenberg van de UN, besloot deze week haar hoge functie in de UN neer te leggen nadat er kritiek op het rapport kwam waarin gesteld werd dat Israel een apartheidstaat zou zijn.

Deze vrouw stond bekend als zeer anti Israelisch.

Vele landen en mensen, waaronder Antonia Guterres (Secretaris Generaal van de UN) distantieerden zich van dat rapport.

Maar wat blijkt... zij ontvangt nu de hoogste eremedaille van de Palestijnse Autoriteit in Rammalah voor haar 'dappere daad' en haar uitspraken....

Prachtige tijd nu in Israel, veel bloeiers

