

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 3-3-2017

5-12-5777

Nummer 78

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom

שלום

Begin deze week was het veel warmer dan normaal, maar halverwege de week sloeg het om. Gelukkig viel er hier en daar wat regen. Er is deze Israelische winter lang niet genoeg water, mayim, naar beneden gekomen en we hopen dat er nog een flink aantal plensbuien komen (liefst in de nachten zodat de gasten die we hebben er geen last van hebben...). Wind hebben we ook genoeg hier. Ruach is wind in het Hebreeuws maar betekent ook adem en geest. Dat Zijn Geest en Adem hier in dit land steeds moge (schoon)waaien. We hebben Zijn Aanwezigheid steeds nodig. Israel spreekt naar buiten toe dikwijls stoere taal. Het is een beetje het beeld van de sabra, zoals de Israeliërs ook wel genoemd worden, de cactusvrucht, stekelig van buiten maar zacht en zoet van binnen.

Ietwat gespierde taal spreken in het Midden Oosten, dat moet haast wel want onze 'buren' beoordelen je direkt als zwak wanneer je niet kordaat optreedt. De 'buren' kennen echter Israels'zwakte' ook... een mensenleven telt hier en daarom vindt er af en toe ook een zeer onevenwichtige gevangenenruil plaats. Honderden gevangen, dikwijls terroristische Arabieren, tegen een paar Israeliërs waaronder gevallen soldaten.

Israel is niet een land zoals andere landen, ook al willen vele Israeliërs net zo zijn als de andere volkeren. Geef ons een koning zoals de andere volkeren dat hebben riep men destijds tegen de profeet Samuel.

Er is een mooi lied: 'Israel verheug je in je maker', Hij is de shomer, de bewaarder van Zijn volk. Hij is er altijd Bij, wat er ook gebeurt.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'high lights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Deze week vielen er weer een aantal raketten op Israelisch gebied in het zuiden. Ze troffen geen doel en mogelijk is dat ook niet de bedoeling want de terroristische groeperingen in de Gazastrook hebben echt wel precisieapparatuur waarmee zij gericht Israelische doelen kunnen bestoken. We zien het dus als pure provocatie, bangmakerij. Hamas is helemaal niet gebaat bij een oorlog op dit moment omdat zij nog de wonden likken van de Gaza oorlog van 2014. Het zijn doorgaans ISIS groepjes die deze raketten afvuren en zij hopen dat Israel daarna Hamas flink op de kop de geeft en de wereld (met name de VN) bovendien Israel weer kan veroordelen voor overdreven agressie....

Deze weken zijn er bij ons reviews over de Gazaoorlog die 50 dagen duurde en aan 74 Israeliërs (68 soldaten en 6 burgers, en vele vele dieren) het leven kostte. Aan de Gazakant vielen meer dan 2000 doden en werden duizenden huizen verwoest. Wat niet genoeg verwoest is, zijn de terreurtunnels. Netanyahu wordt verweten dat hij slecht communiceerde en dat zijn regering onvoldoende geluisterd heeft naar de signalen van ernst wb de tunnels die Hamas groef en nog steeds graaft overigens. Israel trok de Gazastrook in en maakte de klus niet af. Minstens 15 tunnels bleven operationeel naar nu blijkt. Netanyahu had destijds de naam 'mister security' maar zijn positie is minder sterk geworden door deze onthullingen en er lopen onderzoeken naar hem o.a. wb het aannemen van cadeaus. We hopen dat het goed met hem afloopt en de beschuldigingen onjuist zijn.

Strijkernieuws

Wat betreft het toekomstige huis.... We hebben nog niet getekend en daarom houden we jullie nog even in spanning. Ondanks dat hebben we wel toezegging en verwachten we half juni te verhuizen. We werken aan een speciale 'Vanuit Shomron' editie over het huis.

Land van melk en prijzen....

Onderstaand huis uit Neve Tsuf was drie maanden geleden nog een pareltje...todat Arabieren uit de betwiste gebieden (Samaria) brand stichtten tijdens de 'warme windenstorm.' Negentien huizen werden vernield. De veelal oude mensen die daar woonden vertoeven nu in caravans. Mooi dat er wel hier en daar weer planten groeien. En we geloven dat het er ooit mooier wordt als voorheen. Neve Tsuf is overigens de moeite waard om te bezoeken; er is ook een archeologische site van de tweede Tempel periode en het ligt maar 15 minuutjes bij ons vandaan.

**Antisemitisme**

Agressie tegen Joden is het afgelopen jaar in verschillende landen enorm toegenomen. In de VS is er een nog niet eerder gekende vernielzucht geweest van Joodse begraafplaatsen. Ook deze week werden honderden graven omvergegooid, rode hakenkruizen erop gekladderd en de bommeldingen bij Joodse instellingen houden niet op. In Indiana werd zelfs een kogel in het raam van een Joodse school aangetroffen. Ook in Sydney (Australie) werden Joodse graven vernield. Mogelijk zijn het maar een paar mensen die dit veroorzaken, maar het effect is enorm. Politieke leiders betuigen hun steun aan de Joodse gemeenschappen en Trump begon deze week zijn toespraak bij het Congres met het veroordelen van deze racistische haatacties.

Israel verwacht vanuit de VS de komende jaren vele nieuwe immigranten. Het is beter te komen naar de 'ark van Israel' dan het risico te lopen niet meer weg te kunnen, kaal geplukt te worden of erger.

ISIS riep donderdag zijn leden en aankomende leden op om in het Westen ook Joodse instellingen te treiteren en er aanslagen te plegen. De Bijbel zegt:...'na de vissers komen de jagers...'

Israel lijkt voor de meeste Amerikaanse Joden nog niet aantrekkelijk genoeg. Het ligt in een uiterst onstabiele omgeving, wordt continu bedreigd en aangevallen en is een mini landje waar je zo doorheen bent. De huizenprijzen en huren zijn absurd hoog, behalve kleren en sommige groenten is zowat alles wat je eet of drinkt een stuk duurder dan in de VS of Europa (bv: liter yogurt €2.50, koffie, 500 gr. €14). Mensen houden zich amper aan beleefdheidsregels in het verkeer en het is snikheet in de zomermaanden. Wat moet je nou toch daar, denken ze ☺... Het zal beter zijn dan ze denken! Israel werkt nu eenmaal 'verslavend' en als je er geweest bent wil je er weer naar toe of blijven en bovenal... het is Zijn Land en van daaruit komt de vrede over heel Zijn schepping! Welkom!