

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 24-2-2017

28-11-5777

Nummer 77

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'high lights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Azaria

Na een klein jaar hebben de rechters gesproken. De soldaat die vorig jaar in Hebron een inmiddels uitgeschakelde terrorist in het hoofd schoot is veroordeeld tot 1.5 jaar gevangenisstraf. Een vriend van Azaria was neergestoken door de Arabier en de jonge soldaat die verder een zeer goede staat van dienst had, kon dat niet verdragen en meende dat de aanvaller zich met een bomgordel wilde laten ontploffen om zo nog meer slachtoffers te maken. In Hebron gebeuren vaker zulke incidenten en dat maakte de situatie gecompliceerder want hoe train je de soldaten om snel te reageren als er gevaar is en hoe zij direkt inschatten waar de grens ligt? Door de Azaria affaire is een verhitte discussie op gang gekomen. Wanneer soldaten, die razend snel moeten reageren op terroristen, ook tegelijk terugdeinzen omdat zij niet voor het gerecht willen komen, ontstaan juist daardoor gevaarlijke situaties. Velen menen dat bij de aanval met een vrachtwagen op soldaten van enige weken terug de soldaten niet snel genoeg reageerden en dat daardoor de terrorist de gelegenheid kreeg om ook achteruit te rijden om nog meer soldaten te verwonden (vier jonge mensen kwamen om en de terrorist werd doodgeschoten). Azaria had moeten luisteren naar zijn meerdere en heeft ook een ernstige inschattingsfout gemaakt. Dat de terrorist gestorven is... daar hebben we eerlijk gezegd minder moeite mee. De man was uit op moord en wie met vuur speelt loopt risico. De Nederlandse media wisten heel snel dit nieuws te publiceren met de strekking van hoe belachelijk laag het vonnis van de Joodse rechters was....

Shalom שלום Zondagavond, net na de herdenking van de twee februaristakingsdagen van 1941 begint een nieuwe maand. Het is de laatste- nr 12- van de Bijbelse; door God ingestelde maanden. Dit jaar is het geen schrikkeljaar en begint de maand אבִּיב Abhibh (uitspraak Aviv) bij de eerstvolgende nieuwe maand. Vele lezers van 'Vanuit Shomron' weten mogelijk nog wel dat in de Torah (eerste vijf Boeken) alleen de eerste maand van de 12 maanden een naam heeft en de daarop volgende alleen een nummer. Na de Babylonische ballingschap horen we plots over 'overgewaaiden namen' van maanden van andere streken en van andere geestelijke origine, zoals Tamuz ed. Het zou mooi zijn wanneer de oorspronkelijke benoeming weer terugkomt en ook de eerste maand in paats van Nissan, zoals men nu die eerste maand noemt, weer Abhibh gaat heten. Abhibh betekent korenaar, lente. Het is de maand waarin het koren rijpt en waarin de Graankorrel des levens stierf en weer opstond. Het is ook zeer aannemelijk, maar daar herinneren wij u vast nog wel tegen Pesach aan, dat Hij ook geboren werd in de Abhibh maand en in een broodbak werd gelegd als de Baby van het plaatsje 'Broodhuis' (Bethlehem). In de nieuwe maand, die in de volksmond Adar heet, vieren we het Purimfeest. Dit jaar begint dat op zaterdagavond 11 maart. Misschien een idee om met vrienden gezellig bij elkaar te komen, samen het boek Esther te lezen en Zijn grote Daden te herinneren die Hij deed voor het Joodse volk toen en nog steeds doet door alle lijden en verdrukking heen. Gods Woord is toen ook bewaard gebleven en we zijn dankbaar dat de Bijbel door de Joden vertaald is en dat daardoorieder van ons toegang heeft gekregen tot dit Meesterwerk. Todah תודה, dank en Baruch HaShem, ברוך השם prijs de Naam.

Strijkernieuws

Wat betreft het toekomstige huis.... zie de speciale 'Vanuit Shomron' editie van volgende week.

De twaalf stammen van Israel, behalve één, danken hun namen aan de vrouwen van Ja'aqoph. De jongste zoon zou Benoni heten maar zijn vader noemde hem Benjamien. Benjamien is de enige die in het land Israel is geboren. De stam was bijna uitgeroeid na de schanddaad waarbij een jonge vrouw van een priester door de Benjamieten op gruwelijke wijze verkracht werd totdat zij stierf. Er ontstond toen een strijd van de 11 tegen 1 en op het nippertje werd de stam gered doordat men besloot enkele overgebleven mannen toch een vrouw te laten schaken van de meisjes van de andere stammen van Israel. Het gebied waar wij wonen is het grensgebied tussen het oude Benjamien en Efraim. Jeruzalem ligt in Benjamien.

Stammenbord in Shilo, ongeveer 30 km ten noorden van Jeruzalem. Vanuit Shilo zond Jehoshua ben Nun de stammen uit om het land te bezetten. Om te gaan zaaien en oogsten en zich te verbinden met het land zodat het land zich aan hen zou verbinden.



Netanyahu in Australie

De premier reist heel wat rond de werelddol de laatste periode. Onlangs was hij in Londen, New York en deze week als eerste Israelische premier in Australie. Omdat Indonesie een vijandig moslimland is (grootste moslimland ter wereld) mag Israel zich niet in hun luchtruim begeven en moest Netanyahu 2 uur omvliegen. (Indonesische burgers mogen met hun paspoorten overal naartoe, maar er staat in dat het niet geldig is voor...Israel). Helaas waren er ook demonstranten die tegen de Israelische rechtse regering zijn.

Australie is, zoals de meeste landen ter wereld, vóór een Twee Staten oplossing. Dat is echter ons inziens geen goede optie meer en heeft zijn potentiële tijd gehad omdat duidelijk is dat de Arabieren helemaal geen joodse Staat willen en volgens hun geloofsovertuiging kunnen erkennen.

Waar hebben we het dan over? Men zegt wel: twee Joden drie meningen maar wb de moslims heb je: drie moslim landen dertig meningen, die regelmatig veranderen en waarvan de religieuze overtuiging is dat er volgens hen maar één god is, namelijk die van hen en dat allen tot hun geloof moeten komen of anders, ook goed, onderdrukt zullen worden.

Nee dank u! Israel gaat niet akkoord. Het is het enige democratische land in het Midden Oosten en gaat be'ezrat haShem (met Zijn hulp) niet meer weg maar zal alleen maar groter worden. Vanuit dat kleine landje zal de wereldvrede komen, want dat is Gods belofte en Hij doet wat Hij zegt. Het komt dus uiteindelijk allemaal goed, ook o.a met de Arabier (Zach. 14:16)!

VS en antisemitisme

Deze week waren er opnieuw bommeldingen bij verschillende Joodse instanties, verspreid over heel de VS. De afgelopen vijf weken is dit schering en inslag. Men weet niet of het de actie is van één of van meerdere antisemieten. In Missouri zijn deze weken honderden Joodse graven omver getrapt door naar men meent meerdere vandalen.

Deze week organiseert het aliyahdepartment (Israelische immigratiedienst) grote acties in verschillende Amerikaanse steden om Joden te interesseren voor het 'opgaan naar Israel.' Trump en ook Clinton hebben beiden de antisemitische gebeurtenissen van afgelopen week sterk veroordeeld.

Bijzonder is dat een moslimgroep CAIR een beloning van \$5000 heeft uitgelooft voor wie de dader(s) weet op te sporen en zij melden dat zij juist van de Joodse gemeenschap regelmatig hulp hebben ontvangen wanneer zij als moslimminderheid gediscrimineerd werden. Ook heeft een moslimorganisatie in de VS al \$55.000 weten te crowdfunden om de begraafplaats weer in orde te krijgen. We kunnen niet anders zeggen dan kol hakavod, alle eer!

Nikki Haley is de nieuwe US ambassadeur voor de VN. In haar eerste speech vertelde zij glashelder dat de UN decennia lang een anti-Israëlische houding hebben gehad en dat de VS daar fel tegen zijn en blijven. Geweldig!

De Jerusalem Post meldde dat Libanese media schreven dat de IDF woensdag in Syrië een wapentransport voor Hezbollah heeft beschoten. Zoals gewoonlijk reageert Israël niet op buitenlandse berichten... Vorige week nog dreigde Hezbollahbaas Nasrallah dat Israël zich wel een miljoen keer moet bedenken eer zij Libanon-Hezbollah aanvalt en dreigden zij o.a. de amoniakcentrale in Haifa aan te vallen en de kerncentrale in Dimona.

Ons cursusboek



€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl

Cursisten gevraagd:

Wij hebben deze week onze cursus aan een groep in Arnhem afgerond. We deden de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen via skype en dat werkt uitstekend. U kunt ook deelnemen met uw bijbelstudiegroep of huiskring. Neem contact met ons op voor zes lessen splendorwijs Bijbels Hebreeuws. Deze cursus is laagdrempelig en voor iedereen geschikt, van harte aanbevolen. Overdag of in de avond. Kosten per persoon voor de gehele cursus: 75 euro, het boek kan daarbij aangeschaft worden, is niet verplicht, maar wel aan te raden.

Weggevalen tekst

In de paraha van vorige week is een stukje tekst weggevalen. Hieronder de laatste zin.

‘Is de Torah door dit gebeuren afgedaan? Volstrekt niet! (Spr. 28:9; Lucas 16:16-17; Hosea 4:6b; Openb. 14:12; Hand. 21:20!; Rom. 3:31). Is de wet van de zondemacht afgedaan? Als het goed is wel, maar dat ligt aan onszelf: gaan we in Zijn volbrachte werk staan of blijven we sudderen in het oude? Aan ons de keuze.’

Wilt u studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden steunen?

Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te boeken, of... als gast komen, of.. een dagje ons in te huren voor een tour door bv. de ‘gebieden’, of ... een lekkere lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis te reserveren, of... één van de Alephcursussen in Nederland te volgen, of... een online cursus organiseren in uw huis of gemeente of ... het 2.5 maandelijks magazine TijdStip of het unieke lesboek Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen?

Giften zijn ook welkom op rek.

NL 03 INGB 00087 25 116 of

via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammeech Ammi ovv St. Reshiet NL 86 INGB 00045 58 913

lehitraot en todah!

Vanaf februari komen er nieuwe aanbiedingen voor de najaar reizen naar Israël.

www.resetisrael.com



Parasha mishpatim, regels. We lezen Exodus 21:10-24:18. Uit de Haftara lezen we Jeremia 33:25 en 26 en ook 34:8-22 en we lezen Mattheus 17:1-11.

Deze Parasha begint met regels over het houden van slaven en Jeremia bevestigt dat het niet nakomen van Gods regels hieromtrent op straf komt te staan. Slaven lijken in Exodus niet zoveel waard te zijn, niet meer dan dertig zilverlingen maar uit Jeremia blijkt dat God voor hen opkomt als ze verkeerd behandeld worden. Het doet denken aan Zijn woorden in Johannes 15: *'Ik noem u niet meer slaven want een slaaf weet niet wat zijn meester doet.'* Juist Hij werd voor de slavenprijs van dertig zilverlingen verraden om ons van slavernij vrij te kopen. Er staat niets toevallig in de Bijbel. We lezen ooit een verhaal dat ook Jozef voor 30 zilverlingen werd verkocht maar dat twee van de broers tien zilverlingen voor zichzelf hielden en de resterende 20 onder de broers verdeelden. Of het waar is weten we natuurlijk niet, maar het zou veel verklaren, daar Jozef als een soort voorgestalte van Jehoshua fungeerde.

In Ex. 24:12 staat opnieuw het shabatsgebod; zo belangrijk is dit voor God dat Hij het na het opdragen van de Tien Woorden nog eens herhaalt. Het valt ons overigens op hoe veel moeite men tegenwoordig heeft met het onderhouden van de shabat en daarin Hem gehoorzaam te zijn. Hij heeft dit bedoeld als een manier om te gaan lijken op Hem, door te doen wat Hij doet: rusten op de zevende dag, maar wat kost het velen een moeite, het is eigenlijk onbegrijpelijk; we weten allemaal dat we niet mogen stelen en doden en liegen, maar juist dat duidelijke gebod om de zevende dag rust te houden ligt nogal eens onder vuur.. God zegt hiervan in Jesaja 56:6-7 dat degenen die Zijn shabat onderhouden, ook al zouden ze door geboorte niet bij Zijn volk horen, ook hen zal Hij brengen tot Zijn heilige berg. Het is dus geen Joods gebeuren, maar een gebeuren voor de gehele mensheid, dat Hij al uitvond in Genesis bij de scheppingsorde. Heel belangrijk om hier studie van te maken als u daar nog niet aan meedoet, in Exodus 20 noemt God twee keer achter elkaar dat het houden van de shabat is als het onderhouden van het verbond met Hem. We weten dat het verbond dat Hij met Moshe en het volk sluit buiten de grondwet ook een huwelijksverbond is. Dus is het onderhouden van de shabat de trouwring van het huwelijksverbond. Waaraan kan men zien of man en vrouw bij elkaar horen? Door de ring die ze beiden dragen. Prachtig toch? 'Ja,' zou men zeggen: 'maar Jehoshua heeft de wet toch vervuld, dan hoeft dat toch niet meer?' Maar waarom zou het vierde gebod ineens niet meer hoeven terwijl de andere negen geboden nog steeds van kracht zijn?

Nadat God allerlei regels heeft gegeven, leest Moshe deze voor aan het volk waarop zij antwoorden in Ex.24:3: *'Alles wat God geboden heeft zullen wij doen en daarnaar horen.'* Let hier op de volgorde: niet eerst horen en dan doen, maar men zegt het andersom, als ultieme gehoorzaamheid. Daarna wordt het gehele volk door Moshe gedoopt in het bloed van het vredeoffer.

De oudsten gaan een eindweegs met Moshe mee de berg op en zij eten en drinken in de tegenwoordigheid van God (Ex.24:10). Moshe gaat daarna alleen verder de berg op en blijft daar veertig dagen en veertig nachten om met de Aanwezige Zelf te spreken. De discipelen Petrus, Johannes en Jakobus in Mattheus maken dergelijks ook mee op een berg als plotseling Jehoshua voor hun ogen van gestalte verandert naar Zijn hemelse gestalte waarbij Moshe en Elia ook zichtbaar zijn. Het is zo'n enorm indrukwekkend gebeuren dat Petrus er raar van gaat babbelen, dat doen we weleens als we nerveus worden van bewondering. God Zelf valt hem in de rede met te zeggen: *'Dit is Mijn Zoon in Wie Ik mijn welbehagen heb, hoort naar Hem!'* Petrus moet wel stilvallen, diep onder de indruk. Het zal je maar gebeuren... Niks geen tentjes bouwen en niks geen hokjes om mensen in te stoppen, maar pure gehoorzaamheid aan God Zelf betonen. Petrus moest nog zoveel leren, maar hij is uiteindelijk wel door de vervulling met de Heilige Geest (Hand.2) die prachtige persoonlijkheid geworden, die we uit zijn geschreven brieven kennen, waarin hij zijn lezers ten strengste aanspoort om de profeten goed te bestuderen (2 Petrus 3:1-2), dat was in zijn tijd belangrijk en dat is het nu ook, hoeveel is er al uitgekomen in de afgelopen eeuwen en hoe actueel is het nu, denk maar aan de recente congres van de zeventig volken in Parijs wat al geprofeteerd is door Zacharia (12:2)! Laten we Petrus woorden ook nu ter harte nemen: doen en horen..

TIJDSTIP nr. 30 is verzonden

TijdStip is het 2.5 maandelijke magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116, TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

שבת שלום