

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 11-11-2016
10-8-5777
Nummer 62

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום nr. 62-בס 11-11-'16
Op pag.4 de Parasha/Bijbeluitleg ☺

Lech Lecha is de naam van de parasha van deze week. Op weg gaan, waar naartoe? Abraham trok vanuit Irak naar Kanaän en God beloofde dat stukje grond (en meer) aan hem en zijn nageslacht te geven via Isaak en Jaakov. Deze week organiseerde Israel voor het eerst de zgn. Aliyahdag. Iedere 7^e van de 8^e (Bijbelse) maand zal Israel de grote gebeurtenissen herdenken die gepaard gingen rond de aliyah naar Israel. Zonder de wereldwijde oproepen om terug te gaan naar het land der aartsvaders zou Israel niet hebben bestaan. Mensen kwamen van heinde en verre, dikwijls berooid. Zo zag het land er ook uit, schraal, kaal, minimaal bevolkt en volledig aan haar lot overgelaten. Het was een woestenis, maar de pioniers hadden wel goede moed. Moerassen moesten worden drooggelegd en kijk nu eens wat een mooi landje het is geworden in pakweg 120 jaar. Nederland weet geweldig goed met waterdreiging om te gaan en hier weten ze de aarde lief te hebben en te bewerken.

Wie herkent de plek waar dit plaatje is geschoten?



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
☺ enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeuren. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Gebedsoproep

Misschien willen jullie met ons meebidden/denken? Wij wonen nu bijna twee jaar in Samaria-Judea, in het mooie Na'aleh, maar het huurcontract van ons huis loopt af in juli 2017. Wij hebben het hier op de 'Westoever' enorm naar onze zin, de kinderen hebben er hun plekje gevonden en het Gastenhuis wat wij runnen wordt optimaal ingezet. Kortom.... we zouden vanuit onze 'eigen ogen' wel langer in dit huis willen blijven wonen. Is dat ook Zijn weg voor ons? Moeten we misschien weer terug naar de andere kant van de 'groene lijn grens; in Na'aleh een ander huurhuis zoeken met de opties van gasthuis of dicht bij Modieen een plekje zoeken zodat de kinderen toch op dezelfde school kunnen blijven? Binnenkort hebben wij een gesprek met de huurbaas. Zij overwegen om zelf in ons huis te gaan wonen, maar er is ook een kans dat zij besluiten elders te gaan wonen. We leggen het u voor en misschien wilt u dit onderwerp meenemen in uw gebedstijd?

Trump, blazen op de trumpet?

Traditioneel stemmen Amerikaanse joden op een democraat (3/4). Dit x waren er meer joodse Trump-aanhangers. Vele Israelische rechtse en religieuze Joden hoopten op Trump mede omdat hij zei veel goeds in petto te hebben voor Israel. Na de overwinning zei hij: de Israelische settlements zijn geen obstakel voor vrede en hij nodigde Netanyahu direkt uit. Het linkse blok, hier in Israel, zit nog te knarsetanden van frustratie over de uitslag. Vele Israelische media zijn 'links'. In 2015 wisten zij zeker dat Herzog (links) de verkiezingen zou winnen. Vergelijkbaar met wat er nu in de VS gebeurd is. Pence lijkt een prima vice-president. Hopelijk heeft hij een goede invloed op Trump. Adonai Elohiem is de Ware President!

Strijkernieuws

Shmuel (11) was deze week op tioel/ schoolreis. Ze zijn met de klas twee dagen naar de Negev geweest, Zoutzee, Ein Gedi, slapen in het guesthouse bij Massada e.d.

Gezien de foto's die we kregen was het er tov. Hij kwam heel moe, maar tevreden thuis. De dag daarna verscheen niemand van zijn klas (incl. Sam) op school... ☺

Karen, was deze week bij de arts. Hij adviseerde iets wonderlijks. Karen schrijft:

'al jaren heb ik de ziekte van Graves, een auto-immuunziekte, die me behoorlijk aanvalt. De schildklier is het meest aangevallen orgaan en zo langzamerhand wordt deze dikker. Daarbij heb ik last van diabetes type 2, wat min of meer bij toeval (bestaat dat wel???) werd gevonden en wat verklaarde waarom ik me vaak zo raar en hongerig voelde ☺. Voor beide aandoeningen slik ik medicijnen. Ik zag enorm op tegen de radio-actieve slok, die ik zou moeten nemen om de schildklier min of meer preventief te doden met het doel de ziekte van Graves uit te blussen. In Israel is men daarmee voorzichtiger dan in Nederland en men heeft medicijnen die men veel langer dan een jaar mag slikken. Na een gesprek met de specialist hebben we besloten dat we geen radio-actieve rommel in mijn lijf gaan gieten, maar de medicijnen die ik gebruik gaan terugschroeven in de hoop dat de zwelling slinkt. Ik had deze optie nooit verwacht en ben voorzichtig optimistisch over het verdere verloop. We bidden heel veel hiervoor en ik ben meermaals met olie gezalfd, tot nog toe zonder zichtbaar resultaat, maar we blijven geloven. Aan Izak en Rebekka was een kindje beloofd en ze moesten er toch nog 20 jaar op wachten, ik wacht ook op een goed verloop en remming van deze nare beperkende ziekten. We houden hoop!

SVP doorgeven!

A.s. januari spreekt Karen Strijker een aantal avonden bij Pillar of Fire in Den Haag over de Psalmen vanuit het Hebreeuws: donderdag de 19e Psalm 83; vrijdag de 20ste inleiding Shabat met maaltijd; zaterdag de 21^e 's-ochtends spreekbeurt over Psalm 58 in de dienst van gemeente Shamar en zondag de 22ste als laatste Psalm 2. U kunt de hele serie volgen of u kunt een gedeelte volgen; elke avond heeft een eigen thema. U bent van harte welkom! Geef u graag van tevoren even op bij ons. Wij geven u dan informatie over tijden en precieze locatie, aanbevolen!

Behalve dat de UNESCO instemde met de historische leugen dat Joden niets met de Tempelberg in Jeruzalem van doen hebben wil deze anti-Israel organisatie ook een stemming houden op verzoek van de Palestijnen dat de Dode Zee Rollen niets met de Joden te maken hebben en sowieso aan de Palestijnen moeten worden gegeven omdat deze op 'hun terrein' zouden zijn gevonden in 1947 door een arabische jongen. Hoeveel gekker kan het worden? Maar je schrikt hoeveel mensen het serieus met die beweringen eens zijn !

Wonder rabbijn?

In het Jeruzalemse 'Thorahwereldje' is de hoogbejaarde rabbi Kanievsky al dagen lang het gesprek van de dag. Hij zou gezorgd hebben voor een medisch wonder. Bij een echtpaar waarvan de vrouw vijf maanden zwanger was zeiden meerdere doktoren dat het kindje een ernstig aangeboren hartafwijking had en absoluut niet levend ter wereld zou komen. Geheel overstuurd kwam het echtpaar ook bij Kanievsky op spreekuur en stortten hun hart uit. De rabbi keek hen aan, leefde mee met hun smart en zei toen: 'Er is geen mankement aan het kind, het is gezond'. En... het was zo! Het jongetje leeft!

Super jareach/maan

Sinds het jaar waarin Israel opnieuw ten wereldtonele verscheen (1948) is er niet een 'supermaan' geweest. Maar a.s. 14 november kunnen we er allemaal, mits het bij jullie in NL helder is, van genieten. De maan is dan 14% groter dan normaal en 30% helderder. Dat komt omdat de maan dan erg dicht bij de aarde staat. In 2034, op 25 november is het weer zo ver.

Echt of fake antisemitisme

Je kunt niet zeggen dat wanneer iemand een joodse bankier beschuldigt dat er direkt sprake is van antisemitisme. Het hangt ervan af wat voor beleid die joodse man of vrouw voert. Tuurlijk gaan er allerlei 'bellen rinkelen' en komen oude vooroordelen en gevolgen daarvan op in je gedachten. Stel je echter voor dat iedereen die een jood van een schandaal beschuldigt een antisemiet is, dan zou een groot deel van de joodse Israëliërs antisemiet zijn. In Israel zijn grove beschuldigingen over en weer niet van de lucht als het om o.a. corruptie gaat. Trump bekritiseerde onlangs een drietal financiële prominenten van corruptie. Alle drie zijn joods. Dat is erg pijnlijk, maar als je verkeerd doet krijg je op je kop, joods of niet joods!

Frankrijk wil voor het einde van 2016 toch nog een internationale vredesconferentie organiseren tussen 'Palestijnen' en Israel.

Palestijnen zijn er vóór, maar willen geen direkte onderhandelingen met Israel en zoeken dus vriendjes elders om Israel onder druk te zetten. Israel zal zich niet laten manipuleren door de wereld en Netanyahu heeft aangegeven niet te komen. Goed punt!

In het najaar, van 15-22 oktober hopen wij weer een reis naar o.a. Eilat en dan ook naar Petra (Jordanië) te organiseren. Nog even geduld a.u.b.

Vijf dagen 'opwarmen' in Israel en de Negev woestijn zien bloeien als een roos?

€595 p.p.

Voor kleine groep, bv 4 mensen

lets voor een paar vrienden of echt)paren bij elkaar?

Volledig tot in de puntjes verzorgd! directe vlucht, overdag, all-in

Van ma. 13 t/m vrijdag 17 februari 2017

Studiehuis Reshiet organiseert regelmatig taal- en studiereizen naar Israel. Wij nodigen u ook uit om horen over de mooiste, diepzinnigste en verrassendste en toegankelijkste Taal der wereld, de Taal van Adonai/God Zelf. Geschikt voor jong en ouder, met of zonder 'taalknobbel'.

Half februari is het doorgaans al redelijk mooi weer, al kan het fris in de avonden zijn. De natuur staat dan volop in 'groei en bloei.' Behalve studie is er uiteraard ook veel ontspanning, veel lekker eten en maken we unieke tripjes door Israel en de Samaria.

Het volgende programma is voor u samengesteld.

13 ma. Aankomst in de vroege middag, lekker eten, daarna korte rustperiode en later op de middag maken we tourtje naar het noorden door Samaria en bezoeken Peduel, het zgn.' balkon van Israel' met een adembenemend uitzicht. Daarna heerlijk uitgebreid eten, drinken en slapen in Na'aleh.

14 di. Korte studie en vervolgens een 'Negevdag:' bloeiende anemonen in de woestijn; Yad Mordechai openluchtmuseum (kibuts vernoemd naar de verzetsstrijder van het Warschau ghetto en waar enorm gevochten is in 1948; bezoek uitkijkpunt over de Gazastrook en bezoek DutchFarm in de moshav Sde Zvi.

15 wo. Korte studie en daarna een prachtige reis door Judea naar het archeologische Susyah, Kiryat Arbah en Hebron. Bezoek o.a. grot van Machpela (waar de aartsvaderen/moeders begraven liggen).

16 do. Korte studie en via de route der patriarchen (route 60), Shilo en Bethel naar Jeruzalem. Bezoek oude en nieuwe stad en in de avond de spectaculaire Night Show in de Tower of David.

17 vr. rustig wakker worden, korte studie, nog wat na genieten in Na'aleh en dan eind van de ochtend richting airport Ben Gurion. Aankomst in Amsterdam aan het eind van de middag.

Overnachtingen in het Familiegastenhuis van de Strijders in Na'aleh. Prettige tweepersoonskamers met eigen douche/bad en toiletkamer. Mail voor verdere informatie.



info@studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Eilatreis in mei is vol. nog max. 3 plaatsen vrij voor de

8 daagse Pesach-Israelreis van 6 t/m 13 april

Overnachten op de bergen van Efraïm in Na'aleh, Samaria/Judea

€ 1185, volledig goed verzorgd, all-in!

Shalom! Graag viëren wij, van Studiehuis Reshiet, met U het komende 'opgangsfeest', het Pesachfeest in het mooie Na'aleh (Judea/Samaria). Directe vluchten Amsterdam-Tel Aviv.

Heenreis is een ochtendvlucht en de terugreis een middagvlucht. Duur van de vlucht is circa 4,15 uur. U krijgt ook prachtige 'pareltjes' van studies vanuit de Hebreeuwse grondtekst aangeboden. U hoeft hiervoor geen voorkennis te hebben van Hebreeuws. De studies worden, zeggen velen, ervaren als 'manna voor de ziel' ☺

6 april: aankomst in Na'ale om pakweg 14.00u. We eten de welkomstaaltijd, maken kennis met elkaar, rusten even en later op de middag maken we een uitstap naar Peduel, het zgn.' balkon van Israel' met een adembenemend uitzicht. Daarna heerlijk uitgebreid eten, drinken en slapen in Na'aleh.

7 april, vrijdag: na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek Shiloh en Bethel en vervolgens naar Jeruzalem om het begin van de shabat bij te wonen bij de Klaagmuur. Feestelijke shabatmaaltijd in het familiehuis in Na'aleh.

8 april, shabat: Eind van de ochtend een dienst in het mooie messiaanse dorpje Jad Hashmonah, het oude Emmaus bezoeken en genieten van de shabatsrust.

9 april, zondag: vroege wandeling (evt. proclamatie) over de muren van Jeruzalem, ontmoeting en lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski. Indien mogelijk bezoek aan Zvi Eyal, shoah overlevende en vrije tijd om in het nieuwe Jeruzalem rond te wandelen. Evt. met elkaar het Gush Katief museum bezoeken en de Joodse markt, de Maganeh Jehudah. We eten ergens een lekkere shoarma of falafel en bezoeken daarna de schitterende Night Spectacular Lighshow in de Tower of David..

10 april, maandag: bezoek historisch Susyah (in Judea), Hebron, graf van de aartsvaders en moeders en daarna, voor wie wil, helpen met de voorbereidingen voor de speciale seideravond. Karen geeft tips en aanwijzingen hoe je de speciale gerechten kan maken voor de Pesachavond. Tegen de avond begint Pesach.

11 april, dinsdag: na het Pesachontbijt een studie en gemeenschappelijke dienst over Pesach en de tijd waarin wij dit mogen beleven. In de middag een bezoek aan Modieen, plaats van de Makkabeers.

12 april, woensdag: Na de ochtendstudie naar Ein Gedi bij de Dode Zee en naar Qasr alYahud, de plaats waar Israel onder Jozua het land Kanaan binnentrok en o.a Elia ten hemel voer met de vuurwagen. In de avond een gezellige afsluiting van de Pesachreis,

13 april, donderdag: korte ochtendstudie en na genieten in Na'aleh. Aan het begin van de middag is de terugvlucht naar Nederland.

10 kilo handbagage, 20 kilo kofferbagage. Excl reis/annuleringsverzekering op basis van een 2-persoonskamer. Toeslag voor een 1-persoonskamer. Beperkte beschikbaarheid!



Parasha Lekh lekha, Ga, gij. Genesis 12:1-17:27. Uit de Haftara lezen we Jesaja 40:27-41:16 en we lezen Romeinen 4:1-25.

We zijn aangeland bij de geschiedenis van Abraham, tegen wie God sprak: 'Ga, gij, uit uw land en uit uw maagschap en ga naar het land dat Ik u wijzen zal.' Er zijn buiten-Bijbelse verhalen over de geboorte van Abraham ten tijde van de grote koning Nimrod, die als astroloog al had voorzien dat er iemand na zijn generaties zou opstaan die de Levende God zou dienen. Omdat Nimrod zich bedreigd zou hebben gevoeld, zou hij alle zwangere vrouwen in die tijd in zijn paleis hebben laten opsluiten en als bleek dat ze een jongetje baarden, dan zou dat kleintje omgebracht worden. Hetzelfde verhaal als bij Moshe en bij Jehoshua. Wat wel in de Bijbel staat is dat zowel Abraham, Moshe en Jehoshua in Egypte verbleven; de laatsten als baby en Abraham als man.

Veel gebeurt er in deze Parasha: de scheiding van Lot omdat hun have te groot was geworden en Lot neemt het beste deel. Was Abraham teleurgesteld? We weten het niet, maar vrijwel direct na de scheiding belooft God aan Abraham het gehele gebied, waar hij ook keek, dat zou zijn nageslacht toebehoren. Het is het gebied van wat nu Samaria (of politiek gezien de Westbank) heet en waar wij wonen. Wij wonen hier letterlijk in een belofte. Geen wonder dat er zoveel strijd om dit gebied is; de satan zal alles wat God beloofd heeft proberen kapot te maken, wetende dat hij nog maar weinig tijd heeft. Wanneer Lot in de problemen komt in het slechte Sodom en zelfs afgevoerd wordt, komt Abraham hem te hulp en daarbij wordt hij gesterkt door Melchizedek, Malchitsedeq מלכיצדק de Koning-Priester en voorgestalte van Jehoshua, die hem brood en wijn geeft. Hij is de koning van Shalem, Jeruzalem. Shalem שלם betekent onder meer: *vol zijn, de maat is vol*. (Toen Jehoshua de straf aan het kruis voor onze zonden had ondergaan, riep Hij: "Het is volbracht, shalem שלם, de maat van de straf is vol!").

Abram krijgt de belofte van een kind uit zijn eigen lijf (15:4) en ook al wordt Ismael uit de slavin Hagar geboren, God belooft opnieuw een zoon, ditmaal uit Sarai. En daarbij verandert God de naam van Abram naar Abraham, wat dan betekent: vader/oorsprong van vele volken. Sarai krijgt ook een naamsverandering en daar staan we wat langer bij stil want dit is prachtig: de laatste letter in haar oorspronkelijke naam is een jod ' . De jod kan in de Hebreeuwse grammatica dienstdoen als het persoonswoord *hij* en dus is de naam Sarai best mannelijk te noemen. De he ה in het Hebreeuws is als er een a-klank bijkomt een vrouwelijke uitgang, denk maar aan de vrouwennamen: Deborah, Rebekkah, Leah. Feit is dat Sarai geen kinderen kan krijgen. Maar God grijpt in: haalt de mannelijke jod weg en vervangt deze voor de vrouwelijke he ה. Haar naam wordt Sarah, dit is blijkbaar genoeg om haar wél vruchtbaar te maken en binnen het jaar baart ze Izaak, Jitschaq יצחק, wat overigens betekent: *hij zal lachen/hij lacht*. 'Wie het laatst lacht, lacht het best,' zal God gedacht hebben.

Van Ismael, de zoon van Hagar, zegt God dat hij met iedereen ruzie zal hebben; van Jitschaq zegt Hij dat Hij Zijn verbond met hem zal sluiten. In Jesaja wordt dit allemaal bevestigd en in Romeinen benadrukt Paulus het verbond en het geloof van Abraham wat hem tot gerechtigheid is gerekend. Het is de moeite waard om deze Parasha en Haftara meer dan eens te lezen om de woorden goed te laten doordringen, shabath shalom שבת שלום!

Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron, in de jishuv/settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevolgd' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israël, op een hoge heuvel in Gods Harteland Samaria, tegen de heuvels van het oude Efraïm.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van € 55-75 per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

TIJDSTIP nr. 28 is uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van