

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 16-11-2018  
8-9-5778  
Nummer 147

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Tja, wat zullen we ervan zeggen... deze week werd enerzijds heel Israel getrakteerd op enkele gezegende plensbuien, maar anderzijds werden er maar liefst ongeveer 500 vurige raketten vanuit Gaza op vooral het zuiden afgeschoten. De mensen aldaar, we praten over ongeveer 800.000, zijn het allemaal meer dan zat dat hun kleine kinderen doodsangsten uitstaan midden in de nacht en hals over de kop naar de schuilkelders moeten rennen. Deze week waren de scholen in het zuiden twee dagen dicht. Ouders kunnen dan ook niet naar hun werk want de kinderen alleen thuis in deze warrige situatie is ook geen optie. Het is bovendien een enorme kostenpost. Al weken vragen de zuiderlingen om aandacht en klankbord. 'De regering spreekt wel 'rambotaal,' zeggen zij, 'maar voert amper acties uit.' Sinds april zijn duizenden hectaren grond verbrand door de brandvliegers vanuit Gaza, vuren zij wekelijks raketten op Israel af en worden wekelijks handgranaten naar soldaten gegooid. Voor het zuiden heeft Netanyahu bij een volgende regering afgedaan. Woensdag kondigde de minister van Defensie, Liberman, aan dat hij zal aftreden. Als reden gaf hij aan dat hij



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺  
Yair en Karen Strijker

het niet met het zachte beleid van de regering eens is en dat het met goed fatsoen nu niet de mensen in het zuiden in de ogen kan kijken. De zuiderlingen voelen zich tweedehands burgers en wensen de Tel Aviviers eens een raket toe zodat ook zij weten wat het is om steeds in angst te leven onder de terreur en willekeur van Hamas. Zo zien zij dat. Hamas vierde deze dagen groot feest, deelde iedereen snoepjes uit. Zij schreeuwen dat zij een politieke aarbeving hebben veroorzaakt in Israel en beweren dat Israel smeekte om een bestand, terwijl Israel juist het tegenovergestelde beweert en dat laatste is de waarheid. Israel is bovendien een veel sterkere macht, maar is in deze situatie niet bereid kostbare levens op te offeren van jonge mensen, die dan het wespennest van Gaza in zouden moeten gaan om Hamas te verdrijven. Bovendien... wat dan daarna? Gaat Fatach het dan daar echt overnemen of komt er een radicalere beweging zoals ISIS voor in de plaats? De regering van Netanyahu heeft nu maar een nipte meerderheid en wie weet komen er vervroegde verkiezingen. Daar zinspeelt de oppositie althans op. In nov. 2019 zal de reguliere termijn van Netanyahu aflopen.



**Dadelbomen** laten nu hun vruchten vallen, heerlijk. In Modieen, waar wij vlakbij wonen, zie je ze overal langs de kant van de weg. Veel dadels liggen op de grond en nog niemand die ze plukt....

**Donderdag** verwondde een Arabier in de buurt van oost Jeruzalem vier politieagenten met een mes. Hij was het politiebureau ongezien binnengedrongen en begon om zich heen te steken. De verwondingen waren gelukkig licht, maar de aanvaller is wel zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De vertrekkende Jeruzalemse burgervader hoopte op snel herstel van de gewonde agenten. Jeruzalem heeft overigens een nieuwe burgervader: Moshe Leon vervangt Nir Barkat.

**Alephcursussen** ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ worden gegeven in... **Oud Alblas, Kockengen, Almere, Houten, Rozenburg, Kampen en Katwijk**, zie op onze website voor exacte data en tijden!

Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze **Gimelcursus** en niet te vergeten de DVD-film van de Alephcursus.

Onze docente **Elske Vahl-Leusink** geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

Heeft u het op uw hart om de ‘Cats of the Holy Land’ organisatie te helpen dan kan dat via:

[www.holylandcats.wordpress.com](http://www.holylandcats.wordpress.com) of

[www.gofundme.com/help-the-cats-of-the-holy-land](http://www.gofundme.com/help-the-cats-of-the-holy-land)

[www.facebook.com/mosesdol](http://www.facebook.com/mosesdol)

**Voorafgaand** aan de escalatie met Gaza probeerden een aantal Israelische spionnen informatie te vergaren over tunnelinfiltratie vanuit de Gazastrook naar Israel. Het was geen moordmissie! Echter zij werden ontdekt en in een vuurgevecht werd een Israelische luitenant kolonel gedood terwijl hij zijn kamaraden probeerde te redden. De naam van hem wordt geheim gehouden omdat hij met de anderen op een geheime missie was. Wel weten we dat hij vader van twee kinderen is.

**Coalitie** partner Habayit Jehudi (het Joodse Huis) wil dat hun leider, Bennet, de nieuwe minister van Defensie wordt. Zo niet, dan dreigen zij uit de coalitie te stappen en dan zullen er zeer waarschijnlijk vervroegde verkiezingen komen. Zo vlak voor shabat waren er allerlei gesprekken. De kans is groot dat Bennet de positie niet krijgt en er dus inderdaad nieuwe verkiezingen komen in het voorjaar. Na shabat praten ze verder. Het is goed te bidden voor wijsheid voor de regering en ons land en de huidige leiders. Dat zij zich mogen laten leiden door Gods Geest!

Op dit moment heeft Netanyahu behalve de verantwoordelijkheid voor het premierschap ook de post van buitenlandse zaken en nu dan tijdelijk ook van Defensie totdat een andere geschikte man of vrouw wordt gevonden.

**Zin** om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.



**In 2019** organiseren wij een **Studie-Ontdekkingsreis** in de **Loofhutten/Sukkotweek**.

Het is profetisch om tijdens het Loofhuttenfeest in Jerusalem te zijn (Zach. 14:16).

De beroemde en unieke Jeruzalemars van de volkeren zal naar verwachting plaatsvinden op 17 oktober 2019.

Onze reis zal zijn van woensdag 16 oktober tot en met donderdag 24 oktober (verlenging mogelijk).

Overnachtingen voor zover bekend in o.a. Jeruzalem en Ariel of het noorden van Israel.

Prijsindicatie zo rond de €1200 all-in voor vroegboekers.

Prijs op basis van tweepersoonskamer en alleen handbagage.

---

**In december** komt Yair Strijker naar Nederland en geeft een leerzaam, boeiend en verrijkend shabatseminar op 14-15 december. Leerzame en toegankelijke lessen over de Bijbeltaal en diepzinnige Hebreeuwse Bijbelwoordstudies o.a. vanuit de Psalmen. We organiseren de lessen rond de drie maaltijden op die shabatdag. We zullen studeren, rusten en maaltijd met elkaar houden.' Nadere informatie volgt. Plaats: Katwijk.

We informeren u spoedig over onze zomer- en najaarsreizen, al onze voorjaarsreizen zijn al helemaal vol.

**Ondanks** kritiek van Israel (en gelukkig vele anderen) heeft de Palestijnse Autoriteit besloten om toch geld te blijven geven aan families van ongekomen terroristen. De slachtoffers zouden zij moeten betalen en niet de veroorzakers! Een omgekeerde duivelse bedoening!

**Heeft u** interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israel naar u toe! ☺. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:  
 -een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;  
 -een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;  
 -of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin terug;  
 -Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.

[www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)

**O ja...** wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen? Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet: NL86INGB0004358913

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Parasha Wajitse (en hij ging uit). We lezen Genesis 28:10-32:2. Uit de Haftara lezen we Hosea 11:7-14:9 en we lezen Johannes 1:19-51.

Ja'akobh gaat ervandoor, op de vlucht voor zijn broer Esav (Ezau) en tegelijk op zoek naar een vrouw want de vrouwen van Esav zijn een bron van ergernis voor Yitschak (Izaak) en Rivka (Rebecca)... Ja'akobh moet een vrouw gaan zoeken uit hun eigen familie.

Wanneer hij op zijn reis een droom krijgt over engelen die op een neer gaan op een ladder die in de hemel eindigt, weet hij dat de God van zijn vader Itschak en zijn opa Abraham ook met hem is en hij sluit een verbond, noemt de plaats Bethel, Huis van God.

Bij zijn oom Labhan (de witte) aangekomen, ziet hij Leah en Rachel. Leah heeft tedere ogen (רַךְ, rakh) maar Rachel is verder ook schoon van uiterlijk en daar valt hij voor.. Het is overigens opvallend dat veel mensen in het volk Israel Leah's tedere ogen geërfd lijken te hebben, we zien hier in Israël mensen om ons heen met opvallend zachte donkere ogen, prachtig! Ook onze premier Benjamin Netanjahu heeft zulke zachte ogen, Leah's nalatenschap.

We kennen allemaal de geschiedenis: het bedrog van Labhan door de zussen te verwisselen en dan moet Ja'akobh nog zeven jaar werken om Rachel, het is niet eerlijk. Na de tweede zeven jaar bedingt hij zijn loon: al het gevlekte vee. Hij doet er dan nog zes jaar over om een gevlekte kudde bij elkaar te sparen en heeft uiteindelijk meer dan zijn schoonvader.

Inmiddels worden zijn kinderen geboren bij de vrouwen en hun twee bijvrouwen: de twaalf stammen Israëls zijn een feit.

Wanneer hij uiteindelijk vertrekt, komt zijn schoonvader hem nog achterna en na wat ruzie om de 'huisafgod' die Rachel heeft gestolen, sluiten Ja'akobh en Labhan een verbond. Pas dan kan Ja'akobh met zijn gezin in vrede verder trekken, weg van Labhan.

In Hosea uit God Zijn gekrenktheid over Zijn ontrouwe volk. Hij haalt Ja'akobh aan die Hij geleid heeft en Hij haalt de bevrijding van het volk uit Egypte aan en hoe kan het dan toch dat het volk zo ontrouw is?! Een belangrijke zin is 11:7 waar God het volgende zegt: *'Mijn volk blijft hangen aan de afkering van Mij; ze roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt Hem.'* Deze zin staat nogal eens verkeerd vertaald in de Bijbelvertalingen, zelfs precies andersom alsof God het volk niet zou verhogen. Wat hier echter staat is een heel belangrijke boodschap aan ons allemaal: we kunnen God zoeken, maar als we Hem niet de eer geven die Hem toekomt dan krenkt Hem dat, dat moeten we ons goed realiseren! Het is echt een klacht van Hem aan Zijn volk en dit moeten wij in onze tijd ook heel goed ter harte nemen.

In Johannes lezen we het antwoord op alle afvalligheid en zonde; Jehoshua van Nazareth komt ten tonele en doet ons hart opspringen. Er is een prachtige Hebreeuwse woordspeling tussen Nazareth, Natsereth נַצְרֶת en Jehoshua, Die in Jesaja 11:1 het Rijsje wordt genoemd: de netser נֹצֵר. Het gehele woord netser is te halen uit de naam Natsereth en dat is geen toeval. Overigens hebben alle letters van het woord netser en alle binnenwoorden in dit woord, betrekking op Hem, onze Messias. Een volgeling van Hem wordt een notsri genoemd: נֹצְרִי, waarin ook weer het woord netser. Vanuit de Hebreeuwse grammatica kunnen we een prachtig inzicht krijgen op Zijn wezen, Hij is werkelijk onze redder, er is hoop voor het volk Israel en voor een ieder die Hem aanroept, shabat shalom!

**Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?**