

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 2-11-2018

24-8-5778

Nummer 145

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

**Vrijdagnacht** was het zeer onrustig voor de bewoners in het zuiden. Er werden maar liefst 37 raketten op Israel afgevuurd gedurende de nacht en dat betekent dat de meeste Israëliërs in de buurt van de Gazastrook uren lang in de schuilkelders zaten, oudjes maar vooral ook gezinnen met grotere of kleinere kinderen. De burgers in Sderot zijn het meer dan zat en blokkeerden zondagochtend de toegang tot hun plaats uit protest om hun stem te laten horen; zij willen rustig slapen en eisen dat de regering aan deze rakettenregen nu eindelijk iets structureels gaat doen. Het leger is echter niet van plan om nu grootschalig terug te slaan. Israel bombardeerde wel enige Islamitische Jihadstellingen. Deze terreurbeweging eiste ook de verantwoordelijkheid op. Direkt daarna vroeg Islam. Jihad om een bestand... De IDF zoekt een weg om Hamas te verdrijven uit Gaza en om Abbas er weer in het zadel te hijsen. Zou dat beter zijn? Misschien vallen er dan geen raketten meer, maar de messteekincidenten en het stenen-gooien houden daarmee niet op. Wederom was er op de NOS-app niets maar dan ook niets over te lezen over de beschietingen op Israel.

**Minister Naftali Bennet**, van 'Diasporazaken' vloog zaterdagavond direkt naar Pittsburg om de Joodse gemeente aldaar te troosten en te ondersteunen. Wat tijdens de brit mila (besnijdenis)dienst gebeurde in de Tree of Life synagoge, raakt uiteraard ook de ziel van Joden elders in de wereld. Uit pure haat gedreven schreeuwde de dader Bowers: Joden verdienen te sterven' en schoot met



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺  
Yair en Karen Strijker

meerdere wapens willekeurig op biddende Joden. Het was de ernstigste antisemitische aanslag in de geschiedenis van de VS. Vanuit de hele wereld kwamen er steunbetuigingen en bij de afsluitingsceremonie van de shabat, havdalah, kwamen duizenden, Joden en niet Joden, bij elkaar om te rouwen bij de synagoge. Geweldig ook dat twee moslimorganisaties een crowdfunding startten en al snel \$80.000 verzamelden voor de nabestaanden.

**Starrig...** De Opperrabbin van Israel, rabbijn Lau, veroordeelde de aanslag in de VS wel maar weigerde de plaats van delict een synagoge te noemen. Hij sprak over een 'Joods centrum' omdat de synagoge niet van een Orthodoxe, maar een Conservative gemeenschap, was werd zijn mening over andere Joodse geloofsgemeenschappen pijnlijk duidelijk.

**Netanyahu** was afgelopen week even op bezoek in Oman. 22 jaar geleden bezocht Shimon Peres voor het laatst het oliestaatje. Hij sprak met sultan Qaboos bin Said. Deze man is o.a. minister van defensie maar ook van financiën (hij bestuurt de centrale bank), buitenlandse zaken en 'intelligence.' Het zijn bemoedigende berichten dat Israel langzaam maar zeker openlijke relaties aanlegt met Soenitische staten. Onderliggende reden is dat Israel kan helpen een vuist te maken tegen het opdringerige Sjiitische Iran.

**De gemeentelijke verkiezingen zijn voorbij** en de vele duizenden gigantische posters, die overal kris kras opgehangen- of neergezet waren in het land, kunnen weer weg. Door de storm van afgelopen week zijn velen daarvan omgewaaid. Hopelijk vallen de gekozen nieuwe leiders niet om bij de eerste de beste politieke storm.....



**Alephcursussen 'Hebreeuws in Zes Dagen'** worden gegeven in... **Oud Alblas, Kockengen, Almere, Houten, Rozenburg, Kampen en Katwijk**, zie op onze website voor exacte data en tijden!

Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze **Gimelcursus** en niet te vergeten de DVD-film van de Alephcursus.

Onze docente **Elske Vahl-Leusink** geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

Zeven woorden:

שעה	sha'ah	uur
שעתיים	shatajim	twee uur
שעות	sha'oth	uren
יום	jom	dag
יומיים	jomajim	twee dagen
ימים	jamim	dagen
שניה	shniah	moment

**Vreselijk ongeluk.** Dinsdag was een vrije dag ivm de verkiezingen en mensen trekken er dan ook met de auto op uit. Een auto ongeluk vlakbij Ein Gedi kostte helaas het leven aan 8 mensen waaronder maar liefst 6 kinderen; ze verbrandenlevend in hun auto. Wat een drama ☹️

**Hamis** stelde voor om het geweld bij de grens te stoppen als Israël o.a bereid is om hen maandelijks \$15 miljoen cash te betalen. Zijn ze helemaal mesjogge? Geweld zit hen in de genen, lijkt het wel want ondanks beloften van bestanden en rust probeerden begin deze week drie jonge Gazanen bommen aan het grenshek te hangen. Israël wist dat te voorkomen en de (jonge) mannen zijn daarbij omgekomen. Het fabeltje in Gaza gaat, en zij proberen dat de wereld rond te zingen, dat de jongens vogelvallen aan het zetten waren om voor eten te zorgen. Jihad eist wraak. Hamas geeft de protestmannen steeds een zakcentje geld, zorgt voor gratis busvervoer naar het hek en levert het bommateriaal. Rust zal er niet snel komen, Meshiach moet snel, héél snel terugkomen!

**De Israelische atleet (judo) Sagi Muki** heeft deze week goud gewonnen in het Arabische land Abu Dhabi. Het is nooit eerder gebeurd dat het Israelische volkslied daar werd gespeeld...en...Israël mag volgend jaar kampioenschappen organiseren in Israël.

**Zin** om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.



-----

**In 2019** organiseren wij een **Studie-Ontdekkingsreis** in de **Loofhutten/Sukkotweek**.

Het is profetisch om tijdens het Loofhutten-feest in Jerusalem te zijn (Zach. 14:16).

De beroemde en unieke Jeruzalemmars van de volkeren zal naar verwachting plaatsvinden op 17 oktober 2019.

Onze reis zal zijn van woensdag 16 oktober tot en met donderdag 24 oktober (verlenging mogelijk).

Overnachtingen voor zover bekend in o.a. Jeruzalem en Ariel of het noorden van Israel.

Prijsindicatie zo rond de €1200 all-in voor vroegboekers.

Prijs op basis van tweepersoonskamer en alleen handbagage.

**In december** komt Yair Strijker naar Nederland en geeft een leerzaam, boeiend en verrijkend shabatseminar op 14-15 december. Leerzame en toegankelijke lessen over de Bijbeltaal en diepzinnige Hebreeuwse Bijbelwoordstudies o.a. vanuit de Psalmen. We organiseren de lessen rond de drie maaltijden op die shabatdag. We zullen studeren, rusten en maaltijd met elkaar houden.' Nadere informatie volgt. Plaats: Katwijk.

**We informeren u spoedig over onze zomer- en najaarsreizen, al onze voorjaarsreizen zijn al helemaal vol.**

**Voor het eerst stemmen in Israel** ☺



**Heeft u** interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israel naar u toe! ☺. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:

- een Psalmenweekend, gezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;
- een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;
- of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin terug;
- Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.

[www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)

**O ja...** wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet: NL86INGB0004358913

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.



Parasha *Chaje Sarah, het leven van Sarah*. We lezen Genesis 23:1-25:18. Uit de Haftara lezen we 1 Koningen 1:1-31 en we lezen Mattheus 1:1:17.

Hoe kon Abraham weten dat, toen hij naar de berg Moriah ging om zijn zoon Izaäk te offeren, hij zijn geliefde vrouw Sarah nooit meer in levende lijve zou zien?

Joodse Bijbelgeleerden, onder wie Rashi, meenden dat het Sarah ter ore was gekomen dat Abraham hun enige zoon ging offeren en daardoor van verdriet was gestorven. Wat triest... Honderdzeventwintig jaar werd ze, wat wel heel oud is, daar niet van. En dan staat er ook nog geschreven in Genesis 23:2 dat Abraham *kwam* om haar te bewenen. Ze was dus alleen in Hebron gestorven, waar ze woonden, zonder haar man bij zich; Abraham was op dat moment nog in Beer Sheva, was daar blijven hangen op de terugweg van de berg Moriah. Hij moest nog een aantal dagreizen gaan om haar te bewenen en een graf voor haar te kopen van de Hethieten. Izaäk was waarschijnlijk al eerder bij zijn moeder en heeft haar waarschijnlijk wel nog levend gezien, maar echt duidelijk wordt dit niet uit de tekst. De zin in vers 2: 'en hij (Abraham) beweede haar, *welibhkotah*' staat geschreven met een kleine Kaph כ: **ולבכתה**. Dit heeft te maken met het feit dat Sarah al heel oud was en dus ook niet meer heel erg beweend werd omdat ze een rijk, lang en vol leven had geleefd.

Deze week gaat het in de Parasha- en Haftaralezing om wisseling van de wacht: Rebecca neemt de plaats in van Sarah als aartsmoeder; Shlomo neemt de plaats van zijn vader David in als koning en Jehoshua neemt de plaats van zijn voorvader David in als Heer de Heren en Koning der Koningen, Baas boven baas!

Wat zo opmerkelijk is aan het geboorteregister van Jehoshua, is dat het gaat van vader op zoon en dat dus Jozef genoemd wordt als Zijn vader, terwijl we allemaal weten dat hij dat niet was, immers is Jehoshua uit de Heilige Geest geboren. Wat een bijzonder eerbetoon is dit aan Jozef, die zijn aanstaande vrouw niet in de steek liet toen ze zwanger bleek te zijn. Hij was wel degelijk nodig en uitgezocht in deze bijzondere heilsgeschiedenis.

Terug in Genesis zien we de zoektocht van Abrahams trouwe knecht Eliezer. Hij zocht een vrouw voor Izaäk en kwam terecht bij de familie in het oude thuisland van Abraham, waar hij niet voor niets vroeg of de maagd die water zou komen putten ook zijn kamelen zou drenken; ze moest een goed hart hebben! Dan zou ze passen in het imperium van Abraham, want Abraham zelf was een goed mens, gastvrij en diep gelovig en zeker zal hij Izaäk ook zo opgevoed hebben. Iets anders over Izaäk: waarschijnlijk was hij niet helemaal goed. Welke man van 37 jaar zou zich zonder te verweren op een altaar laten leggen? En liet hij zich later ook niet wat al te makkelijk in de luren leggen door Rebecca en Jacob wat betreft de eerste zegen? Er is verder ook opvallend weinig over hem geschreven, in tegenstelling tot zijn vader en zijn zoon Jacob. Eliezer wist dus dat de aanstaande vrouw van Izaäk een lieve zorgende meid moest zijn. God verhoort zijn gebed en Rebecca komt mee. Zo mooi hoe hier ook geschreven staat dat Izaäk met haar *getroost werd* over het verlies van zijn geliefde moeder. Daarna sterft de geloofsgigant Abraham, niet eerder. Er kwam waarschijnlijk best heel wat neer op de tengere schouders van Rebecca..

In 1 Koningen pikte broer Adonia nog bijna de plaats in van Shlomo als koning. De brutalen hebben de halve wereld, zal hij misschien gedacht hebben. Gelukkig grepen Nathan en Bathseba in en kwam de plaats vrij voor de beloofde zoon. David bekrachtigde de belofte op zijn sterfbed, ook hij stierf niet eerder dan dat dit was geregeld...

**Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?**