

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 14-9-2018

5-7- 5778

Nummer 139

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שְׁלוֹם
De tien dagen tussen Dag van de Shofar (Yom Teruah of ook wel Rosh Hashanah genoemd) en Yom Kipurim (Dag van de Verzoeningen) heten de 'ontzagwekkende dagen' hajamiem ha'noraiem. We leven toe naar een bijzondere dag, de tiende van de zevende maand.

Er is op Gods kalender duidelijk een verband te zien tussen de 10^e van de eerste maand en de 10^e van de zevende maand. In het voorjaar moest, toen het volk nog in slavernij in Egypte verkeerde, op de 10^e van de eerste maand, Aviv (אִבִּיב), een lam van beneden het jaar in huis genomen worden en vier dagen later werd het dier geslacht, het bloed aan de deurposten gestreken en dat bloed gold als een teken van 'bevrijding', jeshua...

De doodsengel zou niet het huis binnengaan, staat er.

Op de 10^e van de zevende maand werd er ook een ram geslacht en ter verzoening van uitgesproken schulden werd de zondebok de woestijn ingestuurd. Dat herdenken we tijdens de Verzoendag. Is dat ook voor nu? Wel... in Leviticus 23 staat dat het een instelling voor Israel is voor eeuwig. Ieder die zich verbonden weet met Israel, of zeker ook met de Meshiach van Israel, mag dit bijzondere feest



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

zeker gedenken want het is goed om collectief, als familie, als volk, als wereld jaarlijks gezamenlijk stil te staan bij ons handelen en denken. Ook elkaar vergeven en ruzies bijleggen om dan pas te kunnen opgaan naar het huis van Adonai. Landen hebben zo hun jaarlijkse nationale gedenkdag, zoals Nederland op 4 mei en Israel heeft ze ook, maar de Bijbelse Gedenkdagen worden wel eens achteloos aan de kant geschoven terwijl deze juist zo diepzinnig en doeltreffend zijn.

Chatimah tova/dat we allen opgeschreven mogen worden voor een goed jaar.

Amerika sluit PLO kantoor

Abbas en kornuiten zijn laaiend over bovenstaand besluit. Zij zijn goed in haatspeeches en zij dreigen nu met van alles en nog wat. De reden van sluiting voor de VS is omdat Abbas weigert om de tafel te gaan zitten met Israel om over een eventueel akkoord te spreken.

Trump en zijn regering laten zich niet manipuleren door Arabische druk zoals zijn voorgangers dat wel deden. Ook Israel zal voor een eventuele langdurige vrede pijnlijke concessies moeten doen zegt hij... wat dat zijn weten we nog niet.

Graag aandacht voor het volgende
Er zijn enkele 'zonen' van Israel waarvan de lichamen nog steeds, na vier jaar, worden vastgehouden door de terreurorganisatie Hamas.

Al jaren proberen de ouders een plek te krijgen waar zij hun zonen kunnen bewenen. Sinds enige maanden is er iedere vrijdag een protest, ook gesteund door Nederlanders, vlakbij Gaza om aandacht voor deze zaak te vragen. Ook de regering weet er uiteraard van en de teruggave van hun lichamen is een onderdeel van een eventuele overeenkomst met Hamas. Maar het duurt en duurt maar. Graag verwijzen wij u naar onderstaande link en als het kan... doorgeven.

De Goldin Ring Petitie - Breng onze zonen thuis
https://www.petities24.com/de_goldin_ring_petitie
- breng onze zonen thuis

Gisteren is bekend gemaakt dat het eurosongfestival niet in de hoofdstad Jeruzalem, maar in Tel Aviv zal plaatsvinden. Jammer en eigenlijk diep treurig dat Israel zich zo onder druk heeft laten zetten....

De Davidster in de granaatappel. Eén van de zeven vruchten van het land is de rimon/granaatappel. Kent u de andere zes....?



Dit kopte een krant deze week wb de sluiting van PLO kantoren in de VS

Vroeg in de ochtend van de 2^e dag van Rosh haShanah (dinsdag), hebben enkele Arabieren uit Samaria brand gesticht in een prachtig natuurgebied aan de noorkant van de Dode Zee. Tientallen hectaren prachtig natuurgebied zijn verloren gegaan en de duizenden bezoekers die de komende periode van dat natuurschoon wilden genieten kunnen er niet heen. Enkele dagen lang laaide het vuur steeds weer op en moest weg 90 die langs dat gebied gaat afgesloten worden voor alle verkeer.

BDS

De anti Israel boycot gaat gestaag door. Steeds meer internationale zangers weigeren in Israel op te treden vanwege de druk van een anti Israelische lobby. Op economisch gebied gaat het overigens erg goed met Israel. De economie blijft groeien en Israeliers zijn in hoge mate tevreden over hun leven hier.

Khan al-Ahmar is een illegaal, bedoeienplaatsje met 180 inwoners. Het bestaat uit enige houten en ijzeren schotten en verder veel rotzooi overal. Na veel touwtrekken heeft het hooggerechtshof besloten dat het moet verdwijnen. De IDF wil de bewoners verplaatsen naar vaste woningen in de buurt van een grotere stad Abu Dis. Grote protesten zijn aan de gang en nog op komst. Europa bemoeit zich er ook mee. Arabieren uit Samaria proberen via de media aandacht te krijgen en zijn massaal afgereisd naar het dorpje wat even ten zuiden van Jeruzalem ligt, vlakbij de stad Ma'aleh Adumiem.

Een heerlijk ontspannende en leerzame 6 daagse Israelreis Van 11-16 januari '19

(evt. met verlenging)

We plannen een bezoek aan het Bijbelse natuurreservaat Neot Kedumim. In januari is dat ook w.b. natuur prachtig om te bezoeken. We bezoeken verder o.a. het historische Jaffo maar ook bv. Hebron en leren over de geschiedenis van deze 2^e belangrijke stad voor Israël. Behalve de grot van Machpela waar de graven zijn van de 4 aartsvaders en 3 moeders bezoeken we ook de aloude wederom opgebouwde Joodse kleine enclave van Hebron en het museum aldaar. We zien er o.a. een aangrijpende film over Hebron vanaf de Bijbelse tijden tot nu. Bezoek aan plaatsen rond het meer van Tiberias: we gaan naar de vrij recentelijk opgegraven synagoge van Magdalah, Tabga en naar Kapernaum waar Jehoshua woonde en mensen genas. Evt. ook nog naar de doopplaats Jardaniet. Via de Jordaanvallei rijden we dan naar Qasr al Yahud, vlakbij de Dode Zee. Het is plek van de Jordaan waar de verspieders, het volk Israël, en o.a. Elia overtrok en waar zeer aannemelijk Jehoshua/Jezus door Johannes werd gedoopt. We eten daarna een heerlijk maal bij Bedouïnen. Ook bezoeken we plekken in Samaria: Shilo (waar de Tabernakel stond en Hanna bad voor een kind), Ariel (hoofdstad van Samaria), Chalamisch en het bijzondere uitkijkpunt bij Peduel. Uiteraard zijn er bijzondere bezoekplekken en uitjes in Jeruzalem. Er is ook vrije tijd! Op verzoek kunnen plaatsen toegevoegd of vervangen worden. **Vraag naar verdere informatie.** Iedere dag zijn er, indien gewenst, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws! Max. 8 personen.

€885,--

Op basis van een 2-persoonskamer. Excl. reis/annuleringsverzekering. Op basis van handbagage (circa 13 kilo). Directe vluchten. Voor een eenpersoonskamer en voor ruimbagage geldt een meerprijs.

In november a.s. en januari '19 zijn er weekendseminars 'Hebreeuws in Zes Dagen' in Zuid Duitsland gepland.

In december komt Yair Strijker weer naar Nederland, daarover een volgende keer meer. Heeft u interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israël naar u toe! 😊. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:
-een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;
-een basis seminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal; -
of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israël, zien we Jehoshua daarin terug; -
Joodse-Israëlische geschiedenis in vogelvlucht ed.

Cursussen worden gegeven of starten binnenkort in... **Oud Alblas, Kockengen, Almere, Houten, Rozenburg en Den Haag**, zie op onze website voor exacte data en tijden!

Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.

www.studyhousereshiet.com

Ook dit komende jaar

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israël steunen? Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of

via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet:
NL86INGB0004358913

Parasha wajelekh וילך *en hij gaat*.

We lezen Deuteronomium 31; uit de Haftara lezen we Hosea 14:2-10, Joel 2:15-27, Micha 7:18-20 en als laatste lezen we Romeinen 10:1-17.

De macht wordt overgedragen van Moshe naar Jehoshua (Jozua) en op deze manier wordt Jehoshua, de zoon van Nun, een voorgestelde van onze Messias, Die ook Jehoshua heet. Nun betekent bevrijder en dit is geen toeval: de zoon van de bevrijder leidt uiteindelijk het volk in het Beloofde Land dat overvloedig van melk en honing en zo zal ook uiteindelijk de Messias, de Zoon van de grote Bevrijder, datzelfde doen wanneer Hij weer terugkomt op aarde.

Moshe zegt bij de overdracht: ontzet u niet, wees niet verschrikt en dat geeft een goede indicatie van hoe Jehoshua zich voelt wanneer hij de leiding over het volk in zijn schoot geworpen krijgt. Hij is sowieso het meest geschikt want hij is zowat dag en nacht in de Tent des Heeren te vinden, heeft daardoor een diepe relatie met God en daar begint alles mee.

God spreekt tegen Moshe dat het volk Hem zal verlaten voor allerlei afgoderij maar dat Moshe eerst zal sterven. Mmm. Tegen wie zegt God dit: tegen de man die heeft gesoebat om het behoud van dit volk, zo sterk dat hij God smeekte om zelf uit het boek des levens gewist te worden... Wat moet er door Moshe heen zijn gegaan toen God deze woorden tot hem sprak? Wat zal hij teleurgesteld zijn geweest; al dat werk voor niets en zelf is hij er niet meer bij om te pleiten voor dit weerspannige volk?? Maar God zegt hem om een lied te maken om het volk telkens weer voor te houden; wanneer tekst op melodie staat dan onthoudt men doorgaans veel beter waar het over gaat....

Zeven jaar na de vrijlating uit Egypte moet de Wet voorgelezen worden voor het gehele volk tijdens het Loofhuttenfeest en deze geldt voor iedereen dus ook voor de vreemdelingen die zich aansluiten bij het volk, alsmede voor de toekomstige generaties.

Hosea roept het volk op om zich te bekeren en geeft er prachtige beloften bij van herstel: God zal hen zijn als een groenende cipres ברוש brosh; Hijzelf zal in die hoedanigheid Zijn vrucht aan het volk geven. Dit is heel opmerkelijk want van cipressenhout maakt men muziekinstrumenten zoals harpen, luiten en trommels (2 Samuel 6:5). God zegt eerst Moshe om een lied te maken en belooft dan in Hosea dat Hijzelf in feite het muziekinstrument zal zijn om zo'n lied mee te begeleiden!

Opnieuw geweldige beloften in Joël, maar niet voordat er een diepe wanhoop over het volk is gekomen waaruit men maar ternauwernood gered wordt. En hier kunnen we een groot verschil zien met Devariem/Deuteronomium, waar God zegt dat het volk af zal vallen zodra ze verzadigd zijn van *eten* (vs. 20), maar waar Hosea voorziet dat het volk nu wel trouw zal blijven aan haar God, na de afval en na Gods redding daaruit: 'En gij zult overvloedig en tot verzadiging *eten* en prijzen de Naam van de Aanwezige uw God, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.'

Micha doet er nog even een schepje bovenop; we hebben hier te maken met een trouwe God aan een ontrouw volk... We kunnen niets anders dan diepe eerbied voor Hem hebben.

Paulus haalt de Leraar aan waar Hosea ook al over spreekt: naar Hem moeten we luisteren, Hij zal alles goedmaken wanneer Hij weerkomt om het Koninkrijk te vestigen en te regeren vanuit Jeruzalem, Shabat shalom!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?