

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Op 5 juni 1967 brak de Zesdaagse oorlog uit. Israel voelde zich aan alle kanten bedreigd; de taal vanuit vooral Egypte was al maanden zeer dreigend en er waren grote troepenverschuivingen richting het kleine Israel. Afwachten zou niet verstandig zijn geweest en daarom deelde Israel de eerste klap uit en in korte tijd werd bijna de hele luchtvloot van Egypte uitgechakeld.

Ook in het noorden bij Syrië waren grote overwinningen voor de Israëliërs, maar het meest indrukwekkende was toch wel de herovering van de Tempelberg en de toegang die we daardoor kregen tot de Westelijke muur. Zomaar, zo leek het wel, viel dat alles in Israëls handen. Deze week, op de Gregoriaanse kalender, is dat inmiddels 51 jaar geleden en de Arabieren zijn dat niet vergeten, ook al kreeg Jordanië al heel snel het bestuur over de Tempelberg.

Vijf juni, afgelopen dinsdag, zou Hamas grote demonstraties houden, maar ze wilden het verschuiven naar vandaag, 8 juni, omdat vrijdag de dag is om te protesteren en te rellen bij het Gazahek (al sinds 30 maart).



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Vuurvliegers terreur

Het nieuwe speeltje van Hamas om Israel financieel te treffen door duizenden hectare bos en akkers te verbranden, is een grote zorg voor ons allemaal.

Iedere dag zijn er overal branden ook o.a. bij de stad Sderot. Deze week was er op de hogeschool aldaar brand en veel rookoverlast. Naast de zgn. kites (vliegers) met daaronder de molotovcoctails, stijgen ook partyballonnen gevuld met helium op met brandbommetjes eronder en de vuurvliegers worden steeds geavanceerder.

Wat kan Israel ertegen doen? Met kleine drones de touwen doorsnijden en veel particulieren met drones helpen, maar er zijn te veel vuurvliegers, soms wel 300 tegelijk. Kostbaar water inzetten om de branden te blussen. Het geduld van de regering begint op te raken en men wil nu degenen die de eco-terroristen neer schieten. Men dreigt ook Hamasleden, die steeds oproepen tot dit geweld, aan te pakken.

Dit 'eco-terreur' is nog niet voorbij, en de warme dagen, waarbij de natuur nog kwetsbaarder wordt, moeten nog komen. Dat Adonai ingrijpe en het geweld doe stoppen!

Laatste studiereis van dit seizoen.

We hebben heel wat groepen en ‘losse’ gasten mogen ontvangen in het afgelopen half jaar en daar zijn we dankbaar voor. Deze week gaan we vooral ook naar het noorden van Israel. We gaan mooie indrukwekkende historische plekken zien, maar ook ontspannen raften over een zijtak van de Jordaan. Komt goed uit want de temperaturen stijgen naar ongeveer 38 graden dit weekend...

Vondst. Dikwijls bezoeken we met groepen ook het Bijbelse Shilo, waar Jozua voor het eerst alle stammen van Israel bijeen vergaderde, nadat zij over de Jordaan getrokken waren. In Shilo stond de Mishkan/Tabernakel met de Ark van het Verbond in totaal 369 jaar. Deze week zagen we dat men opgravingen deed op de heuvel waar ook de indrukwekkende film over Shilo getoond werd. Een paar dagen geleden hoorden wij dat men daar vlakbij een nog helemaal gave olielamp heeft gevonden, die in de Mishkantijd gebruikt zou zijn (ongeveer 3400 jaar geleden). Gaaf!!! Er is ook iets gevonden wat nog niet mag worden gecommuniceerd voordat het helemaal onderzocht is hoorde ik van personeel van Shilo. Wat zal het zijn....

Nogmaals Bibi

Onze poes Bibi Netanmiauw was heel erg ziek en heeft, zoals we al eerder hebben geschreven, vijf dagen in de dierenkliniek gevochten voor haar leventje, samen met de dierenarts. Wat er precies aan de hand is geweest weten we nog steeds niet helemaal, maar meer en meer hebben we het vermoeden dat er toch een complicatie na haar eerdere operaties is ontstaan, want sindsdien speelde ze nauwelijks meer. Wij vonden dat een beetje raar voor zo'n jong beestje. Ze is levendiger dan wij haar ooit zagen en we zijn heel dankbaar. Voor ieder die meegebeden en/of financieel bijgedragen heeft: Heel Hartelijk Dank!!!! We hopen dat dit zorgenkasje verder uit de moeilikheden blijft..

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet.

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Niet sportief

Al maanden lag het vast: de vriendschapswedstrijd voetbal tussen Israel en Argentinië. Deze shabat zou de wedstrijd in Jeruzalem gespeeld worden maar.... lobbyen van de BDS (boycot/sancties en disinvestment beweging) en vooral van Arabieren in Palestijnse Autoriteit heeft het voor elkaar gekregen dat Argentinië de wedstrijd heeft afgelast. Ook werd de aanvoerder, Lionel Messi, persoonlijk en men verbrandde al shirts. Verder verdenkt men Turkije en Qatar die de club van Messi financieel steunen dat zij Argentinië onder druk hebben gezet om niet naar Jeruzalem te gaan. Verder dreigden de anti Israel fans een grote campagne op te zetten zodat Argentinië in 2030 niet het wereldkampioenschap voetbal zou kunnen 'hosten'. Enfin, deze bedreigen waren de Argentijnen allemaal teveel en ze zijn gezwicht voor de anti-Israel campagne. Zeer onsportief allemaal. Israëliërs zijn heel erg teleurgesteld en velen zijn meer dan boos. Alle kaartjes waren destijds in enkele minuten uitverkocht. Eén-nul voor Israels vijanden maar Netanyahu zei: tja...we gaan gewoon verder, namshichiem! Dat is pas sportief.

www.studyhousereshiet.com

Zoals we eerder aangaven is Erik, de broer van Karen, terminaal ziek. Hij heeft uitgezaaide longkanker en zal, zoals het er nu naar uit ziet, niet heel lang meer te leven hebben. Wij bidden dat hij niet zal sterven voordat hij Adonai heeft mogen leren kennen. Karen is vorige week halsoverkop naar Schiermonnikoog toe gereisd om hem te ontmoeten en te zegenen. We hebben goed contact met hem, zijn ook erg blij met de moderne technieken om met elkaar in contact te blijven, zelfs al woon je niet bij elkaar in de buurt. Gisteren moest hij na een onderzoek in Leeuwarden in het ziekenhuis blijven...er zou sprake zijn van een infectie. Half juli hopen we hem weer in levenden lijve te ontmoeten, maar spannend is het wel, op zulke momenten ervaren we dat ver weg wonen heel niet makkelijk is....

Van half juli-half augustus hopen we in Nederland te zijn. De hitte hier even ontvluchten ☺ en ook onze hoogbejaarde moeder bezoeken.



Welkom in het gastenhuis van Na'aleh
Ook deze komende zomer is het appartement voor u beschikbaar!
Mooie slaapkamer, woonkamer en keuken en uiteraard
douchegelegenheid en in de tuin een zwembad voor verkoeling.



Nieuw! Speciale aanbieding voor een volledige verzorgde chanukahreis van donderdag 29 nov. t/m 6 december!

Nu voor € 795, all-in (voor vroegboekers)

Chanukah is het vrolijke bevrijdingsfeest wat ieder jaar herdacht wordt. 22 eeuwen geleden werd Jeruzalem, met de Hulp van onze God en Bevrijder bevrijd van de Grieks-Syrische overheersers en wijdde men de Tempel, die verontreinigd was door o.a. varkensoffers, opnieuw in. Ook Jehoshua/Jezus vierde Chanukah (Joh. 10:22). Chanukahavond start dit jaar op zondagavond 2 december en duurt 8 dagen. Men geeft elkaar o.a. cadeautjes en het eten is nog lekkerder dan het anders... 😊. We gaan er een hele gezellige avond van maken met o.a. een speciaal oergezellig chanukahspel... informatie volgt!!

Bezoeken: o.a. Caesarea nationaal park; Neot Kedumiem, Stalachtietgrotten bij Bet Shemesh, dagje Tiberias met bezoek Kfar Nachum (Kapernaum) en Magdalah; varen op het meer van Tiberias, bezoek winery in de Shomron met uitleg, bezoek Garizimberg (onder voorbehoud), Israel museum in Jeruzalem en veel meer interessante plekken, ook evt. in overleg met elkaar. Iedere dag zijn er ook toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws!

Max. 8 personen.

Op basis van een 2 persoonskamer.

Excl. reis/annuleringsverzekering.

Op basis van handbagage, onbepaalde kilo's. Directe vluchten.

Voor ruimbagage geldt een meerprijs.

Heerlijke 8 daagse Israelreis van 20-27 december
Met o.a. 2 dagen ontspanning, verdieping en genieten in **Eilat!**
Varen op de Rode zee en snorkelen tussen het koraal, bezoek Timna park. Verder boeiende trips in Israel en Samaria/Judea. Vraag naar verdere informatie. Iedere dag zijn er, indien gewenst, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws! Max. 8 personen.

€985,--

Op basis van een 2 persoonskamer.

Excl. reis/annuleringsverzekering.

Op basis van handbagage, onbepaalde kilo's. Directe vluchten.

Voor ruimbagage geldt een meerprijs.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

info@studiehuisreshiet.nl

Parasha Numeri 13-16. Shlach lega, zend voor je uit.
De Haftaralezing is Jozua 2:1-24 en we lezen Hebr. 3:7-4:11

De vorige parasha eindigde met de opmerking dat het volk Israel hun kamp opslaan in de woestijn van Paran. Van daaruit, vanuit het zuiden, stuurt Moshe de verspieders het land Kanaän in. Het zijn familiehoofden van elf stammen. Een familiehoofd uit de stam van Levi ontbreekt. Levi is Adonai's specifieke uitverkorene die dienst mag doen in het heiligdom. Binnen Levi is het de geslachtslijn van Aaron waar de hogepriesters uit gekozen worden. We lazen in de vorige parasha over hun specifieke taken.

Een groot gedeelte van deze parasha gaat over de verspieders. Ze moesten תור 'tour', het land verkennen, geheime 'tourist' spelen. Zeer waarschijnlijk stamt ons woord toeren en touringcar af van het Hebreeuwse werkwoord 'toer' תור .

De verspieders komen terug met enerzijds mooie verhalen: het land vloeit over van melk en honing maar... anderzijds... er wonen reuzen en de steden zijn enorm versterkt. De Judese verspieder Kaleb is het stoerst van de groep en beweert dat het geen probleem moet zijn de reuzen en andere bewoners te overmeesteren. Verspieder Jehoshua, de zoon van Nun, uit de stam van Efraim, valt Kaleb bij.

Doordat de andere verspieders negatief spreken over het beloofde land besluit Adonai dat, behalve Kaleb en Efraim, een hele generatie Israëlieten moest rondlopen in de woestijn, 40 jaar lang uiteindelijk. De Hebreeuwse letter Mem staat voor het getal veertig en betekent wachttijd/woestijnperiode.

Men kan zich afvragen: waarom werden de verspieders gestuurd? Was het niet zo dat Adonai al die jaren het volk op bovennatuurlijke wijze gevoed en bewaard had en zou het dan niet als vanzelfsprekend zijn dat Hij ook Israel zonder al te veel moeilijkheden het land Kanaän in bezit zou geven? Is het sturen van verspieders niet een daad van wantrouwen? Men weet dat Adonai hen het land Kanaän zou geven maar de weg daar naartoe is toch anders dan bijv. het wonder van de splitsing van de Rode zee of het wonderlijke manna dat 6 dagen per week voor het oprapen ligt. Israel moet strategisch te werk gaan, maar het wonderlijke is dat tijdens de intocht niets geschreven staat over Israelische doden. Alsof naast iedere soldaat een beschermengel staat om de pijlen af te weren.

De parasha vertelt ook over een man die opzettelijk de shabat ontheiligt door hout te sprokkelen. De man wordt op bevel van Adonai Zelf publiekelijk gestenigd (15:35). Dat is geen gemakkelijke passage....

De Haftara verhaalt over de twee verspieders die Jehoshua naar Jericho stuurt. Zij staken zeer waarschijnlijk de Jordaan over op de plaats waar later Eliyahu overtrok voordat hij met de zonnewagen de lucht in vloog en Johannes de Doper later tot bekering van zonden doopte. De vermoedelijke plaats heet vandaag de dag Kasr al Yahud (het kasteel van de Jood). De Jerichose prostitué Rachab redt de 2 mannen van de dood en Adonai beloont haar met een wonderlijke gift: zij mag in de geslachtslijn van koning David voorkomen en dus ook in die van Jehoshua van Nazaret. Een kleinkind van Rachab is immers Boaz die met Ruth de Moabitische trouwt. Ruth is de overgrootmoeder van koning David. Deze twee verspieders zijn alles behalve bang en vertellen later aan Jehoshua dat het a.h.w. een 'makkie' zal zijn omdat Adonai hen het hele land in handen zal geven!

De Hebreënbrieffoegt hier in wezen aan toe door te stellen: laten we, nadat we al die wonderen van Adonai ervaren hebben, niet twijfelen aan wat Hij kan doen en vervolgens dat we mogen rusten op de zevende dag omdat Adonai Zelf rustte op de zevende dag (4:10)!

Shabat shalom vanuit Samaria-Israel!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?