

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Deze vrijdag, jom shishi, is een hele droeve dag voor Israel. Gisteren verdronken 10 jonge studenten/tes, iets ten zuiden van de Dode Zee. Ze werden meegesleurd door een heftige waterstroom. Een overlevende schreef: 'Ik probeerde haar hand vast te houden, maar ze glipte uit mijn vingers'. Zoiets vergeet je nooit meer.

Vanochtend is het laatste slachtoffer gevonden, zij was in een diep ravijn terechtgekomen en haar lichaam moest met een helikopter ophoog getakeld worden. Wat een drama. Het heeft nog niet zo hard geregend afgelopen regenseizoen. In het hele land waren er overstromingen. Doorgaans valt er amper een drup na Pesach.

Gelukkig voor de (grote) groep jongere Israelreizigers, die we vanaf vandaag rondleiden, gaan de temperaturen vanaf shabat flink omhoog, richting de 30 graden.

Verhoogde temperaturen ook tussen Hamas en Israel. In Malysie is een hooggeplaatste Hamasintellectueel, op weg naar een moskee, onder vuur genomen door 2 mannen op een zwarte Kawasaki. Dr. Fahid Batash was op slag dood.

De man was door Hamas in het buitenland gestationeerd om in alle rust te werken aan de verbeteringen en opwaarderingen van drones die Israel moeten aanvallen en hij zou verantwoordelijk zijn voor wapentransporten voor Hamas vanuit Noord Korea.

Hamas verdenkt de Mossad van de moord en wij in Israel denken dat eigenlijk ook, maar ja, toegeven doet de mossad niet, om zijn dood rouwen overigens ook niet!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Iran blijft dreigen

Je vraagt je soms af: hebben die mensen in de regering van Iran niets anders te doen dan Israel bedreigen? Wekelijks worden uitspraken gedaan door hooggeplaatste militairen dat zij Tel Aviv met de grond gelijk zullen maken.

Minister van defensie Liberman sloeg gisteren terug met de opmerking: 'Wanneer Iran Tel Aviv aanvalt zullen wij Teheran aanvallen.'

De situatie is gespannen omdat het ook niet zeker is of de VS het nucleaire akkoord met Iran volgende week gaat verlengen. Trump zei destijds dat het de slechtste deal ooit was die de wereld met Iran maakte. Netanyahu waarschuwt al jaren voor de Iraanse huidige regering.

Voordeel van al die spanningen is misschien te melden dat de Soenitisch-Arabische staten Israel meer en meer als een soort (tijdelijke) bondgenoot zien dan als een vijand en dat Israel kan helpen in de strijd tegen het opdringerige Iran met haar Hezbollah en Assadvriendjes.

De positie van Rusland in deze strijd is kwalijk want Rusland is meer één met Iran en Assad dan met bv Saudi Arabie.

Giro d'Italia

Bij ons thuis zijn we geen van allen fans van wielrennen, maar onder u, lezers, zijn die er vast wel. Na de 'Tour de France' is de Giro de meest bekeken wielrennersrace. Dit jaar start deze op 4 mei voor het eerst buiten Europa en jawel: in Jeruzalem! Israel is een mooi fietsland en de bergen hier zijn echte uitdagingen. Prachtig dat mogelijk een miljard mensen via hun tv of telefoon het mooie Israel gaan bewonderen want de routes zijn schitterend. Ze fietsen uiteindelijk naar Eilat en gaan vervolgens met het vliegtuig naar Rome alwaar de race wordt voortgezet. Zie o.a. op Youtube: Promo Giro D'Italia Big Start Israel 2018.

In principe is het een heel mooi project dat kinderen uit Israelische en Arabische scholen samenkomen. De klas van Shmuel (13) heeft gisteren een dagbezoek gebracht aan een Arabische school in Abu Gosh (bij Jeruzalem). Samen eten en o.a. muziek maken. De Abu Goshers kwamen eerder ook naar de school van Shmuel in Modi'ien. Maar helaas begonnen aan het eind van het bezoek meerdere grote jongens van de school uit Abu Gosh enkele Israelische kinderen rake klappen uit te delen, blijkbaar na een opmerking van een klasgenoot van Shmuel. Eén en ander moet nog uitgezocht worden waarom dit gebeurde. Shmuel heeft in ieder geval geen zin meer om daar heen te gaan....

Tjehie start in mei met de eerste stappen om hun ambassade van Tel Aviv over te brengen naar Jeruzalem! Kol hakavod, super goed.

De VS gebruiken voortaan in hun schrijven niet meer de term 'bezette gebieden' wanneer zij het o.a. over de zgn. Palestijnse gebieden hebben op de westelijke Jordanoever. Geheel terecht want de gebieden zijn niet bezet, eerder betwist. De Arabieren vallen onder de Palestijnse Autoriteit van Abbas in Ramallah, maar Israel behoudt wel militaire controle en dat blijkt nodig, gezien de vele pogingen om onder meer wapens te smokkelen.



'Credit card' door Ruth Strijker ontworpen voor een schoolproject. 1860 geboorte jaar van Herzl, hij stierf in 1904 en de jaartallen 1948-2018 in verband met Israel zijn u vast wel bekend?

Banyas/Panyas

Vorige week waren we even bij de Banyas en ook komende week zullen we het bijzondere park in het hoge noorden bezoeken. We zijn dan dicht bij de Hermon (die is bijna 3000 meter hoog) waaruit het water stroomt en dat via enkele stroompjes de Jordaan vormt. Vlakbij is het voormalige stadje Caesarea Philippi. In Matheus 16:13 staat geschreven dat Jehoshua daar ook in de buurt vertoefde en Zijn discipelen toen vroeg wie zij dachten dat Hij was. Waar water is was vroeger strijd. Ook nu nog. Israel kreeg zeggenschap over Banyas. En daarmee watertoevoer, vanaf 1967.

De Grieken vereerden de afgod Pan (met de dansende geiten) bij 1 van de bronnen van de Jordaan. De plaats heette Panyas (naar Pan) maar Arabieren noemden de plaats Banyas. Waarom? Omdat de Arabieren de letter p niet kunnen uitspreken.... werd het Banyas. Ze kunnen ook niet goed Palestina zeggen maar zeggen dan Ballestina. Geen grap!!

Op donderdagavond 10 mei kunt u op Family 7 ons aliyahverhaal beluisteren en zien!



Foto van circa jaar geleden maar we lijken er nog steeds op 😊

www.resetisraeltours.com

info@studiehuisreshiet.nl

Nog beperkt plaats

Voordelige Zesdaagse Nazomerreis tijdens

Rosh HaShanah-‘Nieuw jaar’-Dag van de Bazuin!

**Van 6 september t/m 12 september
€ 795, p.p. alles inclusief**

Verlenging mogelijk!

Zes dagen verzorgen wij u vanuit het Gastenhuis in Na’aleh, krijgt u na het uitgebreide ontbijt, voordat wij gaan ‘toeren’, boeiende, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit de Hebreeuwse Grondtaal. We bezoeken unieke locaties en op verzoek kunnen we een speciaal programma voor u samenstellen. We kunnen dikwijls zonder problemen en soms zonder extra kosten uw vlucht met een aantal dagen verlengen en kunnen u tips geven voor hotelboekingen in bv Jeruzalem. Indien het appartement bij ons huis beschikbaar is, kunt u ook voor die optie kiezen.

Vraag naar de mogelijkheden en het programma.

De genoemde prijs is tijdelijk omdat vluchten meestal steeds iets duurder worden naarmate de vluchtdatum nadert of extra geliefd is...

Kom bv met uw familie of vrienden...?

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl

De Parasha deze week is Emor אמר (Zeg!). We lezen Leviticus 21:1-24:23, uit de Haftarah lezen we Ezechiel 44:15-31 en we lezen Lucas 14:12-24.

De heilige status van de priesters wordt benadrukt door God, zelfs als een dochter van een priester haar vader ontwijdt door hoererij, dan moet ze worden verbrand (Lev.21:9). Waarom is God zo streng met deze dingen: omdat de priesters Hem Zelf voedsel geven! (Lev. 21:8). Dit voedsel moet zonder meer heilig zijn en op een heilige manier worden aangeboden. Wat is heilig? Heilig is *apart gezet zijn*. In het Hebreeuws is het woord voor heilig: qadosh קדוש en God zegt in vers 9: "Ik ben heilig en Ik heilig jullie." Hoe heiligt God Zijn volk dan: door het apart te zetten voor Zichzelf en hoe kan het volk zichzelf heiligen: door zich aan Hem te *verbinden*. Dat vergt diepe concentratie en gehoorzaamheid. Het lukt dan ook vaak niet, dat zien we in de Bijbelse geschiedenis steeds weer: het volk blijft keer op keer afgoden achterna lopen..

Een priester mag nooit of te nimmer met een lijk in aanraking komen en mag alleen trouwen met een maagd uit zijn eigen familie (Lev. 21:12-13) noch mag hij zelf een gebrek vertonen. Let wel dat God elke keer zegt: "Ik ben de HEERE," en dan mag gelezen worden als: "Ik ben de Aanwezige." Hij ziet dus alles! Ook een offerdier mag absoluut geen gebrek hebben. "Ik ben de Aanwezige," denk erom, Ik zie alles!

Heel belangrijk is de opdracht in Lev. 23 om ZIJN hoogtijdagen te vieren! Let wel: Zijn hoogtijdagen. De Bijbelse Feesten zijn geen Joodse Feesten, maar Gods Feesten. Hier zegt Hij het zelf. Dus kunnen we daar wat mee. Het Pesachfeest wordt behandeld met grote nauwkeurigheid. Zo weet iedereen, toen en nu, wat hij moet doen. Daarna telt men zeven weken en dan breekt het Shavuothfeest, het Pinksterfeest, aan. In vers 26 vertelt God hoe het Jom Kipurfeest moet worden gevierd, deze plechtige dag van verootmoediging waarin de zonden oprecht worden beleden en vergeven. Daarna breekt het bazuingeschal los op Rosh haShana, oftewel de Dag van het Bazuingeschal en als laatste is daar dan het Loofhuttenfeest, Sukoth.

Let wel dat al deze Feesten in feite één groot festival zijn waarin de Uittocht (Pesach); de Doortocht (Shavuoth) en de Intocht (Sukoth) worden gevierd. Al deze Feesten zijn tevens oogstfeesten. In Lev. 24 behandelt God de lampen, die altijd moeten branden en ook de toonbroden die altijd voor Zijn aangezicht moeten blijven en welke op een miraculeuze wijze ook altijd vers leken te blijven, van Shabat tot Shabat.

Wie vloekt wordt ter dood gebracht, zonder pardon, dat zouden we in deze tijd eens toe moeten passen....

In Ezechiël herhaalt God een aantal van deze regels voor de Levitische priesters, die Hem niet de rug toe hadden gekeerd, de nakomelingen van Tsadoq. Zij mogen God blijven dienen..

In Lucas benadrukt God dat iedereen welkom is bij Zijn Feestmaal. Degenen die zich ervan af maken zijn niet meer welkom, maar degenen die niets kunnen teruggeven des te meer. Samen eten met Hem, dat is wat de priesters mogen doen en waarom ze uiterst heilig moeten zijn, maar wat ook de armen en kreupelen, de lammen en blinden mogen meemaken. Werkelijk geeft dat de burger moed!