

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 20-4-2018

5-2-5778

Nummer 126

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Vandaag is het 70 jaar geleden dat de Onafhankelijkheidsoorlog begon. Israel was net één dag geboren of van alle kanten probeerden de Arabische landen haar in de wieg te smoren. Het doel was om zoveel mogelijk Joodse inwoners te vermoorden of de zee in te drijven. We weten dat het anders is gegaan en dat Israel op wonderlijke wijze bleef leven; nu, na zeventig jaar een sterke onafhankelijke staat is met een goede infrastructuur, een sterk leger en een goede economie. Maar de bewoners van Israel hebben zoveel méér: de God van Abraham, Yitschak en Ja'aqobh, Hij heeft Zijn oog op Israel gericht. Debhariem (Deut.) 11: 12 zegt het zo treffend: 'een land wat de Here uw God zoekt (opeist) en waar altijd de ogen van JHWH, uw God, op gericht zijn, vanaf het begin van het jaar t/m het einde van het jaar.' Ook al lag het land er eeuwen lang verlaten en troosteloos bij, nu is dat zoveel anders! Israel is na 70 jaar een aantrekkelijk land geworden om in te wonen en in te werken, al is het leven er zwaar en zijn de burens (nog) niet zo aardig tegen ons. Het komt wel goed met die burens, stapje voor stapje zal het beter gaan al zijn er nog heel wat hobbels ....



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

## Zeventig jaar

Woensdagavond begon de feestelijke opening van het zeventigjarig bestaan van de moderne staat Yisrael. Bijna alle Joodse steden en dorpen hadden wel een kleine of grotere vuurwerkshow. In Jeruzalem was het zo druk dat je meermaals amper vooruit kwam. Erg veel Nederlanders waren in de hoofdstad. Hollanders haal je tussen de mensenmassa, of ze nu praten of niet, 'er zo uit' en het leek soms wel even Amsterdams-Mokum ☺.

Op de Herzlberg (naast Yad vaShem, het holocaustmemorial) vond een indrukwekkende show plaats, die de geschiedenis vanaf na de Holocaust schetste d.m.v. muziek, film, dans en bijzondere lichteffecten in de lucht.

Overdag waren er allerlei happenings en ook een vliegtuigshow ontbrak niet.

Gelukkig werd het 'feestje' niet verstoord door een aanslag. Wel werd bij een grensovergang van de 'gebieden' naar Israel een vrachtwagen tegengehouden waarin een zware bom in het dak van de cabine was verstopt. We mogen blij zijn dat er hi-tech apparatuur bestaat en alerte bewakers, die hebben weten te voorkomen dat er een mogelijke aanslag zou worden gepleegd.

De Yizkor/herhinneringszuil die zich helemaal van beneden naar boven oprolde/optrok tijdens de show op de Herzlberg in Jeruzalem, met namen van overleden gevechtstrijders die hun leven gaven voor het bestaansrecht van Israel.



Drie keer beleefde het volk Yisrael onafhankelijkheid. Nadat onder Jozua het volk voor het eerst het land in bezit nam; na de Ballingschap, toen Kores het Joodse volk toestemming gaf terug te gaan naar het land der voorvaders en bijna 2600 jaar later in onze tijd.

De Thora is altijd meegegaan, waar het volk ook heenging!



O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet. Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

**Na de VS** zullen ook Guatemala en Honduras hun ambassades binnenkort naar Jeruzalem verhuizen.

Er komt nu een primeur voor Europa! Woensdag besloot Roemenie het VS voorbeeld te volgen! Geweldig dapper en verstandig.

**Charidiem** zijn ultra orthodoxe Joden. Historisch en traditioneel gezien hebben zij weinig tot niets op met het moderne zionisme en dus met de staat Israel, omdat zij menen dat de moderne staat de Thorah aan de kant heeft gezet, niet op de komst van Messias heeft gewacht... en niet de regelgeving van Adonai bovenaan zet.

Doorgaans vieren deze Joden dan ook geen onafhankelijkheidsdag. Maar er is een kentering zichtbaar. Er komen ieder jaar meer charidiem in het leger en er ontstaat een vorm van Jodendom wat we ook wel modern orthodox noemen.

**Vandaag** is het weer vrijdag en zijn er weer veel incidenten bij de Gazastrook. Het lijkt er toch op dat er steeds minder Arabieren naar het grensgebied trekken. Deze week stuurden Gazanen kites, grote vliegers, met molotovcoctails eronder, de grens over en die veroorzaakten hier en daar brand in de droge maaivelden.

**Het is 'Vanuit Shomron'nr. 126**

Doet ons denken aan die mooie psalm 126 die we iedere vrijdagavond zingen: toen de Here de gevangenen van Tsion deed wederkeren waren wij als degenen die dromen en werd onze mond vervuld met gejuich'. Halleluyah ☺

-----Op de valreep-----

**Unieke 10 daagse Israelreis, met 'verdieping', waaronder 4 dagen met het gezin Strijker van Studiehuis Reshiet in Eilat. Er is beperkt plaats.**

Van 25 juni t/m 4 juli

Zoals gewoonlijk geven wij tijdens onze studie- ontdekkingstours graag dagelijks kortere, toegankelijke Bijbelwoordstudies bezien vanuit de onmetelijk rijke en boeiende Hebreeuwse taal, Gods Taal. De term **'verdiepingsreis'** heeft dit keer ook te maken met het plezier en de wonderlijke ervaring om in de Rode Zee bij Eilat te snorkelen tussen het koraal en de vele gekleurde vissen aldaar maar ook op een ochtend onder begeleiding tussen de **dolfijnen** te zwemmen.

We starten de reis in ons Gastenhuis in Na'aleh, daarna vertoeven wij vier dagen in Eilat, overnachten in het Comfort Hotel Eilat en de laatste dagen bezoeken we vanuit ons hoog gelegen Gastenhuis in Na'aleh/Samaria o.a Jeruzalem, Asqelon, Hebron en unieke plekken in Judea en Samaria.

Op de planning in Eilat staat, behalve goede verzorging en genieten van de schitterende natuur van het voormalige 'Edom gebied' ook o.a. een heerlijke 3.5 uur durende **boottocht** op de Paradise, naar het zuidelijkste puntje van Israel. Warme maaltijd op de boot, duiken voor wie wil vanaf de boot. We rijden door de Negev woestijn via Mitspeh Ramon en de Sde Boker, waar het graf van Ben Gurion ligt richting het midden van Israel.

In Jeruzalem stellen wij een **keuzemenu** samen waaruit u naast gezamenlijke activiteiten ook een aantal bezienswaardigheden kunt kiezen om te bezoeken. Dit omdat sommigen al eerder in Israel geweest zijn en misschien eigen wensen hebben. Mogelijkheden zijn o.a bv: bezoek aan Stad van David met wandeling door de watertunnel; de archeologische opgravingen naast de Westelijke muur; wandeling onder begeleiding onder de Oude Stad; het Israel museum; of bv het Friends of Sion museum; Gush Katif museum of bv het Rockefeller museum, wandeling over de stadmuren, bezoek Chagallramen etc. Misschien heeft u zelf ook een idee. Volledig verzorgd: directe vlucht, hotels, alle uitjes, lekker eten en drinken en uiteraard indien gewenst de studies. Excl. verzekeringen. Voor ruimbagage geldt een extra prijs, u kunt wel een handbagage koffer meenemen zo zwaar u die wilt vullen. Mail of bel ons voor informatie, de flyer en/of verdere invulling van deze reis.

Prijs: €1345, p.p.

op basis van een 2 persoonskamer

Nog beperkt plaats voor de Zesdaagse Nazomerreis tijdens

Rosh HaShanah -Nieuwjaar-Dag van de Bazuin!

Vraag naar de flyer

**Van 6 september t/m 12 september**

**€ 835, p.p. alles inclusief**

Verlenging mogelijk!

Zes dagen verzorgen wij u vanuit het Gastenhuis in Na'aleh, krijgt u na het uitgebreide ontbijt, voordat wij gaan 'toeren,' boeiende, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit de Hebreeuwse Grondtaal. We bezoeken unieke locaties en op verzoek kunnen we een speciaal programma voor u samenstellen.

We kunnen dikwijls zonder problemen en soms zonder extra kosten uw vlucht met een aantal dagen verlengen en kunnen u tips geven voor hotelboekingen in bv Jeruzalem. Indien het appartement bij ons huis beschikbaar is, kunt u ook voor die optie kiezen.

Vraag naar de mogelijkheden en het programma.

Even weg met de Kerst en optrekken naar Israel?

Incl. 3 dagen zomers Eilat!

**Van 20 t/m 28 december** organiseren wij wederom een Studie-Ontspanning-Ontdekkingsreis.

Vraag naar de flyer!

Kleine groep, goede verzorging en aandacht, overnachten Eilat (Central Park Hotel) en in de settlement Na'aleh/Samaria in ons Nederlands-Israelisch Gastenhuis, unieke plekken bezoeken en boeiende, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit de Hebreeuwse Grondtekst.

Voor vroegboekers is de prijs

**€ 985, pp**

op basis van een 2-p. kamer en alleen handbagage

**Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.**

Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen.

Zie hiervoor op de webwinkel van

[www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

De parashoth van deze week heten Acharei Mot (na de dood) en Qedushim (Heiligen); Leviticus 16:1-20:27. Uit de Haftara lezen we Amos 9:7-15 en Ezechiël 20:2-20 en 22:1-16, Uit het NT lezen 1 Corinthiërs 6:9-20. En Math.5:43-48. Wij behandelen nu קדושים Qedoshim (heiligen); het tweede deel van de Torahlezing van deze week.

De parasha begint met een belofte, die in de vertaling nog weleens als een gebiedende wijs wordt gezien: ‘Jullie zullen heilig zijn, want Ik ben heilig.’ Als het volk Israël met Hem blijft omgaan en doet wat God zegt, dan wordt het volk heilig, zoals Hij hier belooft: קדושים qedoshim. Dit is diepzinniger dan hoe het op het eerste gezicht vertaald wordt met: ‘Wees heilig.’ God waarschuwt voortdurend met, wat vertaald wordt met HEERE of Eeuwige: ‘Ik ben de HEERE uw God,’ of ‘Ik ben de Eeuwige uw God.’ Wat er eigenlijk echt staat is: ‘Ik ben de *Aanwezige* uw God.’ In de grondtekst staat hier namelijk voortdurend zijn naam יהוה JHWH, welke betekent *Gebeuren, Geschieden, Aanwezig zijn*.

Dit is Zijn waarschuwing: ‘Ik ben de *Aanwezige* uw God, Ik zie voortdurend wat jullie doen want Ik ben overal bij, alomtegenwoordig!’ Zoals de parasha met een *belofte* van *heilig zijn* is begonnen, zo staat er in het verloop ervan, in hfdst. 20:7, wel degelijk de gebiedende wijs: התקדשתם hitqadishtem en voor de oplettende lezer: dit is een wederkerende vorm, oftewel: ‘heilig uzelf,’ maar zeker ook: ‘let op elkaar, dat gij heilig bent met elkaar’ en dat past helemaal in de regels die de *Aanwezige* geeft in deze hoofdstukken: ga goed en rein met elkaar en vooral met Mij om. Dan in vers 8 Zijn ultieme belofte: ‘Ik, de *Aanwezige*, *heilig u*,’ אני יהוה meqadishchem **מקדשכם**.

Even op een rijtje: God belooft het volk dat ze *heilig zullen zijn*; Hij draagt hen op *zichzelf te heiligen* en dan *heiligt Hij hen* bovendien Zelf. Meer invalshoeken zijn er niet, Hij laat niets aan het toeval over. In Ez. 20 blijkt dat het volk toch nog afgoderij pleegt. Wat erg! De sabbatten zijn ontheiligd door het volk en God roept op om deze dagen opnieuw te heiligen (vs.20).

In hfdst. 22 verwerpt God het volk en zegt dat ze verstrooid zullen worden, ontheiligd voor de ogen der heidenen, ze hebben zich nergens aan gehouden en een waslijst aan zonden wordt hen voorgehouden...

In Mattheus is Jehoshua nog strenger wanneer Hij zegt dat men zelfs zijn vijanden lief moet hebben, terwijl Zijn vader in Leviticus 19:18 heeft gezegd dat men zijn vijanden moet haten, maar ja, wat is er te haten voor een volk dat zelf in zonde gevallen is, wie is haar vijand dan nog, ze is vriend geworden van Gods vijanden, de afgoden...

Amos profeteert tegen dit zondige volk en dan komt er daarna meteen weer de geweldige belofte die we in deze tijd ook daadwerkelijk in vervulling zien gaan: ‘Ik zal de vervallen hut van David weer oprichten en haar scheuren dichten.’ Waarom doet God dat? Omdat Hij de *Aanwezige*, hun God is, daarom. Elders, in Hosea, zegt Hij: ‘Omdat Ik God ben en geen mens!’ Wie denkt dat het volk Israël nog steeds verworpen is, heeft de profeten maar half gelezen en houdt geen rekening met de *Aanwezige Zelf*, Die doet wat Hij beloofd heeft... ‘Onze Vader, Die in de hemelen is, Uw Naam *heilige Zich*...’ Shabat shalom!