

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 30-3-2018

14-1-5778

Nummer 123

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום  
**Vanavond vieren we het Pesach feest,**  
de herinnering aan Gods bevrijdend  
handelen d.m.v. het bloed van het lam  
aan de deurposten.

Niet voor niets stierf ook het Lam  
Gods, Jehoshua als beeld van dat lam  
vlak voor Pesach op Gogoltha. Dank  
aan de Bevrijder en aan de bevrijding!  
Het gebeurt niet vaak dat GV en de  
Pesachavond op één en dezelfde dag  
plaatsvinden. Dat was zeker niet de  
bedoeling van keizer Constantijn in de  
vierde eeuw. (zie ook pag.4)

Hij wilde absoluut niet dat Pesach en  
Pasen vlak bij elkaar zou plaatsvinden.  
Aanstaande zondag is het de eerste  
Omerdag, de dag van de Eersteligen en  
Jehoshua verrees op de dag der  
Eerstelingen, wat toen ook een zondag  
was.

De dag begint wanneer de avond  
intreedt. Zondag, de eerste dag van de  
week begint derhalve al zaterdagavond.  
We wensen jullie allemaal een goede  
Pesach/Paastijd en we hopen dat  
Christenen niet vergeten dat de bron  
van Pasen Pesach is en dat het  
Christelijke Pasen niet los te koppelen  
is van Pesach. Jehoshua vierde Pesach  
vanaf Zijn geboorte aan en het is een  
door God Zelf ingestelde tijd. Chak  
sameach zeggen we hier, heb een goed  
feest!



'Vanuit Shomron' geeft u in  
een paar minuten ... © enkele  
'highlights' die deze week  
in- en rondom Israel  
gebeurden. Wij beseffen wel  
degelijk dat wij een  
'gekleurde en beperkte bril'  
op hebben. Op pagina 4 is er  
enig 'geestelijk manna' te  
proeven. Goede leestijd  
gewenst, kom eens op  
bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

## Indringers

Israel heeft de afgelopen week te maken gehad met  
meerdere infiltraties vanuit Gaza. Woensdag waren  
nota bene 2 Gazanen er in geslaagd om, nadat zij  
zich door het veiligheidshok geknipt hadden, 20  
kilometer Israel binnen te dringen voordat zij  
werden opgepakt. Zij hadden granaten bij zich en  
messen.

De infiltraties zijn mogelijk pogingen van Hamas  
om Israel te tonen dat Israels veiligheid niet  
optimaal is en om zelf te checken wat wel en niet  
mogelijk is.

Voor vandaag, 30 maart, hebben Hamasleiders de  
Gazabevolking opgeroepen om massaal naar de  
grens met Israel te komen.

Diverse tenten zijn er opgeslagen om mensen op te  
vangen en van eten en drinken te voorzien.

De zogenaamde vredelievende mars van de  
Gazanen moet de aandacht van de wereld trekken  
en het onrecht tonen wat Israel Gaza aandoet. Al  
snel werden er molotovcoctails naar de Israelische  
grenswachters gegooid en Israel hield een streng  
beleid aan: ieder die in de no go zone komt loopt  
ernstig gevaar. Wat doet Hamas: zij sturen vooral  
hun kinderen naar de grens, lafaards dat ze zijn.  
Israel probeert te voorkomen dat kinderen geraakt  
worden maar er is toch ook een kind van 7  
omgekomen en tot nog toe zeker 7 volwassenen.  
Er zijn enkele honderden gewonden aan de  
Gazaanse kant.

In de buitenlandse media zal Israel er wel van  
langs krijgen, we zijn niet veel anders gewend. De  
protestmars gaat nog 6 weken duren...

**Attentie**

Het blijkt dat de website [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl) lastig te bereiken is.

We adviseren u voortaan in te loggen op

[www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com) tot het probleem is opgelost, wordt aan gewerkt 😊

Israël heeft een tekort aan water en daarom ontzilt men Middellandse zee water. Bij de fruit- en groenteteelt gebruikt men vooral ontziltwater.

Ook veel Israëliërs drinken dit water en de stad Modieen, waar wij dichtbij wonen, gebruikt voornamelijk ontzout zeewater.

Nu blijkt wel dat essentiële stoffen zoals magnesium in veel mindere mate aanwezig zijn in dat water.

Hoe dan ook...het is wel een slimme oplossing om het waterprobleem op te lossen door zoutwater zoet te maken. In China probeert men het weer anders: regenmachines bouwen. Of dat gaat werken?

We hopen echter dat er in ieder geval bij ons voldoende regen jaarlijks op de juiste tijdstippen zal vallen zodat het meer van Tiberias volstroomt en iedereen genoeg natuurlijk drinkwater zal hebben en onze buurlanden er ook van kunnen profiteren.

De seider vanavond bij ons thuis 😊



O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen? Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet.

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

**Amichai**

Vorig jaar februari werd de nederzetting Amona, ten noorden van Bethel, na een paar decennia ontmanteld.

De meeste bewoners hebben tot deze week in een hostel in het nabijgelegen Ofra gewoond. Woensdag konden een aantal gezinnen alvast verhuizen naar de nieuwe nederzetting Amichai (mijn volk leeft).

Sinds 1992, de Oslo akkoorden, was er geen nieuwe nederzetting bijgekomen.

Gisteren bezochten wij met een studie-ontdekkingsgroep o.a het Bijbelse Shilo en wij reden daarna door naar de nieuwe nederzetting die ongeveer 5 kilometer ten oosten van Shilo ligt. Een prachtig uitzicht hebben zij daar op een groenig, heuvelachtig landschap.

Waarschijnlijk waren wij de eerste 'nieuwsgierige (buitenlandse) bezoekers' 😊.

Vanavond wordt daar voor het eerst de seider/Pesachmaaltijd gevierd.

Amichai in aanbouw



Entrée bij Amichai



[www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)

De oktoberreizen zijn volgeboekt maar er komt binnenkort een aanbieding voor o.a de derde week van december.

**Reizen voor na oktober zullen spoedig geadverteerd worden alhier! Houd het Shomron Nieuws in de gaten voor het aanbod.**

[www.resetisraelstours.com](http://www.resetisraelstours.com)

[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)



Nog beperkt plaats

Voordelige Zesdaagse Nazomerreis tijdens

Rosh HaShanah-‘Nieuw jaar’-Dag van de Bazuin!

**Van 6 september t/m 12 september  
€ 795, p.p. alles inclusief**

Verlenging mogelijk!

Zes dagen verzorgen wij u vanuit het Gastenhuis in Na’aleh, krijgt u na het uitgebreide ontbijt, voordat wij gaan ‘toeren’, boeiende, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit de Hebreeuwse Grondtaal. We bezoeken unieke locaties en op verzoek kunnen we een speciaal programma voor u samenstellen. We kunnen dikwijls zonder problemen en soms zonder extra kosten uw vlucht met een aantal dagen verlengen en kunnen u tips geven voor hotelboekingen in bv Jeruzalem. Indien het appartement bij ons huis beschikbaar is, kunt u ook voor die optie kiezen.

Vraag naar de mogelijkheden en het programma.

De genoemde prijs is tijdelijk omdat vluchten meestal steeds iets duurder worden naarmate de vluchtdatum nadert of extra geliefd is...

Kom bv met uw familie of vrienden...?

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

De parasha van deze week is de speciale lezing voor Pesach: we lezen Exodus 12:21-51 en Numeri 28:16-25.

Dit weekend vallen Pasen en Pesach samen en Constantijn zal zich waarschijnlijk in zijn graf omdraaien. Hij had in de vierde eeuw, tijdens het concilie van Nicea, de christenen uitdrukkelijk verboden om dezelfde feesten te vieren als de Joden en had alle moeite gedaan om alle Bijbelse en christelijke feesten zorgvuldig van elkaar te scheiden. Pasen wordt daardoor vrijwel nooit gelijk met Pesach gevierd, terwijl het toch alles met elkaar te maken heeft. De Seidermaaltijd met Pesach is tevens het Heilig Avondmaal wat Jehoshua met Zijn discipelen vierde, beter gezegd: het Heilig Avondmaal is een gedeelte uit de Seidermaaltijd, wat door de christenwereld toentertijd uit het Joodse verband is gehaald om er een Heilige Avondmaals-viering van te maken. De beker der dankzegging is echter niets meer en zeker niets minder dan de derde beker die gedronken wordt bij de Seidermaaltijd, waarmee men de uittocht uit Egypte herdenkt.

De uittocht uit Egypte is als een voorgestalte van de uittocht uit het zondige leven. Het is voor christenen een uitgelezen moment om tijdens het vieren van de Joods Bijbelse seidermaaltijd stil te staan bij de symbolen, zoals het symbool van het eten van de matse, die platgeslagen is en waar striemen doorheen lopen, als men een matse tegen het licht houdt, dan ziet men dat er gaatjes in zitten. Wat een beeld van onze Messias, Die gemarteld, platgeslagen is, Wiens striemen ons tot genezing zijn geworden en Die gaten in Zijn handen en voeten heeft opgelopen doordat Hij zich liet kruisigen voor onze zonden. Het helpt werkelijk om tot een diep bewustzijn hiervan te komen door een week lang matses te eten in plaats van brood! Dat is wat Hij bedoelt wanneer Hij zegt: 'Eet mijn vlees.' De matse is het beeld van het vleesgeworden Woord, Dat Zich overgaf, het Brood des levens, geboren in een stal in Bethlehem, Beth Lechem: *broodhuis*. Zoveel diepzinnigheid zit er in het Hebreeuws en in de Feesten Die Hijzelf vierde en viert.

Het slachten van het lam dat eerst vier dagen in het huisgezin vertoeft, waaraan de kinderen al gehecht raken zodat het echt pijn doet als het opgeofferd wordt, dit heeft alles te maken met de pijn die we behoren te voelen met het offer dat Jehoshua bracht, Die op precies dezelfde tijd werd geslacht als deze lammetjes, dit geweldige Lam, Dat voor eens en voor altijd de weg naar de Vader mogelijk heeft gemaakt. De Heer Zelf, Die voorbij hinkt aan de met bloed besmeurde deuren in Egypte (Pesach komt van het werkwoord Pasach *noš voorbij hinken*), deze zelfde God hinkt voorbij met een kruis op Zijn rug, ieder die komt onder Zijn bloed is gered van de dood.

Het bloed aan de deurposten in Egypte dient tot *teken* aan God dat Hij voorbij mag gaan zonder te doden. Het woord voor *teken* is hier het Hebreeuwse woord *oth תּוֹ*. Dit kleine woordje bestaat uit een Aleph *א* en een Taw *ת*. Aleph, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, is de letter voor God Zelf, het betekent *eersteling, voortrekker, koploper* en de Taw is de laatste letter van het alfabet en betekent *teken, kruisteken*. Hoe diepzinnig is dit: God Zelf, Die Zich overgeeft aan het kruis. De Eerste en de laatste, Die dood geweest is en Die leeft (Op. 1:8,17-18) ...

De uittocht, die wordt beschreven is de uittocht uit het land van benauwenis: Egypte en het is tegelijk de individuele uittocht uit de benauwenis van de zonde. Wat een geweldige God hebben wij! Ook gelovigen uit de volken mogen meedoen met het Pesachfeest want door het geloof in Jehoshua, onze Messias, zijn wij zonen van Abraham geworden (Gal. 4:7). Het is zeer de moeite waard om eens een Seidermaaltijd met Pesach mee te maken als u dit nog niet eerder gedaan heeft, het is zo diepzinnig en verrijkend voor het geloofsleven, wij wensen u Pesach sameach, een gelukkig Pesachfeest!