

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 8-12-2017

20-9-5778

Nummer 107

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Deze week was er weer één van historische gebeurtenissen... Het zal u niet ontgaan zijn dat De VS na bijna 22 jaar uiteindelijk de akte tekenden dat Jerushalayim Israels hoofdstad is. Ieder half jaar werd er een zgn. 'waiver' getekend om de beslissing wb de verplaatsing van de VS ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem uit te stellen. Afgelopen juni tekende ook Trump die waiver van uitstel, maar 1 december deed hij dat niet en toen begon het al te gonzen van de geruchten dat nu deze Trump nu eindelijk de man zou zijn die de verplaatsing officieel aankondigde. Woensdagavond was daarom hier in Israel een spannend moment en Netanyahu sprak zijn enorme bewondering uit voor Trump; dat hij bevestigt wat het joodse volk al 3000 jaar weet: dat Jeruzalem Israels hoofdstad is. Het is onbegrijpelijk zuur dat bv Europa en met name Duitsland het niet met Trump eens is op dit punt. De wereld vertilt zich aan de 'steen Jeruzalem'! Zacharia zegt in 12:3 dat Jeruzalem een steen des aanstoots zal zijn voor wie haar belegeren. Tjonge, in ieder geval bemoeide deze week bijna de hele wereld zich ermee. Trump heeft de juiste keuze gemaakt en er verandert niets aan de status quo van Jeruzalem. In Israel is godsdienstvrijheid niet bij onze buurlanden. Is het de juiste timing? Eigenlijk nog veel te laat. Jeruzalem is al 3000 jaar hoofdstad van Israel, toen Brussel en Parijs nog grasheuvelds waren. Wanneer het ook zou gebeuren, de wereld zou woedend reageren. Ooit zullen alle volken hun ambassades in Jeruzalem hebben, zeker weten! Dat die tijd spoedig kome en ieder land Trump volge!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

**De negentienjarige** Israelische soldaat die vorige week valselijk van achteren werd doodgestoken bij een wat slecht verlicht bushokje in Arad, is vermoord door 2 Bedoeinen broers. De broers hadden het vuurwapen ook gestolen. Het wapen is inmiddels weer teruggevonden.

**Rellen** waren voorspeld en zijn er gekomen. Gisteren waren er op vele plaatsen (ook buiten Israel) demonstraties en gevechten tussen het leger en Arabieren. Hier zijn vele auto's beschadigd door stenengooiers. Vandaag vrijdag, zou een zeer geweldadige dag worden. Men adviseerde om Jeruzalem te mijden. We bidden voor de soldaten die bv. de Damascuspoort moeten bewaken. Bij de checkpoint Chasmonaiem, vlakbij ons, waren gistervond ook rellen. We besloten daarom de kinderen vandaag thuis te houden. Voor hen een wat langere shabat. Hopelijk komt er snel weer rust voor allemaal... Dat Hij, onze Messias verschijne!

**Op de muren** van de oude stad van Jeruzalem: 6 december: Jeruzalem applaudeert voor president Trump.



Voor wie nog geen Hebreeuws studeert... misschien toch het overwegen waard want zou het niet kunnen zijn dat ooit de wereldtaal Hebreeuws zal zijn, Zijn Taal? Wat u al geleerd heeft, is geleerd en buiten dat... het is een fascinerende taal, de taal die Hij sprak toen Hij de de wereld schiep en uiteraard de Taal van Jehoshua/Jezus die steeds verwees naar 'datgene wat geschreven staat,' in het Hebreeuws! Een vertaling is een verschraling; het is als het kussen van je bruid door de sluier heen.

### Zeven Woorden van de Week nr. 7 zain ז

Ivrit modern Hebreeuws עברית

Rechts	jamién	ימין
Links	smol	שמול
Rechtdoor	jashár	ישר
Straat	rechóv	רחוב
Stoplicht	ramzor	רמזור
Rood	adom	אדום
File	pkak	פקק



Waar het accentteken boven staat valt de klemtoon!

Probeer kleine zinnestjes te maken met 'ik heb' en 'ik ben en 'er is' met de eerder geleerde woorden.

Wilt u de betekenisvolle letters ook leren, kijk dan eens naar [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl) voor onze Alephcursus.

Afgelopen week hadden we weer een fijn reisgezelschap onder onze hoede. Wederom alleen maar vrouwen en er was (dus) genoeg gesprekstof onderweg en overal 😊. De groep had enorm mazzel met o.a. het weer, want op de dag dat zij vertrokken begon het te regenen en regen is... zegen. We bezochten ook Beth Hadassah (zie hieronder) in de



Joodse enclave van Hebron. Het lag er volledig verwoest bij in 1967. Er draait daar een bijzondere film over de geschiedenis van Hebron, zeer de moeite waard en ... emotioneel! Ook de graven van Ruth en Isai (Yishai) liggen daar!

Foto genomen in het museum van Beth Hadassah.



### Eindelijk weer eens regen

Wat voor nieuws is dat nou? Tja, hier in Israel valt bijna geen regen... Rabbijnen hadden begin deze week extra opgeroepen tot gebed om regen. Of zij de weersvoorspellingen ook in de gaten hielden weet ik niet maar woensdag- ochtend en overdag regende en stormde het flink.. Baruch haShem, dank U, Adonai, en dat er nog veel meer water moge vallen en het meer van Tiberias niet onder de kritieke rode lijn komt want dan gaat het water verzilten...

**Archeologie en politiek** gaan soms hand in hand, met name bij ons in Israel. Er zijn rechtse (religieuze georiënteerde) en linkse archeologen. Het verschil tussen hen beiden moge duidelijk zijn. De ene partij probeert zoveel mogelijk politieke munt te slaan uit o.a. iedere fysieke munt die onder het slijk vandaan komt, waarop iets Israelisch/Joods staat vermeld als bevestiging van 'zie je wel dat het joodse volk hier was en Jeruzalem altijd al de religieuze hoofdstad was vanaf koning David' (circa 3000 jaar geleden). Inderdaad, David heeft Jeruzalem die status gegeven, geïnspireerd door Zijn Schepper alleen!

De linkse archeologen vinden dat ook andere culturen de aandacht moeten hebben, vóór Davids periode en nadat de Romeinen Jeruzalem verwoestten. De linksen hebben niet veel op met de Bijbelse geschiedenis van het volk Israel en zien de aantoonbare Bijbelse 'klei-steenlaag van gevonden voorwerpen' als één van de vele. Zij protesteren niet eens toen Arabieren tonnen aan archeologisch zand onder de huidige rotskoepel weghaalden om er een mega ondergrondse moskee te bouwen.

Rechtse archeologen hebben dat zand, wat op een vuilnisplek werd gedumpt, weten te achterhalen en vinden er enorm veel herinneringen van de Eerste- en Tweede Tempelperiode en ja... dat zijn duidelijke bewijzen dat het Joodse volk wel degelijk een connectie had, heeft en altijd al behouden met Jeruzalem en het land Israel. Dat vele landen, mensen maar ook o.a. Joodse linkse archeo-logen daar anders over denken... tja, zij hebben waarschijnlijk zand in hun ogen... 😞

**Dinsdagavond** begint Chanukah. Acht dagen lang feest en hopelijk veel gezelligheid voor ieder in Israel en er buiten. Chanukah ging destijds (we spreken over ongeveer 2182 geleden) over de bevrijding van de hoofdstad Jeruzalem en de reiniging van de Tempel. Nu staat er een gebouw wat niet de God van Israel dient maar we geloven de Profeten...die Plaats zal ooit geheel gereinigd worden voor Zijn Doel.

**Met Pesach in Israel zijn?  
reis van 28 maart t/m 4 april €995,**

**all-in en altijd meer ☺**

**Pesach is één van de drie Bijbelse Aliyah/Opgangs/Pelgrimsfeesten die God heeft ingesteld. Het is altijd goed om Israel te bezoeken en vooral ook wanneer Hij ons oproept.. toch ☺? Wanneer u wegkunt en wilt... dan bent u welkom met ons (weer) op reis te gaan.**

Kort overzicht van het programma:  
(speciale verzoeken kunt u altijd indienen!).  
Naast de uitstapjes zijn er voor wie wil altijd op onze reizen boeiende, toegankelijke Hebreeuwse Bijbelwoordstudies en ditmaal een Pesachseminar en Pesach-kooksessies (voor wie wil) van Karen!

-feestelijk bezoek Jeruzalem bij aanvang Pesachavond bij de Muur, Seideravond (de unieke Pesachmaaltijd) in Gastenhuis/Samaria,  
-Messiaanse dienst in het dorpje Yad Hashmonah,  
-bezoek Hebron (graven vd aartsvaders en vlg. de overlevering van Adam en Eva, de wederopgebouwde Joodse enclave aldaar, de film over Hebron in het weer opgegraven Bet Hadassah ziekenhuis, graf van Ruth ed,  
-in de planning zijn ook ontmoetingen met o.a. Yael Hadad, een Nederlandse vrouw die in Ma'aleh Adumim woont en als jong meisje een terroristische aanslag overleefde waarvan de gevolgen nog zichtbaar zijn, haar verhaal is zeer aangrijpend; Jeremy Gimpel, een orthodoxe rabbijn die prachtige projecten leidt in Judea en een bezoek aan een winery in Samaria. Door de BDS (boycot) mogen hun wijnen niet verkocht worden in meerdere Europese landen, maar wij mogen ze proeven.. ☺  
-Jeruzalem: Gush Kativ museum (vlakbij de steeds hipper wordende Maganeh Yehudah markt), over de Joden die van 1967-2005 in Gaza woonden.  
- een dagje naar de Zoutzee, Ein Gedi ed. kan altijd ingepland worden maar de meeste Israëlgangers hebben dat wel gezien en voor hen hebben we andere bezienswaardigheden in petto....

Mail voor belangstelling of meer informatie naar [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Er is ook nog plek op een reis van 6 t/m 13 juni  
**Komt u naar Israel?**  
Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk!  
Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 speciale

**Agenda 1**

**Psalmenseminar met Karen Strijker van Studiehuis Reshiet uit Israel**

**Svp doorgeven in uw gemeente ☺**

Net zoals begin van dit jaar (2017) nodigen wij u uit om naar Den Haag te komen voor deze speciale verrijkende en boeiende seminars. Noteert u ook in uw agenda de avonden van 18,19 en shabat 20 januari in de ochtend?

Op de vrijdagavond is er naast de studie ook een feestelijke shabatmaaltijd (opgeven voor de maaltijd is verplicht ook ivm beperkte plaats).  
Zeer waarschijnlijk zullen de seminars weer via livestreaming te volgen zijn.

De te behandelen psalmen zijn: **psalm 3, 126 en 142!**  
Vanuit het Hebreeuws uitgelegd gaan deze Psalmen nog meer schitteren en ontdekken we verrassende betekenissen van de verschillende Psalmwoorden. Zeer aan te bevelen.

Exacte tijden worden nog doorgegeven.  
Gratis parkeren op terrein van gemeente Shamar/ Pilar of Fire.

U kunt zich al bij ons opgeven [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

**Agenda 2:**

Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in Nederland.  
Planning van spreekbeurten:  
shabatochtend 17 februari in Shamar-Den Haag en in de avond in Succat Yeshua in Katwijk,  
maandagavond 19 feb. in Zutphen en dinsdagavond de 20<sup>e</sup> in Apeldoorn. Geeft u zich van tevoren even op? Heel graag!

Adres en tijden volgen nog. Allemaal hartelijk welkom, geef het door en we hopen u (weer) bij leven en welzijn te ontmoeten!

-----  
Voor het eerst vrouwen op Israelisch geld! De rode en gele flappen zijn spiksplinternieuw en stinken waarschijnlijk nog niet.. ☺



O ja...Wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?  
Dat kan via NL29ABNA0547807635  
Kan ook via de ANBI stichting, neem dan even contact met ons op.  
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281  
[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Parasha wajishlebh וישלב *en hij zat/woonde.*

We lezen Genesis 37:1. Uit de Haftara lezen we Amos 2:6-3:8 en we lezen Mattheus 1:1-6 en 16-25.

Jozef hield zijn dromen niet voor zich en in zijn jeugdige naïviteit vertelt hij zijn vader en broers erover en het kwam hen zelfs belachelijk voor. Zijn broers *haten* (san'a שנא) hem omdat hun vader hem het meest liefheeft.. De geschiedenis is overbekend.. Jozef wordt verkocht door zijn broers en komt terecht bij de Egyptenaar Potifar, die hem zo geweldig vindt dat hij hem over zijn gehele huis stelt, totdat de vrouw van Potifar, die niet van de knappe Hebreëer Jozef af kan blijven, hem in de gevangenis laat gooien. Door en door gemeen als ze is, maakt ze misbruik van zijn onschuld.

Laten we eens kijken naar de persoon Jozef. De geschiedenis hier in Genesis 37 begint wanneer hij zeventien jaar is, dus geheel volwassen in het Jodendom, waar men immers met dertien jaar al als volwassen gezien wordt. Hij hoeft echter niet mee te werken met zijn broers, wordt in feite blijkbaar als een kleine jongen geacht door zijn vader. Hij wordt er wel op uit gestuurd om naar de welstand van zijn broers te vragen, maar dat is dan blijkbaar ook het enige. Hij hoeft zijn handen en ook zijn mooie kleed niet vuil te maken. Geen wonder dat zijn broers zo'n hekel aan hem hebben en wat onverstandig van Jacob; wie trekt er nu één van zijn kinderen voor? Dat is natuurlijk vragen om problemen. Hier wordt niet veel over het karakter van Jozef vermeld en eigenlijk ook verderop kunnen we alleen op een wat cryptische manier uitmaken wie Jozef is. Cryptisch omdat de HEERE, (יהוה JHWH) de Aanwezige, *met hem is* (39:2 en 21). Als Jozef geen blijk had gegeven van een goed karakter, dan was de Aanwezige misschien wat meer op afstand gebleven, zoals Hij dat doet bij de arrogante mens, immers 'de hovaardige kent Hij van verre,' niet van dichtbij (Psalm 138:6).

Overigens is het ontroerend dat de Aanwezige *met hem is* in al die ellende waarin hij verkeert: als slaaf moeten werken in een vreemd land en daarna de gevangenis indraaien. Juist bij deze twee gebeurtenissen lezen we dat de Aanwezige *met hem is*. Wat is dat hoopvol: zijn we ziek? Zitten we in een financiële crisis, hebben we verlies geleden? Een geliefde verloren wellicht? De Aanwezige kiest ervoor *om met u te zijn* wanneer u rechtvaardig bent, sterker nog: de naam יהוה JHWH betekent: *Aanwezig zijn*. Wees maar niet bang, u bent niet alleen; Hij is erbij! We kennen waarschijnlijk allemaal wel het gedicht over de voetstappen: twee paar voetstappen zien we op het strand, maar daar waar het moeilijk werd; waar we niet meer wisten wat we moesten doen, stond juist maar één paar voetstappen en bij de vraag aan Jehoshua waarom Hij juist daar niet aanwezig leek te zijn, antwoordde Hij: "Daar waar het zo moeilijk was, daar heb Ik jou juist gedragen."

Jozef droomt nog wat door in de gevangenis, wat gevolgen heeft voor de schenker en de bakker; voor de rest van deze ontroerende geschiedenis moeten we wachten tot volgende week...

In Amos spreekt God tegen het volk, dat de rechtvaardige verkoopt om *zilver*, keseph כסף. Woedend is Hij en het is wel duidelijk dat hier ook de lieve broers worden bedoeld die Jozef als slaaf hebben verkocht en natuurlijk ook, verder in de geschiedenis, degene die de Messias de *Redder* (Mashiach משיח) verkocht voor dertig zilverlingen. Er gaat een verhaal dat Jozef ook voor dertig zilverlingen verkocht werd en dat de twee broers die ervoor verantwoordelijk waren de andere tien zilverlingen met zijn tweeën hebben gedeeld zonder het aan de andere broers te zeggen.

Tussen de geschiedenis over Jozef door wordt ook verhaald over Tamar, die haar recht haalt bij haar schoonvader Juda en zwanger van hem wordt, wat toch wel een vreemde geschiedenis is. Zij blijkt in de lijn van voorouders van David en zelfs Jehoshua te zijn. Evenals Ruth, de Moabitische; zij kwam uit een volk waarvan God had gezegd: "Nooit zal er een Moabiet in Mijn Huis zijn!" (Deut. 23:3). Doch de rechtvaardige Ruth had voor Hem én voor Zijn volk gekozen: "Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God." Zo zien we Zijn genade door de generaties heen, beide vrouwen zijn in de lijn van de Messias, Die weer Degene is die alle kromme zaken rechtzet; Wiens naam is Imanu'el, *God met ons*.