

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 10-11-2017

21-8-5778

Nummer 103

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

[www.resetisraelontours.com](http://www.resetisraelontours.com)

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Gisteravond was het de 79<sup>ste</sup> herdenking van de 'Kristalnacht.' In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland, Oostenrijk en Sudetenland meer dan 30.000 Joden gearresteerd; bijna 100 vermoord; werden o.a honderden synagogen verbrand en ongeveer 7500 Joodse winkels aan diggelen geslagen. Goebbels betichtte het 'internationale Jodendom' van betrokkenheid op de moord van een Duitse Nazi diplomaat, Ernst vom Rath, in Parijs. Enkele maanden daarvoor waren duizenden Poolse Joden Duitsland uitgezet, waaronder de ouders van de 17 jarige Herschel Grynszpan. Uit wraak probeerde deze jongen Vom Rath te vermoorden met deze verschrikkelijke pogrom als gevolg. Goebbels zocht een aanleiding voor zijn antisemitische volksophitsing en de dood van Vom Rath kwam hem en Hitler goed van pas....

Je denkt wel eens.. stel, er komt weer een situatie waarin een Joodse man of vrouw de oorzaak is van b.v. een politieke moord op een niet-Jood... zou dan opnieuw snel de vlam in de pan kunnen slaan waarbij Joden groot gevaar lopen? Joden buiten Israel lijken dan veel kwetsbaarder te zijn dan Joden in Israel. Of toch ook weer niet? Want anderzijds... Israel/het zionisme wordt vandaag de dag door meerdere (vooral moslim) landen gezien als de boeman en oorzaak van onrust in de wereld en met name het Midden Oosten. De doodsbedreigingen naar 'ons adres' zijn niet van de lucht, maar Israel is goed 'gesettled' en snel en diep geworteld in het land der voorvaderen. Adonai bescherm en behoedde het en u allemaal en dat er nooit meer een 'gebroken glasnacht' kome!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

## Terreurtunnelvervolg

Israel geeft voorlopig de 5 terroristen die omkwamen in hun eigen terreurtunnel niet aan het Rode Kruis, die deze dan aan Hamas willen overdragen. Hamas houdt sinds de Gazaoorlog van 2014 de lichamen van twee omgekomen Israelische soldaten vast; Hadar en Oron. We krijgen 0,0 informatie over hen, wat er ook aan diplomatie geprobeerd is.

De ouders van de jongens en vele Israeliërs eisen dat Netanyahu niet overstag gaat om de lijken terug te bezorgen voordat de jongens terug zijn plus 2 Israeliërs die zelf de grens naar Gaza overgestoken zijn en daar gevangen worden gehouden. Netanyahu beloofde hen: 'We geven niet zomaar cadeautjes weg.' Hamas dreigt dat zij wel wegen weten om die lijken terug te krijgen, dat Israel niets ervoor terug krijgt en dat er nog veel meer terreurtunnels zijn....

Mooie Negev



Voor wie nog geen Hebreeuws studeert... misschien toch het overwegen waard want zou het niet kunnen zijn dat ooit de wereldtaal Hebreeuws zal zijn, Zijn Taal? Wat u al geleerd heeft, is geleerd en buiten dat... het is een fascinerende taal, de taal die Hij sprak toen Hij de wereld schiep en uiteraard de Taal van Jehoshua/Jezus die steeds verwees naar 'datgene wat geschreven staat,' in het Hebreeuws! Een vertaling is een verschraling; het is als het kussen van je bruid door de sluier heen.

### Zeven Woorden van de Week (3-ג)

Ivrit modern Hebreeuws עברית

léchem	brood	לֶחֶם
oegáh	koek	עוּגָה
mits	sap	מִיץ
chaláv	melk	חֵלֶב
gvináh	kaas	גְּבִינָה
ribáh	jam	רִיבָה
yeesh li	ik heb	יש לי



Waar het accentteken boven staat valt de klemtoon!

Wilt u de betekenisvolle letters ook leren, kijk dan eens naar

[www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

**Ruth** is gelukkig weer zo goed als opgeknapt. Dank voor jullie aandacht/gebeden. Enorm gewaardeerd!!

**Afgelopen week** hebben we in ons Gastenhuis in Na'aleh een geweldige 'vrouwengroep' een week lang mogen onderwijzen en we zijn met hen op allerlei plekje geweest in Judea, Samaria en natuurlijk in Jeruzalem. Het was een hele fijne periode waarin we veel gezien hebben, van elkaar geleerd, maar ook lekker gegeten en veel gelachen. Als afscheid voerden zij o.a. een toneelstukje op n.a.v de week. Onze kaken doen nog pijn van het lachen. Dank/todah.

Sommigen moesten het toch even proberen 😊



Dat Israel steeds populairder wordt bij toeristen blijkt uit het feit dat regelmatig records gebroken worden.

Deze week werd de 3 miljoenste bezoeker gefeliciteerd die dit jaar Israel aandeed. Het echtpaar kreeg ook een cadeau: een vlucht boven Israel per helicopter en een kwaliteitsmaaltijd van een Israelische chef-kok!

Misschien moeten wij als

Gastenhuis/reisorganisatoren ook maar zoiets verzinnen en dan met een maaltijd van Chef-Kokkin Karen en een gratis ritje op een kameel of zo ? 😊

## Hariri

Het rommelt wat meer dan anders bij onze 'bovenburen.' Nu de soenitische premier Hariri zijn ontslag heeft ingediend en min of meer gevlucht is naar Saudi Arabie, lijkt het erop dat Libanon nu helemaal een vazalstaatje van Iran aan het worden is, net zoals Syrie. Hezbollah zal proberen de gehele macht in Libanon over te nemen; de president van Libanon is al zeer Hezbollah/Iraans gezind.

Saudi Arabie beticht Iran ervan dat zij steeds meer haar macht in het Midden Oosten probeert uit te breiden.

De raketaanval van vorige week op een bijna buitenwijk van de Saudische hoofdstad Riyad vanuit Jemen, door Iraans gesteunde Houthis, ziet Saudie Arabie aan een 'act of war,' een oorlogshandeling.



Dit stelletje kwamen we van de week tegen bij Peduel (10 km ten noorden van Na'aleh, waar we wonen). Hij vroeg haar daar ten huwelijk en of wij een paar foto's wilden maken. Mazal tov!!!

**Het was** even schrikken voor ongeveer 100 peutertjes toen zij hals over de kop uit hun school, vlakbij Tel Aviv, moesten omdat enkele Arabische bouwvakkers vanaf een gebouw ernaast met stenen naar hen begonnen te gooien en het personeel uitschold. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.

## Shekel

De Israelische shekel is momenteel de op één na sterkste munt ter wereld. De waarde van de shekel steeg 6.1% in de afgelopen 12 maanden ten opzichte van andere belangrijke munten. Wanneer u geld overheeft... in Israel investeren en shekels niet inwisselen wanneer u in Israel op bezoek bent geweest...

**Ons werk steunen? Heel graag:**

NL 29 ABNA 054 78 07 635

Stichting Ammech Ammi (Uw volk is mijn volk) ANBI erkend. (fiscaal aftrekbaar)

Ter ondersteuning Studiehuis Reshiet/ Vanuit Shomron NL86 INGB 000 43 58 913 (niet aftrekbaar).

### Zin In Israel?

Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! Speciale 'Vanuit Shomron' reizen naar Israel.

U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons logeren en wij stellen voor u een speciaal programma samen.

**Er is evt. nog plaats voor een echtpaar voor de decemberreis.**

Volledige verzorgde reis: directe vluchten in de ochtend en middag, overnachten in ons Gastenhuis in het mooi gelegen Na'aleh, op de bergen van het vroegere Efraim/Benjamin. Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke bezoekplaatsen!

Voor hen die vaker komen kunnen we een speciaal nieuw programma bieden! Vraag ernaar. Prijzen p.p. op basis van 2 persoonskamer.

Beslis snel als het kan want ticketprijzen kunnen iets omhooggaan.

(u zorgt zelf voor een reis/annuleringsverzekering)

**Van 20 t/m 27 dec. '17 €835,**

[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

[Yair en Karen Strijker](#)

[00972 54 8858281](tel:00972548858281)

Gastenkamer in Na'aleh



### Agenda

**In januari '18 is er weer een Psalmenseminar met Karen Strijker.**

Net zoals begin van dit jaar (2017) nodigen wij u uit om naar Den Haag te komen voor deze speciale verrijkende en boeiende seminars. Noteert u ook in uw agenda de avonden van 18,19 en shabat 20 januari in de ochtend? Zeer waarschijnlijk zullen de seminars ook weer via lifestreaming te volgen zijn.

De te behandelen psalmen zijn: **psalm 3, 126 en 142!**

Vanuit het Hebreeuws uitgelegd gaan deze Psalmen nog meer schitteren en ontdekken we verrassende betekenissen van de verschillende Psalmwoorden. Zeer aan te bevelen.

Exacte tijden worden nog doorgegeven.

We hopen vrijdagavond wederom met u, na de les, een feestelijke shabatmaaltijd te vieren.

Gratis parkeren op terrein van gemeente Shamar / Pilar of Fire.

U kunt zich al bij ons opgeven [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

**Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in Nederland. Nader informatie volgt.**

**Luxe reis naar Asqelon, Eilat en Jeruzalem.**

Van 25 juni t/m 2 juli plannen we een exclusieve verdiepijnsreis naar Israel.

Zoals gewoonlijk tijdens onze ontdekkingsstours geven we graag dagelijks Bijbelstudies bezien vanuit de rijke en boeiende Hebreeuwse taal, maar 'verdiepijnsreis' heeft dit keer ook te maken met het plezier en de wonderlijke ervaring om onder begeleiding in Eilat, in de Rode zee, met dolfijnen te zwemmen en te snorkelen tussen het koraalrif aldaar. Letterlijk de diepte in dus 😊

We starten onze reis aan de Middellandse zee in het Leonardo Plaza hotel in Asqelon, daarna 3 dagen in het Queen of Sheba hotel in Eilat en de laatste dagen, waaronder ook een feestelijke shabat, in het Montifiori hotel, zeer dicht bij het centrum van Jeruzalem. Op internet kunt u deze prachtige locaties bekijken.

Op de planning in Eilat staat ook o.a. een heerlijke boottocht, op de Paradise, naar het zuidelijkste puntje van Israel. Warme maaltijd op de boot, ervan af springen en lekker zwemmen in het blauwe water. We rijden door de Negevwoestijn via de Dode Zee (even drijven) richting het noorden.

In Jeruzalem stellen wij een keuzemenu samen waaruit u een aantal bezienswaardigheden kunt kiezen om heen te gaan. Dit omdat sommigen al eerder in Israel geweest zijn en misschien eigen wensen hebben. Mogelijkheden zijn onder meer bv: -bezoek aan Stad van David met wandeling door de watertunnel; -archeologische opgravingen naast de Westelijke muur; -wandeling onder begeleiding onder de Oude Stad; --Israel museum; Gush Katif museum; -Burnt House (huis van de Hoge priester in het jaar ' 70; Davids Tower, Rockefeller museum, wandeling over de stadsmuren, bezoek Chagallramen etc. Misschien heeft u zelf ook een idee.

Onze reizen zijn altijd all inclusive: directe vlucht, hotels, uitjes, lekker eten en drinken en uiteraard indien gewenst studies.

Mail of bel ons voor informatie en/of verdere invulling van deze reis. Prijs: €1775, p.p. op basis van een tweepersoonskamer

Parasha *Chaje Sarah, het leven van Sarah*. We lezen Genesis 23:1-25:18. Uit de Haftara lezen we 1 Koningen 1:1-31 en we lezen Mattheus 1:1:17.

Hoe kon Abraham weten dat, toen hij naar de berg Moriah ging om zijn zoon Izaäk te offeren, hij zijn geliefde vrouw Sarah nooit meer in levende lijve zou zien?

Joodse Bijbelgeleerden, onder wie Rashi, meenden dat het Sarah ter ore was gekomen dat Abraham hun enige zoon ging offeren en daardoor van verdriet was gestorven. Wat triest... Honderdzeventwintig jaar werd ze, wat wel heel oud is, daar niet van. En dan staat er ook nog geschreven in Genesis 23:2 dat Abraham *kwam* om haar te bewenen. Ze was dus alleen in Hebron gestorven, waar ze woonden, zonder haar man bij zich; Abraham was op dat moment nog in Beer Sheva, was daar blijven hangen op de terugweg van de berg Moriah. Hij moest nog een stukje reizen om haar te bewenen en een graf voor haar te kopen van de Hethieten. Izaäk was waarschijnlijk al eerder bij zijn moeder en heeft haar waarschijnlijk wel nog levend gezien, maar echt duidelijk wordt dit niet uit de tekst. De zin in vers 2: 'en hij (Abraham) beweede haar, *welibhkotah*' staat geschreven met een kleine Kaph כ: וּלְבַכְתָּהּ. Dit heeft te maken met het feit dat Sarah al heel oud was en dus ook niet meer heel erg beweend werd omdat ze een rijk, lang en vol leven had geleefd. Abraham was er op gespist om de grot van Machpela te kopen van de Hethieten; volgens de overlevering was dit omdat zijn voorouders Adam en Eva daar begraven waren..

Deze week gaat het in de Parasha- en Haftaralezing om wisseling van de wacht: Rebecca neemt de plaats in van Sarah als aartsmoeder; Shlomo neemt de plaats van zijn vader David in als koning en Jehoshua neemt de plaats van zijn voorvader David in als Heer de Heren en Koning der Koningen, Baas boven baas! Wat opmerkelijk is aan het geboorteregister van Jehoshua, is dat het gaat van vader op zoon en dat dus Jozef genoemd wordt als Zijn vader, terwijl we allemaal weten dat hij dat niet was, immers is Jehoshua uit de Heilige Geest geboren. Wat een bijzonder eerbetoon is dit aan Jozef, die zijn aanstaande vrouw niet in de steek liet toen ze zwanger bleek te zijn. Hij was wel degelijk nodig en uitgezocht in deze bijzondere heilsgeschiedenis. Terug in Genesis zien we de zoektocht van Abrahams trouwe knecht Eliezer. Hij zocht een vrouw voor Izaäk en kwam terecht bij de familie in het oude thuisland van Abraham, waar hij niet voor niets vroeg of de maagd, die water zou komen putten, ook zijn kamelen zou drenken; ze moest een goed hart hebben! Dan zou ze passen in het imperium van Abraham, want Abraham zelf was een goed mens, gastvrij en diep gelovig en zeker zal hij Izaäk ook zo opgevoed hebben. Iets anders over Izaäk (betekent hij lacht): vlg. de overlevering was hij 'zwakker begaafd', werd uitgelachen door Ismael, maar des al niet te min een volwaardig mens en helemaal geschikt als aartsvader voor het latere volk Israel. Welke man van 37 jaar zou zich zonder te verweren op een altaar laten leggen? En liet hij zich later ook niet wat al te makkelijk in de luren leggen door Rebecca en Jacob wat betreft de eerste zegen? Er is verder ook opvallend weinig over hem geschreven, in tegenstelling tot zijn vader Abraham en zijn zoon Jacob. Hij zocht niet zelf zijn vrouw maar Eliezer werd op pad gestuurd. God verhoorde Eliezer zijn gebed en de zorgzame lieve Rebecca kwam mee. Zo mooi hoe hier ook geschreven staat dat Izaäk met haar *getroost werd* over het verlies van zijn geliefde moeder. Daarna sterft de geloofsgigant Abraham, niet eerder. Er kwam waarschijnlijk best heel wat neer op de tengere schouders van Rebecca. In 1 Koningen pikte broer Adonia nog bijna de plaats in van Shlomo als koning. De brutalen hebben de halve wereld, zal hij misschien gedacht hebben. Gelukkig grepen Nathan en Bathseba in en kwam de plaats vrij voor de beloofde zoon. David bekrachtigde de belofte op zijn sterfbed, ook hij stierf niet eerder dan dat dit was geregeld... Opnieuw komt een geloofsgigant hier aan zijn einde. David is één van de grootste profeten van de geschiedenis en zijn profetieën komen op de dag van vandaag nog uit. Hij was een groot koning en een groot dichter en Psalmist, maar zijn profetische gaven zijn beslist onderschat en deze komen we pas tegen wanneer we zijn Psalmen goed bestuderen en houden tegen het licht van onze tijd. In ons blad Tijdstip werken we deze Psalmen voor u uit. Shabat shalom!