

300^{ste}

Zesde Dag Bericht

11 januari 2019 Gregoriaanse kalender

Sjewat 5 in het jaar 4779 Israëlische jaartelling



Op deze heugelijke dag beginnen we met een actueel onderwerp, waar wij ons en nog velen met ons al die jaren tegen verweerd hebben en hopen te blijven doen.

Dat is altijd het doel van het ZesdeDagBericht geweest.

אֲנִי שׂוֹמֵר אַנְטִישֵׁמִיִּיע Antisjemie, of zo als wij het in het Nederlands kennen, **antisemitisme**.

למה אֲנִי שׂוֹמֵר אַנְטִישֵׁמִיִּיע Antisjemie lama is “**Antisemitisme, waarom?**”

Waarom antisemitisme? Heeft de Joodse man of vrouw u iets aangedaan?

Zijn we afgunstig, omdat Joden de wind altijd mee lijken te hebben? En moeten we dan jaloers zijn op een volk wat zo ernstig vervolgd is en nog steeds beproefd wordt?

Een weldenkend mens kan geen reden hebben voor antisemitisme.

In 2015 heeft Franklin ter Horst geschreven over Nobelprijswinnaars.

Vanaf 1901 tot 2012 zijn in totaal 829 Nobelprijzen uitgereikt. Daarvan gingen er 187 naar Joodse wetenschappers. De wereld telde op dat moment ca. 12 miljoen Joden, dat is 0,2 procent van de wereldbevolking, tegen 1,2 miljard moslims, en dat is 20 procent, waaruit in totaal 7 wetenschappers van de 829 de Nobelprijs hebben gekregen. Zo is dat kleine Israël thans wereldleider in innovatie. Er bestaat zo een enorm verschil tussen Joden en Arabieren, waarvan de moslims de voorkeur geven aan dood en verderf, puinhopen en verwoesting. Dagelijks ervaren we de zegen die Jakob / Israël kreeg bij Pniël. Genesis 32:22.

Yerushalayim. De stad welke koning David mocht stichten en waar sinds die 3000 jaar zoveel om te doen is. Hier op de berg Moria zou Abraham zijn enige zoon Izaäk voor G`d willen offeren. Nu ziet het er naar uit, dat steeds meer landen hun ambassade hier zullen vestigen in plaats van in Tel Aviv. Daarom zal hier een aparte ambassadewijk komen. Ook Australië en Brazilië zullen binnenkort de ambassade verhuizen. Voor Joden verspreid over de hele wereld is Yerushalayim hun hoofdstad gebleven, het centrum van Joods leven. En de G`d van Israël heeft aan Zijn volk de belofte waargemaakt, opdat zij er een bruisende stad van konden maken. De stad die 669 keer in de Hebreeuwse Bijbel genoemd wordt

De wereldorde wankelt. Dat zijn woorden die Jan Terlouw onlangs uitsprak.

En daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Jan Terlouw heeft veel politieke functies bekleed en toch was hij geen goed politicus. Hij is veel te eerlijk.

Zijn partij was nooit de onze. Hij komt er eerlijk voor uit, dat hij niet zo gelovig is.

Zijn moeder had ook problemen met zijn opvattingen. Zij was zeer gelovig en zij zei op een dag: *‘Als ik niet met jou over God kan praten, dan kan ik wel met God over jou praten.*

We zijn het wel met hem eens over de Wereldorde. Geen enkele regering weet waar het heen moet en kan garant staan voor veiligheid. De bundeling van macht in de Verenigde Naties en in de Europese Unie is niet Bijbels en in alles tegen Israël gericht. Bij de VN is doorgaans elke vrijdag, de anti-Israël-dag. En bij de VN en bij de EU is men niet in staat om de echte problemen op te lossen. Het terrorisme zal alleen maar toenemen, waardoor Israël spoedig het veiligste land zal zijn. Dan is opnieuw een belofte vervuld. Ex. 23 : 20



De mop komt uit Soest van onze vriend Harry.

Een antisemiet komt een café binnen en ziet daar geheel alleen een Joodse jongeman met een keppeltje zitten. Dan zegt hij tegen de barman:

‘Geef iedereen van mij wat te drinken, behalve die Jood daar.’

Als de glazen geserveerd zijn, dan bedankt de Joodse jongen hem.

Dat herhaalt zich nog twee keer en de Joodse jongen bedankt opnieuw vriendelijk de antisemiet, die bij het afrekenen aan de barman vraagt: ‘Wat is er met die gekke Jood aan de hand?’

‘Niks bijzonders meneer, hij is gewoon de eigenaar van deze zaak’.



Een volk met een dieet. Zo zouden we het Joodse volk kunnen noemen als we de spijswetten in acht nemen, welke in Leviticus 11 uitvoerig beschreven zijn. Zij mogen geen onreine dieren eten, zoals varkensvlees met een hoog gehalte aan cholesterol. Geen vis zonder schubben, zoals paling, oesters, mosselen en kreeft. Dat zijn ook juist de waterdieren die alle zieke kadavers opruimen. Dat is allemaal niet kosher. We gaan nog verder terug naar de vleespotten van Egypte. Daar worden zij onderdrukt en de G'd van Israël die zij bijna vergeten zijn, zal hen terugroepen. Dan moeten zij ongezuurde broden bakken die onderweg langer goed blijven. Als die op zijn, dan zorgt G'd zes dagen in de week voor manna. Het is een weerbarstig volk dat verlangt naar de vleespotten van Egypte. Dan laat de Eeuwige kwakkels neerstrijken tussen hun tenten. Zij zijn gulzig en slachten deze dieren en beginnen meteen te eten en wachten niet totdat het bloed er uit was. Dat was hun noodlot. Ex. 16:13 Wilt u meer weten over kosher eten in Nederland. Alle etenswaren van alle merken staan in de Nederlandse Kasjroetlijsten te vinden op Google, of bij N.I.K. Daar vindt men ook Koshere restaurants, zoals Sal Meijer in Amsterdam aan de Buitenveldertselaan. Daar hoef je niet Joods voor te zijn om dat lekker te vinden.



Een nieuw jaar, een nieuw honderdtal ZDB, een nieuwe kop met een duif die geketend was, als symbool voor ons geliefde Israël. We zagen dat afgelopen zomer op facebook en toen er maar afgepikt. Wie het heeft ontworpen weten we niet, 't is mooi en wel bedankt.

Je komt ze overal tegen. Joodse mensen in de Lightrail, in de bus, op het plein waar veel mensen samenkomen. Een jonge moeder met kinderen onderweg. Een jonge vader met een wandelwagen strijkt even neer op een bankje op het plein bij de Hurva synagoge. En wat is er dan met die mensen? Welnu, zij zitten in een klein boekje te lezen. Dat kan niet de Torah zijn, daar is het te klein voor. Het blijkt de Siddoer te zijn, een Joods gebedenboek met velerlei gebeden voor de ochtend, de middag, de avond, voor onderweg op reis, nachtgebed, gebed voor de maaltijd. Gebed op de begraafplaats. Die wetenschap hebben we uit de Nederlandse vertaling van de Siddoer van Jitschak Dasberg. We zijn dit ZDB begonnen met antisemitisme. Ook daarvoor vonden we een gebed op pagina 6, letterlijk overgenomen staat daar boven: ‘Gebed voor hulp bij de strijd van buitenaf’.

*Moge het Uw wil zijn Eeuwige, mijn God en God van mijn voorouders,
dat U mij vandaag en ook iedere dag vrijwaart van brutale mensen
en brutaal optreden, van slechte mensen, slechte vrienden, slechte burens,
van een ongeluk, van hinderlijke en verderfelijke invloeden,
van een hard vonnis, of een harde tegenpartij, of die nu tot het verbond
(van Avraham) behoort, of niet.*

In verbondenheid met de Eeuwige hopen we elkaar op 25 januari weer te ontmoeten.