



298^{ste}

Zesde Dag Bericht

14 december in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Tevet 6 in het jaar 5779 Israëliische jaartelling

Voor vandaag een heel kort Hebreeuws woord van twee letters, maar met een zeer brede betekenis zoals: **gratie, charme, sierlijkheid, gunst, genegenheid, goedertierenheid, barmhartigheid, welbehagen.**

Dat zit in dat ene woordje `cheen`. Dat schrijf je zo **ך ת** met twee tekens

Het heeft nog een belangrijke betekenis en daar houden wij het op: Cheen is ook **Genade**. Dat vinden we door de hele Bijbel. Ook in Ruth 2 vers 10. Ruth vond genade bij Boaz. Jona wist dat de Eeuwige een Genadig G-d is. Zo staat het in Jona 4 vers 2. Genade dat is gratis, dat kost nou juist niets. En dat kunnen we ontvangen als we het juist hard nodig hebben. Elke dag ervaren wij de CHEEN, de Genade van onze Liefdevolle Vader, Die Zijn Zoon naar de aarde liet komen. **In de mensen een Welbehagen.**

Doorkruist Welbehagen. In de Joodse geschiedenis van 2000 jaar was er niet veel genade. We weten ook dat door de inquisitie en vervolging in Zuid Europa, de Joden naar Nederland verhuisden en dat zij een belangrijke bijdrage leverden aan de Gouden Eeuw. De afgunst kwam later en is en was een belangrijke voedingsbodem voor de Jodenhaat. Haat tegen het Volk waaruit de Messias geboren werd. Er wordt wel gezegd: ` *Joden en Fietsers zijn overal de schuld van*`, dan vraagt de ander: ` *Waarom de fietsers? Nou, waarom de Joden?* De antisemit zal dan als antwoord weten, dat Joden land van Palestijnen gestolen hebben. Door de Jodenhaat is de BDS in het leven geroepen, om Israël economisch en cultureel te isoleren. De BDS heeft al veel op het geweten waar de Economie in Israël onder lijdt. Juist de Palestijnse werknemers zijn de dupe die een groot deel van de massaproductie van exportartikelen voor hun rekening nemen en dan ontslag krijgen als de export van zo'n product terugloopt. BDS in Israël werkt nauw samen met Sabeel. Dat is ook een Pro Palestijnse, Anti Israël instelling. Wie Sabeel steunt, geeft ook steun aan de BDS. Uit de Protestantse Kerk in Nederland, PKN, ontvangt Sabeel geldelijke steun. Wie, zoals wij, ruim 80 jaar ingeschreven staat bij een Protestantse Kerk, houdt dat liever stil. Maar de kerk in Rome heeft ons geleerd dat we niets in de doofpot moeten stoppen. In dagblad Trouw stond onlangs de volgende oproep aan de PKN: Laat de PKN nu stoppen met steun aan de Sabeel / BDS en wees zoals beloofd: Onophoudelijk, Onopgeefbaar Verbonden met Israël. **Bidt zonder ophouden voor Israël.**

Verenigde Naties zijn verantwoordelijk voor de mop van vandaag.



Op alle gebied wordt er gefaald, maar hier waardeloze resoluties, daar zijn ze goed in. De mop is: *Nu is er bij de VN. weer een resolutie aangenomen, dat zij de Joodse banden met Yerushalayim niet erkennen.* Nou ja, dat kunnen we een lachertje vinden, maar erger is het, dat de Nederlandse regering dat ook nog ondertekend heeft.

Lees dan Jesaja 60: 12: ` *Want het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan en die volken zullen zeker verwoest worden*`. Laat dat een les zijn.

*Hoe zal ik U nu ontvangen ?
In een grote kathedraal ?
Met sierlijke pracht en praal?
en jubelende lofgezangen ?*



*Heer Jezus, U bent ons verlangen.
Er is geen Vrede op Aard.
Hier heerst het zwaard.
Heer Jezus, U bent ons verlangen.*

Terreurtunnels. Dat is natuurlijk een heel ander onderwerp als hier boven. Terreurtunnels waarvan de eerste zo'n vijf jaar geleden ontdekt werd bij de kibbutz Ein HaShlosa dicht bij de grens met Gaza. Daar was Hamas toen en vele tunnels later, verantwoordelijk voor. Om die dingen onder het oppervlak op te sporen, heeft het IDF een methode ontwikkeld. Daarmee heeft men nu in het uiterste noorden van Israël bij de plaats Metula ook terreurtunnels gevonden. Daarvoor is Hezbollah verantwoordelijk die ook met steun van Iran opereert. Hezbollah snoeft nu, dat zij zoveel raketten in Libanon hebben die alle belangrijke plaatsen in Israël kunnen bereiken. Aan de andere kant van de grens in Libanon ligt de plaats Kfar Kila, alwaar 30 % van de huizen bewoond worden door Hezbollah-militie. Tegelijkertijd heeft ook Hamas in Gaza laten weten, dat de strijd tegen Israël onverminderd door zal gaan. Er breken voor Israël opnieuw echt wel spannende tijden aan.

Bandenspanning. Wel eens de fietsband goed hard opgepompt, opdat de fiets dan in jouw belang veel lichter loopt? En dan nog een beetje spanning er bij en dan klapt de band. Nu worden kwaadwillige en van God verlaten fietspompen op de wereld losgelaten, waardoor de spanning oploopt. Daarmee vertellen we niets nieuws en zij die aangesteld zijn om de spanning te beheersen, roepen maar wat en verschuilen zich achter hun veroordeling van Israël. Er is spanning in veel Europese landen waar mensen hun onvrede verwoorden in gele hesjes. Ook de Verenigde Naties hanteren onbeheerst zo'n fietspomp, door de landen te laten instemmen met het Pact van Marrakesh. Ook dat zal de spanning opvoeren als migranten verplicht toegelaten moeten worden in de Europese landen. Dan zal in Europa de overbevolking onbeheersbaar worden en vooral de Islam zal de spanning doen stijgen. De landen in Afrika zullen leeglopen en dat kan niet de bedoeling van God zijn. Torenbouw van Babel is daar een voorbeeld van. In Genesis 11 vers 4 lezen we, dat de mensen een toren wilden bouwen die tot in de hemel reikt. Dat wil de V.N. ook wel. Ook dan zal er weer een heftige spraakverwarring plaatsvinden tussen migranten en authentieke Europeanen. Veel voorbeelden passeren in deze tijd de revue. De fietsband wordt nog meer opgepompt. Een Joodse advocaat uit het Verenigd Koninkrijk maakte kort geleden allyia naar Israël en sprak bij aankomst in Tel Aviv een korte veelbetekenende zin: **Europa is verloren!**

Als Europa verloren is, dan ziet dat er slecht uit voor ons nageslacht, of toch niet. Hoe kunnen we zo negatief zijn, als we straks de geboorte van de Zoon des mensen gedenken? Daardoor zijn we juist niet verloren en wacht ons een hoopvolle toekomst. Hij kwam om ons een weg te bereiden naar een eeuwig leven in Zijn Koninkrijk. Dat is pas GENADE. We leven dan wel in een andere tijd, maar die belofte van de Hemelse Vader is en blijft eeuwig dezelfde. In deze tijd zingen de engelen:

*Prijs de Vader, prijs de Zoon
Prijs de Geest die in ons woont
Prijs de Koning der Eeuwigheid
Prijs hen tot in Eeuwigheid.*

Wij hopen elkaar weer in verbondenheid met Hem te ontmoeten op 28 december en wensen iedereen Gezegende Kerstdagen.