



296<sup>ste</sup>

## Zesde Dag Bericht

16 november in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender

Kislev 8 in het jaar 5779 Israëlische jaartelling

Vandaag in het Hebreeuws de naam van de hoofdstad van een land waar we eigenlijk trots op moeten zijn. **א מ ס ר ד ם**

Een stad waarvan in het wapen staat:

**Heldhaftig Vastberaden Barmhartig.**

Een stad waar vandaan tijdens de Tweede Wereldoorlog ontzettend veel Joden zijn weggevoerd naar de kampen om vermoord te worden.



In deze stad is nu ook geen plaats meer voor Joden. Een stad waar de Israëlische vlag weg moet omdat Palestijnse vlaggen op de Dam daar uitbundig wapperen. Het O.M. heeft

bepaald dat Michael Jacobs, met vlag, zich minimaal 35 meter moet verwijderen van de Palestijnse vlaggen welke daar later geplaatst zijn.

Als wij dit goed vinden, dat de politie met een meetlint komt meten en dan de man met vlag laten weten, dat hij gearresteerd wordt als hij niet vertrekt. Dan is dat een verloren zaak.

De hoofdstedelijke gemeenteraad van hoog tot laag ligt daar zeker niet wakker van.



**Waar is Gods Oogappel nog wel veilig?** Wie tot 40 of 50 km. van



Gaza afwoont loopt de kans om de nacht tijdens een rakettenregen zo door te moeten brengen, zoals deze jonge gezinnen op de meest veilige plek in een flatgebouw in Sderoth.

De kinderen zijn zo erg uitgeput, zodat zij in slaap vallen op de traptreden.



Het toppunt van de Hamas-agressie ontstond j.l. zondag, toen een IDF geheime missie in Gaza uitliep op een mislukking. Zij werden ontdekt en een vuurgevecht maakte een eind aan het leven van 7 Hamas militanten en een officier van het IDF team. Die vernedering was voor Hamas aanleiding om in korte tijd meer dan 200 raketten af te vuren. Een autobus werd geraakt waaruit een minuut eerder 50 IDF soldaten waren uitgestapt. Nu was de chauffeur alleen slachtoffer, anders waren al die militairen er niet meer geweest. **GOD ZIJ DANK!**

**Songfestival.** Hoe kunnen we nou wakker leggen van het Songfestival, terwijl we altijd in de wonderen van Israël zitten te graven. Dan maken we toch nu een uitzondering. Israël mag het eerstvolgende songspektakel in eigen land organiseren. Ondanks de pressie van anti Israël groeperingen, gaan toch 42 landen met hun Nachtengalen, die tegenwoordig meestal meer op schorre Kraaien lijken, naar Tel Aviv, of misschien wel naar het centrum van de wereld, de hoofdstad van Israël; YERUSHALAYIM.



**Met de agrariërs is het zo,** die doen het nooit goed in de ogen van de consumenten, die wel weten dat zij nooit zonder de boeren kunnen. Zo is het nu ook met Israël en de BDS, zij haten Israël en weten maar al te goed, dat zij op velerlei gebied nooit zonder Israël kunnen.

Nu we het toch over boeren hebben, weten we nog een gezegde:

*Wat de boer niet kent, dat eet hij niet!*

Dat doet ons denken aan een waar gebeurt verhaal uit onze omgeving:

*Een pas getrouwde boerenzoon had zijn lief al voor de bruiloft laten weten, dat hij beslist nooit andijvie zal eten.*

*Dan maar liever alleen aardappelen, maar geen andijvie!*

*En je kon haar er juist wel onder begraven.*

*Totdat zij een lekkere (andijvie)stamppot op tafel zette, met een hele warme rookworst.*

*Na het eten bekroonde hij haar met: `Ik heb nog nooit zulke lekkere boerenkool gegeten`.*

\*\*\*\*\*



**Een graantje meepikken.** Dat is de trend bij veel landen. Een graantje meepikken van de technologie en de voortvarendheid van Israël. Dat gaat meestal via de achterdeur, zij willen er niet altijd voor uitkomen. Zo is eerst de p.m. Bibi Netanyahu en zijn vrouw Sarah op een geheim staatsbezoek geweest in Oman. Niet bepaald een Pro-Israël-land. Later is de Israëlische minister van transport, Katz, daar ook geweest, maar nu om zaken te doen. Hij en zijn Arabische collega's in het transport gaan het uitknobbelen om een lange spoorlijn aan te leggen van de kust van Oman door Saoedi Arabië en Jordanië naar Israël v.v.. Het moet een Regionale Vredesroute worden tussen de regio rond de Perzische Golf en de Middellandse Zee over een afstand van ongeveer 3.000 km.

**Henk van der Klok** uit Stadskanaal zou die afstand lopend af kunnen leggen. Hij liep in 194 dagen van Stadskanaal naar de Kotel in Yerushalayim over een afstand van 5.831 km. langs de route van de eerste kruisvaarders. Zonder geld en geheel afhankelijk van de mensen die hij tegen kwam en met een pelgrimspaspoort op zak, wat hem onderdak bij kerken kon verschaffen ging hij op pad. Eind vorige week stond hij daar, waar hij waarschijnlijk niet in het King David hotel slaapt. Onderweg vroeg hij wel eens alleen een donatie voor een weeshuis op de grens tussen Thailand en Myanmar, waar hij wel eens gewerkt heeft als hulpverlener.



**Verbroedering in het Midden Oosten.** Steeds meer landen in het Midden Oosten hebben niet zoveel moeite meer met Israël. Niet de leiders maar de bevolking in die landen zoals in



Iran is Pro Israël. In het westen ligt dat even anders, waar veel mensen geloven in de BDS en Israël zoveel mogelijk dwars te zitten. De Nederlandse minister van Handel, Sigrid Kaag, strooit grif met

miljoenen euro's naar de Palestijnen.



Nu was het verleden week weer 6 miljoen euro, in totaal 19 miljoen, voor de Palestijnse kinderen van vluchtelingen. Maar iedereen weet dat het regelrecht ten goede komt aan de leiders van Hamas en Fatah. Geld voor de moordenaar van een jonge moeder in Barkan in Israël. Daar betaald Nederland



op deze manier aan mee. Dit zal niet de laatste keer zijn dat we kromme tenen krijgen over het kabinetsbeleid. Het lijkt ons beter ons te laten leiden door wat erin Het Woord staat. Tegenover Israël en de God van Israël schaam ik mij Nederlander te zijn.

**Genesis 5 vers 20 `Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad.**

Zo de Heere, wil hopen wij elkaar over twee weken weer hier te ontmoeten.