

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 28-9-2017

9-7-5777

Nummer 98

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Het Joodse volk viert al pakweg 3500 jaar, op de 10^e van de zevende Bijbelse maand, de Grote Verzoendag, Jom HaKipurim. Voor een volk is dat een enorm lange traditie. Wie de Bijbel nauwkeurig leest en gelooft dat het Woord Zijn Woord is, weet ook dat dit Feest geen menselijk bedenkensel is, maar een opdracht van God, Adonai Zelf. We leggen in onze Alephcursussen, en ook dikwijls aan reisgenoten, die op onze studieontdekkingsreis naar Israel komen, uit dat in het Hebreeuws God/JHWH een tijdsvorm is: Aanwezig zijn, Erbij zijn. Hij is letterlijk de Immanuel, God *in* ons. Omdat Hij Tijd is en Paulus stelt dat wij *in* Hem ons bewegen en zijn, leven we dus *in* Zijn Tijd en Hij heeft de tijd bepaald/vastgezet. Zo heeft Hij ook de 'tijdselementen' zoals de zon en maan 'vastgezet.' Vandaar ook dat, wat wij de Feesten van de Heer noemen, in het Hebreeuws de moadiem worden genoemd, de vastgestelde tijdsmomenten.

Vanavond, rond 17 uur Nederlandse tijd begint hier in Israel de Kipurdag, de dag van het 'antwoord geven aan je ziel,' anah nefesh. Diep naar binnen kijken in de kerkers van onze zielen en belijden wat wij wel of juist niet gedaan hebben en Hem vragen met een gebroken hart voor verzoening. Hij, onze Meshiach/God weet wat ons beroert, we kunnen niets voor Hem verborgen houden, Hij kijkt dwars door ons heen. Maar Hij is liefdevol, bereid te vergeven en weet dat wij 'stof' zijn. Er staat niet dat we moeten vasten maar niet eten/drinken is a.h.w. een stukje van je eigen 'vet' offeren, het maakt ons alerter en helpt ons concentreren. Jehoshua/Jezus vastte met zekerheid ieder jaar van Zijn leven!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Droef en verdriet

Deze week besloot een Arabische werknemer, die al jaren lang in het dorpje Har Adar (vlakbij Jeruzalem) werkte, om niet zijn vriendelijke gezicht te laten zien en zich te ontpoppen tot een terrorist. Nimer kwam al jaren over de vloer bij verscheidene mensen uit het dorp. Hij was een hulpvaardige man, vader van vier en niemand vermoedde dat hij op een dag met de andere werkers het dorp zou binnengaan en daar drie beveiligers zou vermoorden. Hij kwam zelf ook om bij deze aanslag. Mensen zijn dubbel geschokt. Hoe kun je nu nog Arabieren vertrouwen, die aardig doen maar vanachter je een mes in je nek steken?

Vergelijkbare situaties hebben zich in het verleden vaker voorgedaan, maar je bent geneigd dat te vergeten omdat je van nature wilt vertrouwen. Israel is bezorgd dat dit voorbeeld gevolgd zal worden door anderen. Duizenden Arabieren werken immers dagelijks in Joodse dorpen en verdienen er veel meer dan wanneer zij in Arabische dorpen zouden werken. Het gevolg is dat er nog strengere controles zullen komen en langere wachttijden voordat zij de dorpen in kunnen gaan. Het is wat een Arabische medewerker laatst zei: 'Deze terreurdaden treffen ook ons.'

Vele Arabische dorpen in de 'Gebieden' mogen we niet in als Israëliër, daar staat dan dit rode bord. Vele Arabieren mogen wel werken in Joodse dorpen.



Bij een militaire oefening in de Golan, het noorden van Israel zijn bij een ongeluk 2 IDF soldaten omgekomen en 6 gewond geraakt na het kantelen van een pantsertank.

Na wekenlange felle protesten (vrnl. wegblokkades) van gehandicapten heeft het kabinet vanochtend besloten hun uitkeringen tot €1000 per maand te verhogen. Mazal tov!

De ambassadeur van de VS, David Friedman, sprak zich uit voor de settlements in Judea en Samaria. Hij zei dat de settlements een onderdeel van Israel zijn. Hiermee haalde hij wel de woede op zijn hals van de Arabieren en ook zijn eigen Amerikaanse achterban was 'not amused.' Die zijn het overigens al voor de derde keer in een paar weken tijd niet eens met zijn uitspraken over Israel. Friedman stelde vervolgens dat Israel slechts 2% van de gebieden 'bezet' en dat het altijd de verwachting is geweest dat Israel na 1967 zich zou uitbreiden in de 'Gebieden.' Friedman is Joods orthodox en heeft een huis in Jeruzalem. Zo werkt hij als eerste VS ambassadeur alvast vanuit de Hoofdstad!!

ISIS. Israel arresteerde gisteren onlangs drie Arabische Israëliërs die van plan waren een schietincident uit te voeren op het Tempelplein in Jeruzalem. De drie kwamen uit Umm al-Fahm, een dorpje in het noorden, waar de terroristen die op 14 juli twee Israelische agenten doodschoten op het Tempelplein ook vandaan kwamen. Op het Tempelplein hadden zij ook wapens verborgen. N.a.v. die situatie plaatste Israel detectiepoortjes voor de veiligheid van bezoekers, maar de hele wereld viel natuurlijk over Israel heen.. uiteindelijk werden die veiligheidspoortjes weer weggehaald maar ja... nu merkt Israel dus dat er weer aanslagen op die plek gepland werden. De mannen worden ervan verdacht ISIS aanhangers te zijn. Gelukkig heeft Israel een betrouwbaar veiligheidssysteem, maar dan nog... er kan altijd en overal ter wereld wat onverwacht gebeuren. Dat Hij ons bescherm en beware.

Gebed bij Jom Kipur:

Avinu Malkenu chanenu ve'anenu kie één banoe ma'asiem, aseh iemanu tsedakah wa'chesed ve'hoshienu'.

Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig en verhoor ons hoewel wij geen goede daden hebben, behandel ons mild en liefderijk en help/bevrijd ons! Amen.

Deze week werd gevierd dat de settlements 50 jaar bestaan. Een halve eeuw geleden werden Samaria, Judea en de Golan bevrijd na bijna 2000 jaar bezetting door andere mogendheden. Het joodse volk is immers in het jaar '70 niet vrijwillig het land uitgegaan.....! Rome is daar verantwoordelijk voor geweest. Uiteraard was 'links Israel' zo goed als niet aanwezig bij deze plechtigheden; de bijeenkomst werd bewust geboycot door hen.

Netanyahu zei o.a.: 'We zijn terug in het land van onze voorvaders en we hebben de historische tijdslijn met het land vernieuwd. En die tijdslijn zal niet meer worden onderbroken!' Amen!

Na'aleh, staat er in de avond helder verlicht bij de ingang van onze settlement: laten we optrekken.

We wonen vlakbij Modieen, Ben Gurion airport en niet ver van Jeruzalem. Prachtig om de mooie heuvels van het oude Efraim te zien, om terug te zijn in het Harteland, het Beloofde Land. Om bij ons op de berg te komen moet men wel behoorlijk met de auto 'optrekken'... 😊



=====
Precies 44 jaar geleden brak de Jom Kipur oorlog uit. Op deze voor het Joodse volk zeer gewichtige dag waarop men vast en verzwakt is viel op laffe wijze Egypte en Syrie het kwetsbare Israel in de slaap aan. De oorlog was zwaar en er waren vele verliezen maar prijs Adonai werd Israel niet verslagen. Hij is Erbij en zal Erbij zijn!

De meeste studie-ontdekkingsreizen van Studiehuis Reshiet zijn inmiddels volgeboekt. Dank!

We zullen u binnenkort een nieuw aanbod geven. Er is nog wel plaats voor de onafhankelijksreis in april, zie hiernaast. Wilt u zelf met een eigen gezelschap komen neemt u dan contact met ons op. Tot 8-9 mensen kunnen wij groepjes in ons Gastenhuis onderbrengen en bij grotere groepen tot max. 22 verblijven wij elders op aangename plaatsen. Invulling reisprogramma in overleg.

Mail naar info@studiehuisreshiet.nl
[Yair en Karen Strijker](#)
[00972 54 8858281](tel:00972548858281)

Logeren in Samaria op een hoge berg in het Gastenhuis van Studiehuis Reshiet of in het vrijstaande Appartement? Neem contact met ons op ☺.

Het appartement (links en midden) met eigen opgang



Yom Ha'atsmaoet, onafhankelijkheid dag, 70 jaar Israel!

Dat vieren we in april '18 toch samen met elkaar in Israel?

We hebben een mooi programma voor u samengesteld, maar hadden nog geen gelegenheid het uitgebreider te publiceren. Er zijn al aanmeldingen, maar er is ook nog plaats.

In grote lijnen is het programma als volgt:
 Een 9 daagse reis, van donderdag 12 tot en met vrijdag 20 april. We beginnen en eindigen in de stad Jeruzalem.

(Er is een keuzemenu voor hen die vaker in Jeruzalem zijn geweest. In overleg met elkaar kunnen plekken bezocht worden die men nog niet eerder ontdekte.)

In principe brengen we een bezoek aan de laag gelegen stad van David, krijgen daar uitleg en zien een bijzondere 3D film over de geschiedenis van Davids stad waarboven later de Tempels zouden verrijzen. We maken een tour onder begeleiding door de Hizkia water tunnel (Stad van David), deze eindigt in de Siloamvijver. Ook bezoeken we later op de dag de Graftuin en maken het begin van de shabat mee bij het 'Klaagmuurplein'. In de avond de feestelijke shabatmaaltijd!

Shabatochtend naar een dienst naar wens (Messiaans of orthodox) en in de namiddag vertrekken we naar het pittoreske Tsfad, iets ten noorden van het meer van Tiberias (3 nachten). We bezoeken o.a. de Golan; het Banyaspark, waar de Jordaan ontspringt; gaan raften (kanovaren) op een zijtak van de Jordaan, prachtige omgeving, veilig maar ook avontuurlijk; krijgen in die omgeving een tour van de Nederlands sprekende reisgids Ayelah, bezoeken historisch Acco en de indrukwekkende natuurlijke luchtbrug van Adamit (vlakbij de Libanese grens). De laatste 3 nachten logeren we weer in Jeruzalem waar we het feest van het 70 jarige bestaan van de Staat hopen mee te vieren. Vanuit Jeruzalem maken we ook tours naar o.a. Arad, de Dode Zee, en ervaren daar ontspanning in een spa. Voor wie wil, die kunnen daarna drijven op de Zout Zee.

Iedere dag krijgt u behalve heerlijk Israelisch eten ook geestelijk manna....we onderwijzen u graag over de rijkdom vanuit de Hebreeuwse Brontaal. Kracht voor iedere dag!

Prijsindicatie €1500*, - p.p. all-inclusief op basis van tweepersoonskamers.

Direkte vluchten, u regelt wel zelf uw reis/annuleringsverzekering.

(Er geldt een toeslag van €300 voor alleengaanden).

Vanavond breekt Jom Kipur aan, Grote Verzoendag. De Parasha is Leviticus 16:1-34 en Numeri 29:7-11; de Haftara is Jesaja 57:14-58:14 en we lezen 2 Korinthe 5:10-21.

Nadat de twee zonen van Aharon, Nadabh en Abihu, vreemd vuur voor God hebben gebracht en daardoor gedood zijn, is het God genoeg; Hij stelt de geboden voor Jom Kipur יוֹם כִּיפּוּר in. Jom Kipur betekent letterlijk: Dag der Bedekking; bedekking van zonden. De zondebok wordt bedekt met de zonden van het volk en weggestuurd, de woestijn in, waar geen leven is voor een dier alleen en hij zal dus sterven, de zonden van het volk met zich meenemend.. Slechts één keer per jaar mag de hogepriester het Heilige der Heiligen binnengaan, alleen hij en niemand anders. Dit legt nog meer de nadruk op de exclusieve heiligheid van dit gebeuren. Er wordt niet meer in en uit gelopen door Aharon en zijn zonen, God stelt paal en perk aan hoe Hij genaderd wil worden.

In Jesaja pakt God de goddeloosheid in ons aan, jawel, een goddeloze is niet iemand die God niet kent, maar juist iemand die God wel kent, maar er niet door veranderd wordt. We kunnen vasten en bidden en het kan ons allemaal niets helpen als we niet de knopen van onze goddeloosheid ontbinden, zegt Jesaja in 58:6.. Hij zegt nog veel meer en het verdient onze volle aandacht!

Aharon moet tijdens het ritueel voor Jom Kipur eerst verzoening over zichzelf en zijn gezin doen en daarna moet hij twee bokken nemen en het lot daarover werpen, zo wordt uitgemaakt welke bok voor God geofferd wordt en welke de zondebok wordt. Het woord voor bok is se'ier שְׂעִיר. Dit is een geheel ander dier dan de ram die ten brandoffer wordt geofferd (vs.3), namelijk een ajil אֵיל. Over de ajil is nog meer te vertellen. In onze vertalingen staat dat wanneer Abraham gestopt wordt door God bij het offeren van zijn enige zoon Izaäk, dat hij dan een bokje vindt om in plaats van Izaäk te offeren, maar in het Hebreeuws staat hier geen bokje, maar een ajil, een offerlam, dat is wel even wat anders! Dit hele gebeuren vindt plaats op de berg Moriah מוֹרִיָּה. Moriah betekent onder meer: *Gods ruil*. God *ruilde* het offerlam voor Izaäk. Veel later in de geschiedenis *ruilde* God onszelf voor Zijn eigen Offerlam, Zijn Zoon, Die op de berg Moriah stierf voor onze zonden, opnieuw vindt hier *Gods ruil* plaats. Maak niet de fout om Jehoshua/Jezus te vergelijken met de zondebok want dit is Hij niet! De zondebok is nooit geofferd, alleen maar de woestijn in gestuurd en Johannes heeft Jehoshua gepresenteerd als het **Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt** (Johannes 1:29). Een lam is een heel ander dier, een lam is waarschijnlijk ook het enige dier dat zelf kan kiezen voor de dood. Het is bekend dat een lam bij heel grote schrik kan sterven, ook al is daar medisch gezien verder geen enkele reden tot, daarom kon Jehoshua geen bok zijn want Hij koos ervoor om Zelf te sterven, Zijn leven af te leggen.

Zoals de bok geheel anders is dan het Lam, zo is ook Grote Verzoendag geheel anders dan het gebeuren met Pesach. Jom Kipur kan gezien worden als het antwoord van de mens op Zijn vraag of we onze zonden willen belijden en wegdoen, daarom zegt God ook dat Jom Kipur een eeuwigdurende instelling is (vs.31). Het offer van het Lam is niet goedkoop, we moeten er wel wat voor doen, ons leven stellen ter ere van Hem, Paulus zegt het zo raak in zijn 2^e Corinthebrief: 'Want wij allemaal worden geopenbaard voor de rechterstoel van Jehoshua.' Leg dus af die zonden, want we zijn slechts met Hem opgestaan uit de doden om volledig te leven voor Hem en niet langer voor de zonden, die zouden echt begraven moeten zijn in het graf; als we vrijgekocht zijn, dan moeten we ons ook als vrijgekochten gedragen. Vergeving kan van één kant komen, echter voor verzoening zijn *twee* kanten nodig. Hij heeft naar ons Zich uitgestrekt aan het kruis om Zich met ons te verzoenen, terwijl Hij nota bene onschuldig was, nu is het aan ons om ons dan ook uit te strekken naar Hem om verzoening van onze kant te doen; het gebeuren van Jom Kipur is niet achterhaald en niet teniet gedaan door Zijn kruisdood, maar veeleer hierdoor versterkt in betekenis. Iedereen weet dat we nog steeds zondigen, ook al is Hij gestorven en opgestaan, wat doen we: blijven we in die zonde hangen of verzoenen we ons met Hem, Die Zich naar ons uitstrekt? Aan ons de keus! Zijn kruisdood en opstanding kunnen we elke dag gedenken, de Grote Dag der Verzoening ook.

Speciale onafhankelijkheidsreis: 70 jaar Israel! U komt dat toch ook meevieren?