

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 15-9-2017

24-6-5777

Nummer 96

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Volgende week vrijdagavond vieren we Jom Teruah, de dag van de Bazuinen. In de volksmond heet dat Rosh Hashanah, hoofd van het jaar. De zevende maand begint dan heel feestelijk met de luide oproep met de shofar (ramshoorn) tot bezinning en inkeer. Heel anders zijn de lawaaierige 'oproepknallen' op de christelijk-heidense oudejaarsavond die oorspronkelijk het doel had om boze geesten te verdrijven. Jom Teruah is geen holle-bolle-Gijsfeest, maar is juist heel ingetogen. Israel gedenkt, volgens de traditie, die dag ook het begin van de Schepping.

**Volgende week shabat de 23<sup>ste</sup>** september is volgens vele voorgangers en voorspellers een 'eindscenariodag.' Er gaat volgens hen dan, of vanaf dat moment, van alles gebeuren; Gog en Magog, de wederkomst van Jehoshua, de verwoesting van de wereld, de zgn. opname zou plaats vinden etc.

Zij voorspellen dit n.a.v. een bijzonder hemelgebeuren waarbij, kortgezegd, het sterrenbeeld Maagd op de maan staat met 12 (planeet)sterren om haar heen en in haar buik verschijnt dan weer een ster, alsof zij zwanger is. Dit beeld lijkt op het beeld van Openbaring 12. De vrouw, zwanger van Messias en de draak, die het kind wil verslinden.

Dat het een unieke hemelverschijning belooft te worden is duidelijk en vooral ook dat het boven Jeruzalem en omgeving te zien is.

Wij hopen dus een glimp daarvan op te vangen. Het zullen zeker tekenen van de tijd zijn waarin we leven. Het is duidelijk dat de Messias spoedig komt, dat kan vast niet erg lang op zich laten wachten, maar wanneer, dat is juist niet te berekenen... en zeker niet op een moment waarop je het dus verwacht!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

**Netanyahu** was, met zijn vrouw Sara, deze week in Zuid Amerika om daar verschillende landen te bezoeken. De media spraken van een historisch moment! In de afgelopen 15 maanden hebben de Netanyahu's maar liefs 5x allerlei landen bezocht, die daarvoor nog nooit door Israel waren bezocht. Het levert Israel veel goeds op aan zakelijke contracten, meer toerisme en betere public relations. Uiteraard zijn er ook tegengeluiden. In Argentinië werden bv posters opgehangen met het gezicht van Bibi getekend als Hitler. Bibi ontmoet opnieuw ook Trump.

**De naam Jordaan ירדן** is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord jarad ירד, *naar beneden gaan*. Deze op sommige plaatsen hele smalle rivier, daalt enorm af naar beneden. Vanuit het hoge Golangebergte slingert hij naar het diepste punt der aarde: de Zoutzee. In het Hebreeuws hebben alle namen een betekenis. Prachtig toch!



Dit babyvisje konden we van de week zomaar eventjes uit de Jordaan scheppen.

**Jehudah Glick** is een orthodoxe rabbijn en lid van de Knesset (Likud). Al jaren roept hij dat ook Joden naar de Tempelberg moeten komen en er bidden. Alleen moslims mogen er immers bidden.. Lang was hij een eenzame ‘doler in de woestijn’ maar de laatste jaren kwam hij meer en meer in de publiciteit en verscheen hij ook op de dodenlijst van terroristen. Enige jaren geleden overleefde hij een aanslag waarbij meerdere kogels in zijn lichaam van dichtbij werden geschoten, rakelings langs hart en belangrijke aderen. Afgelopen week bezocht hij een Arabische vredesactivist in Hebron. Deze man, Muchamad Jaber, was voorheen een terrorist en zat jaren vast maar is van mening dat er vrede moet komen tussen de ‘zonen van Abraham’. Glick bezocht Jaber’s huis tijdens het Eid Al-Adha (offerfeest waarbij moslims vieren dat Ismael geofferd zou worden i.p.v. Izaak...). Deze week werd Jaber gearresteerd door de Palestijnse Autoriteit (PA). Hoe durft hij, denken zij, Glick te ontvangen die Joods gebed promoot op ‘bezet gebied’ en waar de Al Aqsa moskee staat? Israel probeert van alles om deze man vrij te krijgen en waarschuwde dat iedere haar die van Jaber afkomt op hun eigen hoofd zal komen. Arabieren van de PA zijn niet bepaald vies van wrede martelingen. De familie van Jaber heeft na de arrestatie overal in Hebron posters opgehangen; zij willen niets meer met hun familielid te maken hebben. En... beste Europeanen, wereldburgers en linkse Israëliërs... geloven we nu werkelijk dat de PA echt vrede wil met Israel? Zo ja.. dan is de arrestatie van Jaber wel een heel naar sprookje...

### **Gur Chasidim**

In Arad zijn onlusten tussen een groepering ultra orthodoxen en o.a Messiaanse Joden. De Gur Chasidim groep protesteerde agressief tegen samenkomsten van Messiaanse joden. Ook de burgervader krijgt ervan langs en nu richtten de Gurs zich ook tegen de seculiere joden. Steeds meer ultra orthodoxen vestigen zich in Arad. In de buurt van Arad komt binnenkort een nieuwe ultra orthodoxe stad.

**Deze** maand, 77 jaar geleden, bombardeerde Italië onverwachts en op klaarlichte dag Tel Aviv. Honderden burgers kwamen daarbij om. Italië voerde de bombardementen uit omdat dat land samen met Duitsland tegen o.a. Engeland vocht. De Engelsen hadden het mandaat over destijds Palestina van 1917 t/m 1948. Het waarschuwingssysteem functioneerde niet optimaal waardoor de mensen niet op tijd konden schuilen.

**Het** was niet gemakkelijk om afgelopen vrijdag samen met een enorm aantal Arabieren die net van het Tempelplein kwamen, bij de Damascusgate te komen. Mooi om te zien dat er de Israelische vlag wappert en een Chanukia erboven op staat.



Israel moedigde als eerste land de Iraakse Koerden aan om op 25 september a.s. een referendum te houden over een onafhankelijke Koerdische staat. Irak, Syrie en o.a Turkije vinden het maar niks.... Israel verwerpt de PKK en ziet deze Koerdische organisatie als een terroristenclub.

### **Studiehuis Reshiet organiseert een speciale 8-daagse reis naar Israel van 29 nov. t/m 6 dec. '17.**

Verblijf in Gastenhuis Na'aleh  
**Seminars:**

1. Hebreeuwse Bijbelwoordstudies over levensstijl, welzijn en gezondheid
2. Kosher koken sessies voor shabat en Feestdagen.
3. Chanukiah's op glas maken, creatief met fimo en verf

Iedere dag zijn er ook uitjes, in overleg o.a. naar Gan Hashlosha bij Bet Shean, Ariel Bijbeltuin, Stalachtiet-Druipgroten bij Bet Shemesh, Neot Kedumim nationalpark, Arad, winery in Samaria, ontmoetingen met religieuze settlers, bezoek DutchFarm, Jeruzalem (nog in te vullen).

Prijsindicatie: € 845, pp all-in!

U wordt goed verzorgd en uitgebreid geïnformeerd. Kleine groepen.

**Mail naar [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)**

**Logeren in de Samaria, op een hoge berg in het Gastenhuis van Studiehuis Reshiet of in het vrijstaande Appartement? Neem contact met ons op ☺.**

Het appartement (links en midden) met eigen opgang



**Yom Ha'atsmaoet, onafhankelijkheid dag, 70 jaar Israel!**

Dat vieren we in april '18 toch samen met elkaar in Israel?

We hebben een mooi programma voor u samengesteld maar hadden nog geen gelegenheid het uitgebreider te publiceren. Er zijn al aanmeldingen, maar er is ook nog plaats.

In grote lijnen is het programma als volgt:  
Een 9 daagse reis, van donderdag 12 tot en met vrijdag 20 april. We beginnen en eindigen in de stad Jeruzalem.

(Er is een keuzemenu voor hen die vaker in Jeruzalem zijn geweest. In overleg met elkaar kunnen plekken bezocht worden die men nog niet eerder ontdekte.)

In principe brengen we een bezoek aan de laag gelegen stad van David, krijgen daar uitleg en zien een bijzondere 3D film over de geschiedenis van Davids stad waarboven later de Tempels zouden verrijzen. We maken een tour onder begeleiding door de Hizkia water tunnel (Stad van David), deze eindigt in de Siloamvijver. Ook bezoeken we later op de dag de Graftuin en maken het begin van de shabat mee bij het 'Klaagmuurplein'. In de avond de feestelijke shabatmaaltijd!

Shabatochtend naar een dienst naar wens (Messiaans of orthodox) en in de namiddag vertrekken we naar het pittoreske Tsfad, iets ten noorden van het meer van Tiberias (3 nachten). We bezoeken o.a. de Golan; het Banyaspark, waar de Jordaan ontspringt; gaan raften (kanovaren) op een zijtak van de Jordaan, prachtige omgeving, veilig maar ook avontuurlijk; krijgen in die omgeving een tour van de Nederlands sprekende reisgids Ayelah, bezoeken historisch Acco en de indrukwekkende natuurlijke luchtbrug van Adamit (vlakbij de Libanese grens). De laatste 3 nachten logeren we weer in Jeruzalem waar we het feest van het 70 jarige bestaan van de Staat hopen mee te vieren. Vanuit Jeruzalem maken we ook tours naar o.a. Arad, de Dode Zee, en ervaren daar ontspanning in een spa. Voor wie wil, die kunnen daarna drijven op de Zout Zee.

Iedere dag krijgt u behalve heerlijk Israelisch eten ook geestelijk manna....we onderwijzen u graag over de rijkdom vanuit de Hebreeuwse Brontaal. Kracht voor iedere dag!

Prijsindicatie €1500,- p.p. all-inclusief.  
Direkte vluchten, u regelt wel zelf uw reis/annuleringsverzekering.

De Parasha voor deze week is נצבים Nitsavim, *Gij staat verzameld* en וילך Wajelekh, *en hij ging*. We lezen Deuteronomium 29:10-31:30; uit de Haftara lezen we Jesaja 61:10-63:9; Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27 en Micha 7:18-20 en dan nog Johannes 15:1-11 en Romeinen 10:1-17.

Vanaf het begin van de zesde maand spreken vele joden de selichotgebeden, vergiffenisgebeden, uit en gisteravond waren duizenden verzameld bij de Westelijke Muur om gezamenlijk 'selichot' uit te spreken. Indrukwekkend om te zien en te horen. Via Ytube, 'selichot prayers at Western Wall' kunt u dit meebeleven. Men bidt om tot inkeer te komen al voordat de Grote Verzoendag Jom Kipur, dit jaar 30 september, aanbreekt. Dit is de Dag waarop men collectief schuld belijdt voor zichzelf en het gehele volk. Het mooie van Grote Verzoendag is juist de nadruk op dit collectieve; elke dag kunnen we onze overtredingen belijden voor God en wil Hij ons vergeven, maar op Grote Verzoendag bidden we voor elkaar en belijden we tezamen, zoals Daniel, die zelf niet had gezondigd, maar toch beleed: "WIJ hebben gezondigd!" Daar gaat het deze dag om, om de volkszonden, de gemeenschapszonden. Wat fijn dat we het nieuwe jaar 5778 op deze manier mogen beginnen: met inkeer en bekering om zo rein voor God geplaatst te mogen worden, want Hij is een vergevend God, Die Zelf onze zonden op Zich nam.

שכב shakhabh *slapen, liggen*, dat is wat God aan Mozes belooft in Deut. 31:16, dat hij zal gaan slapen bij zijn voorvaderen terwijl Jozua, een voorgestalte van onze Messias, het volk in het Beloofde Land zal leiden. Het is mooi geweest voor משה Moshe/Mozes en het is profetisch dat juist יהושע Jehoshua/Jozua het volk inleidt want hij is de zoon van Nun, de bevrijder en Jehoshua onze Messias is ook de Zoon van Nun, onze Bevrijdende God. De zoon van Nun fungeert hier als een soort voorgestalte van onze Messias.

God voorzegt al aan Moshe dat het volk zal weghoereren van Hem. En toch blijft Hij trouw; Hosea, Joel, Micha en Paulus spreken van de onvoorstelbare vergevingsgezindheid van God, Die zijn ontrouwe volk vergeeft. *Vergeven* is het Hebreeuwse woord salach סלח wat woordverband heeft met het woord salah סלה, wat *verwerpen* betekent. God *vergeeft* steeds opnieuw in plaats van te *verwerpen*. Helaas blijven veel christenen denken dat God Zijn volk wel heeft verworpen, echter, als we deze Parasha bestuderen dan zien we dat hier in het geheel geen sprake van is; integendeel, God is en blijft Zijn ontrouwe volk trouw, want dat is Zijn karakter. Wie zegt dat Hij Zijn volk verworpen heeft, die denkt te min van Hem en dat is ernstig. Lees maar in Jesaja, in deze Haftara volgt belofte op belofte voor Israel, waarbij dan ook het oordeel aan de wereld aan bod komt. Israel wordt hersteld terwijl de geruste heidenen het in Jesaja 63 enorm voor de kiezen krijgen, want Wie trekt hier uit van Bosra met bebloede kleren? De Messias Zelf, Die komt om de wereld te oordelen voor alles wat het Zijn kostbaar volk in de afgelopen eeuwen van verdrukking heeft aangedaan. Jesaja 63 kan niet los gelezen worden van Jesaja 62; Gods belofte voor Zijn volk is ook het oordeel aan hen die zijn volk eeuwenlang hebben vertrappt. Neem dit serieus.

Wondermooi zijn de woorden van Hemzelf wanneer Hij zegt: 'Gij zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb.' Dat is blijkbaar voldoende, horen maakt al rein. Hem aanroepen redt ons!

Wat mogen we blij zijn met Jom Kipur, met deze ernstige dag van Grote Verzoening, dat we voor elkaar als volk mogen bidden en samen zonden mogen belijden. Zoals Micha het uitdrukte, gooien we letterlijk stukjes brood in het water, zodat het zinkt, weg uit ons gezichtsveld, om aan te geven dat de zonden nu werkelijk verleden tijd zijn. Corrie ten Boom zei erbij: "En zet er een bordje bij: Verboden te vissen!" Shabat shalom!

**Speciale onafhankelijkheidsreis: 70 jaar Israel!** U komt dat toch ook meevieren?