

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 25-8-2017

3-6-5777

Nummer 93

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Nog 1 week en de Israelische scholen beginnen weer. De zomervakantie is standaard van 1 juli-1 september. De grootste hitte is dan doorgaans voorbij, maar dit jaar was augustus in Israel aangenaam en krijgen we juist dit weekend te maken met een hittegolf. Nou... laat maar.....

Het was de afgelopen periode niet bepaald een 'komkommertijd' wereldwijd. Aanslagen hier en daar en dreiging alom. In Israel maakt de doorsnee burger zich doorgaans niet zo druk om al dat gevaar wat om de hoek ligt. Men is zelf alert en vertrouwt o.a. de inlichtingendienst en het leger. Regelmatig worden er, dikwijls in samenwerking met de Palestijnse Autoriteit, 'cellen' opgerold die het één of ander van plan waren. Afgezien te vertrouwen op menselijk vernuft, vertrouwen vele Israëliërs vooral ook op Gods Aanwezigheid in dit alles en vragen Hem in de ochtendgebeden dat ons niets kwaads treffe. Iedere keer dat een religieuze Jood de auto of het vliegtuig instapt, bidt hij of zij o.a voor een veilige reis en goede aankomst en Zijn bescherming onderweg voor zichzelf en de anderen en vooral ook voor de chauffeur/piloot. Helaas staat Israel hoog in het lijstje met meeste dodelijke ongelukken per hoofd van de bevolking. Bidden we te weinig of zijn we te gejaagd en ongeduldig in het soms oververhitte landje? Het is goed wanneer wij en onze kinderen standaard iedere keer wanneer we op de fiets, in de trein of in de auto stappen om Hem te vragen ons te bewaren voor ongelukken. Sma Yisrael, hoor Israel en Shé taghiénu le'shalom- dat wij veilig mogen aankomen. Shabat shalom!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Netanyahu-Putin

Afgelopen woensdag hebben de heren elkaar ontmoet bij de Zwarte Zee. Er zijn overigens regelmatig ontmoetingen tussen hen. De twee zouden o.a het 'stopt het vuren' van 8 juli j.l. bespreken in Syrie.

Netanyahu waarschuwde dat, nu Dayeesh (IS) terrein aan het verminderen is, Iran deze 'gaten' probeert op te vullen. Israel signaleert steeds vaker Iraanse troepenverschuivingen in Syrie, met name tot aan de Golan (noordergrens van Israel). Voor Israel is dat onacceptabel en Israel zal dan ook militair ingrijpen wanneer de Iraanse troepen er permanent blijven. Iran probeert haar macht uit te breiden vanaf Teheran naar de Middellandse zee. In feite is zij daarmee al een eind op weg want behalve Syrie is ook Libanon met Hezbollah 'Irangezind.' En ook in Irak leven er tienduizenden Shi'ieten (Iran gezind). Ook in Jemen heeft Iran het al bijna voor het zeggen. Dagelijks schreeuwen de Iraanse leiders dat Israel moet worden vernietigd..... Het zal, be ezrat haShem, met zijn Hulp/Jeshuah, niet gebeuren!

Magen David in de stoep bij de Nederlands Hervormde kerk in Diever (Drente)





Magazine TIJDSTIP Ook abonnee worden?
 Wilt u dan € 27.50 overmaken op rek. NL 03
 INGB 000 87 25 116,tnv Studiehuis Reshiet o/v
 TijdStip? TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

‘Hebreeuws in Zes Dagen’ is ook verschenen op
 DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-
 Beth uit met tal van voorbeelden en mooie
 woordverbanden vanuit de unieke BronTaal.
 Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke
 taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep.
 Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons:
info@studiehuisreshiet.nl
 Een voorproefje ziet u op de gratis app
 Alephcursus. Te downloaden via uw playstore.

Wij zijn deze zomer een periode in Nederland
 geweest met het gezin. Dat was heerlijk en we
 zijn ook tot rust gekomen. Dat was nodig na een
 zeer druk jaar en de verhuizing in juni.
 Nederland is prachtig, of het nu regent of niet
 ☺
 In het late najaar en/of het voorjaar hopen wij
 weer seminars over de psalmen te geven in
 Nederland.

Dr. Mordechai Kedar onthulde deze week dat de
 Palestijnse Autoriteit extreme foltermethoden
 hanteert om informatie los te krijgen van wie zij
 Israelische collaborateurs noemen. Verdachte
 Arabieren worden ondersteboven opgehangen en
 ondergaan de vreselijkste folteringen. En de EU
 landen blijven maar belastinggeld geven aan deze
 verdorven organisatie die terreur tegen Joden
 aanmoedigt en straten vernoemt naar moordenaars
 van Israelische burgers. De Nederlandse regering
 weet ervan, maar doet er niets aan....
 Het interview is te zien op de nieuwssite Israel Daily
 (IL TV).

Voetballen op Heilige grond

Pas na herhaald aandringen van Israelische
 bezoekers op het Tempelplein stopte de politie deze
 week het voetbalspel van kinderen op het voor Joden
 meest heilige stukje onroerend goed ter aarde.
 Moeders laten hun kinderen er met plastic
 gewertjes voor de lol op soldaten schieten, maar in
 eerbied bidden tot Adonai of Jehoshua mag daar
 niet.

Ooit zal Die Plaats weer een centrum zijn waar alle
 volkeren zullen samenkomen om de enige ware
 Heerser te aanbidden. Het is duidelijk dat dit niet zal
 gebeuren zolang de Jordaanse Waqf er heerst, die
 (helaas) van Israel het bestuur over het Terrein heeft
 gekregen in '67; er wapens heen laat smokkelen en
 geen vrijheid van godsdienstbelevens toelaat.

Argentinië

Sinds 1960 vliegt EL AL niet op Buenos Aires, maar
 binnenkort vliegt Netanyahu naar Argentinië met El
 Al. El Al sprak over een historisch moment en over
 de start van een hernieuwde samenwerking zodat
 meer Argentijnen naar Israel zullen komen.
 Waarom niet eerder..? Op 19 mei 1960 vloog een EL
 AL naar Buenos Ares om de 150^E viering van de
 Argentijnse onafhankelijkheid te vieren. Maar...
 ondertussen werd de ‘mastermind’ van de
 Holocaust, Eichmann, die in dat land ‘undercover’
 leefde, door de Israelische geheime dienst op
 spectaculaire wijze gekidnapt, 9 dagen verborgen en
 hij vloog, vermomd als EL AL personeel, mee naar
 Tel Aviv. Eichmann werd in 1961 veroordeeld tot de
 dood en in 1962 opgehangen. Het is de enige
 executie die Israel ooit uitvoerde. Argentinië was
 ‘not amused’ van deze actie van Israel en EL AL was
 niet meer welkom. Goede reis gewenst, Netanyahu!

Studiehuis Reshiet organiseert een speciale 8-daagse reis naar Israel van

29 nov. t/m 6 dec. '17.

Verblijf in Gastenhuis Na'aleh

Seminars:

1. Hebreeuwse Bijbelwoordstudies over levensstijl, welzijn en gezondheid
2. Kosher koken sessies voor shabat en Feestdagen.
3. Chanukiah's op glas maken, creatief met fimo en verf

Iedere dag zijn er ook uitjes, in overleg o.a. naar Gan Hashlosha bij Bet Shean, Ariel Bijbeltuin, Stalachtiet-Druipgroten bij Bet Shemesh, Neot Kedumim nationalpark, Arad, winery in Samaria, ontmoetingen met religieuze settlers, bezoek DutchFarm, Jeruzalem (nog in te vullen).

Prijsindicatie: € 845, pp all-in!

U wordt goed verzorgd en uitgebreid geïnformeerd. Kleine groepen.

Mail naar info@studiehuisreshiet.nl

Appartement te huur (voor 2 tot 4 personen). Eigen ingang, een ruime tweepersoons slaapkamer, badkamer, woonkamer met slaapbank, keuken met o.a. wasmachine, grote koelkast, oventje, magnetron en fornuis. Een eigen tuintje, privacy en een zwembad. De huur per dag schommelt dit seizoen rond de €120 all-in per nacht met basisontbijt, minimale huur drie nachten. Voor langer dan een week huur gelden kortingen.

Het appartement achterin met eigen opgang



Er komt weer een Alephcursus in Zwolle: op 21 september; 5 oktober; 19 oktober; 2 november; 16 november; 30 november;

14 december en 21 december (acht avonden) van 19:30-21:30 uur in de Zuiderhof, Troelstralaan 25, Zwolle. Contactpersoon: Elske Vahl - Leusink

Aanmelden en info via: alephzwolle@gmail.com

Kosten: 115 euro, exclusief boek 29,50; Het boek is aan te schaffen op de eerste cursusavond.



Appartement van ons gastenhuis Nof Shomron (uitzicht op Samaria)

Parasha Shophtim ד'טפ"ש, Rechters. We lezen Deut. 16:18-21:9, de Haftaralezing is Jesaja 51:12-52:12 en Mattheus 3:1-17.

De Parasha begint met Gods gebod om rechters aan te stellen in het nieuw te verwerven land Kanaän. Hij drukt het volk op het hart om het recht niet te buigen en niemand naar de ogen te kijken, noch geschenken aan te nemen omdat geschenken de ogen van de wijzen verblinden en de woorden van de rechtvaardige verdraaien. "Gerechtigheid, gerechtigheid, tsedeq, tsedeq, צדק צדק zult gij najagen; opdat gij leeft en erfelijk bezit het land dat de Aanwezige (JHWH) u geven zal." Eerlijkheid boven alles dus op straffe van de dood; wie niet de gerechtigheid najaagt, die zal niet leven. In één adem hiermee verbiedt Hij het oprichten van enig afgodsbeeld. Wie toch zoiets doet moet gestenigd worden; God haat, sana אָנָשׁ afgoderij, het is Hem een gruwel. Hoe is het toch mogelijk dat dit dan toch steeds weer gedaan wordt? Zelfs Salomo, de grote rechtvaardige en meest wijze koning die ooit geleefd heeft, gaat voor de bijl. God waarschuwt dat de koning niet teveel vrouwen mag hebben, zodat zijn hart niet afwijkt door hun gebruiken (17:17), maar Salomo had zo'n duizend vrouwen (had de goede man nog wel tijd voor zijn huishouden!?) en bekend is dat hij afgodentempels bouwde voor zijn vrouwen.... Zelfs zijn grote wijsheid hielp hem niet om bij God te blijven, laat het ons een les zijn. In hfdst. 18:2 spreekt God over dat de Levieten Hemzelf als erfdeel hebben. Wat een grote belofte is dit! Ze zaaien niet en maaien niet dus worden ze in leven gehouden door de tiendendienst van de rest van het volk, want ze zijn gedurig met de Tempeldienst bezig en mogen eten van de vuuroffers. Verder geeft God de komst van een profeet aan naar wie het volk moet luisteren en waarschuwt Hij voor valse profeten. De vrijsteden worden besproken, in het geval iemand een ander per ongeluk doodt en het feit dat God met het volk is maakt dat men niet mag vrezen voor ieder ander volk dat groter is dan het kleine volkje Israel.

Zoals Hij twee keer zegt: *gerechtigheid, gerechtigheid*, zo zegt Hij ook twee keer in Jesaja 51:12 *Ik, Ik!* Het is menens wanneer Hij de woorden herhaalt: "*Ik, Ik* ben het die u troost! Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens, die sterven zal?" Toch typisch dat Hij over *troost*, nacham נחם spreekt en dat Hij niet zegt: *Ik, Ik* ben het die voor u *opkomt*. Het is ook bekend uit de geschiedenis dat Hij niet voor zijn volk is opgekomen, let wel, een slordige zeventien miljoen nakomelingen van dit volk is afgeslacht in de afgelopen eeuwen. In vers 17 zegt Hij: "*Waak op, waak op* (weer tweemaal uitgesproken) Jeruzalem, sta op," en in 52:1 herhaalt Hij dit en zegt: "Trek uw sterkte aan, o Sion" en dan volgt in de rest van Zijn woorden één en al troost! Wat een prachtige belofte voor de toekomst. I 52:11 weer een herhaling: "*Vertrekt, vertrekt*, suru, suru, סורו סורו wat slaat op het verlaten van de landen waarin het volk terecht is gekomen in de diaspora en inderdaad: velen komen terug naar Israel in deze tijd.

We leven op het moment in een zeer profetische tijd waarin we Gods belofte gestalte zien krijgen. In Mattheus 3 zien we de komst van de profeet, aangekondigd door Johannes de dooper, die roept dat men niet hoeft te denken dat men Abraham tot vader heeft en dat het dan wel goed zit omdat dat God zelfs uit stenen kinderen kan verwekken. Geloof en bekering zijn nodig. Dat is dan ook wat de Messias kwam vertellen: "Bekeer je, want het Koninkrijk van Mijn Vader is nabijgekomen. Mattheus 3 eindigt met de doop van Jehoshua, gedaan omdat Hij sprak in vers 15: "Het betaamt ons om gerechtigheid, tsedeq te vervullen. Hijzelf, de Rechtvaardige, de tsadiq צדיק voelde zich niet te goed om zich te laten dopen, net als iedereen die in Hem gelooft..

Speciale onafhankelijkheidsreis: 70 jaar Israel! U komt dat toch ook meevieren?

De planning ervan staat in de steigers. We verwachten begin september een programma voor u klaar te hebben. Een 9 daagse reis, 8 nachten van 12-20 april. Te beginnen in het noorden bij het meer van Tiberias (3 nachten), vandaar naar de Negev, kibuts Dorot, (2 nachten) en tenslotte 3 nachten in Jeruzalem waar we het feest vieren! Nieuw programma! Prijsindicatie €1500,- p.p. all-inclusief.